

“Positief” Christendom

M. H. Reynolds, Jr., stichter *Foundation* magazine
<https://feasite.org/node/2716>, 18-1-2019

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, voetnoot en inlas door M.V. Update 4-12-2023 (inlas)

Satan heeft vele verleidelijke strategieën ontworpen om het evangelie te bezoedelen en de kerk te verwoesten. Een van zijn meest effectieve strategieën gebeurt onder de titel “positief Christendom”. Maar de filosofische en praktische basis daarvan is gevaarlijk en dodelijk! Hierna tonen we waarom.

We leven in een tijd dat mensen geconfronteerd worden met conflicten op elk domein van het leven. Begrijpelijkerwijs moe van het horen van voortdurende conflicten, zijn ze emotioneel voorbereid om verlichting te vinden. Zo komt het dat christenen, verlangend naar het einde van de strijd, gemakkelijke doelen zijn voor Satans nieuwe soort van Christendom: “positief Christendom”¹. Maar het is droevig te merken dat vele christelijke leiders, inbegrepen sommige fundamentalisten - moe geworden in de strijd tegen zonde, afvalligheid en compromis - zelf nu bedrogen worden door het vooruitzicht van een positief Christendom dat conflict mijdt en liefde en vrede benadrukt.

De “positief Christendom”-filosofie kan omschreven worden als volgt:

1. De kerk is te negatief geweest in haar presentatie van het evangelie en in haar relatie met mensen uit andere religies.
2. De wereld gaf geen respons op de evangelieboodschap omdat de kerk de negatieve aspecten van het evangelie - zonde, oordeel en hel - heeft benadrukt in plaats van het positieve, de niet-oordelende liefde van God en de zelfwaarde van het individu.
3. De wereld zal niet luisteren naar de kerk tenzij ze een verenigde kerk wordt - een kerk die enkel de nadruk legt op de positieve aspecten van het Christendom in haar relaties met andere christenen, zowel als met dezen uit de niet-christelijke wereld.
4. Een positieve presentatie van de waarheid vereist niet - en wordt in feite gehinderd door - een simultane ontmaskering van dwaling.
5. Zij die staan op de insluiting van het negatieve (onthullen van dwaling) samen met het positieve (presenteren van de waarheid) geven daarbij een gebrek van vertrouwen aan in de kracht van de waarheid zelf. Dit idee wordt dikwijls uitgedrukt door te zeggen: “De waarheid heeft geen verdediging”.
6. Vermits een “negatief” Christendom geen succes had, zal enkel een omschakeling naar een “positief” Christendom tegemoet komen aan de noden van de kerk en de wereld.

Dat zo’n filosofie beslist onschriftuurlijk is, zou evident moeten zijn voor ieder die Gods Woord, de Bijbel, kent en gelooft. Niemand ooit had een grotere liefde voor de waarheid, of sprak deze uiterst liefdevol, positief en voluit, dan onze Heer Jezus Christus, Die “de Waarheid” is (Johannes 14:6). Maar, niemand ooit onthulde boosheid en dwaling meer specifiek, krachtig en negatief dan Hij (Zie bv. Mattheüs 23:1-39).

“Positief Christendom” klinkt aardig maar is beslist onschriftuurlijk. Zij die het reddende evangelie willen prediken, door genade en geloof in Jezus Christus alleen, moeten zowel positief als negatief zijn. We moeten de liefde van God, Die Zijn Zoon zond om onze Redder te zijn benadrukken, maar we moeten ook zondaars waarschuwen om de komende toorn te ontlopen. De kerk heeft inderdaad

¹ Let op, de uitdrukking “positief christendom” in onderhavig artikel heeft niets te maken met de term “positief christendom” van de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP) dat als onderdeel van de nazibeginselen werd genoemd. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Positief_christendom

vele wonderlijke positieve waarheden te verkondigen, maar ze staat ook onder de orders om te waarschuwen over, en zich af te scheiden van, boosheid en dwaling.

De ernst van dit nieuwe “positieve Christendom” is dat, gebruikmakend van een aantrekkelijke titel, dit de weg plaveit voor Satan om binnenin de kerk te opereren, beschermd door deze onschriftuurlijke “positive only”, “non-offensive” benadering die enige waarschuwing uitsluit met betrekking tot valse leringen binnenin de kerk. De “positief Christendom” filosofie geeft niet enkel Satan groen licht om de zaden van twijfel en ontkenning te zaaien in de kerk, maar ze voorziet ook in de benodigde tijd opdat deze boze zaden bittere vruchten zouden kunnen voortbrengen.

Als u iemand bent die aangetrokken werd door dit “positief Christendom”-bedrog, dan dringen wij erop aan deze onschriftuurlijke filosofie af te wijzen en u af te scheiden van hen die het promoten. Als u nalaat zulke stappen te ondernemen dan zal dit onvermijdelijk resulteren in verder verlies van geestelijk onderscheidingsvermogen wat zo essentieel is voor geestelijke welstand van elke ware gelovige!

Positive-only, non-offensive, feelgood-kerken

Het is tegenwoordig een trend om een ‘positive only’ (enkel positief), ‘non-offensive’ (niet aanstootgevend) en ‘feelgood’ (voel je goed) evangelie te brengen. Er wordt enkel over Gods liefde gesproken. Zijn heiligheid, gerechtigheid en toorn (Johannes 3:36) worden niet genoemd.

Men mag niets bekritisieren. Maar God zegt dat wij alles moeten toetsen aan de schrift (Handelingen 17:11; vgl. 2 Timotheüs 2:15), en als je dat doet zul je af en toe moeten tegenspreken, weerleggen en waarschuwen. Zie <http://www.verhoevenmarc.be/oordelen2.htm> .

Lees ook:

Waarom zo negatief zijn?: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/negatief.pdf> (M.H. Reynolds, Jr.)

Rubriek over afscheiding: <http://www.verhoevenmarc.be/afzondering.htm>

Rubriek over liefde: <http://www.verhoevenmarc.be/liefde.htm>

Rubriek over oordelen: <http://www.verhoevenmarc.be/oordelen2.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm