

De gelijkenis van de Ponden

Bron: https://www.wayoflife.org/reports/parable_of_the_ten_pounds.php, 18-10-2022

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)

Vertaling en voetnoten door M.V.

De gelijkenis van de ponden – Lukas 19:11-27

¹¹ Terwijl zij nu dit alles hoorden, sprak Hij een gelijkenis uit, die Hij eraan toevoegde omdat Hij dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het Koninkrijk van God onmiddellijk zou aanbreken.

¹² Hij zei dan: Een zeker mens van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. ¹³ En hij riep zijn tien slaven, gaf hun tien ponden¹ en zei tegen hen: Doe daarmee zaken totdat ik terugkom. ¹⁴ En zijn burgers haatten hem en stuurden hem een gezantschap na om te zeggen: Wij willen niet dat deze man koning over ons zal zijn. ¹⁵ En het gebeurde, toen hij teruggekomen was, nadat hij het koninkrijk in ontvangst had genomen, dat hij zei dat men die slaven aan wie hij het geld gegeven had, bij hem zou roepen om te weten wat ieder met het zakendoen aan winst had gemaakt.

¹⁶ Toen verscheen de eerste en zei: Heer, uw pond heeft tien ponden winst opgeleverd. ¹⁷ En hij zei tegen hem: Goed gedaan, goede slaaf! Wees, omdat u in het minste trouw bent geweest, machthebber over tien steden. ¹⁸ Toen kwam de tweede en zei: Heer, uw pond heeft vijf ponden opgeleverd. ¹⁹ En hij zei ook tegen hem: En u, wees machthebber over vijf steden.

²⁰ En een ander kwam en zei: Heer, zie uw pond, dat ik had weggelegd in een zweetdoek. ²¹ Want ik was bevreesd voor u, omdat u een streng mens bent. U neemt wat u niet uitgezet hebt en u maait wat u niet gezaaid hebt. ²² Maar hij zei tegen hem: Uit uw eigen mond zal ik u oordelen, slechte slaaf. U wist dat ik een streng mens ben en dat ik neem wat ik niet uitgezet heb, en maai wat ik niet gezaaid heb. ²³ Waarom hebt u mijn geld dan niet bij de bank in bewaring gegeven? Dan zou ik het ook bij mijn komst met rente hebben kunnen opeisen. ²⁴ En hij zei tegen hen die bij hem stonden: Neem dat pond van hem af en geef het aan hem die de tien ponden heeft. ²⁵ Zij zeiden dan tegen hem: Heer, hij heeft al tien ponden. ²⁶ Want ik zeg u dat aan eenieder die heeft, gegeven zal worden. Maar van hem die niet heeft, zal ook afgenomen worden wat hij heeft.

²⁷ Maar deze vijanden van mij, die niet wilden dat ik koning over hen zou zijn, breng ze hier en sla ze hier voor mijn ogen dood.²

[Deze gelijkenis van de tien ponden is niet dezelfde als die over de talenten in Mattheüs 25:14-30. De gelijkenis van de tien ponden werd uitgesproken vóór het laatste bezoek aan Jeruzalem; die van de talenten, toen Zijn bezoek bijna ten einde was, M.V.].

Deze gelijkenis werd gesproken toen Jezus en de discipelen uit Jericho waren vertrokken en dicht bij Jeruzalem waren (Lukas 19:11). Christus blijft de discipelen voorbereiden op Zijn dood.

De belangrijkste les was om de verkeerde gedachte van de discipelen te corrigeren dat Christus het koninkrijk in die tijd zou oprichten. “Hij sprak een gelijkenis uit, die Hij eraan toevoegde omdat Hij dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het Koninkrijk van God onmiddellijk zou aanbreken” (Lukas 19:11).

¹ SV kantt. 14, “ponden: Grieks mna, in het Latijn mina; welke gerekend wordt op zestig gemene sikkels, of honderd en twintig denariën of drachmen zilvers”.

² “In vers 27 volgt dan nog een aanhangsel bij de gelijkenis. In dit vers, dat over de vijanden hier op aarde spreekt, horen we iets over de wraak die God aan de vijanden zal voltrekken. Zo wordt het totaalbeeld nog vollediger; want we hebben ook de openbare uitoefening van het oordeel over de schuldige burgers, de Joden, bij Zijn verschijning. “Maar die vijanden van mij, die niet wilden dat ik over hen koning zou zijn, brengt ze hier en slaat ze voor mij dood” – William Kelly in zijn Aantekeningen op het evangelie van Lukas, blz. 353.

De gelijkenis bevat veel belangrijke profetische leringen.

1. Het koninkrijk van God in het Nieuwe Testament is het letterlijke koninkrijk dat aan David is beloofd, niet een geestelijk koninkrijk, niet de kerk of het kerktijdperk.
2. Vóór de oprichting van het koninkrijk zal Christus naar een ver land gaan, wat verwijst naar Zijn hemelvaart (Lukas 19:12).
3. Christus zal verworpen worden door hen die de burgers van Zijn koninkrijk zouden moeten zijn (Lukas 19:14). Dit verwijst zowel naar Israël als naar de wereld in het algemeen. Psalm 2 beschrijft de verwerping van Christus door de volken en de vestiging van het koninkrijk met de ijzeren roede.
4. Christus zal Zijn dienaren giften geven en hen instrueren: “doe daarmee zaken totdat ik terugkom” (Lukas 19:13). Dit verwijst naar het kerkelijk tijdperk en **de Grote Opdracht en de verantwoordelijkheid van elke gelovige om dit werk te doen**. Vergelijk Mattheüs 28:18-20; Markus 16:15; Lukas 24:44-48; Handelingen 1:8; 2 Korinthiërs 5:20; Filippenzen 2:16.

- Elke dienaar ontvangt het ene pond. Dit is anders dan de gelijkenis van de talenten (Mattheüs 25:14-30), waarin elke dienaar een ander aantal talenten kreeg, “ieder naar zijn bekwaamheid”. **De talenten duiden op verschillende geestelijke giften en roepingen in de bediening**. De ponden duiden op de algemene roeping van alle gelovigen, namelijk het nastreven van Gods wil (Romeinen 12:1-2), het evangelie prediken als een ambassadeur voor Christus (2 Korinthiërs 5:20), een goede soldaat zijn in de strijd om de waarheid (Efeziërs 6:10-18), een priester van God zijn in een behoeftige wereld (1 Petrus 2:5), eerst het koninkrijk van God zoeken (Mattheüs 6:33), om die dingen te zoeken die boven zijn (Kolossenzen 3:1-4), enz. **Het pond verwijst naar het hele christelijke leven en Gods aanspraak daarop**.

- “Doe daarmee zaken” (vs. 13) is *pragmateúomai*, “zaken doen, handel drijven” (*Complete Word Study Bible*). Christus beschrijft het christelijke leven als een zakelijke onderneming. De handel in het pond vertegenwoordigt hoe de wedergeboren gelovige zijn christelijke leven doorbrengt. **Als ik mijn christelijke leven wijs doorbreng in Gods wil, bezig zijnde met Zijn grote zaken in deze huidige wereld, krijg ik een beloning voor het heden en voor de eeuwigheid. Als ik mijn christelijke leven aan mezelf verspil, verlies ik de beloning**. Gods zaken zijn verreweg de belangrijkste zaak, en ijverig wandelen in Gods wil en tevreden zijn met Gods wil, is de meest wijze, meest welvarende weg in het leven.

William Borden is een voorbeeld van de talloze jonge mensen die zich in wijsheid 100% aan God hebben overgegeven. Als zoon van een rijke zakenman had William alles kunnen hebben wat hij wilde. Maar op een internationale reis op 16-jarige leeftijd, voelde hij Gods roeping om zending te worden. Zijn niet-geredde vader was niet blij met zijn beslissing en vertelde hem dat hij nooit in het familiebedrijf kon werken. Niet afgeschrikt schreef Willem in zijn Bijbel: “Geen terugtocht”. Nadat zijn vader stierf en hij het familiefortuin erfde, gaf Willem het weg aan zendingsorganisaties, keerde rijkdom en comfort de rug toe en vertrok naar het zendingsveld. Hij schreef in zijn Bijbel: “Geen reserve”. William stopte in Egypte om de Arabische taal te studeren, kreeg spinale meningitis³ en stierf binnen een maand op 25-jarige leeftijd. Toen hij hoorde dat hij stervende was, schreef hij in zijn Bijbel: “Geen spijt”. William Borden heeft zijn “pond” goed besteed!

- Dit wordt in veel Schriftgedeelten onderwezen:

“De godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomstige leven heeft” (1 Timotheüs 4:8). “Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen” (Mattheüs 6:20). “En Jezus antwoordde: Voorwaar, Ik zeg u: er is niemand die huis of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers verlaten heeft omwille van Mij en om het Evangelie, ³⁰ of hij ontvangt honderdvoudig, nu in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met vervolgingen, en in de wereld die komt, het eeuwige leven” (Markus 10:29-30). “Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat: een goed fundament voor de toekomst,

³ Spinale meningitis: hersenvliesontsteking. Het is een ontsteking van de beschermende membranen rondom de hersenen en het ruggenmerg, de zogeheten hersenvliezen. (Wiki).

opdat zij het eeuwige leven verkrijgen” (1 Timotheüs 6:19). “Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. ¹¹ Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus” (2 Petrus 1:10-11). “En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken. ²⁷ En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf – zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden – zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen” (Openbaring 2:26-27). “Ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. ¹⁴ Als iemands werk dat hij *op* het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. ¹⁵ Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen” (1 Korinthiërs 3:13-15). “Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om Hem welbehaaglijk te zijn. ¹⁰ Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad” (2 Korinthiërs 5:9-10).

5. De dienstknechten van Christus zullen rekenschap afleggen voor hun dienst (Lukas 19:15-26).

- Degenen die hun giften en kansen verstandig hebben gebruikt, zullen beloond worden met gezagsposities (Lukas 19:16-19).

- Zij die de dienst van Christus verwaarlozen, zullen gestraft worden met verlies van beloning (Lukas 19:20-26). Deze dienaar kende Christus niet en had er geen belang bij om Christus te dienen. Hij dacht dat hij verlossing kon hebben als een ticket naar de hemel en zijn eigen zaken kon doen. **Hij is dezelfde dienaar die beschreven wordt in Mattheüs 25:24-30 (gelijkenis v.d. talenten). Hij is een nominaal christen die een heilsbelijdenis heeft afgelegd, maar geen verlossing bezit.**

6. De vijanden van Christus zullen gedood worden, wat betekent dat ze vernietigd zullen worden met eeuwige verwoesting. “Maar deze vijanden van mij, die niet wilden dat ik koning over hen zou zijn, breng ze hier en sla ze hier voor mijn ogen dood” (Lukas 19:27). Zij zullen het koninkrijk van Christus niet binnengaan (Mattheüs 13:41).

Lees ook:

- o De gelijkenis van de talenten: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Talenten.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm