

# Petrus of de Rots?

Bronmateriaal: Hoofdstuk 1 van “Leren uit de Kerkgeschiedenis” (13-delige zondagsschoolreeks)  
<http://www.middletonbiblechurch.org/churchhi/church1.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)  
Bewerking door M.V., 2-11-2015

## Mattheüs 16:13-19:

<sup>13</sup> Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?

<sup>14</sup> Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.

<sup>15</sup> Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?

<sup>16</sup> Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.

<sup>17</sup> En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.

<sup>18</sup> En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.

<sup>19</sup> En Ik zal u de sleutels<sup>1</sup> van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.

In Mattheüs 16:13 stelde de Heer Jezus deze vraag: “Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen **de mensen** dat Ik, de Zoon des mensen, ben? Het antwoord hierop, in Mattheüs 16:14 over Wie de Zoon des mensen was, was niet correct.

In Mattheüs 16:15 stelde de Heer Jezus deze vraag enigszins anders: “Maar **u**, wie zegt **u** dat Ik ben?”

Petrus beantwoordde deze vraag in Mattheüs 16:16 als volgt: “U bent de Christus, de Zoon van de levende God”. Het antwoord hierop was correct: “En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona ...” (Mattheüs 16:17a).

Hoe wist Petrus deze dingen? Wat was de sleutel van Petrus’ geestelijke begrip en kennis? Jezus vervolgde: “... want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is” (Mattheüs 16:17b).

Wat is de sleutel van ONS begrip van geestelijke dingen (1 Korinthiërs 2:9-15)? “En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn” (1 Korinthiërs 2:12). Wij kunnen daaruit leren dat wij de waarheid niet van onszelf kunnen begrijpen, ze moet ons geopenbaard worden door God!

## Was Petrus de eerste Paus?

Mattheüs 16:18 is een erg belangrijk vers, en een vers dat enorm fout werd geïnterpreteerd en begrepen. Hier is wat de Heer in feite zei: “En Ik zeg u ook dat u PETRUS [Grieks *petros*: “stuk van een rots”] bent, en op deze PETRA<sup>2</sup> [Grieks *patra* = “vaste rots”] zal Ik Mijn gemeente<sup>3</sup> bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen” (Mattheüs 16:18).

<sup>1</sup> De kracht van de sleutels betrof de ontsluiting van het Evangelie voor enerzijds de Joden (Handelingen 2) en anderzijds voor de heidenen (Handelingen 10). Dit werd uitgevoerd door Petrus en door hem alleen. Deze opdracht kan niet meer herhaald worden vermits er slechts één eerste ontsluiting was van het Koninkrijk der hemelen, voor zowel Joden als heidenen.

<sup>2</sup> Overeenkomstig SV, HSV, NBG. De katholieke Willibrord- en Petrus Canisiusvertaling: “steenrots”. KJV: “rock”.

<sup>3</sup> Het Griekse woord *ekklèsia* (in onze bijbels vertaald met *kerk* of *gemeente*) is een samentrekking van *ek* (uit) en een derivaat van *kaleó* (roepen). De kerk is dus een vergadering van uitgeroepen.

Hoe moeten we deze woorden begrijpen? Wat zei Jezus over Petrus? Wat zei Jezus over de kerk of gemeente? Wat zei Jezus over Zichzelf? En uiteraard is de sleutelvraag deze: WIE IS de PETRA of de ROTS?

Er zijn bepaalde dingen in dit vers die erg duidelijk en erg belangrijk zijn. WIE IS DE BOUWER VAN DE KERK in Mattheüs 16:18? Jezus Christus! Dit is één waarheid die we nooit mogen vergeten. Jezus Christus is de grote BOUWER van de kerk. De kerk wordt niet gebouwd door een MENS, ze wordt gebouwd door de HEER! En VAN WIE is de kerk volgens Mattheüs 16:18? Jezus zei “Ik zal MIJN Gemeente bouwen”. Als een kerkleider zou zeggen: “Dit is MIJN kerk!”, zou hij geen gelijk hebben! We moeten ons constant herinneren dat de kerk in feite VAN de Heer Jezus Christus is.

Er is nog iets anders wat duidelijk geleerd wordt in dit sleutelvers. Volgens Mattheüs 16:18 is de kerk door Christus gebouwd (Hij is de bouwer) en de kerk behoort Christus toe (Het is Zijn kerk) en de kerk is gebouwd op een PETRA, een vaste ROTS. De kerk is niet gebouwd op zand. De kerk is gebouwd op een VASTE ROTS.

De fundering van een gebouw is erg belangrijk. Een gebouw moet een VASTE FUNDERING hebben. Als God iets bouwt dan doet Hij dat op een stevige, vaste basis. De KERK is gebouwd op DE ROTS. Maar WIE IS DEZE ROTS? Dat is de sleutelvraag.

## Het katholieke antwoord

Mattheüs 16:18 is een vers die katholieke leraren gebruiken om een van hun belangrijkste leringen op te baseren.

WIE IS DEZE ROTS? De positie van de katholieke kerk is deze: DE ROTS IS PETRUS. Zij geloven dat Petrus de vaste rots is waarop de kerk van Jezus Christus gebouwd is. Christus is de BOUWER, de kerk behoort Christus toe, maar Petrus is het FUNDAMENT van de kerk. Zo begrijpen zij dit vers: “En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra (Petrus) zal Ik Mijn gemeente bouwen” (Mattheüs 16:18).

De katholieke kerk gelooft dat Christus Petrus aanstelde om de eerste Paus te zijn. Zij verstaan de woorden van Jezus zo: “Petrus, Ik zal Mijn kerk op u bouwen. U zult de eerste paus zijn en het eerste zichtbare hoofd van de kerk”.

Vandaag is er een belangrijke en invloedrijke man in de wereld die PAUS genoemd wordt. Katholieken van overal zien naar hem op als hun leider en hun hoofd.

WIE is volgens de katholieke leer de PAUS? Hier is hun antwoord: “De paus is Christus’ vertegenwoordiger op aarde, als de wettige opvolger van Petrus en het zichtbare hoofd van de kerk. Net zoals een menselijk lichaam een hoofd heeft, zo heeft de kerk één Hoofd, en dat is Christus. De paus is Zijn plaatsvervanger of vertegenwoordiger op aarde, het zichtbare hoofd van de kerk” (*Baltimore Catechism*). De katholieke kerk gelooft dat Petrus “de apostel is gekozen door Christus om het hoofd te zijn, of eerste Paus, van de Kerk die Hij stichtte” (*Baltimore Catechism*). Zij geloven dat toen Jezus tot Petrus sprak, in Mattheüs 16:18, Hij Petrus koos of aanstelde als de eerste paus en als iemand die Hem zou vertegenwoordigen en Zijn plaats op aarde zou innemen als het zichtbare hoofd van de kerk.

Het volgende komt uit een katholiek boek getiteld *A Brief Catechism for Adults* door William J. Cogan:

**Wat deed Jezus om zeker te stellen dat Zijn Kerk altijd verenigd zou zijn?** Hij plaatste één man over Zijn Kerk. **Wie heeft de volledige leiding over de Kerk?** De Paus, die de bisschop van Rome is en de Plaatsvervanger van Christus op aarde. **Wie is de Paus?** De Paus is het zichtbare hoofd van de hele Katholieke Kerk. **Wie was de eerste Paus?** Sint Petrus, die tot Paus aangesteld werd door Jezus Christus Zelf. **Wanneer beloofde Jezus Petrus tot Paus aan te stellen?** Verscheidene maanden voordat Hij stierf. “*Gij zijt Petrus, en op deze rots zal Ik Mijn Kerk bouwen*” (Mattheüs 16:18).

Zij geloven ook dat Petrus de eerste was van velen. “Christus bedoelde niet dat de bijzondere macht van hoofdleraar en heerser van de hele kerk zou uitgeoefend worden door Petrus alleen, maar Hij bedoelde dat deze macht zou doorgegeven worden aan zijn opvolger, de Paus, de Bisschop van Rome, die de Plaatsvervanger van Christus op aarde is en het zichtbare hoofd van de Kerk” (*Baltimore Catechism*).

Stierf Petrus’ gezag samen met Hem? Neen, het werd doorgegeven aan een man genaamd Linus, en nadat hij stierf (78 n.C.) werd het doorgegeven aan Anacletus (stierf 90 n.C.), en dan aan Clemens (stierf 100 n.C.), en daarna aan een ander, enzovoorts, in de afgelopen 2000 jaren. -- *A Brief Catechism for Adults* door William J. Cogan, p. 60.

Katholieken geloven niet alleen dat Petrus de eerste paus was, maar dat vele andere pausen zouden volgen. De hedendaagse paus gelooft dat hij de vertegenwoordiger is van Christus op aarde en dat hij het zichtbare hoofd van de kerk is. GELOOFT U DAT?

De Heer Jezus stelde iemand aan om Zijn plaats op aarde in te nemen. Wie koos de Heer om Zijn plaats in te nemen op aarde, volgens Johannes 14:16-18?:

16 En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere **Trooster** geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid,

17 namelijk **de Geest van de waarheid**, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn”.

18 Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe.

En volgens Johannes 16:7-16?:

7 Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de **Trooster** niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden.

8 En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel:

9 van zonde, omdat zij niet in Mij geloven;

10 van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien;

11 en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is.

12 Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen.

13 Maar wanneer Die komt, **de Geest van de waarheid**, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.

14 Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.

15 Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal verkondigen.

16 Een korte tijd en u ziet Mij niet, en weer een korte tijd en u zult Mij zien, want Ik ga heen naar de Vader.

Niet Petrus maar de Geest van de waarheid nam de plaats in van de Heer Jezus op aarde.

Lees nu de volgende Schriftplaatsen:

20 die Hij [= God, de Vader] gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn [= God, de Vader] rechterhand zette in de hemelse gewesten,

21 ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende.

22 En Hij [= God, de Vader] heeft alle dingen aan **Zijn** [= Jezus] voeten onderworpen en heeft **Hem** [= Jezus] als **hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente** (Efeziërs 1:22).

18 En **Hij** [= Jezus] is het **hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente** [of “kerk”], **Hij** [= Jezus], Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn (Kolossenzen 1:18).

Wie is het HOOFD van de Kerk, volgens deze verzen? De Heer Jezus Christus!

Volgens Efziërs 4:5, “**één Heere, één geloof, één doop**”, heeft de kerk slechts **ÉÉN HEER** en **ÉÉN HOOFD**! Het is niet zo dat de kerk Christus als haar onzichtbare hoofd heeft en daarnaast nog een man als haar zichtbare hoofd op aarde. De Heer Jezus is de **BOUWER** van de kerk, de **EIGENAAR**

van de kerk en het HOOFD van de kerk. Wij kunnen toch niet afnemen van Christus wat Hem toebehoort, niet?

Het woord PAUS komt van het Latijn *papa*, en dat betekent “VADER”. Wat leerde Jezus over deze term om daarmee louter mensen aan te duiden, zie Mattheüs 23:9?:

**9 En u mag niemand op de aarde uw vader noemen, want Eén is uw Vader, namelijk Hij Die in de hemelen is.**

Soms wordt naar de paus gerefereerd als DE HEILIGE VADER. Denkt u dat louter een mens met deze titel zou mogen genoemd worden? Dit is een titel die enkel God de Vader toekomt! vergelijk dit met **Johannes 17:11**:

**11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn in de wereld, en Ik kom naar U toe. Heilige Vader, bewaar hen die U Mij gegeven hebt in Uw Naam, opdat zij één zullen zijn zoals Wij.**

Soms wordt naar de paus gerefereerd met het woord PONTIFEX<sup>4</sup> (in Engelstalige landen: PONTIFF). Dit woord betekent letterlijk “bruggenbouwer”. De paus beweert de BRUG of MIDDELAAR te zijn tussen God en de mensen. Wie is volgens 1 Timotheüs 2:5 de ENIGE MIDDELAAR tussen God en de mensen?:

**5 Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.**

## Onfeilbaarheid

Onfeilbaar zijn betekent niet in staat zijn te dwalen, verkeerd zijn, zich vergissen, onjuist of misleidend zijn. Katholieken geloven dat de katholieke kerk en de katholieke paus ONFEILBAAR zijn. Maar laten we ons verzekeren van wat zij hiermee bedoelen:

“Met de onfeilbaarheid van de Katholieke Kerk is bedoeld dat de Kerk, door de bijzondere bijstand van de Heilige Geest, niet kan dwalen wanneer zij een doctrine van geloof of zeden leert of gelooft. Onfeilbaarheid betekent niet dat de Paus geen zonde kan begaan, maar dat in het leren van een doctrine over geloof of zeden, hij verhinderd is door de Heilige Geest om een fout te begaan. De Kerk leert enkel waarheid. De Kerk leert onfeilbaarheid wanneer ze, enkel door de Paus als de leider van alle christenen, of door de Paus en de bisschoppen, een doctrine leert van geloof of zeden die door alle getrouwen moet gehouden worden” (*Baltimore Catechism*).

“Pauselijke onfeilbaarheid betekent dat de Paus, wanneer hij spreekt als het hoofd van de hele kerk over zaken van geloof of zeden, niet kan dwalen. Onfeilbaarheid moet niet verward worden met onberispelijkheid, hetgeen betekent dat men geen zonde kan begaan. De Paus is niet onberispelijk; hij kan zondigen” (*A Brief Catechism for Adults* door William J. Cogan, p. 61).

Met andere woorden, wanneer de paus leert wat men moet geloven (geloof) of hoe men zich moet gedragen (zedes), dan is hij ONFEILBAAR (hij maakt geen fouten).

De doctrine van de onfeilbaarheid van de paus is een “nieuwe” doctrine. Deze werd zorgvuldig gedefinieerd door het Eerste Vaticaans Concilie<sup>5</sup> van Rome in 1870. Hier de definitie (Engels):

“... that when the Roman Pontiff speaks EX CATHEDRA, that is, when, in the exercise of his office as shepherd and teacher of all Christians, in virtue of his supreme apostolic authority, he defines a doctrine concerning faith or morals to be held by the whole Church, he possesses, by the divine assistance promised to him in blessed Peter, that infallibility which the divine Redeemer willed his Church to enjoy in defining doctrine concerning faith or morals. Therefore, such definitions of the Roman Pontiff are of themselves, and not by the consent of the Church, irreformable” (<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vcI.pdf>).

<sup>4</sup> Een pontifex (mv.: *pontifices*; Latijn: *pons*, brug, + *facere*, maken) (“bruggenbouwer” of “wegbereider”) was oorspronkelijk een Romeins priester wiens belangrijkste taak het was kwade invloeden af te weren wanneer men het grondgebied verliet. Oorspronkelijk waren ze slechts met drie, maar later werd hun aantal opgetrokken tot zestien. De *pontifices* maakten deel uit van het college van Pontifices, dat onder leiding stond van de *pontifex maximus*. De *pontifices* werden gedacht bruggen te slaan tussen de mensen en de goden. (Wiki).

<sup>5</sup> Engelse versie hier downloadbaar: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vcI.pdf>.

Nederlandse versie:

“Wanneer de Bisschop van Rome met het hoogste leergezag (*ex cathedra*) spreekt, d.w.z., wanneer hij zijn ambt van herder en leraar van alle christenen uitoefenend met het hoogste apostolische ambtsgezag definitief beslist, dat een leer over geloof of zeden door de gehele Kerk gehouden moeten worden, dan bezit hij op grond van de goddelijke bijstand, die hem in de heilige Petrus is beloofd, die onfeilbaarheid, waarmede de goddelijke Verlosser zijn Kerk bij definitieve beslissingen in zaken van geloofs- en zedeleer wilde zien toegerust. Deze definitieve beslissingen van de Bisschop van Rome zijn daarom uit zich (*ex sese*) en niet op grond van de toestemming der Kerk onveranderlijk (*irreformabiles*)”

(<http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=116&id=2114>)

Er zijn drie dingen die we uit bovenstaande definitie zorgvuldig moeten noteren:

1. Onfeilbaarheid wordt niet geclaimd voor elke verklaring gedaan door de paus, maar enkel deze die gedaan worden wanneer hij **ex cathedra** spreekt, dit wil zeggen, gezeten op zijn pauselijke stoel, de stoel van de heilige Petrus, en sprekend in zijn officiële capaciteit als het hoofd van de kerk.
2. De verklaring moet bedoeld zijn als bindend voor de hele kerk. Onfeilbaarheid wordt niet geclaimd voor verklaringen met betrekking tot bepaalde segmenten of groepen binnen de kerk die meer of minder in verband kunnen staan met locale omstandigheden.
3. De verklaringen moeten te maken hebben met materies die betrekking hebben op “geloof en zeden”. GELOOF is wat de kerk zou moeten **geloven** en ZEDEN is hoe de kerk zich zou moeten **gedragen**.

Gelooft u dat enig mens ONFEILBAAR kan zijn? Gelooft u dat PETRUS onfeilbaar was? Zijn de leiders in uw kerk onfeilbaar? Is het mogelijk dat een kerkleider iets onderwijst dat niet waar is? Uiteraard is dat mogelijk. Daarom hierna wat elke gelovige zou moeten doen om na te gaan of iets dat geleerd wordt de waarheid is:

<sup>11</sup> En dezen [= de mensen van Berea] waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en **onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren** (Handelingen 17:11).

Geen paus, priester, pastor, of enig ander persoon is onfeilbaar. De Heer Jezus maakte, in zijn rede tot de sadduceeën, erg duidelijk dat mensen kunnen dwalen (Mattheüs 22:29). Mensen zijn niet onfeilbaar maar ...

1. **GOD IS ONFEILBAAR.** Hij begaat geen vergissingen en Hij leert enkel wat waar is.
2. **GODS WOORD IS ONFEILBAAR.** Gods Woord bevat geen vergissingen en leert enkel waarheid.

God heeft ons een onfeilbare gids gegeven wanneer het gaat om GELOOF (wat te geloven) en ZEDEN (hoe ons te gedragen) – zie 2 Timotheüs 3:16-17:

<sup>16</sup> Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,

<sup>17</sup> opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

Een mens is onfeilbaar in zoverre hij volmaakt instemt met Gods Woord en het volmaakt in praktijk brengt.

De katholieke kerk gelooft dat ze onfeilbaar is en ze gelooft ook dat ze de macht bezit wetten te maken en zelfs wetten te veranderen: “De Kerk heeft de macht van God om wetten te maken en wetten te veranderen die ze maakt. Dit recht om wetten te maken wordt uitgeoefend door de bisschoppen, de opvolgers van de apostelen, en in het bijzonder door de paus, die als de opvolger van het hoofd van de apostelen, Sint Petrus, het recht heeft om wetten te maken voor de Universele Kerk” (*Baltimore Catechism*).

**Wie is DE ROTS?**

Al deze katholieke leringen zijn gebaseerd op hun begrip van Mattheüs 16:18. **ZIJ GELOVEN DAT PETRUS DE ROTS WAS.** Laat ons de Schrift onderzoeken om te zien of dit werkelijk zo is.

In 1 Korinthiërs 10:4 wordt een grote Rots genoemd. Wie is deze ROTS?

<sup>4</sup> en allen [= de Israëlieten en Mozes] dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots [Gr. *petra*], die hen volgde; en **die rots was Christus.**

Lees Mattheüs 21:42.

<sup>42</sup> Jezus zei tegen hen: Hebt u nooit gelezen in de Schriften: De **steen** [Grieks *lithos*] die de bouwers verworpen hadden, die is tot een **hoeksteen** [Grieks *kephale*: belangrijkste steen] geworden; dit is door de Heere geschied, en het is wonderlijk in onze ogen?

In dit vers sprak de Heer Jezus van een grote steen die verworpen werd en die tot een hoeksteen of belangrijkste steen is geworden. In Handelingen 4:11-12 noemt Petrus deze zelfde steen.

<sup>11</sup> Deze Jezus is de **steen** [Grieks *lithos*] die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de **hoeksteen** [Grieks *kephale*: belangrijkste steen] geworden is.

<sup>12</sup> En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden

Petrus verwees niet naar zichzelf als de steen. Hij verwees naar de Heer Jezus Christus!

Lees 1 Petrus 2:4-7, geschreven door Petrus:

<sup>4</sup> en kom naar Hem toe als naar een levende **steen** [Grieks *lithos*], die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar,

<sup>5</sup> dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.

<sup>6</sup> Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een **hoeksteen** [Grieks *lithos akrogoniaios*: hoeksteen] die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.

<sup>7</sup> Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar; maar voor de ongehoorzamen geldt: De **steen** [Grieks *lithos*] die de bouwers verworpen hebben, die is de **hoeksteen** [Grieks *kephale*: belangrijkste steen] geworden, en een steen des aanstoets en een struikelblok

Petrus verwijst hier niet naar zichzelf maar naar Christus als belangrijkste steen!

In vers 5 erkende Petrus dat alle gelovigen deel uitmaken van een groot gebouw dat de Kerk is. De kerk is een “geestelijk huis” dat niet gemaakt is van stenen maar gemaakt van “levende stenen” (gelovigen). Elke gelovige is een levende steen in dit grote gebouw dat de Kerk is. Petrus maakte deel uit van dit gebouw, maar Petrus was NIET de HOEKSTEEN of hoofdsteen (vergelijk verzen 6-7).

Wie is volgens **1 Korinthiërs 3:11** het ENIGE fundament van de kerk?

<sup>11</sup> Want niemand kan een ander **fundament** leggen dan wat gelegd is, dat is **Jezus Christus.**

De kerk is gebouwd op het rotsvaste fundament van Christus en Zijn Woord – niet op Petrus.

Ongeveer 34 maal wordt in het Oude Testament God DE ROTS genoemd. WIE is volgens Deuteronomium 32:3-4 DE ROTS?

<sup>3</sup> Want ik zal de Naam van **JaHWeH**<sup>6</sup> uitroepen; geef grootheid aan onze God!

<sup>4</sup> Hij is **de rots**, Wiens werk volmaakt is,

Lees 2 Samuël 22:2, 3, 32, 47. WIE IS DE ROTS? **JaHWeH**<sup>6</sup>!

Wat is één ding dat gelovigen zich altijd moeten herinneren (Psalm 78:35)?

<sup>35</sup> Dan dachten zij eraan dat **God hun rots** was en God, de Allerhoogste, hun Verlosser

Er zijn ook drie oudtestamentische profetieën die duidelijk wijzen op CHRISTUS ALS ONZE ROTS en als DE HOEKSTEEN:

---

<sup>6</sup> Hier staat in de grondtekst het Tetragrammaton (Gr. *tetra* = vier). Het bestaat uit vier tekens en is Gods oudtestamentische Verbondsnaam. In het Nederlands komt de transcriptie overeen met JHWH. De vocale uitspraak ervan werd niet overgeleverd. Toch menen kenners dat het tetragram het best gereconstrueerd wordt als JAHWEH.

<sup>14</sup> Hij zal tot een heiligdom voor u zijn, tot een steen des aanstoots, en tot een rots waarover men struikelt voor de beide huizen van Israël, tot een strik en een val voor de inwoners van Jeruzalem (Jesaja 8:14).

<sup>16</sup> daarom, zo zegt de Heere JaHWeH: Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen, die vast gegrondvest is. Wie gelooft, zal zich niet weghaasten (Jesaja 28:16).

<sup>22</sup> De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden (Psalm 118:12).

## Wie ik?

Als Petrus de eerste paus zou geweest zijn dan zou hij dat zeker niet geweten hebben. Hoe beschreef Petrus zichzelf in Lukas 5:8?:

<sup>8</sup> Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei: Heere, ga weg van mij, want **ik ben een zondig mens**.

Petrus aanvaardde geen hulde en aanbidding van mensen. Petrus stond niet toe dat mensen voor hem neerknielden:

<sup>25</sup> En het gebeurde, toen Petrus naar binnen ging, dat Cornelius hem tegemoetkwam, aan zijn voeten viel en **hem aanbad**.

<sup>26</sup> Maar Petrus richtte hem op en zei: **Sta op, ik ben zelf ook maar een mens**.

(Hieronder: Koning Albert knielt voor paus Benedictus).



Vgl. Handelingen 10:25-26 en Openbaring 22: 8-9!

**Noot:** de pausen accepteren niet alleen, maar vragen ook zulk huldebetoon, zelfs in die mate dat mensen, inbegrepen de hoogste kardinalen, zich neerwerpen op de vloer voor een nieuw verkozen paus, of wanneer ze een eed afleggen en dan ook zijn voet kussen. Ook accepteren de pausen de titel van “HEILIGE VADER” als de hunne alsof zij daar recht op hebben.

Katholieken geloven dat Petrus gekozen werd om paus te zijn, in Mattheüs 16:18. Lees de verzen die na dit vers komen. Lees in het bijzonder Mattheüs 16:21-23. Hier vinden we dat de Heer Jezus Petrus een zeer strenge berisping geeft! Dit zijn wel erg sterke woorden tegen iemand die zojuist tot paus werd aangesteld!:

<sup>21</sup> Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te laten zien dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt.

<sup>22</sup> En Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen; hij zei: God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren!

<sup>23</sup> Maar **Hij keerde Zich om en zei tegen Petrus: Ga weg achter Mij, satan!** U bent een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. (Mattheüs 16:21-23).

Petrus bewees in vers 22 dat hij feilbaar was!

Lees Galaten 2:11-14:

<sup>11</sup> Maar toen Petrus naar Antiochië gekomen was, ging ik openlijk tegen hem in, omdat hij te veroordelen was.

<sup>12</sup> Want voordat er enkelen uit de kring van Jakobus gekomen waren, at hij samen met de heidenen; maar toen zij kwamen, trok hij zich terug en zonderde zich af uit vrees voor hen die van de besnijdenis waren.

<sup>13</sup> En ook de andere Joden huichelden met hem mee, zodat zelfs Barnabas zich door hun huichelarij liet meeslepen.

<sup>14</sup> Maar toen ik zag dat zij niet juist wandelden, overeenkomstig de waarheid van het Evangelie, zei ik tegen Petrus in het bijzijn van allen: Als u die een Jood bent, naar heidens gebruik leeft en niet naar Joods gebruik, waarom dwingt u dan de heidenen op de Joodse manier te leven?

Hier leren we dat de apostel Paulus een strenge berisping moest geven aan Petrus omdat PETRUS FOUT WAS! Hij was niet onfeilbaar.

Petrus was een groot man van God en de Heer gebruikte hem op een wonderlijke manier. Het was Petrus die toen de menigte toesprak op de dag van Pinksteren (Handelingen 2). Het was Petrus die de deur van het geloof opende voor de Joden (Handelingen 2), en voor de Samaritanen (Handelingen 8) en voor de heidenen (Handelingen 10). In feite was Petrus het belangrijkste en prominentste karakter in de eerste 12 hoofdstukken van Handelingen. Hij was een groot man van God en een grote dienaar van Christus maar hij was geen paus en hij was niet onfeilbaar. In de tweede helft van Handelingen (vanaf hoofdstuk 13) lezen we erg weinig over Petrus. Dan lezen we meestal over Paulus. Als Petrus de eerste paus zou geweest zijn, zouden we dan niet mogen verwachten dat hij ook verder in Handelingen op de voorgrond zou treden?

Laten we terugkeren naar Mattheüs 16. Beschouw de verzen 13-17. Deze verzen benadrukken WIE CHRISTUS IS en niet wie Petrus is! Petrus beleed hoe groot Christus is (vers 16). De focus van al deze verzen ligt op Christus, niet op Petrus!

## Een woordspeling: Petros en Petra

Mattheüs 16:18 bevat een woordspeling. Er worden twee gelijkaardige woorden gebruikt. “En Ik zeg u ook dat u Petrus [Griekse woord PETROS] bent, en op deze petra [Griekse woord PETRA] zal Ik Mijn gemeente bouwen”. Laten we eens nagaan wat deze Griekse woorden betekenen:

Strong's Exhaustive Concordance of the Bible, 1890
<b>Petros:</b> 4074, apparently a primary word; a (piece of) rock (larger than 3037); as a name, Petrus, an apostle:--Peter, rock. Compare Kephass 2786. [NL: stuk van een rots, steen]
<b>Petra:</b> 4073, feminine of the same as Petros 4074; a (mass of) rock (literally or figuratively):--rock. [NL: vaste rots]

### 1) Petros

Als je dit woord zou definiëren met slechts één woord, dan zou je het woord STEEN gebruiken. Zie Johannes 1:42: “Jesus keek hem aan en zei: U bent Simon, de zoon van Jona; u zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus” → Kefas = STEEN = Petrus. Een steen is een stuk van een rots. Het woord Kefas kan wijzen op een erg grote steen, maar dikwijls wijst dit woord op een kleine, losse, beweegbare steen. Kefas kan ook slaan op een kleine steen, zoals een keisteen, kiezelsteen, of vuursteen. Kefas wordt gebruikt voor een kleine rots of een klein stuk uit een grote rots. Kefas werd ook gebruikt als eigennaam: PETRUS. Zou het verstandig zijn een kerk te bouwen op een losse steen?

### 2) Petra



Als je dit woord zou definiëren met slechts één woord, dan zou je het woord ROTS gebruiken. Zie Mattheüs 16:18: “op deze petra zal ik Mijn gemeente bouwen” → Petra = ROTS. Een ROTS is groter dan een STEEN. Het woord PETRA betekent een grote steen of een massieve, vaste rots. Petra wordt dikwijls gebruikt voor een vaste en permanente rots of onbeweegbare rots. Dit woord wordt dikwijls gebruikt voor een klip of steile rots aan zee. De kerk is gebouwd op een grote, solide, onbeweegbare en vaste ROTS! Dit fundament is zo stevig en veilig dat “de poorten van de hel haar niet zullen overweldigen” (Mattheüs 16:18).

Petrus had zopas een duidelijke belijdenis gedaan. Hij has duidelijk op Jezus Christus gewezen en WIE HIJ WAS: “Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God” (Mattheüs 16:16). De waarheid die Petrus zojuist beleden had was het rotsfundament waarop de kerk van Christus zou gebouwd worden. Christus was de BOUWER, Christus was de EIGENAAR (het was ZIJN kerk), én Christus was het ROTSFUNDAMENT: “Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus” (1 Korinthiërs 3:11).

Is het niet veel beter dat de kerk gebouwd is op Iemand die solider is dan Petrus? Is het niet veel beter dat Christus het Hoofd is van de kerk en niet een zichtbare, feilbare, zondige man? Is het niet veel beter dat de kerk door God wordt gebouwd, en op God, en niet door een mens en op een mens? Vergelijk Jeremia 17:5:

5 Zo zegt JaHWeH: Vervloekt is de man die vertrouwt op een mens, en die een schepsel tot zijn arm stelt, terwijl zijn hart van JaHWeH afwijkt.

Wordt uw kerk geleid door mensen of door God?

Volgens Handelingen 4:19 en 5:29 zou de kerk in de eerste plaats God moeten gehoorzamen, God dus méér gehoorzamen dan mensen:

19 Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God.

29 Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen.

## Hoe stevig is uw fundament?

Hoe stevig is de grond onder uw voeten? Staat u op een veilig en onwankelbaar fundament? Wat moet u doen om uw leven op de ROTS te bouwen (Mattheüs 7:24-27)?

24 Daarom, ieder **die deze woorden van Mij hoort en ze doet**, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de **rots** gebouwd heeft;

25 en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was **op de rots gefundeerd**.

26 En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft;

27 en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot.

Doet u dat? Als dat zo is, blijf dan standvastig en onwankelbaar op de stevige Rots want daarnaast is alles zand. Zie 1 Korinthiërs 15:58.

Het is waar dat mensen kerken bouwen. Mensen kunnen mensen in een kerkgebouw brengen. En de leiders onderwijzen dezen wat zij ook maar willen. Er zijn vele, vele kerken gebouwd door en op mensen. Maar ze hebben geen Rotsfundament en hun gebouw blijft niet bestaan.

---

## Lees ook:

☞ “Petrus en de pausen”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Petrus.pdf>

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)