

# De “Twin Towers” van “Positief Denken”

Over Norman Vincent Peale en Robert Schuller

door M. H. Reynolds Jr., <http://www.feasite.org/node/1890>, 12-12-2014

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)  
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.



Dr. Norman Vincent Peale stierf op 25-12-1993 op de leeftijd van 95. Een Associated Press verhaal over zijn dood zei dat Peale christelijke en psychologische principes had vermengd in een boodschap van positief denken. Inderdaad, dr. Peale's valse filosofie van “positief denken” bedroeg miljoenen tijdens zijn levensloop, en heeft nog miljoenen meer mensen bedrogen sinds zijn dood naarmate zijn valse leringen verder verspreid werden door hen die dezelfde gevaarlijke ideeën volgen die Peale zo succesvol verkocht. Alhoewel dr. Peale claimde een christelijke bedienaar te zijn en als zodanig algemeen geaccepteerd, onthullen zijn woorden en geschriften dat hij een van Satans valse “dienaars van het licht” was.

Peale was een Vrijmetselaar<sup>1</sup> en diende als “Grand Chaplain” van de Grote Loge van New York City en als “Imperial Grand Chaplain of the Shrine”. Op 30 september 1991 werd hij ingewijd in de “Scottish Rite Hall of Honor”, en zijn olieverfschilderij<sup>2</sup> [zie de foto ervan rechts] hangt in het Huis van de Washington D.C. Tempel (*The Berean Call*, Oct. 1992).



Dr. Peale begon zijn bediening in 1920 als iemand die beleed zich te houden aan het “gereformeerde geloof”. Van 1932 tot 1984 was hij pastor van de Marble Collegiate Church, de oudste kerk in New York City die gesticht werd in 1628. Zijn attractieve persoonlijkheid en verzachtende woorden waren aantrekkelijk voor zowel christenen als niet-christenen. Of hij nu al dan niet de eerste was om theologie met psychologie te combineren, hij was bijzonder succesvol in het promoten van deze gevaarlijke mix van waarheid en dwaling, gedurende heel zijn leven. In 1940 stichtte hij de “Foundation for Christian Living”, en in 1952 schreef hij een boek getiteld *The Power of Positive Thinking* dat 15 miljoen stuks verkocht en vertaald werd in verschillende talen<sup>3</sup>. Op een bepaald ogen-

<sup>1</sup> Hij was 33<sup>ste</sup> graads vrijmetselaar, Groot Kruis (hoogste graad). Zie over vrijmetselarij: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vrijmetselaars.pdf> , <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vrijmetselaars2.pdf> , <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vrijmetselaars3.pdf>

<sup>2</sup> <http://scottishrite.org/development/giving/donor-recognition/hall-of-honor/hall-of-honor-portrait-gallery/#nogo>

<sup>3</sup> Ikzelf kocht een Nederlandse uitgave ervan in de jaren (19)60.

blik had zijn reguliere publicatie *Guideposts* elke maand een oplage van 4,5 miljoen. En in 1988 kocht en publiceerde Peale's Foundation for Christian Living het *Eternity* magazine, een zogenaamd evangelicaal magazine. Peale slaagde er in velen van 's werelds best gekende evangelicale leiders te misleiden, inbegrepen dr. Billy Graham die vaak Peale en zijn bediening prees. Peale's valse leringen woekerden doorheen de bediening van dr. Robert Schuller. Schuller's "Possibility Thinking" voert Peale's valse leringen nog een stap verder; maar Schuller, zoals Peale, predikt een vals evangelie. In 1988, in Schuller's *Possibilities* magazine, zei hij: "De Christusgeest woont in elk menselijk wezen, of zij het weten of niet". Dit is een duidelijke tegenstrijdigheid met de waarheid van de Schrift.

Een zorgvuldig onderzoek van de geschriften van zowel Peale als Schuller onthullen duidelijk dat beide mannen, alhoewel zij vaak bijbelse illustraties en terminologieën gebruiken, ketterse leringen promoten in de naam van Christendom. In 1985 zei dr. Peale: "Ik ben naar de Sjinto[ïsme] heiligdommen gegaan – en God is overal". Op het Phil Donahue TV programma werd hem een vraag gesteld over Jezus' verklaring in Johannes 14:6 dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven was, waarop Peale antwoordde dat Christus "één van de wegen" was. Hij ging door met te zeggen: "Net zoals we goede gedachten denken en net zoals we goed doen, geloven wij dat allen naar de hemel zullen gaan" (Hugh Pyle, *Sword of the Lord*, 14-12-1984)

In de latere jaren van zijn bediening voegde Peale de ketterij van "positieve verbeelding" toe aan zijn "positief denken", dezelfde satanische filosofie die Shirley MacLaine en andere welgekende new-agers hanteren. Ook, vele leiders in de zakenwereld, opleiding en industrie indoctrineren hun werknemers met positief denken en positieve verbeelding, en claimen wonderlijke resultaten. Maar, ware gelovigen zouden zich moeten bewust zijn van alles wat geschreven is door Peale, Schuller en alle anderen die zulke leringen volgen en promoten.

### **Eerder verscheen:**

"Norman Vincent Peale: apostel van Zelfrespect": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Peale.pdf>

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)