

Ouweneel flirt met de Hoer van Openbaring 17

M.V. 28-03-2011

Het volgende is in aansluiting op het artikel dd. 28-03-2011 op mijn website (lees a.u.b. dit eerst):

Rome en de Hoer van Openbaring 17: <http://www.verhoevenmarc.be/Op17-RKK.doc>
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Op17-RKK.pdf>



Bisschop Gerard de Korte en Willem Ouweneel

Bovenstaande foto stond in het Friesch Dagblad dd. 22-3-2011 (papieren versie). De bijbehorende tekst is ook raadpleegbaar op hun website:

dd. 22-03-2011: <http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=54145>

dd. 23-03-2011: <http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=54164>

Een broeder mailde mij deze foto samen met de artikelinhoud. Hij schreef daarbij het volgende commentaar:

“Is het niet verschrikkelijk hoe hier de Hervorming afgedaan wordt als een ‘misverstaan’ van elkaar. Hoe is het mogelijk dat zij kunnen zeggen: “wat zo’n groot verschil leek en vijfhonderd jaar rooms-katholieken en protestanten scheidde, verdampt bleek”? Het ‘leek’ maar een verschil! Waarom heeft de officiële Roomse Kerk dan duizenden [beter: 50 miljoen, M.V.] mensen vermoord??? Hoe kan De Korte zeggen: Het is dan ook ‘geen kerkscheidend’ thema meer. Terwijl toch heel wat protestanten tot niet heel lang geleden op catechisatie te horen kregen dat Rooms-katholieken door goede werken menen zalig te worden, en men nu nog mensen ‘zalig en heilig’ verklaart wanneer zij ‘goede werken’ van genezing kunnen verrichten?”

Van deze twee misleiders is ook een gezamenlijk boek verschenen (plaatje rechts). Men weze gewaarschuwd!

De Roomse Kerk heeft in de Nederlanden alleen al 3 miljoen mensen uiterst wreed gemarteld en vermoord, en ook al hun bezittingen geconfisqueerd, tijdens de inquisitie jaren, omdat zij het niet eens waren met paapse dwaalleringen ... Zijn de Lage Landen dit zo licht vergeten?! Lees bovengenoemd artikel nog eens door.

