

Het versuikerde evangelie van Joel Osteen

Paul Proctor, 17 oktober 2007, NewsWithViews.com

Vertaling, inlas en voetnoten door M.V.



“Nice guy”
Joel Osteen, met
zijn boek “Your
Best Life Now” of
“De tijd van je le-
ven”

Joel Osteen is uitgeroepen tot meest invloedrijke christen in Amerika in 2006

Hij staat eerste op een lijst van vijftig christenen die ‘het verschil maakten’. De lijst is samengesteld door bezoekers van een website en lezers van een kerkblad en werd bekend gemaakt door TV-host Barbara Walters.

Osteen is de leider van een van de grootste megakerken van het land, de Lakewood Church in Houston, Texas. Hij schreef het boek ‘Your Best Life Now’ dat de eerste plaats bereikte van de bestsellerslijst van de New York Times.

Op de tweede plaats op de lijst staan evangelist Billy Graham. ... Derde is Bill Hybels van Willow Creek, vierde ‘bisschop’ T.D. Jakes, een exponent van het zogeheten welvaartsevangelie. Vorig jaar stond Jakes nog eerste.

Vijfde is dr. James C. Dobson, stichter van Focus on the Family. Een zesde plaats is er voor Paul Crouch, stichter van de Trinity Broadcasting Network (TBN), zevende staat Joyce Meyer van Joyce Meyer Ministries, achtste Leonard Sweet, professor aan de Drew Theological School in Madison, negende John Piper, pastor van de Bethlehem Baptist Church in Minneapolis, en tiende Rob Bell, stichter en voorganger van de Mars Hill Bible Church in Grandville, Michigan.

Opmerkelijk genoeg zakte de baptistenvoorganger Rick Warren van de Saddleback Church in Lake Forest, Californië, ver terug. Vorig jaar stond hij nog in de top vijf, nu moest hij genoegen nemen met een zestiende plaats. Bron:

http://brander.rfeict.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=138&Itemid=1

Ik zag Joel Osteen, pastor van Lakewood Church, Houston, en auter van het enorm populaire boek “Your Best Life Now” [NL: “De tijd van je leven”], geïnterviewd worden op televisie (op 60 Minutes zondagavond, en opnieuw op Monday’s Good Morning America), en ik moet zeggen dat ik die gast wel mocht. Ik probeerde een afkeer van hem te krijgen - eerlijk, dat deed ik - maar hij was te charmant, nederig en “nice”! Ik voelde me als een kind dat luisterde naar Mr. Rogers¹. En hoe kan iemand in oprechtheid iets geringschattends zeggen over Mr. Rogers? Er zijn tijden, moet ik toegeven, dat ik graag zo aantrekkelijk zou willen zijn, zo populair, zo succesvol, zo bewonderd en zo “nice” - maar tegen welke prijs?

Ik zou dit in theologische termen kunnen uitdrukken, hoofdstuk en vers citeren, en het belang benadrukken van berouw, omkering en gezonde leer in het leven van een christen; maar om mensen te bereiken die door Mr. Osteen gecharmeerd en betoverd werden, en door zijn negativiteit-vrije boodschap, kan een eenvoudige illustratie geschikter zijn.

Een vriendelijk woord werkt als een snoepje, niet? Haast iedereen die ik ken houdt van iets zoets na een goede maaltijd. En wie houdt er niet van een kind een traktatie aan te bieden, in het bijzonder wanneer je weet dat het hun gezicht doet glimmen? Iedereen kan een groep kinderen aantrekken met snoep. In feite is het zo dat hoemeer je voor hen hebt, hoe vaker zij zullen terugkomen en des te langer ze zullen blijven. Waarom denkt u dat grootouders zo populair zijn, en waarom kinderen van Halloween houden? Het draait allemaal om de snoep die zij krijgen!

Maar wat als snoep alles is waarmee wij kinderen voeden - suikerbollen, ijskroom, gebak en gesuikerde traktaties? Zij zullen dan beslist van ons houden, niet? Wij zouden dan hun helden zijn, en

¹ The Reverend Frederick McFeely “Fred” Rogers (1928–2003) was an American educator, minister, songwriter and television host. Rogers was the host of the internationally acclaimed and highly successful children’s television show *Mister Rogers’ Neighborhood*, in production from 1968 to 2001. As “Mister Rogers”, he became an iconic presence to millions of viewers worldwide. Rogers was also an ordained Presbyterian minister. Throughout his life, he was an advocate for the education and welfare of children. (http://en.wikipedia.org/wiki/Mister_rogers).

niemand van hen zou een lelijk woord tegen of over ons zeggen. Zij zullen ons hoogst waarschijnlijk tegen critici verdedigen, zoals geen ander.

Maar zij zouden niet lang gezond blijven, niet?

Iemand moet hen voeden met wat hun lichamen nodig hebben om te overleven, om gezond en fit te zijn, zoals brood, melk, vlees, groenten en fruit. Maar hoeveel lachende gezichten zul je krijgen met voedszaam eten, als er zoveel snoepgoed beschikbaar is? En wie zal u komen bijstaan wanneer critici beginnen te klagen over het gebrek aan snoep dat u hebt aan te bieden?

Dat is de reden waarom het evangelie van Joel Osteen een probleem is. Hij geeft de mensen wat zij willen - niet wat zij nodig hebben. Hij voedt ze met ladingen snoepgoed opdat zij zouden lachen en zich beter zouden voelen, en hij zorgt ervoor dat zij terugkomen, week na week - terwijl nooit gesproken wordt over broccoli, spruitjes, kool, sperziebonen, wortelen of pap, en er nooit een stevige maaltijd wordt opgediend met aardappelen, vlees, lever en uien, varkenslapjes of slaatjes, vanaf zijn kansel ... enkel snoepgoed.

Maar snoep is geen vergif, zegt u!

Misschien niet, maar als dat alles is wat u eet, wordt het voor u als vergif.

“Oprecht gemeend zijn de wonden door een vriend geslagen, maar de kussen van een vijand zijn bedrieglijk” - Spreuken 27:6 (vertaald volgens de KJV).

Lees verder over o.a. Joel Osteen:

- “De Nieuwe en Verbeterde Kerk” - <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/verbeterd.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm