

Enkele vragen over de Opname

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/proph/questrap.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (SV 1977 of HSV)
Vertaling en een weinig bewerkt door M.V.

1. Wordt de term "Opname" in de Bijbel gevonden?

Jazeker. De term wordt gevonden in de reformatiebijbels, zoals onze SV en HSV, en is de vertaling van het Griekse werkwoord *harpazo* in 1 Thessalonicenzen 4:17, welk woord de betekenis heeft van opnemen, wegnemen, wegrukken, wegrapen, plukken.

“Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen **opgenomen** [*harpazo*] worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn” (1 Thessalonicenzen 4:17).

Het is interessant te zien hoe dit werkwoord “opnemen” in het Nieuwe Testament wordt gebruikt. Zie Handelingen 8:39 (“nam ... weg”; *harpazo*); 2 Korinthiërs 12:2, 4 (“opgenomen”; *harpazo*); Openbaring 12:5 (“weggerukt”; *harpazo*); Johannes 10:28-29 (“uit ... rukken”; *harpazo*); enz.

2. Heeft in de geschiedenis ooit al eens een Opname plaatsgehad?

Jazeker, verschillende keren. Henoeh werd door God plotseling van de aarde verwijderd. “En hij was niet meer, want God nam hem weg” (Genesis 5:21-24). Elia: “Zo voer Elia in een storm naar de hemel” (2 Koningen 2:11). Filippus: “Toen ... nam de Geest van de Heere Filippus weg” (*harpazo*; Handelingen 8:39). Paulus werd “opgenomen” tot in de derde hemel (*harpazo*; 2 Korinthiërs 12:2, 4). De Heer Jezus werd “weggerukt” naar de hemel bij zijn hemelvaart (*harpazo*; Openbaring 12:5). Maar een hele generatie van gelovigen zal plotseling van de aarde opgenomen worden, naar de hemel toe, zonder een fysische dood te zien. Dit kent geen precedent in de geschiedenis van de wereld (vergelijk 1 Korinthiërs 15:51).

3. Wat bedoelen mensen met “geheime Opname”?

Dit is een term die veel gebruikt wordt door hen die een pre-tribulationele Opname (opname vóór de zevenjarige verdrukkingstijd) van de kerk ontkennen. In welke zin is de Opname een geheim? In 1 Korinthiërs 15:51 wordt de waarheid omtrent de Opname “een geheimenis” genoemd. Dit betekent dat dit een waarheid is die niet onthuld was aan de mensen in voorgaande tijden. Mozes, David, Jesaja en Johannes de Doper wisten niets van de Opname van de kerk. Maar, een nieuwtestamenteisch “geheim” is iets dat eens verborgen was maar nu onthuld werd. God heeft het aan Zijn heiligen onthuld en het is niet langer een geheim. Paulus zei “Zie, ik vertel u een geheimenis”. Als hij het ons getoond heeft dan is het niet langer verborgen.

De Opname is ook een geheime gebeurtenis die plots zal plaatsvinden, onaangekondigd voor iedereen. Er zal tevoren geen waarschuwing zijn. Ze zal reeds gebeurd zijn voordat de wereld zich kan realiseren wat er gebeurde.

4. Zal het een “stille Opname” zijn?

Wanneer Christus Zijn kerk tot Zich roept dan zullen er geluiden mee gepaard gaan. “Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden” (1 Korinthiërs 15:52b). “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan” (1 Thessalonicenzen 4:16).

Hoeveel van dit geluid de ongeredden zullen horen wordt niet onthuld in de Schrift. De Opname zal zo plots en snel gebeuren dat het mogelijk is dat het enige wat ongeredden zullen merken de plotse verdwijning zal zijn van hen die ware gelovigen zijn. Zo was het in het geval van Henoeh. Hij was daar en plotseling “hij was niet meer, want God nam hem weg” (Genesis 5:24).

5. Hoe snel precies zal de Opname gebeuren?

Dit wordt beantwoord in 1 Korinthiërs 15:52: “in een ondeelbaar ogenblik [*atomos*], in een oogwenk”. De uitdrukking “ondeelbaar ogenblik” is interessant. Dit staat voor het Griekse woord *atomos*. Het woord *atomos* betekent “ondeelbaar; niet verder deelbaar”. Stel dat je een taart in steeds kleinere parten moet verdelen, dan kom je op een punt dat je de stukken niet kleiner meer kunt verdelen. Zo’n punt heet in het Grieks “atomos” en vandaar ons Nederlandse “aatom”, het kleinste deeltje.

De term “atomos” wordt ook gebruikt voor tijd. We kunnen de tijd indelen in jaren, maanden, dagen, uren, minuten, seconden, en fracties van een seconde. Een “atomos” tijd is het kleinste meetbare deeltje van tijd (het punt waar je de tijd niet meer kan delen). Hoe snel zal de Opname plaatsgrijpen? In een fractie van een seconde, in een oogwenk. Zo snel zullen de ongerechten de Opname missen!

6. Als de Opname gebeurt, wat is dan de volgorde van gebeurtenissen?

Dit wordt beantwoord in 1 Thessalonicenzen 4:13-18.

EERST zal God (in de Persoon van Christus) neerdalen uit de hemel en Hij zal met Zich meebrengen de zielen van “hen die in Jezus ontslapen zijn” (zie vers 16 en 14).

TEN TWEEDE zullen de lichamen van hen die in Jezus ontslapen zijn (vs. 16) opgewekt worden uit hun graven.

TEN DERDE zullen de gelovigen die leven tot de komst van Christus opgenomen worden. Zij die dus stierven in Christus en zij die leven wanneer Christus wederkomt zullen samen de Heer ontmoeten in de lucht, om voor altijd bij Hem te zijn (vs. 17 en zie Johannes 14:3).

7. Wanneer werd de Opname voor het eerst onthuld?

De Opname werd niet onthuld voordat de Heer de woorden sprak “En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben”, gevonden in Johannes 14:1-3, de nacht voordat Hij stierf aan het kruis. Maak niet de vergissing de Opname te vinden in Mattheüs 24:1-35, want daar wordt Jezus’ komst naar de aarde besproken die volgt op de Grote Verdrukking

8. Wat te zeggen over hen die datums voorspellen voor de Opname?

Edgar Whisenant schreef een boek, *88 Reasons Why The Rapture Could Be In 1988*. Uiteraard kwam de Heer niet in 1988. Vele anderen hebben getracht datums te bepalen. Hoe dwaas is het te trachten iets aan te kondigen wat God verkozen heeft niet te onthullen. God heeft ons de tijd niet onthuld. Hij wil dat wij altijd gereed zijn.

9. Wat zal gebeuren met kleine kinderen bij de Opname?

Er is een bestsellerboek, en ook een film met dezelfde titel: *Left Behind*. Deze toont dat alle baby’s en kleine kinderen verwijderd en opgenomen worden van de aarde, inbegrepen baby’s en kleine kinderen van ongeredde mensen. Moeders lopen in paniek rond en roepen: “Waar is mijn baby?”, enz. Maar leert de Bijbel dit echt?

De Opname betekent dat Christus zijn kerk (alle ware gelovigen) komt “opnemen” (1 Thessalonicenzen 4:16-17) van de aarde. Hij zal komen om Zijn bruid te ontvangen en haar naar de hemel te brengen. De Opname is dus bestemd voor hen die “in Christus” (vs. 16) zijn, zij die deel uitmaken van het lichaam en de bruid van Christus.

Zuigelingen zijn positioneel niet gered, ze zijn niet “in Christus” geplaatst, en maken geen deel uit van de Kerk, het Lichaam van Christus. Het zou verkeerd zijn om naar een baby te wijzen en te zeggen: “deze baby is gered en heeft eeuwig leven en zijn zonden zijn vergeven!” In tegendeel, elke baby is geboren in zonde en elke zuigeling heeft een boze natuur (Romeinen 5:12, Psalm 51:5; Job 14:4; Psalm 58:4). Het zou ook verkeerd zijn te zeggen dat alle kinderen in de hele wereld, die op-

groeien bij hindoes, moslims, boeddhisten, atheïsten, enz. deel uitmaken van de Kerk die in Christus is, en dat ze zullen opgenomen worden met de Kerk.

Of Christus al dan niet kleine kinderen in de Opname zal meenemen **die behoren tot geredde ouders**, is niet onthuld in de Schrift, alhoewel het redelijk lijkt te veronderstellen dat God zulke kinderen zou meenemen in plaats van hen ouderloos en weerloos achter te laten!

Welk soort concept van God beelden het boek en de film *Left Behind* uit voor de wereld wanneer ongeredde moeders rondlopen en in paniek roepen “Waar is mijn baby?” Dit stelt God voor als een kidnapper! Dit geeft de tegenstanders reden om te spotten met de “geheime opname” (zoals zij dat noemen).

Het is belangrijk ons te realiseren dat de kwestie die we hier bespreken niet is wat er gebeurt wanneer kleine kinderen **sterven**. Alhoewel het niet ons doel is de leer van kinderredding te verdedigen zijn wij ervan verzekerd, op basis van de Schrift, dat zij veilig zijn in de armen van Jezus. [Zie “Over de redding van kinderen”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/redding-kinderen.pdf> & “Kan een jong kind gered worden?": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/kind-gered.pdf>]. Onze kwestie hier is: Wat gebeurt er met kleine kinderen die **in leven** zijn op het tijdstip van de Opname? Dit is een geheel andere kwestie.

Het boek *Left Behind* is een fictieboek, gebaseerd op profetie, maar het brengt geen zuivere leer. Een van de bedenkelijke dingen die daarin geleerd worden is dat op het tijdstip van de Opname ongeredde zwangere vrouwen plots niet-zwanger worden (namelijk, dat de ongeboren baby in de moederbuik meegenomen wordt)! Een opname voor embryo's! Het volgende wordt gevonden op de pagina's 46-47 van het boek:

Het schokkendst voor Rayford was een vrouw in barensweeën, op weg naar de verloskamer, die plots niet-zwanger werd. Dokters vonden enkel de placenta. Haar man had het verdwijnen van de foetus gefilmd. Terwijl hij haar filmde, met dikke buik en zweterig gelaat, stelde hij vragen over hoe ze zich voelde. Dan kwam plots een kreet, ontstelde stemmen, lopende verpleegsters en de dokter. CNN hernam de beelden in slow motion, en toonde de vrouw van aanvankelijk zwanger naar platte buik, alsof zij ogenblikkelijk verlost werd. “Nu, laten we dit nog eens zien” zei de verslaggever “en hou je ogen op de linkerhoek van het scherm, waar een verpleegster verschijnt die een uitprint las van de foetus-hartmonitor. Daar, zie je?” De actie stopte toen de buik van de zwangere vrouw plat werd. “Het uniform van de verpleegster leek stil te staan alsof er een onzichtbaar persoon in zat. Ze is weg. Een halve seconde later, zie! ... Het uniform, kousen en al, liggen in een stapel bovenop haar schoenen”. Enz.

Volgens deze leer zal er na de Opname een periode van negen maanden zijn waarin geen baby's geboren worden, nergens in de wereld (de enige uitzondering zijn sommige baby's, ontvangen na de Opname, die prematuur kunnen geboren worden)! Kraamafdelingen in hospitalen zullen maanden leeg zijn! Later in het boek is er een betoog tussen Rayford en zijn stewardess Hattie, over Hattie's zus die zonder werk zit omdat ze werkte in een abortiekliniek en er geen abortussen meer waren om uitgevoerd te worden. Samengevat, de film en het boek leren dat op het tijdstip van de Opname alle zuigelingen op aarde opgenomen worden, inbegrepen foetussen.

De komende verdrukingsperiode van zeven jaar, vlak na de Opname, is een tijd waarbij Gods toorn in de kijker komt. Deze tijd zal overeenkomen met de plagen van Egypte, maar nu op wereldschaal en nog erger. Het is leerrijk terug te kijken in de geschiedenis, naar andere gelegenheden waarbij Gods oordeel viel, om te zien wat er gebeurde met kleine kinderen.

Is het ondenkbaar dat God hulpeloze zuigelingen zou blootstellen aan een tijd van felle oordelen? Wat te zeggen van de Baby's in Jericho? Werden zij bovennatuurlijk bevrijd? Wat gebeurde er met de kinderen van het koninkrijk Basan en de kinderen van het koninkrijk Hesbon (zie Deuteronomium 3:6)? In Egypte werden de eerstgeborenen van elk gezin gedood, van het paleis van de Farao inbegrepen. In Bethlehem liet God toe dat baby's gedood werden te wijten aan de jaloerse woede van Herodes (Mattheüs 2).

In de Schrift en in het leven dragen kinderen vaak de consequenties van het ongeloof en gebrek aan verantwoordelijkheidszin van hun ouders. Zal dit principe verlaten worden bij de Opname? Zullen

ongeredde moeders hun kinderen niet zien lijden samen met hen in de verdrukking? Dit ondermijnt één belangrijke reden om gered te worden, dat is: ter wille van onze kinderen en andere familieleden (Handelingen 16:31; 2:39; enz.). Was niet een van de pijnigingen van de rijke man in hades het feit dat zijn broers hetzelfde lot zou wachten (Lukas 16:27-31)? Een van de belangrijkste redenen om gered te worden is ter wille van familie en vrienden die wij mogen beïnvloeden (verantwoordelijkheidszin), opdat zij zichzelf zouden redden uit deze boze wereld. Cornelius, die zijn familie en beste vrienden bijeenriep om het evangelie te horen, is een voorbeeld voor ons allen (Handelingen 10:24).

Waarom zou God de kleine kinderen van ongeredden bevrijden vlak vóór de eerste helft van de verdrukking (3,5 jaar), die veel milder is, maar andere zuigelingen laten lijden in de tweede helft die veel erger is (Lukas 21:23)? Waarom zou God toelaten dat zwangere vrouwen opengereten worden in andere historische tijden, maar buitengewone dingen doen om dit te vermijden in de laatste oordelen in de verdrukking (2 Koningen 8:12; 15:16; Hosea 13:16; Amos 1:13; Jesaja 13:15-18)? Zie ook Deuteronomium 28:54-56 en Klaagliederen 2:20 voor andere voorbeelden van kinderen die lijden (en letterlijk verslonden werden) in historische oordelen.

Het feit dat mensen historische oordelen hebben ervaren betekent niet automatisch dat zij onder vervloeking komen. Mozes is een klassieke weerlegging hiervan. Hij kwam onder historisch oordeel, overgeleverd aan levensgevaar, maar toch was hij een gered man (Hebreeën 11:23-26 en Exodus 1:15-16; Mattheüs 17:3-4). Moeten wij geloven dat alle kleine kinderen die verdronken in de Zondvloed in de pijnlijke strafplaats van de hades zitten, omdat zij een historisch oordeel ondergingen? Zeker niet.

Zij die verdedigen dat alle baby's over de hele wereld zullen opgenomen worden kunnen op volgende wijze redeneren: Vermits kinderredding waar is, zal kinderopname waar zijn. Opname van kleine kinderen van de ongeredden is een erg gedurfde extrapolatie zonder bijbelse gronden en lijkt enkel een onverantwoord sensationeel hulpmiddel te zijn voor het creëren van een dramatisch effect in een boek of film. Baby's van ongelovigen zullen niet verdwijnen, maar hier blijven en opgroeien in deze verschrikkelijke verdrukking. "Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen!" (Mattheüs 24:19).

Beschouw de boodschap die onze Heer gaf aan de vrouwen van Jeruzalem die Hem beweenden op Zijn weg naar het kruis. "En Jezus keerde Zich naar hen om en zei: Dochters van Jeruzalem, huil niet over Mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen, want zie, er komen dagen waarin men zal zeggen: Zalig zijn de onvruchtbaren en de schoten die niet gebaard hebben, en de borsten die niet gezoogd hebben. Dan zullen zij beginnen te zeggen tegen de bergen: Val op ons [vergelijk Hosea 10:8 en Openbaring 6:16], en tegen de heuvels: Bedek ons. Want als zij dit doen met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren?" (Lukas 23:28-31). Als wat God heeft gedaan in het verleden een indicatie is van wat Hij zal doen in het laatste historische oordeel, dan heeft deze passage een grote betekenis. Kinderen hebben erg geleden tijdens de verwoesting van Jeruzalem in 70 nC welke een prototype is van de komende grote verdrukking.

"Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land en toorn over dit volk" (Lukas 21:23). Deze passage is significant omdat Lukas het lijden van 70 nC verbindt met de eindtijdse oordelen in de toekomst. De toekomstige verdrukking zal een tijd zijn van bijzonder lijden voor hen die zwanger zijn en voor hen die kleine kinderen hebben.

De dagen van Noach lopen parallel met de dagen net vóór de wederkomst van de Heer (Lukas 17:26-36; Mattheüs 24:36-44). Zeker, de ongeredde baby's in Noachs dagen ontsnapten niet aan het verschrikkelijke oordeel dat over de hele wereld kwam (en de foetussen evenmin). Ze zijn allemaal verdronken. Ik geef hier echter geen commentaar over de eeuwige bestemming van enige van deze kinderen, maar de historische oordelen in dit leven werden zeker door hen ervaren. Waarom zouden de oordelen in de komende verdrukking principieel anders zijn dan die uit het verleden?

Het loopt veel meer in de lijn van bijbelse leer te zeggen dat kleine kinderen van ongeredde ouders, in de tijd van de Opname, de verdrukking zullen binnengaan, samen met hun ouders. Als zo'n kind fysisch zou sterven tijdens deze verdrukkingperiode, zal God zorg dragen voor deze persoon gebaseerd op Zijn overvloedige genade en het werk van Christus op het kruis. De voordelen van Chris-

tus' kruiswerk (rechtvaardiging, enz.) worden op die mens toegepast in de tijd van overlijden en niet daarvoor.

10. Als een persoon Christus verwerpt vóór de Opname, kan hij dan nog gered worden na de Opname?

Er zijn er die leren dat zij die niet gered worden vóór de Opname geen hoop meer hebben na de Opname. Deze zienswijze is gebaseerd op een fout begrip van 2 Thessalonicenzen 2:

“En met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid” (2 Thessalonicenzen 2:10-12).

Zij begrijpen deze passage als dat ze betekent dat indien een persoon de waarheid afwijst vóór de Opname hij misleid zal worden en niet meer in staat zal zijn te geloven na de Opname. Wie dan zal gered worden tijdens de Verdrukking? Zij leren dat de geredden tijdens de Verdrukking enkel dezen zullen zijn die nooit het Evangelie hoorden vóór de Opname.

[Zie uitgebreid “Wie kan gered worden na de Opname?": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wie-kan-gered-worden-na-de-opname.pdf>].

Maar wat leert deze passage in werkelijkheid? Deze verzen spreken niet over mensen die de waarheid afwijzen VÓÓR de Opname. Ze verwijzen naar mensen die de waarheid afwijzen TIJDENS de Verdrukking. Dit zijn mensen die willens beslissen de man van de duivel te volgen (zie de context van 2 Thessalonicenzen 2:3-9). Dit zijn mensen die de waarheid afwijzen en de LEUGEN aannemen dat de mens der wetteloosheid moet geëerd en aanbeden worden als God. Dit zijn degenen die er opzettelijk voor kiezen het merkteken van het beest aan te nemen en deze boze man te aanbidden. Volgens Openbaring 14:9-11 kunnen zij die dit merkteken aannemen niet gered worden. Hun bestemming is de hel. Dus, tijdens de Verdrukking, zullen zij die zich willens identificeren met de man van de duivel veroordeeld worden (2 Thessalonicenzen 2:12). In die dag zal de zaak erg duidelijk zijn: aanbid God (Openbaring 14:6-7) of aanbid de man van de duivel (Openbaring 14:9-11). Iemands keuze zal dan zijn eeuwige bestemming bepalen.

Als een persoon weigert te geloven in Christus vóór de Opname, dan is er nog steeds hoop dat hij Christus zal vertrouwen na de Opname. Zijn vroegere afwijzing was niet finaal noch fataal. God kijkt nog steeds in genade uit naar mensen tijdens de Verdrukking. Maar, het is altijd gevaarlijk de waarheid af te wijzen, ongeacht wanneer je leeft. De tijd om gered te worden is vandaag, niet morgen. Als een mens vandaag weigert te geloven, welke garantie zal hij dan hebben dat hij gered wil worden in de toekomst?

Als een mens vandaag weigert te geloven in Christus, wanneer het relatief gemakkelijk gaat (voor velen is er weinig of geen vervolging), waarom zou deze persoon dan op Christus willen vertrouwen wanneer het morgen erg moeilijk wordt (grote vervolging voor gelovigen tijdens de Verdrukking). Zij die het Evangelie vandaag weigeren, verkeren in gevaar het morgen af te wijzen. De persoon die het Evangelie vóór de Opname afwijst kan best wel iemand zijn die de mens der wetteloosheid zal aanbidden in de Verdrukking.

God kan zeker een persoon redden die eerder de waarheid sterk afwees. Herinner u Saulus van Tarsus. Herinner uzelf hoe u eens de waarheid afwees voordat u werd gered. Tijdens de Verdrukking zal God zowel willen als in staat zijn allen te redden die zich tot Hem keren. Hetzelfde is waar vandaag: “Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten” (Hebreeën 7:25).

De tijd om te geloven is NU. “Zie, nu is het de tijd van het welbehagen, zie, nu is het de dag van het heil!” (2 Korinthiërs 6:2). Het is nooit veilig zo'n beslissing uit te stellen. De tijd om gered te worden is NU, vóór de Opname.

Jesaja noemde de plicht van de mens, ongeacht in welke dispensatie hij leeft:

“Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de HEERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen, tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig” (Jesaja 55:6-7).

Zie hierbij:

“Over de redding van kinderen”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/redding-kinderen.pdf>.

“Kan een jong kind gered worden?": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/kind-gered.pdf>.

“Wie kan gered worden na de Opname?": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wie-kan-gered-worden-na-de-opname.pdf>.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm