

De Opname vóór de Verdrukking

http://wayoflife.org/index_files/the_pre_tribulation_rapture.html, 29-11-2012

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.

De volgende belangrijke gebeurtenis op Gods profetische kalender is de Opname van gelovigen van de kerkbedeling.

Het woord “opname” staat als zodanig niet in de Bijbel maar wel de uitdrukking “opgenomen worden” (1 Thessalonicenzen 4:16-17; HSV), of “weggenomen worden” (SV1977), en “be caught up” (KJV). Het Griekse grondwoord is *harpazo*, wat “wegplukken” betekent en kan vertaald worden met “opnemen” en vandaar het ons begrip “opname”.¹

Het woord “opname” beschrijft het opnemen van de heiligen aan het eind van de kerkbedeling.

Er zijn twee belangrijke passages die de Opname beschrijven: 1 Thessalonicenzen 4:13 t/m 5:11, en 1 Korinthiërs 15:51-58.

Het Griekse woord *harpazo*, vertaald met “opgenomen worden” in 1 Thessalonicenzen wordt ook gebruikt in Handelingen 8:39 waar de Geest van God Filippus “wegnam” na de bekering van de Ethiopische eunuch.

1 Thessalonicenzen 4:13 t/m 5:11

1. De Opname is een gebeurtenis waarbij de doden in Christus zullen opgewekt worden (1Th 4:14-16) en de levende nieuwtestamentische heiligen zullen veranderd en verheerlijkt worden (1Th 4:17)

2. De doden in Christus zijn vandaag met Hem in de hemel (1Th 4:14). De doden in Christus “slapen niet in het graf” zoals sommigen leren. Enkel hun dode lichamen bevinden zich in hun graven en wachten op hun opwekking.

3. De Opname is de hoop en de troost van de gelovige (1Th 4:13, 18). Dit is het waar wij op wachten. Wij kijken niet uit naar de Antichrist en de verdrukkingstijd. Als de Opname niet vóór de verdrukkingstijd zou gebeuren dan zou ze geen hoop en troost bieden voor de christen.

4. De Opname gebeurt vóór de “Dag van de Heer” (of Dag des Heren), de tijd van Gods toorn (1Th 5:1-10).

a. De “Dag van de Heer” is de tijd van verdrukking wanneer God de wereld zal oordelen voor haar zonden en afgoderij. Op die “dag” zal God verheven en rebelse mensen vernederen. Zie Jesaja 2:10-21.

b. Merk de verandering van voornaamwoorden op in deze passage. In vers 3 wordt het voornaamwoord “hun” gebruikt, omdat de Dag des Heren over de ongeredde wereld zal komen. Maar in de verzen 4-5 wordt het voornaamwoord “u” gebruikt, verwijzend naar gelovigen. Deze dag zal ons niet overvallen.

c. De Opname zal komen als een dief in de nacht (1Th 5:2), maar dit is niet hoe de wederkomst van de Heer in heerlijkheid zal gebeuren. Dit laatste zal komen met onmiskenbare tekenen in de



¹ In het (Zuid-)Afrikaans noemt met de Opname de “Wegrapping” - een prachtige vertaling van het grondwoord.

hemelen en zal door iedereen gezien worden (Mattheüs 24:27-31). De Opname behoort bij de kerk, terwijl Christus' Tweede Komst naar de aarde bij de Joden en de wereld hoort.

d. De gelovige moet de Heer *altijd* verwachten (1Th 5:6). We weten niet wanneer de Opname zal gebeuren. Ze is imminent.

e. De gelovigen zijn niet bestemd om door de periode van Gods toorn heen te gaan (1Th 5:9). Vergelijk 1 Thessalonicenzen 1:10. Gelovigen zijn het subject van mensen en demonen doorheen de kerkbedeling, maar wij zijn niet bestemd om door de toorn van God heen te gaan welke zal uitgestort worden op deze boze wereld. Vergelijk Jesaja 2:9-21.

f. De plaats van bescherming tijdens de dagen van afvalligheid vóór de Opname is de bijbelgelovige kerk (1Th 5:12-14). Elke gelovige moet een trouw lid zijn van een goede kerk die geleid wordt door godvruchtige mannen die gezond zijn in het nieuwtestamentische geloof. De leiders en de kerkleden werken samen om Gods wil op aarde te volbrengen in het prediken van het evangelie tot elke natie terwijl zij wachten op de wederkomst van Christus. De manier om vrede te hebben in de kerken is voor de leiders het getrouw prediken van de Bijbel, en voor de leden respect te tonen voor de leiders en hen te volgen. Kerkleiders moeten geëerd en gehoorzaamd worden zolang zij de Bijbel volgen. Zij die onhandelbaar zijn in de kerken moeten berispt worden, want zij hinderen Gods werk.

1 Korinthiërs 15:51-58

1. De Opname is een geheimenis dat niet onthuld was in de oudtestamentische profetieën (1 Korinthiërs 15:51). De oudtestamentische profeten leerden over de lichamelijke opstanding, maar zij leerden niet dat sommigen zouden verheerlijkt worden zonder te sterven. Zij profeteerden over de opstanding van joden aan het eind van de Verdrukking (Daniël 12:1-2), maar zij zagen niet de Opstanding van nieuwtestamentische gelovigen vóór de Verdrukking.



Schema van de opstanding. Zie de bespreking in <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Opstanding.pdf>

2. De doden in Christus zullen opstaan tot onvergankelijkheid en de gelovigen die in die tijd leven zullen veranderd worden van vergankelijkheid naar onvergankelijkheid (1 Korinthiërs 15:52-53). "Onvergankelijkheid" betekent dat het opstandingslichaam niet meer ziek kan worden of sterven.

3. De Opname van gelovigen uit de kerkbedeling is een bron van grote bemoediging en motivatie voor godvruchtige christelijke dienst (1 Korinthiërs 15:58). De Opname is een erg belangrijke leer. Ze helpt Gods volk te motiveren om geestelijk waakzaam te blijven en het helpt de kerken te motiveren om bezig te blijven in het werk van evangelieprediking aan verloren zielen voordat het te laat is

4. Wat te zeggen over “de laatste bazuin”? (vs. 52). De bazuin die zal klinken bij de Opname van de heiligen van de kerkbedeling heeft niets te maken met de bazuinen die in Openbaring zullen klinken als oordelen over deze wereld of de bazuinen die klinken met betrekking tot Israël. De kerk maakt geen deel uit van deze programma’s. Haar “bazuin” is een andere. De laatste bazuin van de kerk brengt uiteindelijk iedereen samen bij de Heer (1 Thessalonicenzen 4:17). Vergelijk Numeri 10:7.

De tijd van de Opname

Onder hen die geloven in een letterlijke Opname van de heiligen, bestaan er drie posities met betrekking tot de timing van de Verdrukking (Engels: Tribulation). Deze drie zienswijzen zijn als volgt:

1. Pre-tribulationeel -- heiligen van de kerkbedeling zullen opgenomen worden vóór de Verdrukking.



2. Mid-tribulationeel -- heiligen van de kerkbedeling gaan door de eerste helft van de Verdrukking.



3. Post-tribulationeel -- heiligen van de kerkbedeling gaan door de hele verdrukkingperiode.



Om de volgende redenen zijn wij ervan overtuigd dat de Bijbel een Pre-tribulationele Opname leert. We hebben al gekeken naar de meeste van deze redenen in vorige secties, maar we willen alle punten bij elkaar brengen op één plaats en sommige ervan meer toelichten:

1. Gelovigen van de kerkbedeling werd verlossing van de komende toorn beloofd (1 Thessalonicenzen 1:9-10; 5:1-9; Romeinen 5:9; Openbaring 3:10).

De Verdrukking wordt uitdrukkelijk de dag van Gods toorn genoemd. Vandaag weerhoudt de Heer Zijn woede; Hij biedt mensen redding aan door middel van de prediking van het evangelie, maar de dag nadert dat Hij zal oordelen. Dan zal “de dag van Zijn toorn” over de hele wereld komen (Psalm 110:5; Jesaja 13:6-13; Openbaring 6:16-17). Het is waar dat in elke tijd bijbelgelovige kerken onderworpen werden aan vervolging, maar dit verschilt van de Verdrukkingstijd. De vervolgingen van de heiligen werden veroorzaakt door de toorn van boze mensen en de duivel, terwijl de zevenjarige Verdrukking een periode is die behoort tot **Gods toorn** (Openbaring 6:16-17; 14:10). Sommigen geloven dat de kerk niet *bewaard* zal worden *voor* die tijd van de toorn (niet moeten meemaken) maar dat ze *bewaard* wordt *doorheen* de toorn of de Verdrukking. Dit kan niet waar zijn, vermits de Bijbel duidelijk onthult dat zij die op aarde zijn tijdens de Verdrukking niet bevrijd worden van de toorn maar erdoor overmand zullen worden (Openbaring 13:7). De Schriftplaatsen die gelovigen van

de kerkbedeling bewaring voor de toorn beloven, moeten verwijzen naar bewaring *uit de aanwezigheid* van de toorn. Met betrekking tot de Verdrukking wordt ons gezegd: “Want als een strik zal hij komen over ALLEN die op het hele aardoppervlak wonen” (Lukas 21:35). De gelovigen van de kerk moeten dus ofwel fysiek van de aarde weggenomen worden, ofwel betrokken worden in de dag van Gods toorn. God belooft wegname: “Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken” (Openbaring 3:10). Dit vers zegt niet dat God de gelovigen van de kerk zal bewaren *doorheen* de verzoeking maar *voor* die tijd van verzoeking (die tijd niet ondergaan).

2. De Heilige Geest zal verwijderd worden vóór de Verdrukking (2 Thessalonicenzen 2:1-8).

In andere passages van de Bijbel wordt van de Heilige Geest gezegd dat Hij een weerhouder is van zonde (Genesis 6:3; Jesaja 59:19). In zijn huidige dispensatie kwam de Heilige Geest in de wereld op Pinksteren (Handelingen 2), toen Hij de kerk kwam bekrachtigen voor de Grote Opdracht (Handelingen 1:8). Hij zal de gelovigen van de kerk verwijderen vóór de tijd van Gods toorn. Dit betekent niet dat de Heilige Geest niet meer in de wereld zal zijn in die tijd. De Heilige Geest is God en is alomtegenwoordig. Het betekent dat Hij niet meer aanwezig zal zijn in dezelfde zin als in deze kerkbedeling.

3. Gelovigen in de kerkbedeling zijn woningen beloofd in de hemel (Johannes 14:1-3).

Wanneer de Heer Jezus wederkomt naar de aarde, aan het eind van de Verdrukking, zal Hij Zijn aardse Messiaanse koninkrijk oprichten. Als de Opname zou gebeuren aan het eind van de Verdrukking dan zou de belofte aan gelovigen met betrekking tot de hemel niet vervuld worden. Gelovigen van de kerkbedeling zijn een hemels volk en met een hemelse hoop (Efeziërs 1; Filippenzen 3:20; Kolossenzen 3:1-3).

4. De Opname van de heiligen van de kerk is imminent (ze kan op elk tijdstip gebeuren) terwijl de Tweede Komst van de Heer naar de aarde voorafgaat door specifieke tekenen.

Christus leerde dat de Opname imminent is (Mattheüs 24:42, 44; 25:13; Markus 13:33). **Paulus** leerde dit (Filippenzen 4:5; Titus 2:12-13). **Jakobus** leerde dit (Jakobus 5:8-9). En Petrus leerde dit (1 Petrus 4:7). De vroege christenen leefden in de constante verwachting van Christus' wederkomst (1 Thessalonicenzen 1:9-10). De apostel Paulus onderrichtte de kerk te Thessalonika dat zij niet moesten uitkijken naar tekenen en tijden, omdat de nieuwtestamentische gelovige bevrijding werd beloofd van de 'dag van de duisternis' die de hele wereld zal overvallen (1 Thessalonicenzen 5:1-9).

De kerk wacht niet op de Antichrist, maar op Christus Zelf.

5. De kerk is een geheimenis (HSV) of verborgenheid (SV 1977) die niet onthuld wordt in het Oude Testament (Efeziërs 3:1-11; Kolossenzen 1:24; Romeinen 11:25).

De nieuwtestamentische kerk heeft geen deel in de chronologie van gebeurtenissen die voorzien zijn door de oudtestamentische profeten. Zij voorzagen de Eerste Komst van Christus, Zijn miraculeuze geboorte, leven, dood, opstanding en hemelvaart. Deze zelfde profeten beschreven Christus' Tweede Komst in heerlijkheid, voorafgegaan door een weergalozе wereldwijde verdrukking en gevolgd door de oprichting van het heerlijke Messiaanse koninkrijk met als centrum Jeruzalem. Maar deze profeten zagen niet de kerkbedeling - “dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan Zijn heilige apostelen en profeten door de Geest” (Efeziërs 3:5).



Tussen de eerste en de tweede komst is er een tijds kloof die niet gezien werd door de oudtestamentische profeten. Deze kloof is de kerkbedeling. De profeten zagen niet dat Israël tijdelijk opzij gezet zou worden terwijl God uit alle naties een bijzonder lichaam van mensen zou roepen. Nadat Hij Zijn doel heeft bereikt en de volheid van de heidenen is ingegaan, zal God Israëls profetische klok herstarten met de laatste zeven jaar van Daniël's 70^{ste} Jaarweek en zal Hij alle oudtestamentische profetieën vervullen in relatie tot Zijn oude uitverkoren natie. "... dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan" (Romeinen 11:25).

De Verdrukking behoort tot Gods handelen met Israël en de heidense naties, niet tot de kerk. Deze huidige geheime periode zal eindigen met de wegname van de kerkbedelinggelovigen van de aarde; en de Heer zal daarna Zijn oordelen uitgieten over de naties en Zijn verbonden met Israël vervullen. Deze Verdrukking wordt genoemd "de tijd van de heidenvolken" (Ezechiël 30:3) als verwijzing naar de naties, en "de benauwdheid van Jakob" (Jeremia 30:7) als verwijzing naar Israël.

6. Het boek Openbaring toont dat de kerk niet op aarde is tijdens de Verdrukking.

a. De kerk wordt niet gezien op aarde in de hoofdstukken 4-18.

b. De getuige voor God op aarde tijdens de Verdrukking is Israël, niet de kerk (Openbaring 7).

c. De gebeden van de heiligen in Openbaring 8 zijn gebeden voor oordeel. Enkel Israël bad zulke gebeden. De heiligen van de kerkbedeling worden onderricht te bidden *voor* hun vijanden, niet *tegen* hen (Lukas 9:51-56). De vervloekende gebeden van Openbaring zijn die van de Psalmen en zijn gebaseerd op Gods belofte aan Abraham hen te vervloeken die Israël vervloeken (Genesis 12:1-3).

d. De schorpioenachtige creaturen van Openbaring 9 worden vrijheid gegeven om alle aardbewoners te pijnigen behalve de Joden die verzegeld zijn door de engel van Openbaring 7; als er kerkbedelinggelovigen op aarde zouden zijn, dan zouden zij het subject zijn van dit verschrikkelijke oordeel.

e. Openbaring 10 identificeert de gebeurtenissen van Openbaring 4-18 met deze die voorzeggd zijn door oudtestamentische profeten - de dagen van de Verdrukking, de "Dag des Heren". De kerkbedeling kwam nooit voor in deze oudtestamentische profetieën; ze was een geheimenis dat toen nog niet onthuld was. De kerk heeft een ander doel en programma dan de natie Israël. Het is Israël dat in de oudtestamentische profetieën en Openbaring 4-18 in de kijker wordt gezet.

f. De bediening van de twee getuigen van Openbaring 11 identificeert hen met de natie Israël en met oudtestamentische profetieën over de "Dag des Heren". De twee getuigen hebben een bediening vanuit Jeruzalem, Israël's hoofdstad. De kerk heeft zo geen hoofdstad, want haar hoop is hemels, niet aards (Kolossenzen 3:1-4; Filippenzen 3:17-21). De twee getuigen zijn gekleed in rouwkleding (Openbaring 11:3; HSV) of zakken (SV). De zakkenstof staat voor berouw van zonde en droefheid wegens bepaalde rampspoed of ellende (1 Koningen 21:27; 2 Koningen 19:1; Esther 4:1; Jesaja 15:3; Jeremia 4:8). Nergens worden de kerken in zakkenkleding gezien. De kerken worden veeleer gezegd "Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u" (Filippenzen 4:4). Het oordeel voor de gelovigen van de kerk is voor altijd verleden tijd, en zij moeten hun geest gericht houden op het hemelse waar, positioneel, hij reeds gezeten is, eeuwig overwinnend in Christus (Efeziërs 2:5-10). Openbaring 11:4 identificeert de twee getuigen met de oudtestamentische profetie van Zacharia 4:3, 11, 14. Dit is een profetie over Israël, niet de kerk. Bovendien roepen de twee getuigen oordelen af op hun vijanden in Openbaring 11:5-6. Jezus berispte Zijn discipelen om zoiets te doen en onderlichtte de gelovige van de kerk om te bidden voor het welzijn van hun vijanden, niet voor hun verwoesting (Lukas 9:54-56; Romeinen 12:14, 17-21).

g. De duivel vervolgt Israël, niet de kerk tijdens de Verdrukking (Openbaring 12). Er kan geen twijfel over bestaan dat de vrouw in dit hoofdstuk Israël voorstelt. Vers 5 toont de vrouw die Christus baarde; het is vanzelfsprekend dat Jezus voortgebracht werd door Israël, niet door de kerk (Jesaja 9:5-6; Romeinen 9:5). Ook herinneren de symbolen van Openbaring 12:1-2 aan de vertrouwde oudtestamentische typologie van Israël. Er wordt naar haar verwezen als een vrouw (Jesaja 54:5-7). De zon en de maan en de 12 sterren in vers 2 herinneren ons aan de droom van Jozef met betrekking tot Israël (Genesis 37:9). De woorden van Openbaring 12:2 zijn een bijna exact citaat uit Micha 5:2 dat ook spreekt over Israëls voortbrengen van de Messias. Deze symboliek wordt niet gebruikt in de nieuwtestamentische kerk

De aanval op de pre-Tribulationele Opname

De leer van de pre-tribulationele Opname staat vandaag zwaar onder de aanval. Beschouw enkele voorbeelden uit de Emerging Church:

Brian McLaren, een prominente leider in de Emerging Church noemt de imminente wederkomst van Christus de “eschatology of abandonment” (eschatologie van achterlating) in een interview met Planet Preterist, 30-1-2005. Dit zegt hij omdat hij gelooft dat Christenen vandaag zouden moeten bouwen aan het koninkrijk van God op aarde in plaats van te wachten op Christus’ wederkomst. Hij beweert dus dat zij die geloven in de pre-tribulationele Opname hun plicht verzuimen om de aarde te redden van global warming en om de problemen op te lossen van honger, ziekte, oorlog, enz.

Jonny Baker van Grace in London, Engeland, verwerpt het dispensationalisme als zijnde “ontsnappingstheologie” en hij “verdedigt dat christenen zichzelf moeten investeren in de huidige cultuur, dat ze niet zouden leven in afwachting tot de tijd verstrikt” (*Emerging Churches*, pp. 78, 79).

N.T. Wright, die een grote invloed heeft op de Emerging Church, waarschuwt dat de leer van een imminente Opname gevaarlijk is vermits dit in botsing komt met koninkrijk-bouwen en milieuactiviteiten. “Als er een Armageddon zal komen, en wij allen reeds in de hemel of net op tijd opgenomen zijn, dan maakt het echt niets uit of je voorafgaand zure regen of broeikasgassen hebt ...” (“Christians Wrong about Heaven, Says Bishop,” *Time*, Feb. 7, 2008).

Tony Campolo zegt: “Ik vind dat wij de overheden moeten opwekken om het werk te doen van het Koninkrijk van God, om te doen wat recht is in de ogen van de Heer. Die hele visie van de Opname, die op elk moment kan gebeuren, wordt gebruikt als een middel om het engagement met de overheden, de machten, de politieke en economische structuren van onze tijd tegen te staan” (“Opposition to women preachers evidence of demonic influence”, Baptist Press, 27-6-2003).

Mark Driscoll verwijst naar de pre-tribulationele Opname als “pessimistisch dispensationalisme” (*Listening to the Beliefs of Emerging Churches*, p. 146). Hij heeft gezegd dat “eschatologie-geneigde christenen” niet welkom zijn in zijn kerk.

Het belang van de pre-tribulationele Opname

De leer van de pre-tribulationele Opname is niet van weinig betekenis. Zoals we hebben gezien onderwezen Jezus, Paulus, Jakobus en Petrus dat de wederkomst van Christus imminent is en op elk tijdstip te verwachten (Mattheüs 24:44; Filippenzen 4:5; Jakobus 5:8-9; 1 Petrus 4:7). De vroege christenen leefden in de verwachting van Christus’ wederkomst en de letterlijke vervulling van de profetieën (1 Thessalonicenzen 1:9-10).

De leer van de pre-tribulationele Opname is een grote stimulator om iemands persoonlijke christelijke leven te zuiveren.

1. Ze bemoedigt de gelovige in beproevingen en vervolgingen. “Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden” (1 Thessalonicenzen 4:17-18).
2. Ze doet de kerk focussen op de Grote Opdracht (Mattheüs 28:18-20; Markus 16:15; Lukas 24:44-48; Handelingen 1:8). Deze doctrine leert ons dat het prediken van het evangelie, het winnen van mensen voor Christus, en het stichten van kerken als “zuil en fundament van de waarheid” de dringende zaak is voor ons.
3. Ze motiveert ons om overvloedig te zijn in Gods werk (1 Korinthiërs 15:58).
4. Ze motiveert ons om gehoorzame levens te leiden (1 Johannes 3:1-3; 1 Thessalonicenzen 5:4-7).
5. Ze motiveert ons om ons af te scheiden van het kwade (Titus 2:13-14).
6. Ze doet de gelovige waken voor ketterij en afvalligheid (2 Timotheüs 4:3-4; 1 Johannes 2:24-28).

Wat te zeggen van de positie die zegt dat gelovigen niet zullen opgenomen worden dan halfweg in de Verdrukking?

Deze “pre-wrath” (pre-toorn) doctrine zegt dat de Opname in het midden van Daniël’s 70^{ste} jaarweek gebeurt (mid-tribulationisme). Dit is gebaseerd op de zienswijze dat de “kerk” bewaard wordt voor Gods toorn maar dat de toorn zich beperkt tot de laatste helft van de zevenjarige verdrukkingperiode, te beginnen wanneer de Antichrist zichzelf in de joodse Tempel zet als God.

Deze positie is fout om voornamelijk drie redenen:

1. De eerste reden is de bijbelse leer over de imminentie van Jezus’ komst (Mattheüs 24:44; 24:25; 25:13; Markus 13:33; Filippenzen 4:5; Jakobus 5:8-9; 1 Petrus 4:7). Als de gelovige niet wordt weggenomen dan halfweg de Verdrukking, dan zou hij de tijd van de Opname precies kennen, haast tot op de dag, omdat hij in de eerste helft van Daniël’s 70^{ste} Jaarweek de gebeurtenissen ziet ontvouwen.
2. Wij accepteren niet de leer dat enkel de laatste zeven oordelen de toorn van God vormen (Openbaring 15:1; 16:1). De toorn van God wordt genoemd in Openbaring 6:16-17, aan het begin van de Verdrukking. Het feit is dat de hele Verdrukking de toorn van God is, elk deel ervan groeiend in intensiteit. De zegeloordeelen treffen een vierde deel van de wereld (Openbaring 6:8). De bazuinoordeelen treffen een derde van de aarde (Openbaring 8:7-11; 9:15). De schaaloordeelen treffen de hele wereld (Openbaring 16:2, 3, 4, 8, 10, 14, 20).
3. De hele periode van Daniël’s 70^{ste} Jaarweek heeft betrekking op Israël en niet de kerk. Zoals we hebben gezien wordt de kerk niet gezien op aarde na Openbaring 3. Alles wat beschreven wordt op aarde in Openbaring 6-18 betreft de heidense naties en Israël. De “pre-wrath” positie maakt geen goed en consistent onderscheid tussen Israël en de kerk.

Een bijkomend argument hier: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/opname-apostasia.pdf> (M.V.)

Lees over dit onderwerp ook:

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Opname-MV.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/apostasia.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/opname-apostasia.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/apostasia-teksten.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wederkomst2.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/weesWaakzaam.pdf> (Ook gerelateerd aan de Opname)

En veel meer onder <http://www.verhoevenmarc.be/#Profetie> of

<http://users.skynet.be/fa390968/Eschatologie&profetie.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm