

Neale Donald Walsch en “Gesprekken met God”

<http://www.lighthouse trailsresearch.com/nealdonaldwalsch.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, inlas en voetnoot door M.V.

Wikipedia

http://nl.wikipedia.org/wiki/Neale_Donald_Walsch

Werken van Neale Donalds Walsch in Nederlandse vertalingen:

- *Een ongewoon gesprek met God* (boek 1), Kosmosuitgevers, Utrecht, ISBN 9789021593814
- *Een nieuw gesprek met God* (Boek 2), Kosmosuitgevers, Utrecht, ISBN 9789021594781
- *Derde gesprek met God* (Boek 3), Kosmosuitgevers, Utrecht, ISBN 9789021586625
- *Vriendschap met God*, Kosmosuitgevers, Utrecht, ISBN 9789021585499
- *Eén met God*, Kosmosuitgevers, Utrecht, ISBN 9789021596365
- *Ontmoetingen met God*, Kosmosuitgevers, Utrecht, ISBN 9789021539928
- *De nieuwe openbaringen*, Kosmosuitgevers, Utrecht, ISBN 9789021535067
- *Een ongewoon gesprek van God met jou*, Kosmosuitgevers, Utrecht, ISBN 9789021535890
- *De God van morgen*, Kosmosuitgevers, Utrecht, ISBN 9789021542744
- *Wat God wil*, Kosmosuitgevers, Utrecht, ISBN 9789021583815
- *Thuis bij God*, Kosmosuitgevers, Utrecht, ISBN 9789021582641
- *De gesprekken met God*, Kosmosuitgevers, Utrecht, ISBN 9789021505824
- *Gedachten uit de gesprekken met God*, Kosmosuitgevers, Utrecht, ISBN 9789021583662
- *Als alles verandert, verander dan alles*, Paradigma, Amsterdam, ISBN 978-90-499-6025-4
- *Lichtdragers*, Zwerk uitgevers, MS 't Goy-Houten, ISBN 9789077478141
- *Jij !, Over je Zelf vinden*, Zwerk Uitgevers, MS 't Goy-Houten, ISBN 9789077478165
- *Over rijkdom & bezit*, Naar een spirituele levenshouding, Kosmos-Z&K Uitgevers, Utrecht/Antwerpen, ISBN 90-215-8740-8



Neale Donald Walsch

Conversaties met Wie?

Citaten door Neale Donald Walsch in zijn “conversations with God” (CWG):

Walsch: Maar dezen die me alles hebben geleerd over de dingen die juist en verkeerd zijn, over wat u mag doen en niet mag doen, over wat u moet en niet moet doen, vertelden mij dat al deze regels werden opgesteld door U – door God.

God: Dan zijn zij die u dat geleerd hebben verkeerd. Ik heb nooit een “juist” en “verkeerd” gesteld, of een “doe” en “doe niet”. Zo te doen zou u compleet ontdoen van uw grootste gave – de gelegenheid om te doen wat u bevalt, en de resultaten daarvan te ervaren.... Te zeggen dat iets – een gedachte, een woord, een handeling – “fout” is zou zoveel betekenen als u te zeggen dit niet te doen.... U te verbieden zou u beperken. U te beperken zou betekenen dat u de realiteit van Wie U Werkelijk Bent ontkent.

God: Het kwaad is wat u het kwaad noemt. ... het is enkel door wat u het kwaad noemt dat u het goede kan kennen; het is enkel door wat u het werk van de duivel noemt dat u het werk van God kan weten en doen. Ik hou niet meer van heet dan van koud, hoogte meer dan van laagte, links meer dan van rechts. Het is allemaal relatief. Het maakt allemaal deel uit van wat is. Ik hou niet méér van “goed” dan ik hou van “slecht”. Hitler ging naar de hemel. Als u dit begrijpt dan zal u God begrijpen.

“Neale Donald Walsch, een gedesillustioneerde en verontruste voormalige radio talk show host, public relations professional, en sinds lange tijd een metafysische zoekende, zat in 1992 op een avond neer en schreef God een boze brief. Hij was verbaasd

toen "God" zijn brief onmiddellijk beantwoordde door tot hem te spreken middels een innerlijke stem. Die avond, en in de daarop volgende conversaties, schreef Walsch alles neer van de gedicteerde antwoorden op zijn vragen. Dit dicteren duurde verscheidene jaren voort. Walsch zijn *Conversations with God*: Boek 1 werd gepubliceerd in 1995 en werd de eerste van een reeks *Conversations with God* e bestseller boeken. Het leek erop dat de "God" in Walsch een volgend gewillig kanaal had gevonden voor zijn "new gospel" (nieuw evangelie) leringen". Uit Hoofdstuk Drie, *Reinventing Jesus Christ*, Warren Smith: <http://www.lighthouse-trails.com/mm5/merchant.mvc>

Citaten door Neale Donald Walsch wiens "God" tot hem spreekt

"En zo heb ik u verkozen om Mijn boodschapper te zijn. U, en vele anderen. Voor nu, tijdens de tijden die onmiddellijk in het vooruitzicht liggen, zal de wereld vele trompetten nodig hebben om de klaroenroep te laten weerklinken" (CWG Boek 1, p. 144).

"Het doel van dit boek, en van alle andere boeken in de trilogie die we creëren, is bereidheid te creëren ... bereidheid voor een nieuw paradigma, een nieuw begrip; een bredere kijk, een grootser idee" (CWG Boek 2, p. 36).

"Er is slechts één boodschap die voor altijd de koers van de menselijke geschiedenis kan veranderen, de marteling kan beëindigen en u kan terug brengen tot God. Die boodschap is Het Nieuwe Evangelie: WIJ ZIJN ALLEN ÉÉN" (FWG¹, p. 373).

"**Er is slechts Eén van Ons. U en Ik zijn Eén**" (FWG, p. 23).

"Er zijn duizend paden naar God, en elk daarvan brengt u daar" (FWG, p. 357).

"Many have been Christed, not just Jesus of Nazareth. You can be Christed, too" (CWG Boek 2, p. 22). (Velen kunnen Christus worden, niet enkel Jezus van Nazareth. U ook kan Christus worden).

Neal Donald Walsch zijn 5 Punts Vredesplan

"Dit zijn de **Vijf Stappen naar Vrede**, en als u ze neemt, kan u alles op onze planeet veranderen".

"De Nieuwe Revoluties bevatten ook een vijf stappen plan voor vrede in de wereld. Wij noemen dit de Vijf Stappen naar Vrede. ... Wij stellen voor dat mensen hedendaagse Martin Luthers worden en de vijf stappen naar vrede nemen en ze vastspijkeren op kerkdeuren, zoals Maarten Luther deed met zijn 95 stellingen in 1517 in Wittenberg Duitsland, hetgeen de **eerste Reformatie** startte. Het is onze intentie de **tweede grote Reformatie** van wereldreligie te stimuleren. Dat is onze intentie, ons doel. Wij zijn van plan, in feite, de tweede grote Reformatie van wereldreligie te inspireren.... Het is nu tijd voor een oproep tot actie – de Nieuwe Spiritualiteit te Leven:

<http://edgelifexpo.com/interviews/walsch.html>, een interview met Neale Donald Walsch door Debbie Smoker.

"In oktober 2005 stond Neale Donald Walsch voor een publiek **in Deventer, Nederland** en zei: 'Geef me 1000 mensen van over de hele wereld die net zo toegewijd zijn aan de Geest als sommige mensen toegewijd zijn aan geweld en wij zullen de wereld veranderen'". – Uit de website van Neale Donald Walsch: <http://www.cwg.org/>.

De Nieuwe Spiritualiteit van Walsch: "De Nieuwe Spiritualiteit is een wereldomvattende beweging om voor de mensheid de ruimte te creëren om haar natuurlijke impuls te ervaren tot het goddelijke op een manier die niemand fout stelt voor de manier waarop zij het doen"; Neale Donald Walsch, uit de Group of 1000 website: <http://www.thegroupof1000.com/newspirituality.cfm>

Zie Rick Warren's commentaar: <http://www.lighthouse-trails-research.com/rw2ndreformation.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

¹ FWG: Friendship with God (in de NL-vertaling: Vriendschap met God).