

Een hoogst verbazingwekkende profetie

Micha 5:1 en Lukas 2:1-5, Mattheüs 2:1-6

<http://www.middletonbiblechurch.org/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.

“En u, **Bethlehem**-Efratha¹, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af” (Micha 5:1).

“En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. 2 Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. 3 En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. 4 Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die **Bethlehem** heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, 5 om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was” (Lukas 2:1-5).

“Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan, 2 en zeiden: Waar is de pasgeboren Koning van de Joden? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden. 3 Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. 4 En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. 5 Zij zeiden tegen hem: In Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet: 6 En u, **Bethlehem**, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de Leidsman voortkomen Die Mijn volk Israël weiden zal” (Mattheüs 2:1-6).



De profeet Micha² voorzei dat de Messias, de Eeuwige, zou voortkomen uit Bethlehem (Micha 5:1).
Waarom is deze profetie zo **verbazingwekkend**?:

1. Wegens de lange tijdsperiode tussen de profetie en haar vervulling. Micha schreef deze woorden zo'n 700 jaren vóór Christus werd geboren. Hij werd geleid door de God die de afloop weet vanaf

¹ Efrath(a) is gewoon de oudere naam van de stad Bethlehem: vgl. Genesis 35:16, 19; 48:7. Vermits er 2 locaties waren voor “Bethlehem”, is de toevoeging van “Efratha” significant. Het specificceert het Bethlehem van Juda. Er bestaat ook een aanduiding “Bethlehem-Juda” (12 Samuël 17:12). Het NT beschrijft ze ook als “de stad van David” (Lukas 2:4).

² De profeet Micha (naambetekenis: “Wie is als JHWH?”) werkte tijdens de volgende koningen van Juda: 1. Jotham (750-732 v.C.), 2. Achaz (735-715 v.C.), 3. Hizkia (715-686 v.C.). <http://www.verhoevenmarc.be/schemas-kaarten.htm>

het begin. Men zou dit kunnen vergelijken met iemand die 175 jaar vóór Christoffel Columbus predikte dat president Trump zou geboren worden in Queens, New York. Ongelofelijk!

2. Wegens alles wat er moest gebeuren opdat Christus in Bethlehem zou geboren worden. Maria en Jozef woonden niet in Bethlehem maar in Nazareth (zie kaartje hiernaast). Om hen op de juiste plaats het juiste tijdstip te krijgen, was er niet minder dan een decreet van de Romeinse keizer Augustus nodig, waardoor Jozef naar zijn geboortestad zou moeten reizen (Lukas 2:1-5; zie citaat bovenaan).

3. Omdat de profetie zo gemakkelijk te verstaan is. Er is niets gecompliceerds in deze profetie. Zevenhonderd jaar nadat deze profetie werd gegeven, werd aan alle Hebreeuwse hogepriesters en schriftgeleerden de vraag gesteld waar de Messias zou geboren worden (Mattheus 2:4-6; zie citaat bovenaan). En alhoewel deze mannen ongelovigen waren, wisten zij toch het correcte antwoord te geven op basis van Micha's eenvoudige en duidelijke profetie.

4. Verbazingwekkend ook omdat deze profetie zo genegeerd wordt vandaag. Joodse geleerden spreken zelden over Micha's geweldige profetie, en evenmin schenkt de heidenwereld er aandacht aan. Deze spectaculaire profetie geeft onmiskenbaar een bewijs van de goddelijke inspiratie van de Schrift, en toch wordt ze genegeerd door de ongelovige wereld. Maar voor ons wordt Psalm 118:23 werkelijkheid: "Dit is door JaHWeH geschied, het is wonderlijk in onze ogen".



Lees ook:

- "De ster van Bethlehem: wat zagen de wijzen?": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Ster-Bethlehem.pdf>
- "Werd Jezus geboren in een stal?": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/geborenInEenStal.pdf>
- "De Profetie van de Heilige Schrift": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Profetie-vd-Heilige-Schrift.pdf>
- "Boodschap voor Israël": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/boodschap-voor-Israel.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm