

De Tekenen van Markus 16:17-18 ook voor Vandaag?

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling ([HSV](#))

De zendingsofdracht in Markus 16:14-20:

“Daarna is Hij geopenbaard aan **de elf**, terwijl zij aanzaten, en Hij verweet hun hun ongelooft en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofd hadden die Hem gezien hadden nadat Hij opgestaan was. 15 En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, **predik het Evangelie aan alle schepselen**. 16 Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal veroemd worden. 17 En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze **tekenen** volgen: in Mijn Naam zullen zij **demonen** uitwerpen; met **nieuwe tongen** zullen zij spreken; 18 **slangen** zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen **drinken**, zal het hun beslist niet schaden; op **zieken** zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. 19 De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en zette Zich aan de rechterhand van God. 20 En **zij** gingen [*verleden tijd*] overal heen om te prediken en de Heere werkte [*verleden tijd*] mee en **bevestigde** [*verleden tijd*] **het Woord door de tekenen** die daarop volgden [*verleden tijd*]. Amen”.

Vraag

De prediking zou gevolgd worden door tekenen. De Heer zou daardoor het Woord “bevestigen” (vs. 20). Vraag is of dit Schriftgedeelte nog steeds geldig is in onze tijd. Velen, namelijk dezen van de pinkster- en charismatische beweging, en de zovelen die door hen vandaag beïnvloed werden, grijpen graag naar dit tekstgedeelte om aan te tonen dat God nog altijd met tekenen en wonderen het gepredikte Woord bevestigt.

Aangevoerd bewijsmateriaal voor de geldigheid in onze tijd

Als bijbels bewijs hiervan wordt - om één voorbeeld te noemen - het geval van Paulus aangehaald die een waarzeggende geest (*pneuma puthónos*) gebood uit te gaan van een dienstmaagd:

“Ik gebied u in de Naam van Jezus Christus, uit haar weg te gaan” (Hand 16:18)

Hieruit concludeert men dat ook wij (geschikte personen in deze tijd) een mandaat hebben om de demonen te gebieden uit te gaan. Dit is immers in overeenstemming met Jezus’ woord Markus 16:17. (Ook W.J. Ouweneel, in *Het Domein van de Slang*, p. 360, vindt dat wij nog steeds dat mandaat hebben).

Nu beweer ik niet dat het Schriftgedeelte van Markus 16:9-20 niet authentiek zou zijn. Daar is volgens mij geen reden toe. Zie het betoog over de authenticiteit van Markus 16:9-20: [DOC](#) of [PDF](#).

Vergelijken met de zendingsofdracht in Mattheüs 28:16-20

De zendingsofdracht van de opgestane Heer aan zijn discipelen in Markus 16:14-20, hebben wij te vergelijken met Zijn zendingsofdracht in Mattheüs 28:16-20:

“En **de elf** discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg die Jezus met hen afgesproken had. 17 En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden. 18 En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. 19 Ga dan heen, **onderwijs al de volken**, doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest; en **leer hen onderhouden** alles wat Ik u geboden heb. 20 En zie, Ik ben met u al de dagen, **tot het einde van de wereld** [*vandaag, toekomst, tot het einde*]”.

In Markus 16 draagt de Heer Zijn apostelen op om aan alle schepselen het Evangelie te prediken. Jezus Christus was immers gekomen om zondaren te redden. Allen die geloofden en gedoopt werden, zouden gered worden, de anderen zouden verloren gaan.

Het is nu belangrijk het onderscheid te zien met de woorden van de Heer aan het slot van het Mattheüs-Evangelie. Daar spreekt Hij helemaal niet over tekenen en wonderen, maar over onderwijzen, dopen en “leer hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb”. Daarbij zegt Hij dat Hij bij ons zal zijn **tot het einde van de wereld** (Mattheüs 28:18-20). In Markus 16:20 (zoals ook in Hebr. 2:4) merken we de verleden tijd op, en we lezen **niet** dat de Heer door bijzondere tekenen “tot het einde van de wereld” zou werken.

De tekenen in Markus 16:17-18 gelden niet voor altijd. We zien in de brieven dat die tekenen in vervulling gebracht werden door en tijdens het leven van de apostelen: “En er gebeurden door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen onder het volk” (Hand. 5:12). Die tekenen waren: het spreken van vreemde (echt bestaande!) talen (Hand 2:4), zieken genezen (Hand 3:7), uitdrijving van demonen (Hand 16:18), ongevoelig zijn voor slangen (Hand 28:3-6). Het waren de “tekenen van een apostel” (2 Kor. 12:12). Verder in de tijd reikten die tekenen evenwel niet. Het Nieuwe Testament leert dat, en de kerkgeschiedenis leert dat.

De tijd van tekenen en wonderen liep af

De bijzondere tekenen gelden slechts voor de tijd van de pinksteramnesticie: Gods aanbod van vergiffenis aan Zijn verbondsvolk (Hand. 3:19-21) indien zij zich bekeerden van het kruisigen van hun Heer. Hij zou hen niet enkel vergiffenis schenken maar Christus zou ook terugkomen om de beloften te vervullen die gedaan werden aan hun (Israëls) voorvaders. Het betreft hier dus een overgangperiode met tekenen en wonderen die het Evangelie bekrachtigden, een beperkte tijd waarin de Joden moesten overtuigd worden totdat zij ofwel in de Kerk zouden worden ingelijfd, ofwel als natie verworpen (70 n.C.).

Bijzondere tekengaven en wonderen zijn in de Bijbel voor Israël bestemd (Jes. 8:18; Num. 14:11; Joh. 4:48; 1 Kor. 1:22). En zo is dat ook in de tijd van de pinksteramnesticie: de tijd vóór de terzijdestelling van Israël als natie in 70 n.Chr. De Joden zullen opnieuw zulke tekenen krijgen in de komende “benauwdheid voor Jakob” (Jer. 30:7), na de Opname van de Gemeente.

Na de voleinding van de nieuwtestamentische canon waren die tekenen ook niet meer nodig. Wij leven sindsdien in de volwassen christelijke bedeling. De volwassen tijd van de Gemeente is er een “van en tot geloof”, en wij zullen nog alléén uit geloof leven, zonder tekenen (Hab. 2:4; Rom. 1:17; Judas 1:3). Bij een leven door geloof, past geen aanschouwen (2 Kor. 5:7). Geloven is niet zien!

Vandaag komen (namaak-)tekenen en wonderen voor in de grote afvallige stromingen: de pinkster- en charismatische bewegingen en zij die door hen bedwelmd raakten. In het Oude Testament was er de plaag van de “baäl-manie”, vandaag heet dat “charismanie” - 1 Tim. 4:1.

Lees verder:

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/pinksterdwaling.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Wonderen&Tekenen.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezingsgave.pdf>

En verder artikelen onder:

<http://users.skynet.be/fa390968/Pinksterbeweging.htm> en onder

<http://users.skynet.be/fa390968/sektarisme&dwalingen2.htm>.

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: users.skynet.be/fa390968 of www.verhoevenmarc.be

Ga hier naar de [Nieuwste Artikelen](#) of www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm