

Luis Palau en Rome

<http://www.wayoflife.org/index.html>, Update: 4-5-2012 (Uitgebreid)

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en plaatjes door M.V.



Evangelist Luis Palau, die “de Billy Graham van Latijns Amerika” genoemd wordt, volgt Graham’s oecumenische model na en heeft een onkritische relatie met de rooms-katholieke kerk.

In een 24-4-2001 interview met Ed Flynn (“Talk of the Town” op radiostation 1320 AM), zeiden promotors van het Palau festival in Waterbury, Connecticut, dat de evangelist “een vereniger is, niet een verdeler”, dat hij “niet-denominatieel” is en zijn bekeerlingen “terug naar de kerken stuurt waar zij vandaan komen”.

Christianity Today van 19-12-1975 rapporteerde over Palau’s Nicaragua-crusade en zei: “Ze verheugde zich op de steun van de meeste van Managua’s 125 protestantse kerken en vele katholieken. Er waren ook katholieke charismatische groepen aanwezig”.

Fundamental Evangelistic Association reporter Dennis Costella vroeg Luis Palau, tijdens Amsterdam ’86, of hij zou samenwerken met rooms-katholieken. Palau antwoordde dat hij dat zeker zou doen en gaf toe dat dit reeds gedaan werd. Hij sprak verder over specifieke plannen voor meer extensieve katholieke betrokkenheid bij zijn toekomstige crusades (*Foundation*, juli-aug. 1986).

De 1987 Palau crusade in Nieuw Zeeland was naar verluidt “de eerste keer ooit dat de katholieke kerk een belangrijke evangelicale christelijke missie steunde” in dat gebied. Katholieke bisschop Dennis Browne van Auckland accepteerde een uitnodiging om het adviesorgaan van de missie te vervoegen, samen met leiders van vele andere denominaties (*Challenge Weekly*, 18-4-1986, herdrukt in *Australian Beacon*, mei 1986).

In 1992 gaf *The Arizona Republic* de volgende beschrijving van Palau’s relatie met de rooms-katholieke kerk:

“Palau’s vorm van aanbidding biedt zo’n brede christelijke boodschap aan dat ze evengoed aanslaat bij katholieken als bij protestanten ... Maar anders dan andere evangelicals die katholieken trachten weg te halen uit hun kerken, STREEFT PALAU ERNAAR DE MENSEN IN HUN KERKEN TE HOUDEN - ONGEACHT WELKE DENOMINATIE ... ‘in de kern van het Christendom zijn wij één’, zei Palau in een recent interview. ... Palau vertegenwoordigt een groeiende trend onder religieuze groeperingen ... die katholieken niet willen vervreemden ... [Palau] VERMIJDT ZORG-VULDIG DE CONTROVERSIËLE VERSCHILLEN TUSSEN KATHOLIEKEN EN PROTESTANTEN. ... **Protestanten van Palau’s type hebben een boodschap die niet vereist dat het kerklidmaatschap wordt opgegeven. ... Bijbelstudies worden opzettelijk op tijdstippen gehouden die niet in conflict komen met missen, en controversiële onderwerpen zoals de Maagd**

Maria worden vermeden. In plaats daarvan is er een poging om een gemeenschappelijke grond te vinden in de Bijbel” (*The Arizona Republic*, 31-10-1992).

Evangelist Palau beweert: “in de kern van het Christendom zijn wij één”; maar christelijke denominaties hebben erg verschillende definities van het evangelie, bijbelse inspiratie, Christus’ verzoening, bijbelse wonderen, Gods heiligheid, hemel en hel, en vele andere kernpunten.

Palau’s 1993 crusade in Kingston, Jamaica, omvatte katholieke participatie. De katholieke aartsbisschop bezocht sommige van de meetings. De secretaris van het officie van de aartsbisschop stelde dat Palau “niet kritisch tegen enige religie” stond, “niet zoals dezen die andere religies bekritisieren” (Peter Van Kleeck, “Wealthy Park Baptist Church and the Luis Palau Crusade”, Grand Rapids, Michigan, 6-9-1994). Een Jamaicaanse krant van 31-1-1993 stelde: “Het rooms-katholieke aartsdiocees van Kingston geeft van harte steun aan het mobiliseren van haar leden om te participeren in de National Crusade 1993. Deze onderneming wordt door ons gezien als een belangrijke gebeurtenis in het verbreiden van het evangelie op een oecumenische manier”.

Rooms-katholieke kerken participeerden in de West Michigan Palau Crusade in september 1994.

Palau’s mei 1995 crusade in Londonderry, Ierland, bracht katholieken en protestanten samen in een oecumenische aanbiddingsdienst “op de oever van de Foyle River, die protestantse en katholieke gemeenschappen verdeelt”. Howard Lewis van de Evangelical Alliance in Noord Ierland zei dat de Palau crusade een oecumenische eenheid voortbracht waarvan “we nooit dachten dat die zou werken”.

Er waren katholieke priesters betrokken in Palau’s april 1996 crusade in Chicago, Illinois. Meer dan 1500 kerken namen deel. Sprekers waren o.a. Palau, E.V. Hill, Tony Evans, en Ron Hutchcraft.

In 6-9 mei 1998 had Palau een crusade in het rooms-katholieke Saint Martin’s College in Olympia, Washington (John Beardsley, “Palau Crusading at RC College & Newsboys to be at Black Hills Crusade” 7-3-1998, jbeard@rapidnet.com). Saint Martin’s College wordt bestuurd door Saint Martin’s Abbey, een benedictijns klooster.

Palau’s juli 2007 Festival in Omaha, Nebraska, werd onderschreven door de katholieke aartsbisschop Elden Curtiss. Niet enkel de katholieke aartsbisschop sprak de menigte persoonlijk toe, maar de katholieken werden toegestaan een tent bij de ingang op te richten om daar rozenkransen te distribueren en ander katholiek materiaal, en priesters groetten de mensen wanneer zij het terrein betraden van de crusade (*Catholic Voice*, Aartsdiocees van Omaha, 10-8-2007). Iedere participant vulde een kaartje in dat zijn religieuze betrokkenheid aangaf, en alle kaartjes van katholieken werden aan de katholieke kerken gegeven voor follow up (*Catholic Voice*, 8-6-2007).

Het juli 2010 CityFest van Palau in Yakima, Washington, kende ook een katholieke participatie. De bisschop van de St. Paul Cathedral van Yakima, John Ecker, drong er bij zijn parochianen enthousiast op aan om deel te nemen, door te zeggen:

“Vergeet niet ons ‘City Fest’ volgend weekend op 16-17 juli op de Fair Grounds, het is een mogelijkheid om onze stemmen en gebeden te verenigen met vele andere kerken van onze vallei en stad en om deze plaats te verbeteren en om te leven voor al onze mensen. Ik moedig jullie participatie daar aan. U zal in deze post een uitnodiging vinden om te komen en deel te nemen. Deze kaarten zijn niet enkel voor u, maar ze zijn verzonden om aan vrienden, burens en familieleden te geven om samen met u aan te sluiten om het geloof te vieren in deze stad en vallei. Hoe meer we samenkomen om dingen te benadrukken die ons verenigen als geloofsmensen, hoe meer we groeien in begrip van en respect voor anderen die ook een sterk geloof in God en Zijn leringen hebben” (St. Paul Cathedral Newsletter, 24-6-2010).

Denkt u werkelijk dat de bisschop dit zou doen als hij zou vermoeden dat zijn volk en hun vrienden enige waarschuwing zouden te horen krijgen waardoor ze zouden gaan twijfelen aan het katholicisme? Dit is een kerk die Maria “vereert”, die gelooft dat zij de onbevleete Koningin des Hemels is, een kerk die een sacramenteel evangelie predikt van geloof plus werken, een kerk die de nieuwe geboorte definieert als zijnde de (kinder)doop.

Na de verkiezing van Jorge Bergoglio tot paus Franciscus in maart 2013, zei Louis Palau dat hij een persoonlijke vriend was van Bergoglio, en hij prees hem. Hij zei dat de nieuwe paus “Jesus Christus

kent” en dat hij “erg geestelijk” is en “bijbelgericht” en “gecentreerd op het evangelie” (“Why It Matters that Pope Francis Drinks Matè with Evangelicals,” *Christianity Today*, 14-3-2013).

Dit is uiteraard patent belachelijk en dit toont alleen maar de verschrikkelijke geestelijke blindheid aan van Palau.

Bij een van zijn eerste handelingen als “pontifex” bezocht paus Franciscus de Basiliek van Santa Maria Maggiore¹ en hij “bad tot de maagd voor de bewaring van allen in Rome” (“New Pope Francis Visits St. Mary Major”, Vatican Information Service, 14-3-2013). In de basiliek “bracht de paus de maagd een boeket bloemen” en bad ongeveer 10 minuten tot haar. Santa Maria is een van de vier “patriarchale basilieken”, wat betekent dat zij direct geassocieerd zijn met de paus en dat ze pauselijke altaren hebben; nergens is de diepe afvalligheid van de Rooms-katholieke kerk meer evident. Gebouwd in ong. 350 werd ze gerestaureerd door paus Sixtus III als herdenking van de verklaring van Maria’s Goddelijke Moederschap door het Concilie van Efeze in 432, welke verklaarde: “Maria was de Moeder van één Persoon, en omdat hij zowel God was als mens, wordt zij terecht Moeder van God genoemd”. De mozaïek in de apsis beeldt Maria af als zittend aan de rechterhand van Jezus op zijn troon en door hem gekroond als Koningin des Hemels (zie hieronder links).



Maria gekroond tot Koningin des Hemels, Santa Maria Maggiore, Rome.



Maria, Koningin van Vrede, Santa Maria Maggiore, Rome.

En er is ook een prominent beeld van Maria met de titel “Maria, Koningin van Vrede” (hierboven).



Maria op het kruis met Christus, Santa Maria Maggiore, Rome.

Buiten de basiliek **hangt Maria zelfs op het kruis samen met Jezus!** Een grote crucifix heeft Jezus hangend aan één zijde, en een gekroonde Maria, met haar baby, aan de andere zijde (zie links). Deze voorstellingen beelden Rome’s dogma af van Maria als Mede-verlosseres (Co-Redemtrix) samen met Christus, en als middelares voor mensen die hun redding bevordert.

Merk het volgende citaat op uit het Tweede Vaticaans Concilie: “Want, ten hemel opgenomen, heeft zij deze heil brengende taak niet neergelegd, maar door haar **menigvuldige voorspraak gaat zij voort ons de gaven van het eeuwige heil te bezorgen**. Met moederlijke liefde draagt zij zorg voor de broeders van haar Zoon die nog op pelgrimstocht zijn en in gevaren en angsten verkeren, totdat zij het gezegend vaderland bereiken. Daarom wordt de heilige maagd door de Kerk aangeroepen onder de titels van **voorspreekster, helpster, bijstand, middelares**”. (Dogmatische Constitutie over de kerk, 2. Lumen Gentium, Hoofdstuk VIII, &62).²

¹ De basiliek van Santa Maria Maggiore (*Basilica di Santa Maria Maggiore*) is een grote rooms-katholieke kerk op de heuvel Esquilijn in de Italiaanse hoofdstad Rome. Sinds 1929 is deze kerk met de rang van *basilica maior* in bezit van de Heilige Stoel. De basiliek is een van de zeven pelgrimskerken van Rome en een van de vier pauselijke basilieken.

² De tekst van Vaticanum II kan u hier downloaden: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vcII.pdf>.

Voor meer gegevens en foto's van Maria op Gods troon, Maria de Koningin des Hemels en Maria hangend aan een kruis, zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Maria-op-kruis.pdf>.

Zoals Billy Graham vóór hem, is ook Louis Palau goed thuis in Rome, en de evangelicale wereld is grotelijks in stilzwijgen gehuld met betrekking tot deze schandelijke ongehoorzaamheid die de onbeschaamde afvalligheid demonstreert van het evangelicalisme.

Zijn wij werkelijk zo ongevoelig geworden voor de afvalligheid en het compromis dat we denken dat God opzettelijke ongehoorzaamheid door de vingers zal zien als we het maar voor het "goede doel" doen? Hij zal dat beslist niet, en de Billy Grahams en Louis Palaus van deze tijd zullen dat in de eeuwigheid leren.

Heeft God ons niet bevolen hen "in het oog te houden" die valse leringen brengen (Romeinen 16:17), en ons af te keren van hen die slechts een schijn van godsvrucht hebben (2 Timotheüs 3:5), en geen ongelijk span te vormen met ongelovigen (2 Korinthiërs 6:14)? Heeft God ons niet gewaarschuwd voor valse evangeliën (2 Korinthiërs 11:3-4; Galaten 1:6-8)? Hoe kan je een zuiver evangelie prediken wanneer je een ongelijk span vormt met kerken die een vals evangelie prediken? Dit is verwarring van de hoogste graad, en enkel mensen die dronken zijn van de eindtijdse afvalligheid zouden pretenderen dat het zou kunnen werken.

Lees meer over Luis Palau en het neo-evangelicalisme:

<http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/palau/general.htm>

<http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Psychology/nae/nae.htm>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/nieuwEvangelisme.pdf>

<http://www.solcon.nl/schriftgezag/html/doc/neoevangelicalshart.htm>

http://www.cephas-library.com/catholic/catholic_todays_evangelicals_embracing_deadliest_cult_2.html

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm