

LHT-Traktaat: de Nieuwe Evangelisatie van Rome, of het vinden van de ware Jezus Christus

Door Roger Oakland, <http://www.lighthouse trailsresearch.com/blog/?p=13726>, 4-11-2013

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

The New Evangelization From Rome Or Finding the True Jesus Christ, geschreven door Roger Oakland, is ons nieuwste Lighthouse Trails Print Booklet Tract. Het boekje bevat 16 pagina's: http://www.lighthouse trails.com/mm5/merchant.mvc?Screen=CTGY&Store_Code=LTP&Category_Code=BKT.

Wanneer christenen spreken over evangelisatie dan verwijzen zij gewoonlijk naar inspanningen om de Grote Opdracht te vervullen.

Juist voordat Hij naar de hemel ging, gaf Jezus elke gelovige de opdracht om het evangelie te verkondigen: "Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen" (Markus 16:15).

Dit evangelie van Jezus Christus is erg eenvoudig. Het is een boodschap die zelfs een kind kan begrijpen. Het gaat over Gods plan om ons te verlossen van onze zonden. Sinds de zondeval van de mens, werden we allemaal geboren in een afgescheiden toestand van God, wegens onze aangeboren zondigheid. Ongeveer 2000 jaar geleden kwam Jezus Christus, Gods Zoon, op bovennatuurlijke wijze naar deze aarde, geboren uit een maagd. Hier op aarde leefde Jezus een zondeloos leven. Hij stierf op het kruis van Golgotha, en Zijn bloed werd uitgestort als een offer voor onze zonden. Allen die zich bekeren van hun zonden en Jezus accepteren als hun Verlosser, en in Hem geloven (wie Jezus is en wat Hij heeft gedaan) kunnen binnengaan in een relatie met Hem, de Schepper van het universum. Deze relatie zal dan eeuwig duren. Dit is het eenvoudige bijbels juiste Evangelie.



Maar spijtig genoeg heeft Satan altijd een agenda gehad om het Evangelie complex te maken of verwarring te stichten bij mensen, om in iets te geloven dat minder is, of in iets te geloven dat meer is dan wat de Evangelieboodschap leert. Paulus sprak van "een ander evangelie" toen hij de Korinthiërs waarschuwde (2 Korinthiërs 11:4) en de Galaten (Galaten 1:6) over de gevaren bedrogen te worden. Satan is een slimme intrigant. Mensen bedriegen in de naam van de Redder, maakt deel uit van zijn plan.

Niet alles wat gelabeld wordt als het evangelie is het ware Evangelie. Bovendien volgt hieruit dat de term evangelisatie, wanneer gebaseerd op een vals evangelie, mensen ertoe zal verleiden om te geloven dat zij naar de hemel gaan, terwijl zij, in plaats daarvan, op weg kunnen zijn naar de hel.

In onderhavig boekje willen we de "Nieuwe Evangelisatie"¹ behandelen, een programma dat vandaag gepromoot wordt door de katholieke kerk en dat ontworpen is om de wereld voor Christus te winnen: de Eucharistie-Christus.

Wat is de Nieuwe Evangelisatie?

De Nieuwe Evangelisatie is een zendingsinspanning van de katholieke kerk om de "Verloren Broeders" (protestanten) terug te brengen in de "schaapskooi". Deze inspanning is vooral bedoeld om interesse op te wekken voor de Eucharistie.

¹ De term *nieuwe evangelisatie* werd gemunt door paus Johannes Paulus II en is bedoeld om die gebieden die feitelijk het eerst werden gekerstend, opnieuw te evangeliseren.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pauselijke_Raad_voor_de_Bevordering_van_de_Nieuwe_Evangelisatie.

Een artikel gepubliceerd door *Zenit* (“De wereld gezien vanuit Rome”) stelt een nieuwsitem voor gebaseerd op de aankondiging door paus Johannes Paulus II over de Eucharistie. Het artikel was getiteld: “Waarom ziu de paus een encycliek² schrijven over de Eucharistie? Om opnieuw verwondering te wekken”. [1] De paus had reeds verklaard, dat de Eucharistie het focuspunt moet zijn van de missionaire visie van de katholieke kerk, tijdens het Eucharistie Congres in juni 2000, maar nu heeft de paus een Encycliek geschreven over de Eucharistie. De volgende verklaring van Johannes Paulus II is erg verhelderend:

“De Kerk zal pas in staat zijn de uitdaging van de nieuwe evangelisatie aan te gaan, als ze in staat is te contempleren en binnen te gaan in een grondige relatie met Christus *in het sacrament dat zijn aanwezigheid reëel maakt*”. [2] (Nadruk toegevoegd).

Deze verklaring bevestigt hoe dit Nieuwe Evangelisatie programma direct gelinkt is aan de Eucharistische Christus. Bovendien gaf het *Zenit*-artikel meer details over hoe de paus dit programma wilde zien ontwikkelen:

“Ik zou deze Eucharistische ‘verwondering’ opnieuw willen aansteken door de huidige Encycliekbrief, in samenhang met het jubileumerfgoed dat ik aan de Kerk nagelaten heb in de Apostolische Brief *Novo Millennio Ineunte* en zijn kroning van Maria, *Rosarium Virginis Mariae*. Het contempleren van het gelaat van Christus, en dit te contempleren samen met Maria, is het programma dat ik aan de Kerk gegeven heb op de dageraad van het derde millennium, haar oproepend om uit te gaan ... met het enthousiasme van de nieuwe evangelisatie”. [3]

Duidelijk makend dat het Nieuwe Evangelisatie programma sterk geassocieerd zou worden met het sacrament van de Eucharistie, concludeerde Johannes-Paulus:

“Christus te contempleren omvat in staat te zijn Hem te herkennen wanneer ook Hij zich manifesteert, in zijn vele vormen van aanwezigheid, maar boven alles in het levende sacrament van zijn lichaam en zijn bloed. De Kerk betreft haar leven van Christus *in de Eucharistie*, en door Hem is ze gevoed en door Hem is zij verlicht”. [4] (Nadruk toegevoegd).

De feiten over de Nieuwe Evangelisatie

Er zijn vele bronnen beschikbaar die bevestigen dat zo’n programma bestaat. Bijvoorbeeld, op de EWTN (Eternal Word Television Network) website, onder de hoofding: “The New Evangelization: Building the Civilization of Love”, wordt gezegd:

“Zoals de heilige vader het Derde Millennium toevertrouwt aan de gezegende maagd Maria, zo inaugureert EWTN haar speciale Nieuwe Evangelisatie site ... Moge, onder de bescherming van St. Theresia van Lisieux, Patrones van de Missies, en Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe, aan wie de paus de Nieuwe Evangelisatie toegewijd heeft, de Geest van God het Nieuwe Pinksteren teweegbrengen waar de Kerk met hoop naar uitkijkt”. [5]

De verklaring hierboven kan als een verrassing komen voor protestanten die enthousiast de handen schudden van katholieken ter wille van “evangelisatie”. Het katholieke programma is toegewijd aan “Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe” (Maria). [6] Herinner u, Paulus waarschuwde de Korinthiërs over “een andere geest” die geassocieerd werd met “een ander evangelie” en “een andere Jezus” (2 Korinthiërs 11:4).

Meer bewijs

Nu, als de katholieke kerk naar een evangelisatiemethode zocht voor de “nieuwe evangelisatie” in het jaar 2000, werd deze methode blijkbaar nu ontdekt en onderschreven. Denk aan de oproep van Johannes Paulus II voor een “opnieuw ontsteken van Eucharistische verwondering” geassocieerd met de Nieuwe Evangelisatie.

Een ander bewijs dat de Eucharistie een sleutel is tot het begrip van Nieuwe Evangelisatie, komt van een advertentie in *Envoy Magazine*, getiteld: “Wilt u de oproep van onze Heilige Vader voor de

² Een encycliek (*Littera encyclica*) is een gewichtig pauselijk document van leerstellige aard. Het woord komt uit het Grieks en betekent letterlijk rondzendbrief. <http://nl.wikipedia.org/wiki/Encycliek>.

Nieuwe Evangelisatie beantwoorden?”[7] Onder deze titel werd een oproep gedaan om boeken, tapes en andere literatuur te kopen en ze te helpen distribueren.

Een deel van de advertentie toonde een boekje met de titel: *The Most Blessed Sacrament: Our Lord is truly present: Body, Soul and Divinity to make you happy now and for all Eternity!* door katholiek priester Stephano Manelli. Op de front-cover van dit boekje was er een monstrans. Op de locatie waar normaal de hostie kon gevonden worden, was er een gelaat - naar veronderstelling het gelaat van Jezus. Zie het volgende uittreksel uit het boekje:

“Laat ons de vraag stellen: Wat is de Eucharistie? Het is God onder ons. Het is de Heer Jezus aanwezig in de tabernakels van onze kerken met Zijn Lichaam, Bloed, Ziel en Goddelijkheid. Het is Jezus gesluierd onder de verschijning van brood, maar werkelijk en fysiek present in de geconsacreerde Hostie, zodat Hij in ons midden woont, in en voor ons werkt, tot onze beschikking staat. De Eucharistische Jezus is de ware Emmanuël, de ‘God in ons’” (Mattheüs 1:23).[8]

Of de volgende verklaring die elke bijbelse basis tart:

“Bij de Communie komt Jezus mijn hart binnen en blijft Hij lichamelijk aanwezig in mij zolang als de gedaante (van het brood) duurt; dat is voor ongeveer 15 minuten”. [9]

Of volgende verklaring die een sterke spirituele ervaring weerspiegelt en als een sterke aantrekkingskracht werkt tot de Eucharistische Christus:

“Al de heiligen hebben door ervaring de goddelijke verwondering geleerd uit de ontmoeting en de eenheid met Jezus in de Eucharistie. Zij hebben begrepen dat een devote Heilige Communie betekent bezeten te zijn door Hem en Hem te bezitten ... Het is niet mogelijk een grondiger en volslagener eenheid te hebben: Hij in mij en ik in Hem; de ene in de andere. Wat zouden we meer kunnen wensen?”[10]

Nieuwe Focus op de Eucharistie

In een artikel getiteld “Nieuwe Focus op de Eucharistie” vatte *Catholic Herald* reporter Russell Shaw de verschillende gebeurtenissen samen die Paus J.P. II promootte en dan de belangrijke vraag stelde: “Paus Johannes Paulus en het Vaticaan hebben onlangs meer dan gewone aandacht besteed aan de Eucharistie, en nu blijkbaar nog meer. Dat doet een vanzelfsprekende vraag rijzen: Waarom?”[11] Een website genaamd “Apostolaat voor permanente Eucharistie-aanbedding” lijkt die vraag te beantwoorden met de volgende twee verklaringen:

“De gewone praktijk van Eucharistie-adoratie, die permanente adoratie koestert, moet aan de wortel liggen van onze respons. Ze stelt ons in staat de oproep van de Heilige Vader te beantwoorden met ‘generositeit en heiligheid’. ...Ze zal ons voorbereiden op de ‘nieuwe evangelisatie’ die alle dingen zal helpen te herstellen in Christus”.[12]

“In zijn encycliek over de Eucharistie, ‘Dominicae cenae’, zei Paus Johannes Paulus II: ‘Moge onze adoratie nooit ophouden’. Dat is wat permanente adoratie is: adoratie die niet ophoudt. Zo, laat ons voortdoen met hard te werken voor de verspreiding van permanente adoratie, zodat de wens van onze Heilige Vader voor permanente adoratie in elke parochie in de wereld mag vervuld worden en dat christenen van het huidige millennium moge getuige zijn van de triomf van het Onbevleete Hart van Maria en de Eucharistische Regering van Christus”.[13]

Het Nieuwe Evangelisatie programma zal Eucharistische adoratie aanwenden om opnieuw Eucharistische verwondering te ontsteken, en meer en meer mensen zullen door ervaring getrokken worden tot de Eucharistische Christus. Een ervaringsgebaseerde christenheid, niet bijbels ondersteund, is een van de meest effectieve middelen om mensen op een dwaalspoor te leiden. Als de Nieuwe Evangelisatie ertoe leidt dat mensen naar de Eucharistische Christus worden gewezen, geassocieerd met diepe ervaringen, inbegrepen genezingen, mirakels en tekenen en wonderen, dan heeft dit het potentieel om een enorme zinsbegoocheling teweeg te brengen. Wij zijn daar vandaag getuige van.

Het vinden van de ware Jezus Christus

De bijbelse Jezus is opgestaan uit het graf, en niet opgesloten in enig aards recipient of kamer. Jezus waarschuwde Zijn discipelen over hen die zeggen: *zie hij is hier, of hij is daar* alsof Hij fysiek aan-

wezig zou zijn op aarde. Volgens het Evangelie is Hij *fysiek* aanwezig en gezeten aan de rechterhand van de Vader in de hemel, tot Zijn tweede komst, en Zijn Geest woont in het hart van elke ware gelovige. Hij kan niet meer aanwezig gemaakt worden dan Hij reeds is. In contrast hiermee maakt het katholieke “evangelie” Jezus fysiek aanwezig in elke mis over de hele wereld.

De vraag die ieder zich moet stellen is: Zal de Eucharistische Jezus in mijn hart regeren? Zullen we een *andere* Jezus vertrouwen wegens mirakels, genezingen of de veronderstelde aanwezigheid van Hem? Of zullen we de Jezus van de Bijbel volgen?

Enkel de Bijbel, het Woord van God, is onfeilbaar (2 Petrus 1:10-21). Hij is waarheid (Johannes 17:17). Wij weten dit door zijn vervulde profetieën. Talloze profetieën met betrekking tot Christus alleen al werden tot op de letter vervuld. Bovendien zijn honderden profetieën over Israël en de heidense naties uitgekomen. De waarschijnlijkheid dat dit alles per toeval is gebeurd is te klein om in beschouwing te nemen. Geen ander boek kan bogen op een ontwerp met zulke intelligentie. Dit verbluffende boek geeft het levensverslag van de enige volmaakte Persoon. Geen ander boek en geen ander mens zijn vergelijkbaar. Er is geen risico aan verbonden om de Bijbel als onze finale gezagsbron te accepteren.

Gevoelens, ervaringen en misleidingen

Een universeel voorkomen geassocieerd met de Eucharistie en de verschijningen, zijn verslagen van intense ontmoetingen en aangename gevoelens. Velen ervaren een gevoel van sereniteit. Anderen ontmoeten een spirituele aanwezigheid van warmte. Sommigen zien visioenen, terwijl anderen communiceren met een verschijning. Maar, zoals de Schrift verklaart, kunnen Satan en zijn demonen valse tekenen, gevoelens en ervaringen tevoorschijn toveren. Deze ervaringen kunnen de ontvanger een vals gevoel van vrede met God geven, terwijl ze in realiteit de persoon in de val lokken. Als uw persoonlijke filter niet Gods Woord, Zijn getuigenis is, dan zal u op een dwaalspoor geleid worden.

Bovendien zegt de Bijbel: “want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing” (2 Korinthiërs 5:7). Dit waarschuwt ons van niet op het zicht te wandelen (verschijningen, visioenen, gevoelens, emoties). Wij weten dat verschijningen misleidend kunnen zijn. Onze zintuigen kunnen bedrogen worden. Jezus waarschuwde ons: “Oordeel niet naar wat voor ogen is, maar vel een rechtvaardig oordeel” (Johannes 7:24). In de laatste dagen zullen verleidelijke bedriegerijen erg floreren, zoals de Schrift ons waarschuwt:

“Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan: zij misleiden en worden misleid” (2 Timotheüs 3:13).

“Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen” (1 Timotheüs 4:1).

Je hart of Gods wet volgen?

De wereld zegt ons dat we ons hart moeten volgen. De Bijbel, aan de andere kant, zegt nadrukkelijk: “Wie op zijn hart vertrouwt, die is een dwaas, maar wie in wijsheid zijn weg gaat, die zal ontkomen” (Spreuken 28:26).

Onze zintuigen en gevoelens kunnen ons op een pad leiden dat leidt naar de ondergang, in plaats van naar het leven. We hebben een nieuw hart nodig - een hart geleid door God en Zijn betrouwbaar getuigenis. Zoals de Bijbel stelt:

“Er is soms een weg die iemand recht schijnt, maar het einde ervan zijn wegen van de dood” (Spreuken 14:12).

“Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?” (Jeremia 17:9).

God vertelt ons dat we een nieuw hart nodig hebben. U kan zeggen: “Wat is er fout met het hart dat ik heb?” Andermaal is het Gods Woord dat de donkerheid en verdorvenheid van ons oude hart laat zien:

“Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart” (Hebreeën 4:12).

“Want een gebod is een lamp, en onderricht is een licht, bestraffingen en vermaning zijn de weg van het leven” (Spreuken 6:23).

Het slechte nieuws

God zegt ons dat we een nieuw hart nodig hebben, maar hoe ontvangen wij dit nieuwe hart? Vooral Gods voorziening uit te leggen moeten we eerst 's mensen dilemma begrijpen. De Bijbel stelt: “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God” (Romeinen 3:23). De Schrift is uitermate duidelijk: “Zij allen zijn afgedwaald, tezamen zijn zij verdorven; er is niemand die goed doet, zelfs niet één” (Psalm 14:3). Daarom kunnen wij ons oude hart niet vertrouwen. Ons hart is geneigd om te dwalen en te zondigen.

Om te weten of Gods beoordeling fair is en accuraat, moeten we naar Zijn Tien Geboden zien (Exodus 20). Laten we er enkele beschouwen.

Hebt u ooit de naam van de Schepper (Jezus Christus of God) ijdel gebruikt, of erger: als een vloekwoord? Denk eraan hoe beledigend dit is voor uw Schepper. Dit is de God Die u vormde in uw moeders buik. Hij zegende u met ogen die Zijn schepping kunnen zien en met smaakvermogen voor Zijn grote variëteit aan voedsel. Denk aan het wonder van uw oren en hoe muziek u kan opfrissen.

Hebt u ooit gelogen? Ons wordt gezegd om de waarheid te vertellen, en niets dan de waarheid. Hoe staat het met u?

Hebt u ooit iets gestolen (de waarde is irrelevant)?

Hebt u ooit overspel gepleegd? Of hebt u heimelijk ernaar verlangd? Jezus zei:

“Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft” (Mattheüs 5:28).

Hebt u ooit een moord gepleegd? De meesten pleiten onschuldig tot ze realiseren dat haat in het hart in Gods ogen moord is: “Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar; en u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft” (1 Johannes 3:15). Denk aan de mensen die je graag uit de weg zou zien gaan. Denk aan de vele mensen die u ergeren en zij die u pijn bezorgden. Hen te haten in uw hart is moord.

Als u op een van deze vragen met “ja” geantwoord hebt, dan hebt u volgens de Schrift de hele Wet overtreden (Jakobus 2:10). Het is dus niet zo dat we onze goede en slechte daden tegenover elkaar kunnen afwegen. Als we Gods wet op één punt overtreden komen we onder de gehele veroordeling van de Wet. En God waarschuwt ons dat “het loon van de zonde de dood is” (Romeinen 6:23). Zonde veroorzaakt zowel lichamelijke dood als eeuwige bestraffing in de hel (Openbaring 20:15).

Het goede nieuws

Gelukkig is dit niet het eind van het verhaal. Het goede nieuws is dat God niet “wil dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen” (2 Petrus 3:9). In Zijn grote liefde werd God een mens in de persoon van Jezus Christus, om de Wet te vervullen en de straf te betalen die op onze zonden stond. Wij zondigden, maar Jezus stierf in onze plaats. De Bijbel verklaart:

“God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren” (Romeinen 5:8).

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:16).

Jezus stierf in onze plaats. Daarna stond Hij op uit de doden en heeft Hij de dood verslagen. Allen die hun eigen zondigheid erkennen, en die zich bekeren van hun zonden*, en hun vertrouwen in Hem stellen, worden gered. Zo ontvangen wij nieuwe harten, en eeuwig leven. Dit is wat Jezus bedoelde toen Hij zei dat we wedergeboren moeten worden (Johannes 3:3, 7). Onze geest is levend

gemaakt als we geloven in de Heer en Zijn voorziening (*Dr. Harry Ironside zei “Bekering is de erkenning van de zondaar van zijn verloren toestand en van zijn nood aan genade” - “als u zich niet bekeert...” [Lukas 13:3]).

De vrije gave

God biedt iedereen redding aan als een vrije gave. Enkel Jezus kon de straf betalen die op onze zonden stond. Wij kunnen God niet omkopen met onze goede werken of met kerkbezoek. Geen ritueel of sacrament kan Gods gerechtigheid sussen. Redding is strikt gebaseerd op de verdienste van Jezus Christus, en Gods genade gaat uit naar allen die Hem accepteren in geloof:

“Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen (Efeziërs 2:8-9).

“[Wij] weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus” (Galaten 2:16).

“Zij zeiden dan tegen Hem: Wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten? Jezus antwoordde en zei tegen hen: Dit is het werk van God: dat u gelooft in Hem Die Hij gezonden heeft” (Johannes 6:28-29).

Ook, vermits redding een vrije gave is, hebben wij de verzekering van redding omdat ze afhangt van wat Christus heeft gedaan en niet van onze eigen verdiensten of prestaties. Johannes schreef over deze verzekering:

“En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God” (1 Johannes 5:11-13).

In contrast hiermee kan het katholieke “evangelie”, dat op werken georiënteerd is, geen enkele zekerheid van redding bieden, en daarom categoriseren zij zo’n verzekering als de zonde van trots en aanmatiging. Dit wordt gevat gezegd in een getuigenis van een voormalige katholieke priester:

“In het seminarie waar ik verbleef moesten wij bepaalde penitenties³ beoefenen en handelingen van zelfverloochening met inbegrip van vasten en onthouding. Wij moesten ook naar de biechtstoel, en meditatie beoefenen ... Ons werd geleerd dat niettegenstaande dit, wij niet zeker konden zijn van onze redding, vermits het een van de dogma’s van de Kerk was dat ieder die zo’n redding claimt zeker verloren is”.^[14]

Het ultieme offer

De katholieke Jezus is de Eucharistische Jezus. Bij Mariaverschijningen is Jezus ook de Eucharistische Jezus. Maar, de Eucharistische Jezus wordt in de Bijbel niet gevonden.

De Bijbel vertelt ons dat Jezus onveranderlijk en Dezelfde is (Hebreeën 13:8) en dat Hij nu aan de rechterhand van God zetelt (Markus 16:19). Bovendien wordt gezegd: “De Allerhoogste woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn” (Handelingen 7:48). Maar de katholieke doctrine overtreedt deze Schriftleer wanneer zij zegt dat Jezus te vinden is in een hostie en in een monstrans (waarin een hostie is gevat).

Het idee van de transsubstantiatie werd uit de Schrift gehaald waar Jezus zegt: “Als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en Zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf” (Johannes 6:53). Maar de katholieke uitleggers waren slordig in het onderzoeken van de context van deze Schriftplaats, waar de discipelen morden over wat Jezus kon bedoeld hebben met deze dingen te zeggen. Als we verder lezen zien we dat Jezus Zijn woorden uitlegt:

“Velen dan van Zijn discipelen die dit hoorden, zeiden: Dit woord is hard; wie kan het aanhoren? ⁶¹ Maar omdat Jezus bij Zichzelf wist dat Zijn discipelen daarover morden, zei Hij tegen

³ Penitentie: boetedoening.

hen: Neemt u hier aanstoot aan? ⁶² En als u de Zoon des mensen nu eens zou zien opvaren naar de plaats waar Hij eerder was? ⁶³ De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven” (Johannes 6:60-63).

Ten eerste maakte Jezus duidelijk dat Hij dit niet in een letterlijke, fysische betekenis kon gemeend hebben, omdat Hij spoedig moest weggaan (“opvaren naar de plaats waar Hij eerder was”). Ten tweede vertelde Jezus hen dat Hij beeldspraak gebruikte om in geestelijke termen te kunnen spreken (wat Hij regelmatig deed): “De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven”. Ten derde vertelde Jezus hen: “het vlees heeft geen enkel nut” terwijl het woord “vlees” hetzelfde Griekse woord is als Jezus eerder gebruikte in Johannes 6:53. Bovendien was het idee van “bloed drinken” (vs. 53) helemaal moeilijk wanneer we eraan denken dat de consumptie van menselijk bloed een ongelofelijke gruwel is volgens Gods wet. Het is duidelijk dat Jezus’ woorden in vers 53 enkel correct kunnen geïnterpreteerd worden als een beeldspraak. Later, aan het Laatste Avondmaal, maakte Jezus nogmaals duidelijk dat Hij op figuurlijke wijze sprak toen Hij zei: “En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis” (Lukas 22:19).

Maakt de katholieke doctrine van de Eucharistische Christus iets uit? Blijkbaar wel voor Mrs. Prest die in het 16^{de} eeuwse Engeland leefde, tijdens het bestuur van Queen Mary. Deze godvruchtige vrouw werd levend verbrand door de katholieke kerk. Haar misdaad: het tegenstaan van de rooms-katholieke leer, in het bijzonder deze van de Eucharistie. Toen ze op dat punt geconfronteerd op dat punt door een bisschop geconfronteerd werd, antwoordde ze:

“Ik wil vragen of u uw belijdenis kunt verloochenen, die zegt dat Christus permanent aan de rechterhand van Zijn Vader zit, met lichaam en ziel, tot Hij wederkomt; en dat Hij daar in de hemel onze Middelaar is en voor ons bidt tot God Zijn Vader? Als dat zo is, dan is Hij niet op aarde in een stuk brood. Als Hij hier niet is, en als Hij niet woont in tempel met handen gemaakt, maar in de hemel, waarom zouden wij Hem dan hier zoeken? Als Hij met één offer allen volmaakt heeft gemaakt, waarom maakt u dan met een vals offer allen onvolmaakt? Als Hij in geest en in waarheid moet aanbeden worden, waarom aanbid u dan een stukje brood [de hostie]? Helaas! Ik ben een arme vrouw, maar in plaats van te doen zoals u doet, wil ik niet langer leven”.[15]

Het feit dat Mrs. Prest later levend verbrand werd doet ons eraan denken wat een gruwel zij moet meegemaakt hebben. Maar de *wijze waarop* zij stierf mag de boodschap *waarvoor* zij stierf niet overschaduwen.

Wat was het dat Mrs. Prest zozeer verontrustte over de Eucharistie dat ze bereid was daarvoor de martelarendood te sterven? Het had meer vandoen dan met het feit dat de katholieke kerk de Schrift tegensprekt over waar Jezus fysiek aanwezig is. De echte zaak is dat de katholieke kerk een andere Jezus en een ander evangelie heeft ingesteld. Het ware Evangelie vertelt ons dat wij gered zijn door geloof alleen in een eenmalig offer van Jezus aan het kruis:

“Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, voor eens en altijd gebracht. ¹¹ En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers, die de zonden toch nooit zouden kunnen wegnemen, ¹² maar deze Priester is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God” (Hebreeën 10:10-12).

Het katholieke “evangelie” houdt vol dat wij gered zijn door onze participatie in de mis waar het offer op Golgotha zich altijd weer herhaalt. Dit werken-gebaseerde “evangelie” is niet in staat iemand te redden. Enkel als men komt tot Christus in nederig berouw en men zijn geloof stelt in Jezus Christus en gelooft in het eenmalige slachtoffer van Jezus aan het kruis, is men wedergeboren uit de Geest, met de Heilige Geest inwonend in zijn of haar hart. Het ware Evangelie schenkt zekerheid van redding, maar het katholieke evangelie geeft die zekerheid niet en is gebaseerd op prestaties.

Bovendien, het feit dat de Eucharistische Jezus opnieuw geofferd wordt in elke mis, demonstreert een ander groot conflict met de Bijbel. Dit staat opnieuw in Hebreeën geïllustreerd:

“En daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe verbond, opdat, nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. ¹⁶ Immers, waar een testament is, daar is het noodzakelijk dat de dood van de maker van het testament vastgesteld wordt. ¹⁷ Want een testament is bindend na iemands dood. Het wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het testament nog leeft” (Hebreeën 9:15-17).

Met andere woorden, opdat het Nieuwe Testament effectief zou zijn, moest Jezus “voor eens en altijd” geofferd worden (Hebreeën 10:10), dat het ultieme offer was en het bewijs van Zijn goddelijke volmaaktheid. Een nieuwe verordening in te stellen van dat ene offer, eens gebracht, is het denigreren van de wil en het doel van de Vader, en van de majesteit, macht en absolute volmaaktheid van Jezus Christus, de Heer. Zoals Hebreeën 10 verder verklaart:

“En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers, die de zonden toch nooit zouden kunnen wegnemen, ¹² maar deze Priester is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God” (Hebreeën 10:11-12).

Het contrast tussen de twee offers (die van de mensen, en die van God) is dat 's mensen offers “de zonden toch nooit zouden kunnen wegnemen”, maar dat Gods offer één slachtoffer voor de zonden was dat voor eeuwig genoegzaam is.

Het katholieke “evangelie” maakt het offer van Jezus gelijk aan de herhaalde offers van stieren en bokken van het Oude Testament die nooit de zonden konden wegnemen (Hebreeën 10:4). Jezus heeft eeuwige verzoening gebracht. “Het is volbracht” (Johannes 19:30), zoals Jezus zei. De bovenzaal is leeg, het kruis is verlaten, en de graftombe is leeg. Jezus is opgestaan. Hij woont nu geestelijk in de harten van hen die in Hem geloofd en vertrouwd hebben. Dit is reden om u te verheugen!

Jezus zei: “Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld” (Mattheüs 28:20). De apostel Paulus vertelt ons dat Christus in het hart woont van elke gelovige (Efeziërs 3:17). Christenen zijn de tempel van God - de Geest van God woont in ons (1 Korinthiërs 3:16). Indien het tot zich nemen van geconsacreerd brood de ware weg zou zijn om Christus te ontvangen, dan zou dit enkel Zijn aanwezigheid brengen voor een erg korte tijd. Enkel wanneer het brood in de spijsvertering zit zou Christus in ons zijn. De rest van de tijd zou Hij afwezig zijn. Maar de Bijbelse Jezus zegt ons: “Blijf in Mij, en Ik in u” (Johannes 15:4), en “Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten” (Hebreeën 13:5).

Ernstige consequenties

Het boek Hebreeën bevat een waarschuwing voor hen die Christus herhaaldelijk kruisigen en Hem openlijk te schande maken. In het zesde hoofdstuk lezen we:

“Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten, en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, ² van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel. ³ En dat zullen wij ook doen, als God het toestaat. ⁴ Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gave geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest, ⁵ en die het goede Woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld, ⁶ en die daarna avvallig worden, weer opnieuw tot bekering te brengen, omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken” (Hebreeën 6:1-6).

Wilt u het risico lopen Jezus openlijk te schande te maken door het verwerpen van het bijbelse reddingsplan ten bate van de Eucharistische Christus? Hou in gedachten dat Jezus eenmaal gekruisigd werd voor onze zonden. Hij stortte Zijn bloed op het Kruis voor eens en altijd. Het offer werd gebracht. Voor onze zonden werd volledig betaald. Daar kan niets aan toegevoegd worden.

Doe beroep op de Ware Jezus

Als wij ons bekeren van onze zonden, en erkennen wat Hij heeft gedaan, en Hem vragen ons te vergeven voor wat wij gedaan hebben, dan kunnen we binnengaan in een relatie met Jezus, onze Schepper en Verlosser, die voor eeuwig zal duren. Zoals Paulus aan de Romeinen schreef:

“Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij prediken: ⁹ Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. ¹⁰ Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. ¹¹ Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. ¹² Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen. ¹³ Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden” (Romeinen 10:8-13).

Jezus Christus biedt vrijheid en eeuwig leven voor allen die Hem “belijden”, die “geloven” dat God Hem heeft opgewekt uit de doden, en die “Hem aanroepen”. Jezus Christus heeft volledig voldaan aan alles wat een heilige God tegen zonde eist; in Hem zijn zondaars vrijgesproken en gerechtvaardigd. Zijn verzekerende woorden zijn:

En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opgedaan worden. ¹⁰ Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opgedaan worden. ... ¹³ Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden? (Lukas 11:9-10, 13).

Als wij voor Hem komen met een oprecht hart en Hem vragen ons te vergeven voor onze zonden, dan zal Hij dat doen. In Handelingen schreef Lukas het volgende op:

“Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël! ⁹ Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, ¹⁰ laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat. ¹¹ Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is. ¹² En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden” (Handelingen 4:8-12).

Dit is Jezus, de Jezus van Nazareth, de “Jezus” waar Petrus over sprak, de ware Jezus. Laat ieder van ons er zeker van zijn dat wij weten wie Hij is, omdat wij Zijn Woord kennen.

Eindnoten:

1. *Zenit* (The World Seen From Rome), “Why the Pope Would Write an Encyclical on the Eucharist: To Rekindle Amazement” (<http://www.zenit.org/en/articles/why-the-pope-would-write-an-encyclical-on-the-eucharist>).
2. *Ibid.*
3. *Ibid.*
4. *Ibid.*
5. “The New Evangelization: Building the Civilization of Love” (Eternal Word Television Network, http://www.ewtn.com/new_evangelization/Novo_millennio.htm).
6. *Ibid.*
7. *Envoy Magazine*, Volume 7.2, 2003, p. 9.
8. Fr. Stephano Manelli, O.F.M., *The Most Blessed Sacrament* (Havertown, PA: Children of the Father Foundation, 1973), p. 4.
9. *Ibid.*
10. *Ibid.*
11. Russell Shaw, “New Focus on the Eucharist” (*Catholic Herald*, October 2003, <http://www.catholicherald.com/stories/New-Focus-on-the-Eucharist,3444>).
12. <http://www.perpetualadoration.org/ws2000.htm>.
13. *Ibid.*
14. Richard Bennett and Martin Buckingham, *Far From Rome, Near to God: Testimonies of Fifty Converted Roman Catholic Priests* (Carlisle, PA: The Banner of Truth Trust, First Banner of Truth Trust Edition, 1997), p. 212, citing Mariano Rughì.
15. John Foxe, *Foxe’s Book of Martyrs* (Eureka, MT: Lighthouse Trails, 2010), pp. 266-270