

Lakeland: Heilige Geest of Kundalini-Slang?

Bron: <http://defendingcontending.com/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling door M.V.



Aanhangers van Kundalini Yoga onderscheiden in de Toronto/Brownsville/Lakeland “opwekkingen” de Kundalini-slang oprijzing doorheen de Chakra’s naar de geest van deze mensen. Dit is niets anders dan bezetenheid door oosterse New Age geesten. Mensen die de Bijbel respecteren weten dat deze manifestaties niet de ervaringen of demonstraties zijn van onze geestelijke voorvaders.

In de tabel hieronder ziet u links de manifestaties van deze valse opwekking op grond van waarnemingen en getuigenissen.

Toronto/Brownsville/Lakeland manifestaties	Kundalini Yoga manifestaties
Onbeheersbaar lachen	Onbeheersbaar lachen, wenen, hikken
Schokken, beven, trillen	Schokken, beven, trillen
Onvrijwillige lichaamsbewegingen	Ongebruikelijke houdingen en bewegingen van het lichaam
Spontane trancetoestanden	Spontane trancetoestanden
Het maken van dierlijke geluiden, brullen, blaffen, loeien	Spontane vocalisaties
Spiertrekkingen of spasmen	Spiertrekkingen of spasmen
Begeleiding door innerlijke stem die valselijk aanzien wordt als God. Valse visioenen en dromen	Begeleiding door innerlijke stemmen, visioenen, dromen
Zogenaamd “Dronken in de Geest” zijn	Mentale verwarring, concentratiemoeilijkheden
Het voelen van opstoten, hitte, elektriciteit	Energie-opstoten, elektriciteit die in het lichaam circuleert
Veel vleeselijke sensaties	Vibraties, tintelende sensaties
Bovennatuurlijk ruiken van geuren	De geur waarnemen van bloemen, wierook
Ervaringen van uit het lichaam treden	Ervaringen van uit het lichaam treden
Hoe men deze “zegen” ontvangt: Overdracht door de oplegging van handen	Hoe men Ontwakende Kundalini ontvangt: Door de oplegging van handen tijdens “Shaktipat” initiatie
Wie kan de “zegen” toedienen? Ieder die deze valse zalving heeft ontvangen	Wie kan Shaktipat geven? Ieder die de bekwaamheid heeft ontvangen van de goeroe of een van zijn discipelen

Deze Kundalinigeesten en andere geesten van oosterse religies, hebben geijverd om vele opwekkingen te bezoeken. In sommige gevallen heeft het onderscheidingsvermogen van de leiders hen gered.

Het volgende artikel werd geschreven over de **Toronto Blessing**. De Toronto Blessing was de golf die vooraf ging aan de Lakeland Revival en waarbij dezelfde principes betrokken zijn.

Wat zijn de tekenen van een Ontwakende Kundalini?



Kort gezegd, en volgens de klassieke literatuur, kunnen de tekenen van een Ontwakende Kundalini gegroepeerd worden in: mentale, vocale en fysieke tekenen. Mentale tekenen kunnen visioenen zijn die variëren van extatische gelukzaligheid tot verschrikkelijke angstigheid. Vocale tekenen kunnen spontane vocale expressies zijn die variëren van zingen of reciteren van mantra's tot het maken van allerlei dierlijke geluiden, zoals grommen of kwetteren. Fysieke tekenen kunnen zijn trillen, schokken en spontaan Hatha Yoga houdingen aannemen en Pranayama's.

Vanuit een meer subjectief perspectief kunnen de eerder prettige ervaringen, die geassocieerd worden met een Ontwakende Kundalini, de volgende zijn: golven van gelukzaligheid, perioden van verrukking, glimpen van transcendentaal bewustzijn. De veel

minder aangename ervaringen, die geassocieerd worden met een Ontwakende Kundalini, kunnen zijn: beven, scherpe pijnen in gebieden die geassocieerd worden met de Chakra's, perioden van irrationele angstigheid, plotselinge opstoten van hitte. De volgende manifestaties worden ook vermeld: zingen, reciteren van mantra's, dierlijke geluiden, beven, schudden, yoga-houdingen aannemen, golven van gelukzaligheid, verrukking, veranderd bewustzijn, pijnen, angstigheden en een gevoel van hitte-opstoten.

Hoe kom ik tot Ontwakende Kundalini?

In grote trekken zijn er twee radicaal verschillend directe toegangen tot Ontwakende Kundalini. Eén benadering vereist initiatie door een goeroe en steunt op de techniek die Shaktipat of "neerdalen van Shakti" (het wezen van Kundalini) genoemd wordt. Andere benamingen: Siddha Mahayoga, Kundalini Mahayoga of Sahaja Yoga (Spontane Yoga)... Alhoewel niet elke lange-termijn student tekenen van Ontwakende Kundalini vertoont, is het verbazingwekkend te zien hoeveel mensen in-stante ontwakingen van Kundalini hadden door initiatie van Siddha goeroes.

Shaktipat betekent "het neerdalen van kracht". De meest algemene vorm van Shaktipat is een aanraking door de goeroe van het voorhoofd van het subject. Dit is exact de methode die zoveel gebruikt wordt om de "zalving" bij "christenen" mee te delen. Dit is ook de meest algemene manier om de "kracht" te ontvangen.

Kan men Shaktipat ontvangen door gewoon in de nabijheid te zijn van mensen met Ontwakende Kundalini?

Zonder twijfel is Shakti besmettelijk. De loutere aanwezigheid van een enkeling wiens Shakti sterk actief is, kan de Shakti doen ontwaken van hen rondom hem. Overeenkomstig kan de aanwezigheid van veel mensen wier Shakti tot op zekere graad ontwaakt is, iemands eigen Shakti doen ontwaken.

De "zalving" is zoals bekend ook besmettelijk door zijn aard en wordt gemakkelijk overgebracht van de ene naar de andere persoon. John Arnott vergeleek het met een "spiritueel virus". (Een voorbeeld: wanneer leden van een groep elkaars handen vasthouden, vallen zij gelijktijdig neer).

Wat zijn Kriya's?

Kriya's, letterlijk "activiteiten", zijn spontane bewegingen die optreden na Ontwakende Kundalini. Dit zijn lichamelijke activiteiten zoals beven, schudden en spontane yoga-houdingen, vocale activiteiten zoals schreeuwen, of spontaan chanten, en mentale activiteiten zoals visioenen. Deze Kriya's elimineren de blokkades naar Kundalini-oprijzing binnenin de wervelkolom of het centrale kanaal.

De “zalving” is ook, zoals bekend, gemakkelijk overdraagbaar vanaf eenieder die “already on fire” (reeds in de fik) is. Maar gewoonlijk worden korte cursussen gegeven aan “intercessors” (bemiddelaars, overdragers) vooraleer zij mensen gaan bedienen.

In Toronto Blessing wordt de ontvanger gevraagd zich over te geven aan de “kracht van de Heilige Geest” en het goede werk (“zuiverende Krya’s”) van Hem te ontvangen, zonder vraagstelling. *Dit is exact dezelfde initiële voorwaarde die vereist is voor de Ontwakende Kundalini.*

Zie ook:

- Kundalini-energie (slangenkracht) hetzelfde als contemplatieve stilte: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/kundalini.pdf>
- Keating, Kundalini en contemplatief gebed: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/kundalini2.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm