

Tim Keller verzot op katholieke auteurs en praktijken

http://www.wayoflife.org/friday_church_news/16_44.php, 30-10-2015

Vertaling en plaatjes door M.V.



Slechts een greep uit de werken van Tim Keller in het Nederlands!

Veel hoogst populaire “evangelicale” predikers zijn dol op het katholicisme, zoals we al frequent gedocumenteerd hebben.

Beschouw Tim Keller, pastor van de Redeemer megakerk in New York City, hoofd van het Redeemer City to City kerk planting netwerk, en medestichter, met D.A. Carson, van The Gospel Coalition (de bestuursleden hiervan zijn o.a. John Piper, Alistar Begg, Mark Dever, Moody Church pastor Erwin Lutzer, Southern Baptists Russell Moore en Al Mohler).

Keller heeft een enorme invloed door zijn geschriften en boeken via boeken en blogs. Zijn boeken bereiken de top 10 van de *New York Times* bestseller lijst.

Zijn liefde voor het katholicisme is evident in zijn boek *The Reason for God* (2012), waarin hij frequent katholieke theologen en filosofen citeert en ernaar verwijst, op een passionele, niet kritische wijze. In zijn definitie van ware christenen neemt hij Rooms-katholieken en Grieks-orthodoxen op. Hij zegt: “Ik definieer het Christendom als het lichaam van gelovigen die instemmen met de grote oecumenische geloofsbelijdenissen” (p. 117).



In *The Reason for God*, citeert Keller katholiek filosoof Peter Kreeft, katholiek schrijver Mary Flannery O’Conner, katholieke mysticus Simone Weil, Poolse katholieke dichter Czeslaw Milosz, en katholieke aartsbisschop Oscar Romero, wiens doctrine Keller “orthodox” noemt (p. 66).

Hij citeert ook uit Malcolm Muggeridge, J.R.R. Tolkien, en G.K. Chesterton. Geen enkele van deze mensen houdt zich aan het ene ware Evangelie van genade zonder werken. Al dezen vertrouwen op de doop en Rome’s sacramenten voor verlossing. Niet verwonderlijk dat Keller ook katholiek contemplatief gebed promoot.

In 2009 onderwees zijn kerk “The Way of the Monk”, stimuleerde katholieke monastieke praktijken zoals *lectio divina*, centreren gebed, “stilte”, de “rozenkrans”, en de geestelijke oefeningen van Ignatius van Loyola, stichter van de Jezuïeten.

In zijn reeks lessen *What Is Meditation?* promoot Keller de contemplatief gebed technieken van vier katholieke “heiligen”: Loyola, Franciscus van Sales, Johannes van het Kruis en Theresa van Avila. Hij zegt: “De beste dingen die ooit geschreven werden zijn voortgebracht door katholieken tijdens de Contra Reformatie. Geweldig!” Deze reeks lessen werd gepromoot door The Gospel Coalition website.

(Voor meer hierover zie *Evangelicals and Contemplative Prayer*, beschikbaar als gratis e-boek, en ook in gedrukte vorm: http://www.wayoflife.org/free_ebooks/evangelicals_and_mysticism.php)

Lees over Tim Keller verder:

☞ Rapport Tim Keller: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Keller.pdf>

☞ Tim Keller leidt de kerk naar contemplativiteit: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Keller2.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm