

Keer u af van afvalligen en ongeregelden

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
M.V. 11-5-2014

Voor meer: <http://www.verhoevenmarc.be/afzondering.htm>

Waar wij het NIET over hebben:

1. Christenen die ONVERHOEDS tot enige OVERTREDING komen

“Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt” (Galaten 6:1).

“Weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, een ziel zal redden van de dood en een menigte van zonden zal bedekken” (Jakobus 5:20).

2. Als wij KLACHTEN hebben tegen elkaar

“Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen” (Kolossenzen 3:13).

“De liefde ... bedekt [of: verdraagt] alle dingen” (1 Korinthiërs 13:7).

3. Als een broeder TEGEN U GEZONDIGD heeft

“Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen; als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Maar als hij niet naar u luistert, neem er dan nog een of twee met u mee, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente. En als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heiden en de tollenaar zijn” (Mattheüs 18:15-17).

Wij houden bij dit alles in gedachten:

“Want wij struikelen allen in veel opzichten” (Jakobus 3:15).

“Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” (1 Johannes 1:8-9).

Waar wij het WEL over hebben: hardnekkige overtreders

Van “vaten van oneer”, van huichelaars, verworpenen: **afstand nemen**

“Ieder die de Naam van Christus noemt, moet zich ver houden van de ongerechtigheid. Maar in een groot huis zijn niet alleen voorwerpen van goud en van zilver, maar ook van hout en aardewerk. Sommige zijn voor eervol, maar andere voor oneervol gebruik. Als iemand zich dan van deze dingen reinigt, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik, geheiligd en van veel nut voor de Heere, voor elk goed werk gereedgemaakt” (2 Timotheüs 2:19-21).

Ketters: **verwerpen**

Een “ketter” is iemand die zijn eigen wil stelt over het Woord van God en een dwaling kiest boven de waarheid. “Elke ketter heeft zijn letter”, tot meerdere eer en glorie van zichzelf.

“Verwerp een ketters mens* na een eerste en tweede vermaning. Weet dat zo iemand het spoor bijster is en dat hij zondigt en het oordeel al in zichzelf draagt” (Titus 3:10-11).

* SV Kantt. 22: “kettensen mens: Dat is, die valse leer hardnekkig drijft en voorstaat, tot veront- rusting en scheuring der gemeente”.

Zij die valse dingen leren en voorstellen: niet groeten, niet ontvangen

“Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem niet. Want wie hem begroet, die heeft deel aan zijn boze werken” (2 Joh. 10-11).

Zie hier dus de krachtige waarschuwing: “wie hem begroet, die heeft deel aan zijn boze wer- ken”! Hier moet men niet lichtzinnig overheen gaan!

Zij die een andere leer brengen: wend u af van dit soort mensen

“Als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus en aan de leer die in overeenstemming is met de godsvrucht, **4** dan is hij ver- waand, weet niets, maar heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. Daaruit komen voort: afgunst, ruzie, lasteringen en kwaadaardige verdachtmakingen, **5** voortdurend ge- ruzie van mensen die een verdorven gezindheid hebben en beroofd zijn van de waarheid, omdat zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Wend u af van dit soort mensen” (1 Timo- theüs 6:3-5).

Zij die onenigheden teweegbrengen en doen struikelen: teken hen, keer u van hen af

“En ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden die onenigheden teweegbrengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt ontvangen, en keer u van hen af” [KJV: “mark them”; Grieks: *skopeo*] (Romeinen 16:17).

“En wij bevelen u, broeders, in de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u afstand neemt van iedere broeder die ongeregeld wandelt en niet naar de overlevering die hij van ons ontvan- gen heeft” (2 Thessalonicenzen 3:6).

Hij die niet gehoorzaam is aan het apostolische Woord: hem bekend maken

“Als iemand niet gehoorzaam is aan ons woord door middel van deze brief, maak hem als zoda- nig bekend [KJV: “note that man”; Grieks: *semeioo*] en laat u niet met hem in, opdat hij tot in- keer komt. En beschouw hem niet als een vijand, maar wijs hem terecht als een broeder” (2 Thess. 3:14-15)

Schijngelovigen: keer u van hen af

“Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af” (2 Timotheüs 3:5).

Slechte omgang: niet aangaan

“Dwaal niet: slechte gesprekken [of: slechte omgang] bederven goede zeden” (1 Korinthiërs 15:33).

Ongelijk juk of span met ongelovigen: gaat uit hun midden weg, zonder u af

“Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En welke overeen- stemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de le- vende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen” (2 Korinthiërs 6:14-17).

Onvruchtbare gesprekken: niet aan deelnemen, ontmasker ze

“En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer” (Efeziërs 5:11).

Valse kringen: ga daaruit weg

“Vertrek, vertrek, ga daar weg, raak het onreine niet aan, ga uit haar midden weg, reinig u, u die de heilige voorwerpen van de HEERE draagt!” (Jesaja 52:11).

“Vlucht weg uit het midden van Babel, laat ieder zijn leven redden, word in zijn ongerechtigheid niet verdelgd. Want dit is de tijd van de wraak van de HEERE, Hij vergeldt het wat het verdient ... Ga weg uit zijn midden, Mijn volk, laat ieder zijn leven redden vanwege de brandende toorn van de HEERE” (Jeremia 51:6, 45).

“Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen” (2 Korinthiërs 6:17; vgl. Openbaring 18:4-5).

De reden: God haat alle zonde, en dat moet ook voor ons zo zijn

Psalm 5:6 “U **haat** allen die onrecht bedrijven”.

Psalm 11:5 “De HEERE ... **haat** de goddeloze en wie geweld liefheeft”.

Psalm 26:5 “Ik **haat** het gezelschap van kwaaddoeners, bij goddelozen zit ik niet”.

Psalm 31:7 “Ik **haat** hen die nietige afgoden vereren”.

Psalm 45:8 “U hebt gerechtigheid lief en **haat** goddeloosheid”.

Psalm 97:10 “U die de HEERE liefhebt, **haat** het kwade”.

Psalm 101:3 “Ik **haat** wat de afvalligen doen”.

Psalm 119:104 “Door Uw bevelen krijg ik inzicht, daarom **haat** ik elk leugenpad”.

Psalm 119:113 “Ik **haat** de halfhartigen, maar Uw wet heb ik lief”.

Psalm 119:128 “Elk leugenpad heb ik **gehaat**”.

Psalm 119:163 “Ik **haat** de leugen en heb er een afschuw van”.

Spreuken 8:13 “De vreze des HEEREN is het kwade te **haten**”.

Spreuken 13:5 “De rechtvaardige **haat** een leugenachtig woord”.

Spreuken 15:9 “De weg van een goddeloze is voor de HEERE een **gruwel**”.

Amos 5:15 “**Haat** het kwade en heb het goede lief”.

Lukas 16:15 “Want wat hoog is onder de mensen, is een **gruwel** voor God”

Romeinen 12:9 “Heb een **afkeer** van het kwade”.

Hebreeën 1:9 “U hebt gerechtigheid lief en **haat** ongerechtigheid”.

Lees hierna:

- “Dialogo of afscheiding?": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dialogo-afscheiding.pdf>
- <http://www.verhoevenmarc.be/afzondering.htm>