

K3 - zo onschuldig?

M.V.

Heel wat hetze is ontstaan rond K3, en dan in het bijzonder hun liedje “Oma’s aan de top”. Als het nummer omgekeerd wordt gedraaid, hoor je duistere teksten. Persoonlijk hoorde ik - soms met wat goede wil en wellicht beïnvloed door de beweringen - de volgende uitdrukkingen (zonder censuur):

“grote massamoord, grote massamoord”
“het is god... echter waar”
“dat is g...me leuk” (algemeen gekende vloek)
“just against a life”
“het is toch niet dat je’t ziet”
“vermoord ... vermoord ... vermoord ...”

U kan het zelf onderzoeken via deze links:

1. http://www.youtube.com/watch?v=WPdQrRs_nac
2. <http://www.youtube.com/watch?v=ON3cb8ur7pM>

Ieder denke het zijne over dit fenomeen en de eventuele psychische implicaties daarvan op het menselijk (of kinder-) brein. Hier nog de site van de KU Leuven, Consumer Science: “duivel in ‘oma’s aan de top’ - Bond Tegen Het Vloeken hoort duivel in Oma’s aan de Top”¹

Maar, aansluitend op dit artikel gaf iemand een commentaar met een inhoud die veel objectiever te verifiëren valt:

“ernstig

Of het nu bewust of onbewust gaat, in de teksten van K3 staan vaak behoorlijke erotische berichten. Wetende dat er kinderen vanaf 3 jaar al hier naar luisteren vind ik het echt ernstig dat zulke teksten worden gezongen.

“We kiezen een plekje voor ons alleen, ik wil alles met jou delen, maakt niet uit hoe en waar”

“Laat mij vanavond naar je kamer komen, in duizend hete dromen”

“Ik wil jou, jij wilt mij, je mag me verslinden”

Kinderen worden zo op deze manier al vroeg bloot gesteld aan seksuele gedachten. Kinderen volgen vaak hun idolen en doen ze graag na, met alle gevolgen vandien. Kinderen richten zich tegenwoordig niet meer op God, maar worden voor de tv geplaatst, zien erotische clips en luisteren vnzige teksten, een perfecte voedingsbodem voor de duivel.

In Amerika raken 1 miljoen tieners per jaar ongewenst zwanger en zijn er 1100 abortussen per dag.....

Ik verbaas me dan ook niet dat er in de tekst verborgen zit, Grote massamoord, GVD leuk.

En voor een ieder die hier niks voor voelt wil ik zeggen word wakker!”

Erotische berichten? In een kinderliedje? Kijk dan zelf eens naar de tekst van het liedje “Heyah Mama” (teksten van K3 op <http://www.fortunecity.com/tinpan/morrison/794/k3.html>):

HEYAH MAMA

Hittegolf in de stad

Jongens en meisjes dansen door de straten

Lekker uitgelaten

Ik wil jou, jij wil mij

Ik weet een plekje waar ze ons niet vinden

Jij mag me verslinden

¹ <http://econshp2.econ.kuleuven.ac.be/consumerscience/Lists/Posts/Post.aspx?List=290fd6f7%2Da4dc%2D4544%2Da919%2Dd1b935a918bc&ID=63>

Doe het heel zachtjes
Geen kreetjes en geen lachjes
Heel zachtjes
Het wordt een leuke zomer
Lieve mooie dromen

Refrein:

Heyoh
Heyah mama niyehoh
Heyah mama hiyehoh
Hehe hehehe hehe he

Refrein:

Heyoh
Heyah mama niyehoh
Heyah mama hiyehoh
Hehe hehehe hehe he

Hittegolf in m'n hart
Laat mij vanavond naar je kamer komen
In duizend hete dromen

Ik wil jou, jij wil mij
Slaap nu maar zacht en laat je ramen open
Ik kom er aangeslopen

Doe het heel zachtjes
Geen kreetjes en geen lachjes
Heel zachtjes
Het wordt een leuke zomer
Lieve mooi dromer

Conclusie:

Er schort wat aan het lucratieve concept K3. De moraliteit ervan loopt helemaal gelijk met die van de huidige, losbandige wereld. "De god van deze wereld" (2 Kor. 4:4; Efez. 2:2) zet jongeren zo vroeg mogelijk aan tot het hebben van seksuele contacten, ook al zijn zij nog kinderen. Ze kunnen nog maar amper praten en ze moeten al een "liefje" hebben, want dat is "cool". Daar speelt K3 op in. Een christen die denkt dat hij of zij zijn kinderen "met gerust hart" zomaar naar K3 kan sturen, denkt dus blijkbaar verkeerd.

Besluit:

Vrienden in Christus, word niet ontmoedigd door al die onprettige berichten. Het is Gods wil dat wij de tijden kennen (1 Kron. 12:32; Matt. 16:3) en dat wij "bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven" zijn (Matt. 10:16). Deze dingen doen ons eraan denken dat de tijd ver gevorderd is, en dat wij gereed moeten staan voor de komst van de Heer. Bent u zeker dat u wedergeboren bent? Leeft u dag aan dag voor Christus? "En dit te meer, omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichterbij ons dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij gekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten wij, als op de dag, waardig wandelen, niet in zwelgpertijen, niet in dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in twist en afgunst. Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus, en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken" (Rom. 13:11-14). (WOL).

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm