

Leert Johannes 17 Oecumenische Eenheid?

http://wayoflife.org/index_files/does_john_17_teach_ecumenical_unity.html, 3-12-2013

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

Johannes 17:21 is een van de favoriete bijbelverzen van de oecumenische beweging, gebruikt door iedereen van Billy Graham tot de Paus:

“Opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt”.

Velen beweren dat de eenheid waarvoor Christus bad een oecumenische eenheid is van belijdende christenen ongeacht bijbelse doctrine (omdat doctrine verdeelt), maar de woorden en context van Johannes 17 vernietigen deze mythe.

In Johannes 17 benadrukt de Heer dat de eenheid die Hij verlangt er een is die gebaseerd is op bovennatuurlijke redding en gehoorzaamheid aan de onthulde waarheid. Het is geen eenheid van nominale christenen samen met wedergeboren christenen, geen eenheid van gezonde doctrine en valse doctrine. Het is geen “eenheid in diversiteit” die leerstellige verschillen negeert omwille van een grote groep.¹

De eenheid van Johannes 17 is een God-gecreëerde eenheid

“En Ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn in de wereld, en Ik kom naar U toe. **Heilige Vader**, bewaar hen die U Mij gegeven hebt in Uw Naam, opdat zij één zullen zijn zoals Wij” (Johannes 17:11).

Er is niets in Christus’ gebed dat aangeeft dat mensen iets moeten doen om de eenheid te realiseren waarvoor Hij bad. Johannes 17 is een gebed gericht tot de God de Vader, geen gebed gericht tot mensen. Het is niet iets wat mensen moeten doen; het is iets wat God reeds gedaan heeft. Dit gebed werd 2000 jaar geleden verhoord. Het is een *geestelijke realiteit* die door God werd gecreëerd onder echte gelovigen die gehecht zijn aan de Schriften, niet een *mogelijkheid* die georganiseerd moet worden door mensen. Ieder wedergeboren kind van God is geadopteerd in Gods familie en is een deel van Christus’ koninkrijk.

In contrast hiermee besteedt de oecumenische beweging, zelfs in zijn meest “evangelische” aspect, geen zorg aan het evangelie en de redding. Ik heb veel oecumenische conferenties bijgewoond, met een perskaart, en ik heb aanwezigen gevraagd: “Wanneer werd u wedergeboren?” en heel dikwijls kreeg ik een onschriftuurlijk antwoord. Ik kreeg antwoorden van mensen die vertrouwden op hun eigen goede werken, of op hun doop, of op hun kerklidmaatschap, of hun “zondaarsgebed”, of hun mystieke charismatische ervaringen, of ze zeiden dat zij “altijd christen geweest zijn”. In mijn onderzoek over de *emerging church*², in voorbereiding voor het schrijven van het boek *What Is the Emerging Church?* in 2008, heb ik tientallen getuigenissen van *emerging* leiders, en de meeste van deze waren onschriftuurlijk (Zie: *What Is the Emerging Church?* hoofdstuk III “No Clear Testimony of Salvation”, verkrijgbaar bij www.wayoflife.org).

Prominente evangelicale leiders zoals Rick Warren, prediken een hol “evangelie” dat niet het evangelie is dat wij vinden in de Schrift. (Zie “Rick Warren’s holle evangelie”:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Warren-hol-evangelie.pdf>).

Elke eenheid die een eenheid is onder diegenen die niet duidelijk zijn op het vlak van het evangelie en die geen bovennatuurlijke redding hebben ervaren, is niet de eenheid waarvoor Jezus bad in Johannes 17.

¹ Het is een eenheid van Waarheid, niet van Aantallen.

² Zie “De Emerging Church” (Roger Oakland): <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/emergingChurch.pdf>

De eenheid van Johannes 17 is een eenheid in Waarheid

“Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van U en U hebt hen Mij gegeven, en zij hebben **Uw woord in acht genomen**. ...⁸ Want de woorden die U Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en **zij hebben ze aangenomen**, en zij hebben daadwerkelijk erkend dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd dat U Mij gezonden hebt. ...¹⁴ **Ik heb hun Uw woord gegeven**, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben. ...¹⁷ **Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid**. ...¹⁹ En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn **in de waarheid**” (Johannes 17:6, 8, 14, 17, 19).

Christus benadrukte dat Hij bad voor hen die het Woord van God liefhebben en gehoorzamen en de leer van het Woord handhaven. Het is een eenheid van hen die “strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is” (Judas 3).

Dit is zeker niet het gebed dat de oecumenische massa zich voorstelt. Zij halen het Woord van God naar beneden, en negeren het, ter wille van een brede, kleinste-gemene-deler “eenheid”. Het gaat in Johannes 17 niet om een eenheid onder alle denominaties of kerkgenootschappen, met hun verscheidenheid aan ketterijen. Dit gebed is niet wat de new evangelical/nieuw evangelische menigte zich voorstelt, met hun onschriftuurlijke oordeel-niet filosofie en hun tendens om de “essentiële” doctrines te herleiden tot een kort lijstje van “fundamentele dingen”, terwijl ze de zogenaamde “niet-essentiële dingen” van Gods Woord naar beneden halen, ter wille van vrede en eenheid.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm