

Kunnen Israël en de Joden vernietigd worden?

Een boodschap voor allen die zeggen dat Israël geen toekomst heeft

Of: voor alle Jodenhaters die met dat doel geweld gebruiken

<http://www.middletonbiblechurch.org/reformed/destroy.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling door M.V.

Vervangingstheologie -- Deze visie leert dat de Kerk Israël permanent heeft vervangen als instrument waardoor God werkt, en dat het natuurlijke Israël geen toekomst heeft in het plan en de doelstelling van God. De vele beloften in de Bijbel voor Israël (in het bijzonder de koninkrijksbeloften) zijn vervuld in de christelijke Kerk, op een niet-letterlijke manier. De profetieën in de Schrift over de zegening en restauratie van Israël in het Beloofde Land worden “vergeestelijkt” in beloften van Gods zegening voor de Kerk. De profetieën van veroordeling en oordeel echter, blijven voor nationaal Israël bestaan.

A-millennialisme -- Deze visie harmonieert goed met de “vervangingstheologie”. Ze leert dat er geen toekomstig koninkrijk zal zijn. In plaats daarvan worden de koninkrijksbeloften vervuld (op een niet-letterlijke manier) door de Kerk. De natie Israël zal zich niet verheugen in een toekomstig millennial (duizendjarig) koninkrijk, noch zal de Messias heersen over de wereld vanaf een aardse Davidische troon in Jeruzalem. Het koninkrijk van God wordt vandaag genoten in de harten van de gelovigen op een geestelijke wijze, maar er is voor de natie Israël geen toekomstig koninkrijk om naar uit te kijken. (Zie ook het schema: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Mill-Trib.pdf>).

Zie onze artikels: <http://www.middletonbiblechurch.org/proph/matt16.htm> en <http://www.middletonbiblechurch.org/prophecy/prophe10.htm>

God heeft een onfeilbare formule gegeven voor de vernietiging van Israël. Als u wenst dat Israël ophoudt een natie te zijn, dan heeft God precies aangegeven wat er moet gebeuren. Elke Joodhater, de moslim en elke antisemitische Arabier die hoopt op de vernietiging van Israël zou ijverig bepaalde Schriftpassages moeten bestuderen, want in deze ligt het geheim van Israëls ondergang.

Ook elke christelijke leider die ontkent dat de natie Israël een wonderlijke toekomst heeft in hun eigen land, onder hun Messias, overeenkomstig al de koninkrijksprofetieën, gegeven door de profeten, zou zich ernstig moeten bezinnen over wat God heeft gezegd wat er moet gebeuren indien Israël zou ophouden een natie voor Hem te zijn.

Jeremia 31:35-36

35 Zo zegt JHWH, Die de zon tot een licht geeft overdag en de vaste orde van maan en sterren tot een licht in de nacht, Die de zee opzweept, zodat haar golven bruisen, JHWH van de legermachten is Zijn Naam.

36 Als deze verordeningen ooit zouden wijken van voor Mijn aangezicht, spreekt JHWH, dan zou ook het nageslacht van Israël ophouden een volk voor Mijn aangezicht te zijn, alle dagen!

God heeft verordend dat de zon licht geeft overdag. Hij heeft de vaste orde verordend van de maan en de sterren om 's nachts te schijnen. Hij zweept ook de zee op zodat haar golven schuimen. God zegt dat indien deze verordeningen van Hem zouden wijken, dan het nageslacht van Israël zou ophouden een natie voor Hem te zijn! Het Joodse volk kan veel troost putten uit deze belofte. Elke dag als zij de zon zien, elke nacht als zij de maan en de sterren zien, bij elk bezoek aan de zee waar zij de golven in actie zien, kunnen zij weten dat hun bewaring als volk verzekerd is!

De vijanden van Israël moeten hun strategie veranderen! In plaats van hun machtige wapens te bestemmen voor de vernietiging van Israël, zullen zij hun raketten moeten richten op de zon, maan en sterren! Ze zouden dan moeten beginnen met de maan uit zijn baan te slaan! In plaats van tijd te spenderen in hun geheime laboratoria om uit te vissen hoe chemische of nucleaire wapens te ontwikkelen, zouden zij een plan moeten uitdenken om de golven van de zee te neutraliseren! Maar zolang als er golven bruisen, en de zon, maan en sterren schijnen, is Israëls toekomst zeker!

Jeremia 31:37

37 Zo zegt JHWH: **Als de hemel hierboven ooit opgemeten zou kunnen worden** en de fundamente van de aarde beneden onderzocht zouden kunnen worden, dan zou ook Ik heel het nageslacht van Israël verwerpen, om alles wat zij gedaan hebben, spreekt JHWH.

Indien de vijanden van de Joden gefrustreerd zouden raken in het aanpakken van de hemellichamen en het neutraliseren van de golven van de zee, dan heeft God een andere strategie die gegarandeerd is om de Joden te vernietigen. Alles wat zij moeten doen is de hemel boven opmeten! De enorme grootheid van de hemel (de “tweede hemel”, dat is het universum) gaat alle begrip te boven voor onze zwakke geesten. Wetenschappers, die vandaag de Hubble-telescoop hebben, vertellen ons dat er minstens tien maal meer sterren zijn in het universum dan er zandkorrels zijn aan de stranden van de wereld! En toch, hoe verder we kijken in de enorme ruimte, hoe meer sterren we zien. Het universum kan niet door de mens gemeten worden, noch kunnen de sterren geteld worden.

De vijanden van Israël zullen opnieuw hun vijandige aanvallen op Israël in de steek moeten laten, en grotere en betere telescopen moeten ontwikkelen! Want enkel dan zal God alle nakomelingen van Israël verwerpen. Israëls toekomst is zeker totdat zij succesvol zijn!

Jeremia 31:37

37 Zo zegt JHWH: Als de hemel hierboven ooit opgemeten zou kunnen worden **en de fundamente van de aarde beneden onderzocht zouden kunnen worden**, dan zou ook Ik heel het nageslacht van Israël verwerpen, om alles wat zij gedaan hebben, spreekt JHWH.

Als het opmeten van de hemel een te grote taak lijkt te zijn, dan kunnen de vijanden van de Joden neerwaarts kijken om de aarde te onderzoeken! De grootste inspanningen van de mens in het onderzoek van de aarde binnenin, en het graven en boren erin, heeft nauwelijks haar oppervlak bekrast! Maar als de mens kan graven naar het centrum van de aarde, dan zal God het nageslacht van Israël verwerpen.

De vijanden van Israël, die erin faalden de plaats en functie van de zon, maan en sterren te veranderen, en erin faalden de golven van de zee te neutraliseren, en erin faalden het universum op te meten en alle sterren te tellen, hebben nog altijd één resterende oplossing als zij Israël willen verwoesten: zij zouden dan beter beginnen graven!

Bestudeer verder Jeremia 33:19-26

19 En het woord van JHWH kwam tot Jeremia:

20 Zo zegt JHWH: Als u Mijn verbond met de dag en Mijn verbond met de nacht kunt verbreken, zodat dag en nacht er niet meer op hun tijd zullen zijn,

21 dan zal ook Mijn verbond met Mijn dienaar David verbroken kunnen worden, zodat hij geen zoon zal hebben die koning is op zijn troon, en ook het verbond met de Levieten, de priesters, Mijn dienaren.

22 Zoals het leger aan de hemel niet geteld en het zand van de zee niet gemeten kan worden, zo talrijk zal Ik het nageslacht van Mijn dienaar David maken, en de Levieten, die Mij dienen.

23 Het woord van JHWH kwam tot Jeremia: 24 Hebt u niet gemerkt wat dit volk spreekt: De twee geslachten die JHWH verkozen had, die heeft Hij nu verworpen? Ja, zij verwerpen Mijn volk, zodat het voor hen geen volk meer is.

25 Zo zegt JHWH: Als Mijn verbond met de dag en de nacht er niet is, als Ik de vaste orde van de hemel en de aarde niet geregeld heb,

26 dan zal Ik ook het nageslacht van Jakob en van Mijn dienaar David verwerpen, zodat Ik uit zijn nageslacht geen heersers over het nageslacht van Abraham, Izak en Jakob zal nemen. Want Ik zal een omkeer brengen in hun gevangenschap en Mij over hen ontfermen.

Deze christenen die leren dat de natie Israël geen toekomst heeft in het plan en doel van God worden met dezelfde gigantische obstakels geconfronteerd zoals hierboven aangegeven. Hoeveel beter is het eenvoudig God op Zijn Woord te nemen en Israëls koninkrijksbeloften te begrijpen volgens hun normale, vanzelfsprekende betekenis.

Dat Israël een heerlijke toekomst heeft, gecentreerd in het koninkrijk van de Messias, wordt duidelijk gezien in deze passage:

Jeremia 23:5-8

5 Zie, er komen dagen, spreekt JHWH, dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde.

6 In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal: JHWH ONZE GERECHTIGHEID.

7 Daarom zie, er komen dagen, spreekt JHWH, dat men niet meer zal zeggen: Zo waar JHWH leeft, Die de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte,

8 maar: Zo waar JHWH leeft, Die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft en Die het gebracht heeft uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen Ik hen verdreven had: zij zullen wonen in hun eigen land.

Gods belofte aan Israël

Want Ik ben met u, spreekt JHWH, om u te verlossen, **want Ik maak een vernietigend einde aan alle heidenvolken waarheen Ik u verspreid heb, maar aan u zal Ik geen vernietigend einde maken.** Ik zal u bestraffen met mate, maar u beslist niet voor onschuldig houden (Jeremia 30:11).

Lees verder:

“God heeft zijn volk niet verstoten”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Romeinen11.pdf>

“Het herstel van Israël”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Herstel-Israel.pdf>.

“Compilatie van Profetieën”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/compilatie-profetieen.pdf>.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm