

Johannes 8-9

HET LICHT VAN DE WERELD

<http://www.middletonbiblechurch.org/gospjohn/john.htm>

Indien niet anders vermeld komen alle Schriftaanhalingen uit de Herziene Statenvertaling (HSV) Vertaling, bewerking en voetnoten door M.V. Update 16-11-2015 (versie zonder invulvragen)

Jezus Christus is “het Licht van de wereld” (Johannes 8:12). Zoals we leerden in Johannes 3:19-21 zijn er mensen die het Licht haten, en er zijn er die naar het Licht komen. Er zijn mensen die “wandelen in de duisternis” (Johannes 8:12) en er zijn er die “het licht van het leven hebben” (Johannes 8:12). Als we Johannes hoofdstukken 8 en 9 bestuderen zullen we leren over de kinderen van de duisternis en de kinderen van het licht (vergelijk Efeziërs 5:8 en 1 Thessalonicenzen 5:4-5).

Schema van Johannes hoofdstukken 8 en 9

1. EEN SCHULDIGE VROUW BESCHULDIGD (Johannes 8:1-11).
 - a. De schuldige (Johannes 8:1-5).
 - b. De schuldigen (Johannes 8:6-11).
2. DE LEER VAN JEZUS MAAKT DE JODEN RAZEND (Johannes 8:12-59).
 - a. Boos omdat Hij beweerde het Licht van de wereld te zijn (Johannes 8:12-20).
 - b. Boos omdat Hij zei dat zij zouden sterven in hun zonden (Johannes 8:21-29).
 - c. Boos omdat Hij hen vertelde dat zij slaven zijn (Johannes 8:30-36).
 - d. Boos omdat Hij hen vertelde wie hun echte vader was (Johannes 8:37-47).
 - e. Boos omdat Hij beweerde groter te zijn dan Abraham (Johannes 8:48-59).
3. EEN BLINDE MAN WORDT GENEZEN (Johannes 9:1-41).
 - a. Het genezingswonder (Johannes 9:1-7).
 - b. Het getuigenis van de genezen man (Johannes 9:8-34).
 - c. De nood aan geestelijk inzicht (Johannes 9:35-41).

1. EEN SCHULDIGE VROUW BESCHULDIGD¹

a. De schuldige

Op een dag toen Jezus onderwees in de tempel, brachten de Joodse leiders een vrouw bij Hem die betrapt was op overspel (Johannes 8:3). Dit betekent dat zij seksuele betrekkingen had met iemand die niet haar man was. Deze Joden wisten met zekerheid dat deze vrouw schuldig was aan overspel omdat ze op heterdaad was betrapt (Johannes 8:4). Deze vrouw is schuldig aan het overtreden van één van de 10 Geboden (zie Exodus 20:14). Wat moest volgens de wet van Mozes gedaan worden met een persoon die schuldig bevonden werd aan overspel? Deze moest gestenigd worden (zie Johannes 8:5; Leviticus 20:10; Deuteronomium 22:22, 24). Met andere woorden: schuldige wetsovertreders verdienen de DOOD!

Deze Joden trachtten Jezus in een val te lokken waar Hij niet meer uitkon (Johannes 8:6)! Ziehier hoe die val werkte: indien Jezus zei: “Zij moet niet gestenigd worden”, dan gaat Hij tegen de wet van Mozes in. Maar als Jezus zou zeggen: “Zij moet gestenigd worden”, dan zou Hij tegen de Romeinse overheid ingaan omdat Jezus dan schuldig was aan het promoten van een politiek tegen Rome, want enkel Rome kon de doodstraf uitvoeren. Dat is ook de reden waarom de Joden Jezus niet zelf konden doden. Rome moest het doen (zie Johannes 18:31).

¹ Het gedeelte Johannes 8:1-11 (perikoop De Aldutera) wordt door sommigen als niet-authentiek beschouwd, maar dit wordt goed weerlegd in volgend artikel: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/adultera.pdf> !

Deze Joden dachten dat zij hiermee Jezus zeker zouden vangen! Maar zoals we spoedig zullen zien vielen zij recht in hun eigen val!

b. De schuldigen

De Joden wachtten vurig Jezus' antwoord af opdat zij Hem konden beschuldigen. Na hen een poosje te laten wachten (Johannes 8:6) gaf Jezus Zijn antwoord. Wat vertelde Hij hen die deze vrouw bij Hem hadden gebracht (zie Johannes 8:7)?

- ☞ Niet dat zij gestenigd moet worden.
- ☞ Niet dat zij niet gestenigd moet worden.
- ☞ Niet dat zij niets heeft gedaan wat de doodstraf waardig is.
- ☞ **Jezus vertelde hen wie haar de eerste steen zou moeten werpen.**

Volgens Jezus moest “wie van hen zonder zonde is” de eerste steen werpen (Johannes 8:7). Deze eerste steen zou nooit geworpen worden (Johannes 8:8-9). Er was immers niemand “zonder zonde”.

Het verhaal van de overspelige vrouw is authentiek!

Lees Johannes 8:6 : “En dit zeiden zij om Hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en **schreef met de vinger in de aarde**”.

Dit is een vervulling van Jeremia 17:13: “HEERE, Hoop van Israël, allen die U verlaten, zullen beschaamd worden. Wie zich van mij afkeren, zullen **in de aarde worden geschreven**, want zij hebben de bron van het levende water, de HEERE, verlaten”!

Johannes 8:7-9: “En toen zij Hem dit bleven vragen, richtte Hij Zich op en zei tegen hen: Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte Hij en **schreef in de aarde**. Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de één na de ander, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd alleen achtergelaten, en de vrouw die in het midden stond”.

De farizeeën en schriftgeleerden begrepen nu dat ook zij zondigden, en dan nog wel opzettelijk, want zij probeerden de Heer in de val te lokken, om Hem aan te klagen.

Vergelijk nu met Lukas 10:21, waar Jezus tot Zijn discipelen zegt: “Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen **opgeschreven zijn in de hemel**”. Daar staat tegenover dat de afvalligen in de aarde zullen geschreven worden. Dat betekent dat zij, ondanks hun afstamming van Abraham, hun einde hier op aarde zullen kennen, uitgewist uit het boek des levens, niet opgeschreven in de hemelen. (Vgl. Psalm 69:29; Filippenzen. 4:3; Openbaring. 3:5; Hebreeën 12:23).

Zij waren ALLEN zondaars en zij wisten dat allemaal! En wegens hun zonde waren zij **allen** de dood waardig! In plaats van te kijken naar deze zondige vrouw, liet Jezus deze Joden naar hun eigen levens kijken. Mensen kunnen vaak zonde zien in de levens van anderen maar zij zijn blind voor de zonde in hun eigen leven.

Het is waar dat deze vrouw een wetsovertreedster was, maar zo ook de mannen die haar bij Jezus brachten. In Johannes 7:19 vertelde Jezus de Joden het volgende: “Niemand van u doet de **wet**”. De enige volmaakte en rechtschapen Persoon is de Heer Jezus Christus (Johannes 7:18).

Hoeveel rechtschapen mensen zijn er volgens Romeinen 3:10? “Er is **niemand** rechtvaardig, ook **niet één**”. Hoeveel zijn er die goed doen en niet zondigen (Romeinen 3:12)? “**Allen** zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is **niemand** die goeddoet, er is er **zelfs niet één**”. Al deze schuldigen zijn **de dood waardig** (Romeinen 1:32). **Allen** hebben gezondigd (Romeinen 3:23). Waarom kwam Jezus Christus in de wereld (1 Timotheüs 1:15)? “Om **zondaars zalig te maken**”.

Uiteindelijk, nadat de beschuldigers vertrokken waren, was Jezus alleen met de vrouw. Beschuldigde en veroordeelde de Heer Jezus deze schuldige vrouw (Johannes 8:10-11)? Nee. Jezus kwam toen in de wereld om te redden (Johannes 3:17). Jezus zei deze vrouw evenwel niet om heen te gaan en verder te zondigen. In plaats daarvan zei Hij: “Ga heen en zondig niet meer” (Johannes 8:11).

2. DE LEER VAN JEZUS MAAKT DE JODEN RAZEND

a. Boos omdat Hij beweerde het Licht van de wereld te zijn

“Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: **Ik ben het Licht der wereld**; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben” (Johannes 8:12).

Dit vers leert dat er twee groepen van mensen zijn in de wereld:

1. zij die wandelen in de duisternis
2. zij die Jezus volgen en die het licht van het leven hebben

De Farizeeën geloofden niet dat Jezus de waarheid sprak toen Hij beweerde het LICHT VAN DE WERELD te zijn (Johannes 8:13). Jezus legde getuigenis af van Zichzelf (Hij wees naar Zichzelf en vertelde de mensen wie Hij werkelijk was), maar iemand anders legde ook getuigenis van Hem af: “de Vader, Die Mij gezonden heeft, getuigt van Mij” (Johannes 8:18). De Farizeeën kenden echter de Vader niet en evenmin de Zoon (Johannes 8:19).

Zijn vijanden in die tijd waren niet in staat Hem te grijpen, alhoewel zij Hem voortdurend achterna zaten, omdat “Zijn uur nog niet gekomen was” (Johannes 8:20). Later zou Jezus toelaten dat Zijn vijanden Hem grepen, maar nu nog niet.

Johannes 8:12 is een van de grote “IK BEN” (Grieks: EGO EIMI) verzen in dit Evangelie. Wij hebben reeds gekeken naar een ander “IK BEN”-vers, in Johannes 6:35. Als we verder studeren in dit Evangelie zullen we er nog andere tegenkomen (bijvoorbeeld: Johannes 10:9; 10:11; 11:25; 14:6; 15:1). De uitdrukking “IK BEN” is erg belangrijk voor de Joden. Deze naam gaf God Zichzelf in Exodus 3:13-14: IK BEN DIE IK BEN. De God van het Oude Testament (JHWH) was gekend als de grote “IK BEN”! Dit zal ons later Jezus’ woorden helpen te begrijpen in Johannes 8:58!

b. Boos omdat Hij zei dat zij zouden sterven in hun zonden

In Johannes 8:21 herhaalt Jezus de verwarrende uitspraak van Johannes 7:33-34. Jezus zou terugkeren naar de hemel om bij Zijn Vader te zijn en Hij zei: “waar Ik heen ga, kunt u niet komen”. (Johannes 8:21). Zij zouden niet in de hemel kunnen komen want Jezus zei: “in uw zonde zult u sterven (Johannes 8:21). Het is beangstigend te denken dat er mensen zijn die ONGERED zijn en ONDER GODS TOORN liggen. Zonde is een erge zaak die mensen AFSCHEIDT van God (Jesaja 59:2), en wanneer mensen sterven in hun zonden, dan zullen zij VOOR ALTIJD afgescheiden worden van God!

De Joden begrepen niet wat Jezus bedoelde toen Hij zei: “Waar Ik heenga, kunt u niet komen” (Johannes 8:22). Zij dachten zelfs dat Hij misschien wel bedoelde dat Hij Zichzelf zou doden. Zij waren in de **duisternis** (vergelijk Johannes 8:12). Zij begrepen Jezus’ woorden over de hemel niet omdat zij “van **beneden**” waren (Johannes 8:23). Zij maakten deel uit van het wereldsysteem van de duivel en daardoor waren zij BLIND voor geestelijke waarheid (2 Korinthiërs 4:3-4). “Zij begrepen **niet**” (Johannes 8:27).

Er is echter hoop voor hen die BLIND zijn. Er is hoop voor hen die IN HUN ZONDEN zijn. Maar als deze mensen weigeren één ding te doen is er helemaal geen hoop meer. Wat is dat ene ding dat een persoon moet doen opdat hij niet zal sterven in zijn zonden (Johannes 8:24)? “Als u niet gelooft dat Ik *het* ben, zult u in uw zonden sterven”. Jezus zei letterlijk: “want als u niet gelooft dat **IK BEN**, zult u in uw zonden sterven”. Een persoon moet geloven dat Jezus de grote IK BEN is (vergelijk Exodus 3:14). Noot: In de Statenvertaling staat in Johannes 8:24: “want als u niet gelooft dat Ik *het* ben, ...”. Het woordje “het” is toegevoegd en staat daarom in schuine druk. Een betere vertaling zou zijn “want als u niet gelooft dat IK BEN ...”. Hetzelfde is waar voor Johannes 8:28.

Wat een mens gelooft over Jezus Christus is uiterst belangrijk! WIE GELOOF U DAT JEZUS CHRISTUS WERKELIJK IS?

- ☞ Wat zal er gebeuren aan hen die “niet geloven” (Johannes 8:24)? Zij zullen in hun zonden sterven.
- ☞ Wat zal er gebeuren aan hen die “geloven” (Handelingen 10:43)? Zij zullen vergeving van zonden ontvangen.

c. Boos omdat Hij hen vertelde dat zij slaven zijn

In Johannes 8:30 wordt ons gezegd dat velen van de Joden in Hem geloofden. Was Jezus erg opgetogen over deze nieuwe groep gelovigen? Zei Hij: “Dit is fantastisch! Kijk eens naar al die nieuwe volgelingen die Ik nu heb!”? Nee, Jezus ontving deze nieuwe gelovigen niet met open armen. In plaats daarvan vertelde Hij hen zorgvuldig wat vereist is om een ware volgeling en een ware discipel van Hem te zijn: “Als u in Mijn woord **blijft**, bent u werkelijk Mijn discipelen” (Johannes 8:31). **WARE DISCIPELEN** zijn zij die in Jezus’ Woord **BLIJVEN**. Dit zijn degenen die de waarheid kennen en die **vrijgemaakt** worden (Johannes 8:32).

Het is mogelijk dat iemand voor slechts een bepaalde tijd gelooft. We leren over zulke mensen in Lukas 8:13. Zulke mensen ontvangen het woord met vreugde. Zij geloven. Maar zij geloven slechts voor een bepaalde tijd, en later, wanneer de dingen moeilijker gaan, worden zij afvallig. Hun geloof is niet het soort geloof dat **voortduurt**. God wil mensen die in het geloof **blijven** (Kolossenzen 1:23) en die “de hoop tot het einde toe onwrikbaar **vasthouden**” (Hebreeën 3:6, 14)! **TIJDELIJK GELOOF** is geen echt geloof! (Lees hier meer over wat **ECHT** geloof is:

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/geloof.pdf>).

Toen Jezus sprak over **VRIJMAKING** dachten de Joden dat zij al vrij waren (Johannes 8:32-33). Zij waren in de war: “Wij zijn Abrahams nageslacht en **zijn nooit slaaf van iemand** geweest; hoe kunt U dan zeggen: U zult vrij worden?”

Andermaal bleken deze mensen in de duisternis te zitten! Zij begrepen niet de verschrikkelijke slavernij waar zij zich in bevonden: “Ieder die de **zonde** doet, is een slaaf van de **zonde**” (Johannes 8:34). De Zoon is de enige Persoon die kan vrijmaken van de slavernij van de zonde (Johannes 8:36).

Ieder persoon in de wereld is een **SLAAF**. Elk persoon is ofwel een **SLAAF VAN DE ZONDE** óf een **SLAAF VAN JEZUS CHRISTUS**. Voordat een persoon wordt gered is hij een **slaaf van de zonde** (Romeinen 6:17). Wanneer een persoon gered is, is hij vrijgemaakt van de zonde en wordt hij een dienaar of **slaaf van God** (Romeinen 6:22). Welke **MEESTER** dient u? Dient u de **ZONDE**, **UZELF** en **SATAN** óf dient u **DE REDDER**? De persoon die werkelijk **VRIJ** is, is de persoon die vrij is van dienstbaarheid aan de zonde² en vrij om de Redder te dienen!

d. Boos omdat Hij hen vertelde wie hun echte vader was

De Joden waren erg trots op het feit dat Abraham hun vader was (Johannes 8:33). Abraham was de vader van de Joden en zij wisten dat zij fysiek (lichamelijk) van hem afstamden. Jezus wist dit ook: “Ik weet dat u Abrahams nageslacht bent” (Johannes 8:37). Hij wist dat zij Abrahams fysieke kinderen waren, maar Hij wist ook dat zij **NIET** Abrahams geestelijke kinderen waren!

Er is een gezegde dat zegt: “**ZO VADER, ZO ZOON**”. Dit betekent dat het kind de gelijkenis draagt van de vader. Deze Joden beweerden dat Abraham hun vader was, maar zij handelden **NIET ZOALS** Abraham. Jezus vertelde hen: “Als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen” (Johannes 8:39).

Hoe handelden de Joden? “Maar nu probeert u Mij te doden, een Mens Die de waarheid tot u gesproken heeft, die Ik van God gehoord heb. **Dat deed Abraham niet**” (Johannes 8:40). In Genesis 18 lezen we over de tijd dat drie mannen Abraham bezochten (één van hen was de **HEER** Jezus Christus in Zijn pre-incarnatie, en de anderen waren engelen). Hoe behandelde Abraham deze bezoekers? Hij trachtte hen niet te doden, maar trachtte hen erg goed te behandelen (Genesis 18:1-8).

Jezus zei tot deze ongelovige Joden: “U doet de werken van uw **vader**” (Johannes 8:41). Deze Joden dachten dat God hun Vader was (Johannes 8:41). Maar Jezus vertelde hen: “Als God uw Vader

² Een waar bekeerd mens - een “gelovige” in Bijbelse zin - kan echter nog wel zondigen maar zal in die zonde niet blijven ... hij zal er zich van bekeren (vroeg of laat) en zal ermee naar zijn Heer gaan. Eens echt bekeerd en verzoend door het bloed van Jezus (positioneel “heilig”), bent u voor God geen “zondaar” of “slaaf van de zonde” meer, die verloren zou gaan, alhoewel u toch nog kan zondigen (1 Johannes 1:9-10). Een echt christen zal, in zijn praktische christenleven, wanneer hij een zonde begaat, zich verzoenen met zijn Heer, en dus is hij ook in praktische zin geen “zondaar” (1 Johannes 3:9) voor God.

was, zou u Mij **liefhebben**” (Johannes 8:42). Hun ECHTE geestelijke vader was “**de duivel**” (Johannes 8:44). Gods Woord leert ons dat er twee groepen van mensen zijn in de wereld: 1) De kinderen van **God** en 2) de kinderen van de **duivel** (zie 1 Johannes 3:10).

Er zijn hier in Johannes 8:44 twee dingen te leren over de duivel: Hij is een **mensenmoordenaar** en een **leugenaar**. In welke zin gelijken deze Joden op hun geestelijke vader? Zij wilden Jezus **doden**, en zij geloofden Jezus niet omdat Hij de **waarheid** sprak.

Een van de grootste problemen die deze Joden hadden was het probleem van ONGELOOF (zie Johannes 8:24, 45, 46). Dit was een ander groot verschil tussen hen en Abraham. De Bijbel vertelt ons over Abraham: “En hij **geloofde** in de HEERE” (Genesis 15:6). Maar deze Joden deden dat niet! In plaats daarvan geloofden zij de leugens van de duivel!

In Johannes 8:46 daagde Jezus Zijn vijanden op machtige wijze uit: “Wie van u overtuigt Mij van zonde?” Met andere woorden: “Wie van u kan Mij van zonde beschuldigen?” Dit was iets wat niemand van Zijn vijanden kon doen. Hij leefde een volmaakt leven en Hijzelf zei: “omdat Ik altijd doe wat Hem [= de Vader] **welgevallig** is” (Johannes 8:29).

De enige ZONDELOZE Mens die ooit leefde stond voor deze Joden en sprak de WAARHEID tot hen, maar zij GELOOFDEN NIET (Johannes 8:46). Als God werkelijk hun Vader was dan zouden zij horen naar **de woorden van God** (Johannes 8:47) maar omdat God niet hun Vader was, hoorden zij niet en geloofden zij niet.

Als een persoon Jezus Christus niet liefheeft (Johannes 8:42) en Gods Woord niet hoort en gelooft (Johannes 8:47), dan is hij **geen** kind van God. Bent u een kind van God? Hoe **wordt** een persoon een kind van God (Johannes 1:12)? “Maar **allen die Hem aangenomen hebben**, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk **die in Zijn Naam geloven**”.

e. Boos omdat Hij beweerde groter te zijn dan Abraham

In Johannes 8:48 vielen de Joden Jezus aan met ondeugende woorden en zij zeiden verschrikkelijke dingen over Hem:

1) Zij noemden Hem een Samaritaan. De Joden haatten de Samaritanen en daarom was dit een bijzonder ernstig verwijt. Voor een Jood was er geen grotere belediging van een SAMARITAAN genoemd te worden!

2) Zij zeiden dat Hij een **demon** had. Zij beschuldigden Hem dus dat Hij demonische BEZETEN was! Maar de Heer zei: “Ik ben niet door een demon bezeten, maar Ik eer Mijn Vader” (Johannes 8:49). Hebben mensen u al lelijke dingen verweten of u lelijke namen gegeven, omdat u in de Heer Jezus gelooft? Denk eraan dat Jezus Christus precies hetzelfde heeft ervaren! Hij weet waar wij doorheen gaan (Hebreeën 4:15-16)!

In Johannes 8:51 zei Jezus andermaal iets dat de Joden in verwarring bracht: “Als iemand Mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de **dood** niet zien tot in eeuwigheid”. Als een persoon doet wat Jezus zegt ZAL HIJ NOOIT STERVEN (vergelijk Johannes 11:26)! Hoe kan dit? Dood betekent AFSCHEIDING. Wanneer een ongered mens sterft is hij afgescheiden van God wegens zijn zonde. Jezus zei dat een gelovige nooit zal afgescheiden worden van God. De gelovige heeft EEUWIG LEVEN en dit leven zal hem nooit afgenomen worden.

Opnieuw begrepen de Joden niet wat Jezus bedoelde (Johannes 8:52). Zij wisten dat Abraham dood was en dat de profeten (Jesaja, Jeremia, Daniël, enz.) dood waren. Zij redeneerden zo: “Al deze grote mannen zijn dood maar toch Jezus sprak over iemand die NOOIT STERFT. Beweerde Hij dan meer te zijn dan Abraham en alle profeten?” Vergelijk Johannes 8:53: “U bent toch niet **groter** dan onze vader Abraham, die ook gestorven is?”

Zij stelden een goede vraag en Jezus wilde hen aantonen dat Hij inderdaad GROTER was dan Abraham! Jezus zei: “Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk op dat hij Mijn dag zou zien, en hij heeft die gezien en heeft zich verblijd” (Johannes 8:56). Deze uitspraak schokte de Joden. Zij konden hun oren nauwelijks geloven! Zij dachten: “zei Jezus dat Hij Abraham echt **gezien** had?” (Johannes 8:57). Abraham leefde ongeveer 2000 jaar vóór Christus in de wereld kwam. Toen Jezus deze woorden sprak was Hij 30+ jaar oud en de Joden hadden het juist toen ze zeiden: “U bent nog

geen **vijftig** jaar en hebt U Abraham gezien?³” (Johannes 8:57). Maar zij moesten begrijpen dat het leven van Jezus niet begon toen Hij geboren werd in Bethlehem! Dat was toen Hij een MENS werd, maar als God bestond Hij lang voor Bethlehem. Als een man was Hij ongeveer 33 jaar oud, maar als God was Hij de EEUWIGE, zonder begin! Hij was de eeuwige Zoon van God.

Wat zou u vandaag doen als iemand naar u zou komen en beweerde dat hij meer dan 2000 jaar oud is? U zou waarschijnlijk denken dat hij grapte, of anders dat hij gek was! En toch is dit precies wat Jezus beweerde: “Vóór Abraham geboren was, **ben Ik** [Grieks *ego eimi*: IK BEN]” (Johannes 8:58). Hij kon ook gezegd hebben: “IK BEN VÓÓR ADAM!” Hij kon ook gezegd hebben: “IK BEN VOORDAT DE WERELD BESTOND!” Vergelijk Johannes 17:5, 24. Hij is de grote eeuwige God! Hij is de grote IK BEN (Exodus 3:14)!

Wat dachten de Joden over deze opmerkelijke bewering (Johannes 8:59)? “Zij namen dan stenen op om ze op Hem te werpen. Maar Jezus verborg Zich en ging de tempel uit; Hij ging midden tussen hen door en zo ging Hij weg”. Maar zij waren niet in staat aan Jezus te doen wat zij wilden doen (Johannes 8:59 en vergelijk Lukas 4:28-30). **HEBT U UW GELOOF EN VERTROUWEN GESTELD IN DEZE EEUWIGE GOD?** Zij die dat niet gedaan hebben, hebben een ernstig probleem: “als u niet gelooft dat **Ik ben**, zult u in uw zonden sterven” (Johannes 8:24)!

3. EEN BLINDE MAN WORDT GENEZEN

a. Het genezingswonder

Deze man was blind van zijn geboorte af (Johannes 9:1). Lees Johannes 9:2-3. Waarom was deze man blind? Het was niet de fout van zijn ouders. Het was niet zijn eigen fout. God had een wonderlijk doel met toe te staan dat deze man blind was vanaf de geboorte (Johannes 9:3). Misschien hebt uzelf een lichamelijk probleem of handicap. Misschien hebt u dit al vanaf uw geboorte. In plaats van hierover te klagen of medelijden met uzelf te hebben, moet u zich herinneren dat God een plan of doel heeft met iedereen. Hij begaat geen vergissingen! In plaats van iedereen de schuld voor onze problemen te geven, kunnen we beter God danken omdat Hij een groot werk kan doen in onze levens, ongeacht wie, wat of hoe wij zijn of hoe wij eruit zien!

De interessante manier waarop deze man door Jezus genezen werd is beschreven in Johannes 9:6-7. Andermaal vond dit wonder plaats op een sabbat (Johannes 9:14)!

b. Het getuigenis van de genezen man

Lees Johannes 9:8-34. De burens van deze man konden nauwelijks de verandering geloven die plaatsgevonden had (Johannes 9:8). De blind geboren bedelaar kon nu zien! Sommigen waren zo verbaasd dat zij dachten dat dit niet dezelfde man kon zijn (Johannes 9:9). De blinde man vertelde precies wat er gebeurd was (Johannes 9:10-12). En hij vertelde hetzelfde verhaal aan de farizeeën (Johannes 9:15).

Dit wonder zorgde dan voor verdeeldheid onder het volk (net zoals we zagen in Johannes hoofdstuk 7). Zie Johannes 9:16 en merk de twee verschillende opinies op over Jezus:

1. Sommigen dachten dat Hij niet van God was omdat Hij niet de sabbat in acht nam. (Om na te gaan wat Jezus leerde over de dwaze ideeën van de Joden over het houden van de sabbat, lees Markus 3:1-5).
2. Andere zeiden “Hoe kan een zondig mens zulke tekenen doen?”

Dan richtten de farizeeën zich tot de blinde man en vroegen hem wat hij dacht. Hij geloofde niet dat Jezus louter een goed mens was, maar: “**Hij is een Profeet**” (Johannes 9:17).

De ongelovige Joden controleerden dan de ouders van de man om te zien of dit wonder werkelijk had plaatsgevonden:

³ Vijftig jaar was de leeftijd van volle mannelijkheid (Numeri 4:3; 4:39; 8:24). Dit wordt hier vergeleken met de 2000 jaar die voorbij gegaan waren sinds Abraham tot Jezus' tijd. De gedachte is: “U bent eigenlijk nog een jonge man, en u hebt Abraham gezien die 2000 jaar geleden stierf?”

“De Joden dan **geloofden niet** van hem dat hij blind geweest was en ziende was geworden, totdat zij de ouders geroepen hadden van hem die ziende geworden was. ¹⁹ En zij vroegen hun: Is dit uw zoon, van wie u zegt dat hij blindgeboren is? Hoe kan hij dan nu zien? ²⁰ Zijn ouders antwoordden hun en zeiden: Wij weten dat dit onze zoon is en dat hij blindgeboren is, ²¹ maar **hoe hij nu ziet, weten wij niet, of wie zijn ogen geopend heeft, weten wij niet**. Hij is volwassen, vraag het hem-zelf, hij zal voor zichzelf spreken” (Johannes 9:18-21).

Deze ouders durfden zich niet helemaal uit te spreken, en waren bevreesd “want de Joden **waren al overeengekomen** dat, als iemand zou belijden dat Hij de Christus was, hij uit de synagoge geworpen zou worden” (Johannes 9:22).

De Joden ondervraagden dus met het vooropgezette standpunt dat zij niet geloofden in het mirakel.

De Joden riepen de blinde man dan opnieuw en vertelden hem precies wat zij wilden dat hij zou zeggen: “Geef God de eer, wij weten dat deze Mens een **zondaar** is” (Johannes 9:24). Zij wilden dat de blinde man met hen zou instemmen dat Jezus een ZONDAAR was! Maar zij hadden moeten zeggen: “WIJ zijn de ZONDAARS maar Jezus is de REDDER!”

Het getuigenis daarop van de blinde man wordt gevonden in Johannes 9:25: “één ding weet ik, dat ik blind was en nu **zie**”. Konden de Joden dit getuigenis ontkennen? Zij konden daar geen argumenten tegen in brengen.

De blinde man besepte goed dat Jezus geen zondaar was: “Wij weten toch **dat God niet naar zondaars luistert**, maar als iemand godvrezend is en Zijn wil doet, naar hem hoort Hij” (Johannes 9:30-32). De blinde man besepte ook dat Jezus “van God” was: “Als Deze niet van God was, zou Hij niets kunnen doen” (Johannes 9:33). Wat deden de Joden met de blinde man omdat hij partij koos voor Jezus? **Zij wierpen hem uit de synagoge** (Johannes 9:34 en vergelijk vers 22).

c. De nood aan geestelijk inzicht

Toen vond de Heer Jezus de man die uitgeworpen was (Johannes 9:35). Deze man werd door mensen UITGEWORPEN, maar hij moest weten dat zij die tot Jezus komen **nooit** zullen worden **uitgeworpen** (Johannes 6:37). Jezus wist dat deze blinde man moest begrijpen dat Hij meer was dan louter een Profeet (zie vers 17). Jezus beweerde “de Zoon van God” te zijn (Johannes 9:35-37). Geloofde de blinde man dit (Johannes 9:38)? Hij zei: “Ik geloof, Heere! En hij aanbad Hem”.

Lees zorgvuldig de woorden die Jezus sprak in Johannes 9:39.

“En Jezus zei: Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, **opdat zij die niet zien, zien zouden, en die zien, blind zouden worden**”.

Als we Johannes hoofdstuk 9 lezen dan ontdekken we dat deze blinde man heel goed kon zien, niet enkel in fysieke zin maar vooral in geestelijke zin. Hij zag wie Jezus werkelijk was en hij geloofde in zijn hart! Aan de andere kant konden de ongelovige Joden helemaal niet goed zien! Zij waren blind voor wie Jezus Christus werkelijk was en zij waren blind voor hun eigen geestelijke toestand (hun zondigheid jegens God). De ergste vorm van blindheid is niet fysieke maar geestelijke blindheid! Beter een blinde mens die Jezus Christus kent als zijn persoonlijke Redder, dan een mens die scherp ziet, zelfs zonder een bril, maar die niet gered is.

De Joden **bleven** in de duisternis van de zonde en kwamen niet tot het Licht van de wereld: “Jezus zei tegen hen: Als u blind was, zou u geen zonde hebben, maar nu u zegt: Wij zien, zo **blijft** dan uw zonde” (Johannes 9:41).

Verbluffende genade, hoe zoet en gezond;
Die een stakker redde zoals ik.
Eens was ik verloren, maar nu gevonden,
EERST WAS IK BLIND, MAAR NU ZIE IK!

-- Johannes Newton