

Johannes 17

DE GROTE HOGEPRIESTER

<http://www.middletonbiblechurch.org/gospjohn/john.htm>

Indien niet anders vermeld komen alle Schriftaanhalingen uit de Herziene Statenvertaling (HSV)
Vertaling, bewerking en voetnoten door M.V. Update 22-11-2015 (versie zonder invulvragen)

In het boek Hebreëen leren we over het wonderbare werk dat onze Redder vandaag voor ons doet:

“Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de **hemel** zelf, om nu voor het aangezicht van **God** te verschijnen voor **ons**” (Hebreëen 9:24).

Jezus Christus is onze grote Hogepriester (zie Hebreëen 4:14; 7:26 en 8:1) die de hemel zelf binnenging opdat Hij daar kon pleiten en bemiddelen voor Zijn gelovigen die nog op aarde zijn:

“Daarom kan Hij ook volkomen **zalig** maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd **leeft** om voor hen te **pleiten**” (Hebreëen 7:25).

Toen Jezus Christus terugkeerde naar de hemel deed Hij twee dingen om Zijn discipelen die op aarde waren te helpen. Ten eerste: Hij zond de Heilige Geest (de Trooster) om te wonen in elke gelovige. Wij bestudeerden dit in Johannes hoofdstukken 14-16. Ten tweede: Hij begon een midde-laarsbediening voor Zijn gelovigen: “omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten” (Hebreëen 7:25). Jezus Christus is niet langer op aarde bij Zijn discipelen maar Hij pleit in de hemel constant voor hen!

Stel dat Jezus zou ophouden met te pleiten voor Zijn gelovigen. Zouden zij dan in staat zijn te overleven in deze wereld? Eens kwam Petrus in de problemen en verloor zelfs Zijn Heer (zie Lukas 22:34, 54-62). Maar had Petrus iemand die voor hem pleitte, bemiddelde, opdat hij dit kon overleven en zijn geloof niet zou falen (Lukas 22:31-32). De Heer Jezus had voor hem gebeden opdat zijn geloof niet zou ophouden. Petrus was erg dankbaar dat Jezus voor hem bemiddelde. Evenzo moeten ook wij dankbaar zijn voor hen die voor ons bemiddelend optreden in gebed!

In Johannes hoofdstuk 17 gaan we leren hoe belangrijk het is dat onze Redder in de Hemel pleit voor Zijn gelovigen op aarde. Het gehele hoofdstuk 17 (alle 26 verzen) is een GEBED van Jezus tot Zijn hemelse Vader. Hij bad dit gebed in de nacht dat Hij zou verraden worden door Judas en gearresteerd zou worden door de Joden. Dit gebed werd gebeden op de avond voor Zijn kruisiging. De dag erna zou Hij op het kruis genageld worden, en in minder dan 24 uur zou Hij in het graf zijn.

Het hoofdstuk kan opgedeeld worden in drie belangrijke secties:

Schema van Johannes hoofdstuk 17

1. Jezus bidt voor Gods heerlijkheid (Johannes 17:1-5).
 - a. Eeuwig leven
 - b. Het is volbracht!
2. Jezus bidt voor Zijn discipelen (Johannes 17:6-19).
 - a. Jezus beschrijft de Zijnen (Johannes 17:6-10).
 - b. Jezus bidt dat God hen zal “BEWAREN” (Johannes 17:11-15).
 - c. Jezus bidt dat God hen zal “HEILIGEN” (Johannes 17:16-19).
3. Jezus bidt voor toekomstige gelovigen (Johannes 17:20-26).

Voordat we kijken naar de verzen in Johannes 17, kunnen we best even enkele feiten aanwijzen met betrekking tot dit grote gebed:

1) Dit is het **langste** opgetekende gebed van Jezus in de Bijbel (26 verzen lang!). De andere opgetekende gebeden van Jezus zijn erg kort (zie bijvoorbeeld Johannes 11:41-42; Johannes 12:27-28; Lukas 22:41-42; en Mattheüs 11:25-26).

2) Dit is een erg **belangrijk** gebed voor ons! Jezus bad vele gebeden. Bij één gelegenheid bleef Hij **de hele nacht** in gebed tot God (Lukas 6:12). Maar van alle gebeden die Jezus bad, wilde God dat dit in Johannes 17 opgetekend werd voor ons. God had daar belangrijke redenen voor. Het was de nacht voordat Jezus naar het kruis ging.

3) De Bijbel vertelt ons dat Jezus bidt **voor de Zijnen**. In Romeinen 8:34 lezen we van Christus: “Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor **ons pleit**”. (Romeinen 8:34). Jezus Christus is in de hemel vandaag om te pleiten voor ons die Hem toebehoren. Als Jezus dan pleit voor ons, waarover heeft Hij het dan? Het is daartoe belangrijk te luisteren naar wat Jezus bad op de avond voor Zijn dood. Daarom gaf God ons Johannes hoofdstuk 17. Hij wil dat wij luisteren als Jezus **voor ons** bidt tot de Vader.

4) Het gebed in Johannes 17 kan terecht HET GEBED VAN DE HEER genoemd worden. Er is een ander gebed dat gewoonlijk “Het gebed van de Heer” (bij ons ook: “het Onze Vader”) genoemd wordt en gevonden wordt in Mattheüs 6:9-13. Dit gebed in Mattheüs was een gebed dat Jezus gaf aan Zijn discipelen toen Hij hen leerde bidden. Maar bad Jezus dit gebed ooit Zelf? Zou Jezus ooit zo gebeden hebben: “vergeef ons onze schulden” (Mattheüs 6:12)? Uiteraard niet, Jezus had geen zonden die vergeven moesten worden. De zondeloze Zoon van God bad nooit om vergiffenis! Dit gebed in Mattheüs was een gebed dat de Heer **leerde** maar het was geen gebed dat de Heer **bad**. Het gebed dat Jezus bad wordt gevonden in Johannes hoofdstuk 17.

5) Als we het gebed in Johannes hoofdstuk 17 lezen, komen we op heilig terrein. We luisteren naar een heilige conversatie toen de Heilige Zoon van God sprak tot Zijn “**Heilige Vader**” (Johannes 17:11). Er zijn vele diepe dingen in dit gebed – dingen die ons kleine verstand maar moeilijk kan begrijpen. Bijvoorbeeld: dit gebed voert ons ver terug naar het **eeuwige verleden** (vers 5: “voordat de **wereld** er was”; vers 24: “vóór de grondlegging van de **wereld**”) en voert ons vooruit naar de **eeuwige toekomst** wanneer wij bij Christus zullen zijn en Zijn heerlijkheid zullen zien in de hemel (vers 24). Als wij verzoend zijn met de Heer dan zal Hij ons vele dingen leren uit dit gebed. Laten we de verzen in Johannes 17 beschouwen, met de hulp van de Heer:

1. JEZUS BIDT VOOR GODS HEERLIJKHEID

Gebed betekent niet altijd uw ogen sluiten en uw hoofd buigen. Toen Jezus bad lezen we: “Hij sloeg Zijn **ogen** op naar de **hemel**” (Johannes 17:1). Hij sloeg zijn ogen op!

Wat doet u wanneer de dingen moeilijk en zwaar worden? God wil dat wij **OMHOOG KIJKEN** (vergelijk Lukas 21:28)! Kijk niet neer en om u heen, naar de problemen (Lukas 21:26), maar sla uw ogen op naar de Redder (Lukas 21:28). Dit was ook Jezus’ houding!

Er was één ding dat Jezus meer bezig hield dan alle andere dingen. Het wordt gevonden aan het eind van vers 1: “verheerlijk Uw **Zoon**, opdat ook Uw **Zoon U** verheerlijkt”. Jezus bad dat God de Vader zou verheerlijkt worden! Dit was Zijn grootste verlangen (vergelijk Johannes 12:28). Dit zou ook onze grootste zorg moeten zijn. De Bijbel beveelt bij alles wat we doen “doe alles tot **eer** van God” (1 Korinthiërs 10:31).

Arno Clemens Gaebele (An Exposition of the Gospel of John. NL: *Wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd*) over Johannes 17:1:

De eerste bede van de Heer is: “*Verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon U verheerlijkt*”. Dit is opnieuw een bewijs van de Godheid van onze Heer. Alleen iemand die aan God gelijk is, die God Zelf is, kan zulke woorden uitspreken. **Als een mens deze woorden zou uitspreken, zou het lastertaal zijn.** De Heer Jezus Christus, de Zoon van God, heeft de Vader verheerlijkt, elk ogenblik tijdens zijn leven op aarde. Nu vraagt Hij verheerlijkt te worden, opdat Hij door zijn verheerlijking de Vader mag verheerlijken. Deze woorden kunnen we alleen begrijpen als wij ze in verband brengen met het uur dat gekomen was, met het sterven van de Heer, zijn begraving, zijn opstanding en zijn verhoging aan de rechterhand van God. Dit is de heerlijkheid die Hij van

de Vader vraagt. En als gevolg van deze verheerlijking van het Lam van God, die de zonden gedragen heeft, van zijn opstanding en hemelvaart, zou de Vader verheerlijkt worden. Het lijden van de Zoon van God aan het kruis en de heerlijkheid daarna laat de heerlijkheid van de Vader zien. Wij zien daarin de heiligheid van de Vader, zijn gerechtigheid, zijn genade, zijn liefde, zijn trouw en zijn macht. In alles wat de Zoon van God leed als de zondedragers en in alles wat Hij daarna ontving in heerlijkheid, is de Vader verheerlijkt.

a. Eeuwig leven (vs. 2-3)

Er is iets wat zwakke, sterfelijke, zondige mensen echt nodig hebben: **eeuwig leven** (Johannes 17:2). Wie is in staat eeuwig leven te GEVEN aan mensen (Johannes 17:2)? **Jezus Christus**. Los van Jezus Christus is er absoluut geen hoop op eeuwig leven! Welke GAVE geeft Jezus Christus aan Zijn schapen (Johannes 10:27-28)? **eeuwig leven!**

Wat is eeuwig leven? Sommige mensen denken dat eeuwig leven gewoon “voor altijd bestaan” betekent. Maar dat is niet juist. Zij die niet gered zijn **BESTAAN VOOR ALTIJD** in de poel van vuur (Openbaring 20:10, 15; 21:8). Zij zullen een **EEUWIG BESTAAN** hebben maar beslist geen **EEUWIG LEVEN**. Alle mensen zullen voor eeuwig ergens bestaan: in de hemel ofwel in de hel.

Wat is eeuwig leven? God heeft ons daarover niet in het duister gelaten. Hij heeft ons Zijn eigen definitie gegeven van eeuwig leven, en dat wordt gevonden in Johannes 17:3: “En dit is het **eeuwige** leven, dat zij U **kennen**, de enige waarachtige God, en **Jezus Christus**, Die U gezonden hebt”. Eeuwig leven is God **KENNEN** en Jezus Christus **KENNEN**. De persoon die God en Jezus Christus kent is de persoon die eeuwig leven bezit.

Christendom is geen religie, het is een **RELATIE** met God. Het is niet **IETS DOEN** maar **IEMAND KENNEN**. Het is geen stel regels om te volgen maar een wonderlijke **PERSOON** om lief te hebben, te dienen, te volgen en te gehoorzamen. Eeuwig leven is een wonderlijke relatie met de ware God!

Er zijn veel mensen in de wereld die een religie hebben, maar er zijn weinig mensen in de wereld die een echte, juiste relatie hebben met de enige ware God. Bezit u dit soort van relatie? Hebt u ooit deze **PERSOON** ontvangen om uw **GOD** en uw **REDDER** te zijn (Johannes 1:12)? Kunt u, in het licht van Johannes 17:3, vanuit uw hart zeggen: “Ik **ken** deze Persoon als mijn Redder, mijn Heer, mijn Vriend, mijn Helper, mijn Herder, mijn Koning, mijn Geliefde en mijn alomtegenwoordige Metgezel en Trooster”? Dit is geen religie maar een relatie die God met ons wil, **nu en altijd!**

b. Het is volbracht! (vs. 4-5)

Kwam Jezus naar de wereld om een oordeelswerk te doen, of om mensen te redden (Johannes 3:17)? “Opdat de wereld door Hem **behouden** zou worden”. Jezus kwam naar de aarde en ging naar het kruis en **VOLBRACHT ZIJN MISSIE**. In Johannes 17:4 zei Jezus: “Ik heb het werk **volbracht** dat U Mij gegeven hebt om te doen”. Nadat Hij de volle prijs betaald had voor ’s mensen zonde op het kruis van Golgotha, riep Jezus wat uit (zie Johannes 19:30)? “**Het is volbracht**”. Het is gedaan, voltooid, volbracht, **VOOR ALTIJD!**

Toen Jezus deze woorden in Johannes 17:4 uitsprak moest Hij in feite nog naar het kruis gaan en was Hij dus nog niet gestorven voor zondige mensen. Maar Jezus zag vooruit. In minder dan 24 uur zou het werk volbracht zijn. Jezus liep vooruit op wat spoedig zou gebeuren. Hij was zo zeker dat Hij naar het kruis zou gaan om te sterven dat Hij sprak alsof het al volbracht was. In Zijn geest was het werk zo goed als gedaan! We zullen meer leren over wat Jezus voor ons deed op het kruis wanneer we bij Johannes hoofdstuk 19 komen.

In Johannes 17:5 leren we iets heel belangrijks over de Redder, Jezus Christus. In dit gebed zei Jezus: “En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid die Ik bij U bezat **voordat** de wereld er **was**”. Deze uitspraak maakt erg duidelijk dat het leven van Jezus Christus niet begon in een stal te Bethlehem. Jezus Christus bestond voordat Bethlehem ooit maar bestond! Hij bestond voordat er zelfs een wereld was! Johannes 17:24 leert deze zelfde waarheid. De eeuwige Zoon van God (zie Johannes 1:1) werd een mens (Johannes 1:14) opdat Hij uiteindelijk naar het kruis kon gaan en het werk van redding kon volbrengen (Johannes 17:4) opdat de Vader zou verheerlijkt worden (Johannes 17:1; 12:28)!

Arno Clemens Gaebelien (*An Exposition of the Gospel of John*. NL: *Wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd*) over Johannes 17:4-5:

We hoeven ons niet af te vragen wat de woorden: “*Ik heb u verheerlijkt op aarde*” betekenen. Het ziet terug op het leven van de Heer op aarde, waarin Hij voortdurend de Vader verheerlijkt heeft. Maar wat betekenen de woorden “*Ik heb het werk voleindigd dat Gij Mij te doen hebt gegeven*”? Het duidt op het volbrachte werk aan het kruis, hoewel het werk op dat moment nog niet volbracht was. In vers 11 zegt de Heer ook dat Hij niet meer in de wereld is, hoewel Hij op dat moment nog wel in de wereld was. De Heer ziet hier vooruit, alsof Hij nu al het kruislijden achter de rug heeft. Hij weet dat dit werk niet zal mislukken, en dat het volbracht zal worden. Daarom gebruikt de Heer deze bewoordingen in de tegenwoordigheid van de Vader, tot troost van de zijnen. Augustinus verklaart deze tekst zo: “Christus zegt dat Hij het volbracht heeft, omdat Hij zeker weet dat Hij het zal volbrengen”. In de profetische taal komen we deze wijze van spreken meer tegen. De Heer zegt in de Psalmen: “Zij hebben mijn handen en voeten doorstoken” en niet: “Zij zullen mijn handen en voeten doorsteken”.

De woorden van de Heer die we vinden in vers 5 vormen één van de duidelijkste bewijzen van de Godheid van de Heer. Als dit het enige vers in de bijbel zou zijn waarin over de Godheid van de Heer gesproken werd, was dat op zichzelf voldoende om deze waarheid te bevestigen. Het getuigenis van de Heer zegt ons twee dingen: Hij was bij de Vader vóór de wereld bestond en Hij bezat de heerlijkheid van de Vader. De zichtbare manifestatie van de heerlijkheid van God (want Hij is God) had Hij afgelegd toen Hij op aarde kwam als mens. Nu stond de Heer op het punt terug te gaan naar de Vader, waar Hij bekleed zou worden met de eeuwige heerlijkheid van de Godheid. Wat die heerlijkheid inhoudt weten wij niet; dat gaat ons begrip ver te boven.

2. JEZUS BIDT VOOR ZIJN DISCIPELEN

a. Jezus beschrijft de Zijnen

Voordat Jezus bidt voor Zijn discipelen **beschrijft** Hij hen in Johannes 17:6-10. Hij vertelt ons bepaalde dingen die waar zijn voor hen die Hem toebehoren. In deze verzen zullen we leren dat Jezus Zijn discipelen op zes manieren beschrijft. Dit zijn zes dingen die waar zouden moeten zijn voor elke gelovige. Als we deze verzen overdenken zouden we onszelf deze vraag moeten stellen: “VOLDOE IK AAN DEZE BESCHRIJVING? GELIJK IK OP EEN VAN JEZUS’ DISCIPELEN?” Beschouw de zesvoudige beschrijving:

1) Zij kennen de Vader. In Johannes 17:6 zei Jezus: “Ik heb Uw **Naam** geopenbaard aan de mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt”. De “Naam” van God verwijst naar alles wat God is. Jezus openbaarde God aan Zijn discipelen (Mattheüs 11:27). JEZUS TOONDE HEN DE VADER zoals we reeds bestudeerden in Johannes 14:8-9. Zij die Christus toebehoren kennen de Vader en hebben een persoonlijke relatie met God. Ongeredde mensen kennen de Vader niet (Johannes 15:21; 16:3). Kent u de Vader? Past u in deze beschrijving?

2) Zij nemen Gods Woord in acht. Aan het eind van vers 6 zei Jezus: “zij hebben Uw **woord** in acht genomen”. Zij die Christus toebehoren zijn Gods Woord gehoorzaam. Dit betekent niet dat Christus’ volgelingen nooit falen. In feite zou diezelfde nacht Petrus de Heer drie keer verloochenen (Johannes 13:38) en de andere discipelen zouden uiteengedreven worden als bange wezels (Johannes 16:32 en Mattheüs 26:56)! En toch zei Jezus van deze zelfde mannen: “zij hebben Uw Woord in acht genomen” (Johannes 17:6)! Jezus begreep dat zij bij tijden zouden falen, maar omdat Hij over hun hele leven heen ziet wist Hij dat deze mannen Gods Woord zouden eren en gehoorzamen. Verlangt u ernaar Gods Woord te gehoorzamen (vergelijk 1 Johannes 2:3-5). Voldoet u aan deze beschrijving?

3) Zij ontvangen Gods Woord. Jezus gaf Zijn discipelen Gods Woord (Johannes 17:8). Hebben zij deze woorden aangenomen of afgewezen (Johannes 17:8)? “Zij hebben ze aangenomen”. Het is iets gevaarlijks Gods Woord af te wijzen: “Wie Mij **verwerpt** en Mijn **woorden** niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het **woord** dat Ik gesproken heb; dat zal hem veroordelen op de laatste dag” (Johannes 12:48). Een persoon die Gods Woord afwijst en er niet naar wil luisteren, hoort niet bij God (Johannes 8:47). Ware gelovigen zijn zij die “die zijn

woord met **vreugde** aannemen” (Handelingen 2:41). Wat iemand met de Bijbel doet is erg belangrijk. Hebt u Gods Woord ontvangen in uw hart?

4) Zij hebben Jezus Christus daadwerkelijk erkend. Jezus zei over Zijn discipelen: “zij hebben daadwerkelijk erkend dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben **geloofd** dat U Mij gezonden hebt” (Johannes 17:8). Het is erg belangrijk *wat* een persoon gelooft over Jezus Christus: wie Hij is en waar Hij vandaan kwam. Geloofden de Joden, genoemd in Johannes 6:41-42, op een juiste manier in Jezus? Nee, zij morden over Hem. Gelooft u dat Jezus van de hemel neerkwam en door God in de wereld gezonden werd om onze Redder te zijn?

5) Zij behoren God toe. Lees Johannes 17:9-10. Hoeveel keren vind u de uitdrukking “van U”? Tweemaal. Hoeveel keren vind u de uitdrukking “van Mij”? Ook tweemaal. De uitdrukking “van U” verwijst naar God de Vader en dit betekent dat de discipelen de Vader toebehoren. De uitdrukking “van Mij” verwijst naar Jezus Christus en dit betekent dat de discipelen Jezus Christus toebehoren. Wanneer een persoon is gered dan behoort hij helemaal God toe! De Bijbel zegt: “dat u niet van **uzelf** bent” (1 Korinthiërs 6:19)! U behoort uzelf niet toe, u behoort God toe! Hebt u uw hart en leven aan God gegeven? Bent u van Hem?

6) Zij verheerlijken Jezus Christus. In Johannes 17:10 zei Jezus “Ik ben in hen **verheerlijkt**”. Dit betekent dat de discipelen Jezus Christus verheerlijkten! In plaats van voor zichzelf te leven wilden zij leven voor de heerlijkheid van Hem die hen redde! Wie wilde de apostel Paulus grootmaken (Filippenzen 1:20)? **Christus!** Voor Wie wilde hij leven (Filippenzen 1:21)? **Christus!** Kan u hetzelfde zeggen als wat Paulus zei? Wilt u leven ter ere van Jezus Christus? Past u in al deze beschrijvingen?

b. Jezus bidt dat God hen zal “BEWAREN”!

Jezus wist dat Hij spoedig naar de hemel zou terugkeren (Johannes 17:11). Hij wist ook dat Zijn discipelen “in de **wereld**” zouden blijven (Johannes 17:11). Dit betekent dat de discipelen in het midden van Satans territorium zouden verblijven, in een erg onvriendelijke omgeving. Jezus wist dat deze discipelen beschermd zouden moeten worden. Daarom bad Jezus tot God het volgende (zie Johannes 17:11, 12, 15 en omcirkel het juiste antwoord):

1. Niet: maak hen welvarend.
2. Niet: maak hen populair en beroemd.
3. Niet: neem hen uit deze wereld.
4. Maar: **bewaar hen.**

God is de Enige die Zijn gelovigen veilig kan bewaren in deze wereld. De Bijbel zegt in 1 Petrus 1:5 dat wij “door de kracht van God **bewaakt** worden”. Als u een gelovige bent dan hangt uw veiligheid en bescherming niet af van uzelf maar van God! Als uw veiligheid van uzelf zou afhangen, dan zou u niet veilig zijn. God redt niet alleen, Hij HOUDT EEN PERSOON GERED!

KAN EEN GERED PERSOON OOI T VERLOREN GAAN? Dit is een belangrijke vraag en Jezus geeft het antwoord in Johannes 17:12: “niemand uit hen is **verloren** gegaan”! Jezus vertelde hetzelfde in Johannes 18:9 en Johannes 6:39. God beschermt de Zijnen! De Grote Herder weet Zijn schapen te beschermen!

Er was echter één discipel die verloren ging. Zijn naam is Judas Iskariot en in Johannes 17:12 wordt hij “de zoon van het verderf” genoemd (dit betekent “de zoon van de verdoemenis”, de man die in de poel van vuur ten onder zal gaan). Maar we moeten eraan denken dat Judas **nooit** zijn redding heeft *verloren*, omdat Judas **nooit** gered was! U kan niet iets verliezen wat u nooit in bezit hebt gehad! Toen wij Johannes 13:10-11 bestudeerden, leerden we dat Judas de enige discipel was die ONREIN en ONGERED was (hij had nooit zijn reddingsbad).

We moeten lessen leren uit deze Judas. Deze man was onderwezen door de beste Bijbelleraar die de wereld heeft gekend. Deze man zag de meest verbazingwekkende wonderen die de wereld ooit heeft gezien. Deze man had de gelegenheid om zijn vertrouwen in Jezus Christus te stellen, maar dat deed hij nooit. Deze man stond zo kort bij de Heer en toch was hij verloren!

Hoe is het met u gesteld? Gaat u naar een bijbelvaste kerk, met goed onderwijs? Hebt u goede leraars en ouders die u de weg van de redding onderwezen hebben via de bladzijden van de Bijbel? Denk eraan dat naar de kerk gaan en het evangelie horen niemand automatisch redt! Het is voor een mens mogelijk naar een goede kerk te gaan, jarenlang de boodschap van redding te aanhoren en NOOIT GERED TE ZIJN! De kerken van de wereld zitten vol met zulke mensen! Wees geen Judas! Keer u naar de Redder en kom vandaag nog tot de Heer Jezus Christus! *Kort bij de waarheid zijn zal niemand redden!*

Wat heeft Jezus Zijn discipelen gegeven om hen te helpen in deze wereld (Johannes 17:14)? **Gods Woord**. De Bijbel is de OVERLEVINGSGIDS van de gelovige! Als wij in de wereld zonder Bijbel zouden zijn, dan zaten we dik in de problemen! Dit zou overeenkomen met een reiziger die zijn weg tracht te vinden zonder landkaart of kompas! Iemand beschreef het zo:

De Bijbel bevat de gedachten van God, de toestand van de mens, de weg naar de redding, de doem van zondaars en de vreugde van gelovigen. Zijn leringen zijn heilig, zijn voorschriften bindend, zijn geschiedenissen waar, zijn beslissingen onveranderlijk. Lees hem om wijs te worden, geloof hem om veilig te zijn en breng hem in praktijk om heilig te zijn. Hij bevat licht om u te leiden, voedsel om u te sterken en troost om u te verblijden.

Hij is de landkaart van de reiziger, de staf van de pelgrim, het kompas van de schipper, het zwaard van de soldaat en de gids van de christen. Zijn paradijs is hersteld, de hemel geopend, de poorten van de hel onthuld. Christus is zijn grootste onderwerp, ons welzijn zijn ontwerp, en de heerlijkheid van God zijn doel.

Hij moet het geheugen vullen, het hart besturen, de voeten leiden. Lees hem traag, frequent en gebedsvol. Hij is een weelderige mijn, een paradijs van glorie, een rivier van plezier. Hij wordt u bij leven gegeven, geopend bij 't godsgericht en herinnerd voor altijd. Hij impliceert de hoogste verantwoordelijkheid en veroordeelt al wie spot met zijn heilige inhoud. (Auteur onbekend).

Volgens Johannes 17:14 en 16 zijn er twee groepen mensen in de wereld:

- 1) De **Meerderheidsgroep** (de *grote* massa)
Zij zijn "van de wereld"
Zij behoren tot het SYSTEEM (Satans systeem)
- 2) De **Minderheidsgroep** (een *kleine* kudde – vgl. Lukas 12:32)
Zij zijn "niet van deze wereld"
Zij behoren tot de REDDER

Christus' discipelen zijn IN DE WERELD maar niet VAN DE WERELD, ze zijn VAN GOD. Ongeredde mensen zijn IN DE WERELD maar ook VAN DE WERELD (zij behoren tot het systeem van de duivel – zie Efeziërs 2:1-3).

Een gelovige kan denken: "waarom haalt God mij niet uit deze wereld? Waarom redt God mensen en neemt hen niet direct mee naar de hemel?" Dit is niet wat God beoogt! God heeft een doel met de gelovigen IN DE WERELD te laten!

Wat bidt Jezus **niet** volgens Johannes 17:15? "Niet dat U hen uit de wereld **wegneemt**". Maar Hij bidt wel dat God "hen bewaart voor de **boze**" (Johannes 17:15). Het woordje "boze" verwijst naar de duivel zelf. God wil ons wel in de wereld maar Hij wil ons niet in de greep van de duivel. God wil ons midden op het slagveld, maar God zal ons uit de klauwen houden van de vijand. Vermits God ons zo beschermt tegen de Satan kan deze GEEN VAT OP ONS hebben (zie 1 Johannes 5:18)!

Ja, gelovigen zijn in de wereld. Wat wil God dat gelovigen doen in de wereld (zie het eind van Filippenzen 2:15)? "Dat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld". Het kan niet altijd makkelijk zijn in uw leefwereld of op het werk, maar als God wil dat u daar bent, dan is dat de plaats waar u moet schijnen! Hoe donkerder de nacht, hoe meer de sterren blinken! Jozef was in het heidense Egypte. Hij was te midden van afgoderij en valse religie. Maar God was in staat hem daar te beschermen. Daniël was in het heidense Babylon. Hij zat helemaal middenin een zondige maatschappij. God was in staat hem daar te beschermen. Wij moeten **schijnen**, God zal **beschermen**!

c. Jezus bidt dat God hen zal "HEILIGEN"

Toen Jezus voor Zijn discipelen bad was het eerste wat Hij vroeg dat God hen zou BEWAREN! (Johannes 17:11-15). Zijn tweede gebedsverzoek staat in Johannes 17:17: "**heilig** hen!" Wat betekent de uitdrukking "heilig hen" in feite? Dit betekent: "zet hen apart, maak ze heilig, maak ze zoals heiligen dienen te zijn". God wil dat Zijn gelovigen in de wereld HEILIG wandelen! Heilig in gedachten, woorden en daden (meer gelijken op Christus). Jezus wilde dat Zijn discipelen beschermd, bewaard zouden worden ("BEWAAR HEN") maar Hij wilde ook dat Zijn discipelen een heilige levenswandel zouden hebben ("HEILIG HEN"). Daar was Jezus over bezorgd.

Het BEWAREN en het HEILIGEN van gelovigen zijn beide nodig. Een gelovige die bewaard wordt in de wereld maar niet heilig leeft is zoals een uitgeschakelde lamp in een donkere kamer. De lamp is er wel maar ze doet niet wat ze behoort te doen!

Hoe maakt God van gelovigen mensen die HEILIG wandelen? Dat doet Hij door de Bijbel: "Heilig hen door Uw **waarheid**; Uw **woord** is de waarheid" (Johannes 17:17). Zij die Gods Woord liefhebben, het lezen, gehoorzamen en ernaar leven zijn zij wier levens geheiligd worden. De geheiligde gelovige is de gelovige die Gods Woord actief maakt in zijn leven. DE HEILIGE BIJBEL PRODUCEERT EEN HEILIG LEVEN.

Veel mensen vandaag geloven niet echt in de Bijbel. Zij geloven dat de Bijbel gevuld is met dwaalingen, fouten en onwaarheden. Maar we moeten ons altijd herinneren dat de Zoon van God zei: "UW WOORD IS DE WAARHEID" (Johannes 17:17)! Gods Woord is Waarheid! Jezus zei het, en dan is het zo! En voorzeker kent niemand de Bijbel beter dan de Heer Jezus!

Wie zond Christus in de wereld (Johannes 17:18)? **De Vader**. Wie zendt de discipelen in de wereld (Johannes 17:18)? **Christus**. Christus zendt Zijn eigen discipelen recht in vijandelijk, bezet gebied! De wereld is sinds de zondeval immers bezet door "de god van deze wereld" (Satan; 2 Korinthiërs 4:4). Maar Zijn discipelen hoeven niet te vrezen want de overwinning behoort de Heer Jezus toe!

In Johannes 17:19 zei Jezus: "Ik **heilig** Mijzelf". Dit betekent: "Ik zet Mijzelf apart". Jezus verwees naar het werk dat Hij voor ons zou gaan doen op het kruis. Hij zou apart gezet worden als een offerande voor zonde. Hij werd GEHEILIGD opdat WIJ konden GEHEILIGD worden (Johannes 17:19). Hij stierf om mensen HEILIG te maken (apart gezet voor God, positioneel rein), en ook om gelovigen te HEILIGEN (praktisch rein, een geheiligd leven naar het beeld van Christus). Hij stierf om ons in alle opzichten HEILIG en REIN te maken (vergelijk Titus 2:14).

3. JEZUS BIDT VOOR TOEKOMSTIGE GELOVIGEN

Toen Jezus het gebed van Johannes 17 bad, had Hij niet Zijn kleine groep discipelen in gedachten. Hij wist dat er ook vele duizenden mensen in de toekomst zouden zijn die in Hem zouden geloven. In Johannes 17:20 zei Jezus: "En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen **geloven**".

De vroege discipelen (zoals Petrus, Johannes en later Paulus) gingen na de hemelvaart van Christus door met het prediken van het evangelie aan alle mensen (Mattheüs 28:19-20). Vele mensen geloofden in Christus door hun woord en hun prediking. Later gebruikte God deze discipelen om de boeken van het Nieuwe Testament te schrijven. Sinds het Nieuwe Testament geschreven is hebben vele duizenden mensen dit gelezen en hebben geloofd in Jezus Christus. Jezus wist dat deze mensen op een dag in Hem zouden geloven en Hij wilde hen in Zijn gebed insluiten (Johannes 17:20). Hebt u geloofd in de boodschap van redding van het Nieuwe Testament? Als dat zo is, dan had Jezus in Zijn gebed van Johannes 17 ook U in gedachten!

Jezus bad dat Zijn gelovigen **ÉÉN** mochten zijn (Johannes 17:21-23). Lees Efeziërs 4:3-7: ziet u de **ZEVEN ÉÉN**'s? Werd Jezus' gebed verhoord? Als vandaag mensen in Christus geloven dan worden zij allen "tot één lichaam **gedoopt**" (1 Korinthiërs 12:13). Dit betekent dat elke gelovige geplaatst wordt in het lichaam van Christus, dat de **KERK** is. Elke gelovige wordt een lid van de Kerk! Als gelovigen delen wij allen een gemeenschappelijke **EENHEID**. Elke gelovige is in staat het volgende te zeggen:

**De Heilige Geest leeft in mij.
God is mijn Vader.
Christus is mijn Redder en mijn Hoofd.
De Heilige Geest is mijn Trooster.
Christus' wederkomst is mijn verwachting.
De hemel is mijn thuis!**

Zij die niet gered zijn kunnen deze dingen niet zeggen en we zijn dan ook niet één met hen.

Jezus verlangt ernaar dat Zijn gelovigen op een dag met Hem in de hemel zullen zijn (Johannes 17:24). Hij zal terugkomen en ons daar naartoe te brengen (Johannes 14:3). Wat wil Jezus dat wij zouden zien (Johannes 17:24)? **Zijn heerlijkheid!** In de hemel zal Jezus in het centrum van de aandacht staan! Gelovigen verheugen zich vandaag alhoewel zij Christus niet zien (1 Petrus 1:8). Als gelovigen vandaag zich verheugen zonder Hem te zien, hoe groot moet dan de vreugde zijn in de toekomst wanneer we Hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht!

Het gebed van onze Heer eindigt met vers 26. Maar eigenlijk stopt Zijn gebed voor gelovigen nooit! De Bijbel zegt ons dat "Hij altijd leeft om voor hen [= ons] te pleiten" (Hebreeën 7:25). Hij stopt Zijn middelaarschap nooit!

WAT EEN WONDERLIJKE REDDER!

WAT EEN GROTE HOGEPRIESTER!

Arno Clemens Gaebelien (*An Exposition of the Gospel of John*. NL: *Wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd*) over Johannes 17:22-26:

De Heer heeft gebeden voor de bewaring en heiliging van de gelovigen. Nu bidt de Heer voor hun *verheerlijking*. Wat een erfenis heeft de Heer voor ons nagelaten! "*En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt*". Wat bedoelt de Heer met deze woorden? Welke heerlijkheid belooft Hij te geven? Hier lopen de meningen nogal uiteen...

Toch geloven we dat deze woorden geen moeilijkheid hoeven te geven. Net als andere verklaringen van de Heer, zoals vers 4: "Ik heb het werk voleindigd dat Gij Mij te doen hebt gegeven", en vers 11: "Ik ben niet meer in de wereld", zien ook deze woorden vooruit op de tijd na de opstanding. In de opstanding verheerlijkte de Vader de Heer Jezus voor het werk dat Hij volbracht had. De Heer had voldaan aan de rechtvaardige eisen van God. Gods geliefde Zoon was naar de aarde gekomen en had Hem verheerlijkt tijdens heel zijn leven op aarde. Tenslotte verheerlijkte de Zoon Hem in zijn dood aan het kruis en voldeed Hij aan de gerechtigheid van God ten behoeve van verloren zondaars. Als loon voor dit volbrachte werk wekte God Hem op uit de doden en gaf Hem heerlijkheid.

Ditzelfde wordt ook gezegd in Fil. 2 vanaf vers 6: "Die in de gestalte van God zijnde, het geen roef geacht heeft God gelijk te zijn, maar heeft Zichzelf ontledigd en heeft de gestalte van een slaaf aangenomen en is de mensen gelijk geworden. En uiterlijk een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood aan het kruis. *Daarom* heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam verleend, die boven alle naam is".

Deze heerlijkheid die de Heer ontvangen heeft geeft Hij aan hen die van Hem zijn.

Wat een geweldige gedachte is dat! De Zoon van God kwam om te sterven voor onze zonden, en toen Hij stierf als onze Plaatsvervanger nam Hij alles op Zich wat wij verdienen als schuldige zondaars. Hij betaalde voor onze schuld. Daarom beloofde God Hem in zijn rechtvaardigheid omdat Hij en alleen Hij een beloning verdient - een beloning die bestaat in zijn verheerlijking; maar onze liefhebbende Heer geeft de heerlijkheid die Hem toekomt en die Hij ontvangen heeft, aan allen die van Hem zijn! Hij maakt ons deelgenoten van de heerlijkheid die Hij verkregen heeft.

Het is niet moeilijk de heerlijkheid die de Heer verkregen heeft te omschrijven. Het is een zenvoudige heerlijkheid, en wij hebben daaraan deel.

1. In de opstanding ontving de Heer de heerlijkheid van het *zoonschap*, want “Hij is de eerstgeborene uit de doden” (Kol. 1:18). Wij hebben met Hem deel aan zijn zoonschap en wij zijn in Hem zonen van God.
2. God maakte Hem tot *erfgenaam* van alle dingen (Hebr. 1:2). Hij is het hoofd van de nieuwe schepping. Wij zijn “erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus” (Rom. 8:17).
3. God gaf Hem een heerlijke *plaats* als beloning. Hij is gaan zitten aan de rechterhand van God. Hij heeft een plaats boven alle engelen. God heeft ons mee doen zitten in de hemelse gewesten in Christus Jezus (Ef. 2:6).
4. Als beloning ontving de Heer een heerlijke *naam*, “de naam die boven alle naam is”. En voor ons geldt: “Ik zal hem een witte steen geven en op de steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan hij die hem ontvangt” (Openb. 2:17). “En Ik zal op hem schrijven... mijn nieuwe naam” (Openb. 3:12). “En zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn” (Openb. 22:4).
5. Hij ontving de heerlijkheid van het *priesterschap*. Hij is Priester geworden naar de ordening van Melchizedek, en wij zijn priesters met Hem.
6. Hij is gemaakt tot *Koning* en God zal Hem het beloofde koninkrijk geven. Hij zal zitten op de troon en regeren over de aarde en de volken zullen zijn erfenis zijn. Wij zullen met Hem heersen en regeren.
7. Tenslotte ontving Hij de heerlijkheid van het *rechtersambt*. Al het oordeel is aan Hem gegeven. Ook deze heerlijkheid zullen wij met Hem delen. “Weet gij niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? Weet gij niet dat wij engelen zullen oordelen?” (1 Kor. 6:2 en 3).

Dit is de heerlijkheid die aan de Heer gegeven is en die wij met Hem zullen delen. Wij zullen die heerlijkheid straks pas ten volle ontvangen. “Wij weten, dat als Hij geopenbaard zal zijn, wij Hem gelijk zullen zijn” (1 Joh. 3:2). Dat zal zijn op de dag waarop Hij zal komen “in zijn heerlijkheid en die van de Vader en de heilige engelen” (Luk. 9:26). Wij zullen met Hem zijn in die heerlijkheid; wij zullen schitteren in zijn heerlijkheid. Op die dag zal Hij zijn hartewens en de begeerte van zijn lippen ontvangen (Psalm 21:2). Om zijn moeitevol lijden zal Hij het zien tot verzadiging toe, wanneer “Hij komt om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloofd hebben” (2 Thess.1:10).

Dan zal de wereld *weten* dat de Vader de Zoon gezonden heeft. Dan is het geloof verwisseld in aanschouwen. Wat een heerlijk schouwspel zal het zijn als de Zoon vele zonen tot zijn heerlijkheid zal leiden. Op die dag zal de hele wereld het weten, en alle ongeloof zal voor altijd verdwenen zijn.

Dan volgt de bede: “Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad vóór de grondlegging van de wereld”.

Dit is het gebed van de Heer voor de verheerlijking van de zijnen. Alleen hier gebruikt de Heer in zijn gebed het woord: “Ik wil”. Het oorspronkelijke woord (thelo) heeft de betekenis van een beslist voornemen. Het is daarom meer dan een verzoek, het is een eis. De Heer had hun beloofd: “Ik kom weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar Ik ben” (14:3). Nu zegt de Heer wat zijn wil is met betrekking tot de zijnen. De wil van de Heer was altijd in volkomen overeenstemming met de wil van de Vader. Wat een geweldige hoop is dit voor ons die van Hem zijn: het moment dat we “thuis” zullen komen! Hoe dit zal gebeuren is geopenbaard aan de apostel Paulus. We kunnen het lezen in 1 Thess. 4:16-18.

Dezelfde Heer die bad: “Vader, Ik wil”, dezelfde Heer die beloofde: “Ik kom weer”, dezelfde Heer die nu onze Voorspraak is in de tegenwoordigheid van de Vader, zal Zelf komen uit de hemel met een bevelend roepen. Dan zullen de ontslapen gelovigen opstaan, zij zullen hun opstandingslichaam ontvangen, en wij zullen veranderd worden en samen met hen in wolken opgenomen worden, de Heer tegemoet in de lucht. Dan zullen we met Hem zijn waar Hij is en delen in zijn heerlijkheid. En wij zullen zijn heerlijkheid zien, een heerlijkheid die bij Hem past als

Degene naar wie alle liefde van de Vader uitgaat, een liefde die er al was vóór de grondlegging van de wereld.

Dan spreekt de Heer over de tegenstelling tussen de wereld en de zinnen.

“Rechtvaardige Vader, en de wereld heeft U niet gekend; maar Ik heb U gekend en deze hebben erkend dat Gij Mij gezonden hebt”. In vers 11 spreekt de Heer de Vader aan als “Heilige Vader”; hier gebruikt de Heer de uitdrukking “Rechtvaardige Vader”. De wereld kent die rechtvaardige Vader niet, en tijdens de dienst van de Heer op aarde weigerde zij Hem te kennen. Maar Hij, de Zoon, kende Hem, hoewel Hij op aarde leefde in de gestalte van een dienstknecht, omdat Hij Zich vernederd had.

“Niemand kent de Zoon dan de Vader en niemand kent de Vader dan de Zoon en hij aan wie de Zoon Hem wil openbaren” (Matth. 11:27). De Heer voegt er aan toe: *“En deze hebben erkend dat Gij Mij gezonden hebt”*. Zij weten dat de Vader de Zoon gezonden heeft, zij kennen de Vader en zij hebben gemeenschap met de Vader. Dat was een troost voor de Heer. Terwijl de wereld Hem niet kende, kenden zijn discipelen Hem wel en zij leefden in gemeenschap met Hem en met de Vader.

Dit belangrijke hoofdstuk eindigt met de slotwoorden die de Heer gebeden heeft. Het zijn woorden van troost en bemoediging. *“En Ik heb hun Uw naam bekend gemaakt en zal die bekend maken, opdat de liefde waarmee Gij Mij liefgehad hebt in hen zij en Ik in hen”*. Het bekend maken van de naam van de Vader aan hen die de Vader Hem gegeven had was het doel van de Heer geweest. Alleen Hij die de Vader kende kon Hem bekend maken. Maar deze dienst van de Heer is niet voorbij. Ook nu verricht hij deze dienst nog, want Hij zegt: “Ik zal die bekend maken”. Vanuit de hemel maakt de Heer de Vader en de liefde van de Vader bekend aan allen die in Hem geloven, opdat wij dezelfde liefde zouden kennen die op Hem rustte toen Hij op aarde was. En *Hij* is in hen. Door het geloof mogen wij deze geweldige waarheid uitspreken: “De Vader heeft mij lief zoals Hij de Heer Jezus lief heeft”. Als we zien op onszelf, twijfelen we aan deze woorden. Dan zien we zwakheid, onvolmaaktheid en zondigheid. Maar we moeten beseffen dat we niet geliefd worden op grond van enige liefelijkheid die in ons zou zijn, maar omdat wij in Hem zijn Die geliefd wordt door de Vader. Omdat wij aan Christus toebehoren, omdat wij in Hem zijn en Hij in ons, omdat wij één met Hem zijn, heeft de Vader ons lief zoals Hij Christus liefheeft.

Wij besluiten deze overdenking van het kostbaarste en heiligste gedeelte van het evangelie van Johannes met de woorden die de Puriteinse predikant George Newton schreef aan het eind van zijn beschouwing over dit hoofdstuk. “Wat zijn de woorden die de Heer hier tot de Vader richt ernstig en indringend: dat wij één mogen zijn en dat het zijn wil is dat wij bij Hem zijn. Hier zien we wat er leeft in het hart van de Heer; we horen hoe Hij bidt voor ons. Wat is het goed dat wij de gedachten van de Heer steeds beter leren kennen, tot het tijdstip aanbreekt dat dit gebed ten volle vervuld wordt, wanneer wij opgenomen worden om bij de Heer te zijn en wij daar zijn waar Hij is”.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm