

Johannes 11

DE OPSTANDING EN HET LEVEN

<http://www.middletonbiblechurch.org/gospjohn/john.htm>

Indien niet anders vermeld komen alle Schriftaanhalingen uit de Herziene Statenvertaling (HSV)
Vertaling, bewerking, plaatjes en voetnoten door M.V.

In onze reis doorheen het Evangelie naar Johannes hebben we geleerd wie Jezus Christus in werkelijkheid is. Tot dusver hebben wij geleerd dat Hij is ...

De God-Mens	Het Licht van de wereld
Het Water des levens	De Deur van de redding
Het Brood des levens	De Goede Herder

In Johannes 11:25 vinden we een ander "IK BEN" vers dat ons helpt beter te begrijpen wie Jezus Christus werkelijk is:

"Ik ben de **Opstanding** en het **Leven**;
wie in Mij gelooft, zal **leven**"

Laten we nu het hoofdstuk bestuderen waarin dit vers wordt gevonden:

Schema van Johannes Hoofdstuk 11

1. De ziekte en dood van Lazarus (Johannes 11:1-16).
2. Het volk weent en Jezus is in beroering (Johannes 11:17-38).
3. Jezus wekt Lazarus op uit de dood (Johannes 11:39-44).
4. De vijanden van Jezus maken hun plannen (Johannes 11:45-57).

In Johannes hoofdstuk 11 gaan we leren over een van de verbluffendste wonderen die Jezus deed. Jezus deed iets wat nooit iemand heeft gedaan in de menselijke geschiedenis: een mens die al **vier** dagen (Johannes 11:39) dood was werd opgewekt uit de dood! In oudtestamentische tijden werkte God op een bijzondere wijze door Zijn profeten Elia en Elisa en deze mannen wekten zelfs personen op uit de dood (zie 1 Koningen 17:17-24 voor Elia, en 2 Koningen 4:1-37; 13:20-21 voor Elisa). Maar deze mensen waren niet al vier dagen dood!

Het grote wonder waarover we lezen in Johannes hoofdstuk 11 was niet de enige keer dat Jezus iemand opwekte die gestorven was. Hij wekte de dochter van Jäirus op, die een korte tijd overleden was (Lukas 8:41-56). Ook de zoon van een weduwe die niet langer dan een dag dood kan geweest zijn (Lukas 7:11-16). Maar het wonder waarover we lezen in Johannes hoofdstuk 11 was het grootste van de drie, en het was een wonder dat onder de Joden veel beroering teweegbracht (Johannes 11:47-48; 12:9). We zijn nu klaar om naar Johannes hoofdstuk 11 te gaan en ervan te leren:

1. DE ZIEKTE EN DOOD VAN LAZARUS

In Johannes 11:1 lezen we dat Lazarus **ziek** was. Hoe ziek was hij? Een paar dagen later lezen we dat Lazarus **gestorven** is (Johannes 11:14). Zijn ziekte leidde hem snel naar het graf.

Lazarus leefde in de stad **Bethanië** (Johannes 11:1), een stad die dichtbij **Jeruzalem** lag (Johannes 11:18 → vijftien stadiën = 15 x 185 m, en dus ligt Bethanië op ongeveer 2,5 km van Jeruzalem. Dit klopt met de hedendaagse vaststellingen). Kan u Bethanië en Jeruzalem aanwijzen op de kaart van Judea hieronder? Vergis u niet met het Bethanië aan de overkant van de Jordaan!



Bethanië ligt ongeveer 2,5 km ten oosten van Jeruzalem.
 Hou rekening met de Noordpijl op het kaartje rechts.



De namen van de twee zussen van Lazarus waren Maria en Martha (Johannes 11:1). We kunnen over deze twee zussen ook lezen in Lukas 10:38-42. In Johannes 11:2 leren we over iets wat Maria deed voor Jezus. We zullen hier meer over leren in Johannes 12:1-8.

Maria en Martha zonden een bericht naar Jezus (Johannes 11:3). Zij wilden dat Jezus onmiddellijk zou komen, omdat Hij Lazarus liefhad. Jezus had Lazarus werkelijk lief (Johannes 11:5). Maar Jezus ging niet onmiddellijk naar Bethanië (Johannes 11:6). We moeten ons altijd herinneren dat God niet altijd doet wat wij van Hem denken dat Hij zou doen! God doet altijd wat het beste is!

Toen Jezus het nieuws hoorde dat Lazarus ziek was, zei Hij: “Deze ziekte is niet tot de dood” (Johannes 11:4). Wat bedoelde Jezus daarmee? Zei Hij dat Lazarus niet zou sterven? Dit kon niet Zijn bedoeling geweest zijn want Jezus wist dat Lazarus zou sterven (Johannes 11:14). Jezus zei dat het finale resultaat van deze ziekte niet de dood zou zijn. Lazarus zou sterven, maar hij zou niet dood eindigen! Hij zou LEVEND eindigen! Hier is wat Jezus bedoelde:

“Deze ziekte is niet tot de dood”

Was deze ziekte tot de dood, dan zou de dood het finale resultaat zijn:

➡ ZIEKTE → DOOD (finale resultaat van de ziekte)

“Deze ziekte is met het oog op de heerlijkheid van God”

Deze ziekte zou resulteren in de dood, maar de dood is niet het finale resultaat:

➡ ZIEKTE → DOOD → LEVEN → GOD IS VERHEERLIJKT (finale resultaat van de ziekte)

God had een doel met toe te laten dat Lazarus ziek werd en zou sterven, net zoals God een wonderlijk doel heeft met toe te laten dat een mens blind geboren wordt (zie Johannes 9:1-3).

Noot: Als we denken aan wat Jezus met Lazarus deed moeten we een belangrijk verschil maken. De FINALE OPSTANDING VAN GELOVIGEN verschilt helemaal met wat gebeurde met Lazarus. Het is wel waar dat Lazarus opstond uit de doden (Johannes 12:9), maar dit is niet hetzelfde als wat zal gebeuren met gelovigen wanneer zij zullen opgewekt worden (Johannes 6:39, 40, 44, 54). Lazarus werd opnieuw tot leven gebracht. Zijn leven werd hersteld. Lazarus was werkelijk dood (Johannes 11:14) maar door Gods kracht kreeg hij zijn aardse leven terug. Maar aan Lazarus werd geen nieuw lichaam gegeven dat nooit meer zou sterven. Alhoewel hij niet langer ziek en dood was, kreeg hij toch hetzelfde soort lichaam terug, en op een dag zou hij opnieuw sterven! Wat Jezus voor Lazarus deed was wonderlijk, maar tijdelijk, niet permanent. In de toekomst, wanneer Jezus de gelovigen opwekt, zal Hij een permanent werk doen! In de tijd van de opstanding van de gelovigen zullen zij nieuwe lichamen krijgen die onsterfelijk en onverderfelijk

zullen zijn (1 Korinthiërs 15:51-54). Dit betekent dat hun lichamen nooit verouderen, nooit ziek worden en nooit sterven! Zij zullen lichamen hebben die aangepast zijn om eeuwig mee te gaan! Op een dag zal ook Lazarus zo'n nieuw opstandingslichaam krijgen!

De opstanding is iets wat zal gebeuren in de toekomst, voor ALLE MENSEN (zie Johannes 5:28-29). Er is een OPSTANDING TEN LEVEN (Johannes 5:29). Deze mensen zullen leven in hun nieuwe lichamen, en voor altijd bij Christus zijn. Zie op het schema hieronder ter hoogte van de nummers 7 en 9. Dit wordt ook de "eerste opstanding" genoemd.

Maar er is ook een OPSTANDING TER VERDOEMENIS (Johannes 5:29). Deze mensen zullen een nieuw lichaam krijgen dat aangepast zal zijn om voor altijd in de hel of "poel van vuur" te verblijven (Openbaring 20:11-15). Zij zullen voor eeuwig afgescheiden worden van God. Zie op het schema ter hoogte van nummer 10. Dit wordt ook de "tweede opstanding" genoemd (laatste oordeel).

Er zal dus een eerste of goede opstanding zijn (voor de geredden), en een tweede of slechte opstanding (voor de verlorenen). Aan welke opstanding zal u deelhebben? De keuze is aan u!

Wat God deed voor Lazarus was iets heel bijzonders. Hij bracht een dode man uit zijn grafombe en herstelde zijn aardse leven. Wat God in de toekomst nog zal doen, voor u en voor elke gelovige, is nog veel meer bijzonder (zie Filippenzen 3:20-21; 1 Thessalonicenzen 4:16-17 en 1 Korinthiërs 15).



Zie voor uitleg bij dit schema: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Opstanding.pdf>

Toen Jezus het nieuws hoorde dat Lazarus ziek was, spoedde Hij Zich niet naar Bethanië (Johannes 11:6). Hoelang bleef Hij in dezelfde plaats waar Hij was (Johannes 11:6)? Nog twee dagen. Denk eraan dat God nooit traag is (vergelijk 2 Petrus 3:9)! Hij weet wat Hij doet en Hij doet alle dingen goed. God zal de dingen niet zo snel doen als wij dikwijls zouden willen, maar Hij is nooit traag! Omdat God nooit traag is moeten we leren te **wachten op God** (Psalm 27:14).

Na deze twee dagen zei Jezus: "Laten wij weer naar **Judea** gaan" (Johannes 11:7). Bethanië (waar Lazarus was) en Jeruzalem (waar de meeste vijanden van Jezus waren) waren allebei in Judea gelegen. Waarom waren de discipelen bang om terug te keren naar deze streek (Johannes 11:8)? Ze zeiden: "Rabbi, de Joden hebben U onlangs nog geprobeerd te stenigen, en gaat U daar weer heen?". De discipelen herinnerden zich wat de Joden trachtten te doen in Johannes 10:31-33. Hij ontsnapte toen (Johannes 10:39) maar zou dat nu nog lukken? Jezus antwoordde de discipelen dat Hij dat in alle veiligheid overdag kon doen (Johannes 11:9-10). Hij wist dat het uur van Zijn dood nog niet gekomen was. Jezus wist dat God Hem een bepaalde tijdsperiode had gegeven om Gods wil te doen op aarde. Hij wist dat Zijn vijanden deze tijdsperiode niet konden inkorten (Johannes 10:18). Hij wist dat Hij niet kon sterven voordat Zijn werk gedaan was. Hetzelfde is waar voor ons. Wanneer een

gelovige in het licht wandelt en Gods plan voor hem (of haar) vervult, is er niets dat hij (of zij) hoeft te vrezen. God beschermt Zijn dienaren! Gods dienaren moeten niet vrezen wat mensen aan hen zouden kunnen doen (Psalm 118:6; Psalm 27:1; Hebreëen 13:6).

Jezus vertelde Zijn discipelen iets wat zij niet begrepen: “Lazarus, onze vriend, **slaapt** [*koimao* = slapen], maar Ik ga naar hem toe om hem **uit de slaap op te wekken** [*exupnizo* = ontwakken uit de slaap]” (Johannes 11:11). Toen Jezus zei dat Lazarus “slaapt” wat bedoelde Hij dan daarmee (Johannes 11:13)? “Maar Jezus had over zijn dood gesproken, terwijl zij dachten dat Hij over de natuurlijke slaap sprak”. De apostelen dachten dat Jezus de natuurlijke slaap bedoelde. In Johannes 11:14 bracht Jezus klaarheid: “Lazarus is gestorven”. Lazarus sliep de slaap van de dood!

De Bijbel gebruikt vaak de term “slaap” om de dood te beschrijven – zie 1 Koningen 2:10 (“David ging bij zijn vaders **te ruste** en werd begraven”); Mattheüs 27:52 (*koimao* = slapen); Lukas 8:52 (*katheudo* = rusten, slapen); 1 Korinthiërs 15:20 (*koimao* = slapen); 1 Thessalonicenzen 4:14 (*koimao* = slapen).

Een voorbeeld wordt gevonden in 1 Korinthiërs 11:30: “Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken, en velen zijn ONTSLAPEN (*koimao* = slapen)”. Het Grieks (waarin het Nieuwe Testament werd geschreven) gebruikt in dit vers een woord dat zowel slapen als ontslapen (*koimao*) kan betekenen. In het Nederlands hebben wij *twee* woorden die “slapen” in zich dragen maar wel met een geheel verschillende betekenis: slapen (rusten) en ontslapen (sterven).

Als u naar een funerarium zou gaan en daar een overleden persoon zou zien, dan lijkt het lichaam daar op een mens die **slaapt**! Het lijkt alsof dat lichaam **rust**. Wanneer een persoon sterft dan is zijn LICHAAM TOT RUST GEBRACHT. Maar het zal niet voor altijd rusten! Op een dag zal er iets met dat lichaam gebeuren!

Wanneer een persoon SLAAPT weten we dat hij niet voor altijd zal slapen. De tijd komt dat hij zal ONTWAKEN! Hetzelfde is waar voor het lichaam dat “slaapt” in het graf. In Daniël 12:2 lezen we dit: “En velen van hen die **slapen** in het stof van de aarde, zullen **ontwaken**, sommigen tot eeuwig **leven**, anderen tot smaad, tot eeuwig **afgrijzen**”. Wie is Degene die de doden zal opwekken (Johannes 5:27-29)? “De Zoon des mensen”!

De discipelen hadden genoeg moed om met Jezus naar Bethanië te gaan, maar wat dacht Thomas dat er gebeuren zou? “Thomas dan, die Didymus genoemd werd, zei tegen zijn medediscipelen: Laten ook wij gaan om met Hem te sterven” (Johannes 11:16). Thomas zag het verkeerd! Spoedig zou het voor Jezus de tijd zijn om te sterven, maar niet voor de discipelen. God had een volmaakt plan voor Zijn geliefde Zoon en ook een volmaakt plan voor elke discipel.

2. HET VOLK WEENT EN JEZUS IS IN BEROERING

Toen Jezus in Bethanië aankwam lag Lazarus reeds **vier** dagen in het graf (Johannes 11:17). Vele Joden waren gekomen om Martha en Maria te troosten (Johannes 11:19).

Van de zussen kwam Martha het eerst tot Jezus (Johannes 11:20). Dacht zij dat Jezus iets had kunnen doen om de dood van Lazarus te voorkomen? “Als U hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn” (Johannes 11:21). Maar zij dacht dat Jezus evenwel toch nog iets kon doen: “Maar ook nu weet ik dat God U alles wat U van God vraagt, geven zal” (Johannes 11:22).

Jezus dan gaf Martha een wonderlijke belofte met betrekking tot wat Hij zou doen: “Uw broer zal **weer opstaan**” (Johannes 11:23). Jezus zou Lazarus uit zijn ‘slaap’ laten ontwaken (vergelijk Johannes 11:11)!

Wist Martha dat Lazarus weer zou opstaan? Jazeker, “bij de opstanding op de laatste dag” (Johannes 11:24). Zij wist dat er op de laatste dag een opstanding zou plaatsvinden net zoals de profeet Daniël dit zei in Daniël 12:2.

Martha wist dat de OPSTANDING een gebeurtenis was die zou plaatsvinden in de verre toekomst. Maar zij moest begrijpen dat de OPSTANDING een Persoon is en dat die Persoon vlak voor haar stond! Jezus zei tot Martha: “IK BEN de **Opstanding** en het **Leven**” (Johannes 11:25).

Het woord OPSTANDING betekent “opstaan”. Wanneer een persoon sterft dan “ligt hij neer” of “rust” hij in het graf. Wanneer een persoon opstaat uit de doden is er een “opstanding”, net zoals Lazarus opstond en uit zijn graftombe naar buiten kwam (Johannes 11:44). Jezus Christus heeft geen probleem met het graf en met de dood. HIJ IS DE OPSTANDING EN HET LEVEN! De dood is de grootste vijand van de mens (1 Korinthiërs 15:26) maar Jezus Christus heeft deze vijand overwonnen! Wegens haar twijfels dacht Martha dat de dood en het graf groter waren dan Jezus. Zij moest zich realiseren dat Jezus groter was dan de dood en het graf. Jezus Christus is de “**Vorst** van het **leven**” (Handelingen 3:15).

Jezus zei: “IK BEN DE OPSTANDING” (Johannes 11:25). Dit wordt uitgelegd in Johannes 11:25:

“wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven”

De lichamelijke dood is geen probleem voor de persoon die gelooft in Jezus Christus! Wanneer een gelovige sterft dan verliest hij niet maar wint hij veeleer (Filippenzen 1:21-23)! Voor de gelovige is de lichamelijke dood niets om bang voor te zijn. Het is gewoon een deur die leidt naar het LEVEN (een eeuwige relatie met God)!

Jezus zei: “IK BEN HET LEVEN” (Johannes 11:25). Dit wordt uitgelegd in Johannes 11:26:

“ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid”

Jezus zei iets overeenkomstigs in Johannes 8:51. Een ware gelovige zal nooit afgezonderd worden van God! De gelovige heeft EEUWIG LEVEN. Hij zal nooit de geestelijke dood (afscheiding van God) ervaren.

Martha zei: “ik geloof dat U de **Christus** bent, de **Zoon** van God (Johannes 11:27), maar ze begreep niet echt wat Jezus bedoelde wanneer Hij zei: “IK BEN DE OPSTANDING EN HET LEVEN” (Johannes 11:25). Ergens dacht zij dat het graf groter was dan Jezus (zie Johannes 11:39-40). Maar spoedig zou zij “de heerlijkheid van God” zien (Johannes 11:40). Zij zou zien hoe groot de Zoon van God werkelijk is! Het graf is geen partij voor Hem!

Martha ging weg en daarna kwam Maria naar Jezus, gevolgd door velen van de Joden die gekomen waren om te troosten (Johannes 11:28-31). Toen Maria Jezus ontmoette, vertelde zij hetzelfde als wat haar zuster had gezegd (Johannes 11:32 en vergelijk 11:21). Zij dacht dat Jezus iets had kunnen doen als Hij daar was geweest toen Lazarus nog leefde. Spoedig zou zij leren dat Jezus in staat was iets te doen niettegenstaande Lazarus reeds 4 dagen dood was! De dood is niet groter dan Jezus. Jezus is Heer over de dood!

Wat deed Maria en wat deden de andere Joden volgens Johannes 11:33? Zij WEENDEN, en Jezus raakte innerlijk in BEROERING. Het woord “beroering” (Johannes 11:33) betekent dat Jezus “heftig in de geest bewogen” werd. Hij is ontroerd bij het zien van haar verdriet en zwakheid. Hier zien we de echte mensheid van de Heer. De Heer is “heftig bewogen”, er is diepe smart en verontwaardiging in zijn hart.

Jezus vroeg waar de graftombe van Lazarus was en zij zeiden tot Hem: “Heer, kom en zie” (Johannes 11:34). Daarna lezen we dat “**Jezus weende**” (Johannes 11:35).

Noot: Dit is het kortste vers in de Statenvertaling en de King James Version: 2 woorden en 11/9 letters (“Jezus weende”/“Jezus wept”). Echter in het Griekse Nieuwe testament is het kortste vers 1 Thessalonicenzen 5:16: παντοτε χαιρετε (“Verblijd u altijd): 2 woorden en 14 letters.

Jezus weende, maar Hij weende niet op dezelfde manier als de Joden (zie Johannes 11:33). Het woord “weende” in Johannes 11:35 (Gr. *dakruo*: tranen laten) is een ander woord dan we vinden in Johannes 11:33 (Gr. *klao*: luid wenen). In Johannes 11:33 leren we dat Maria en de Joden in feite “luid weenden” wegens de dood van Lazarus, terwijl Jezus in Johannes 11:35 “tranen liet”. Waarom liet Jezus tranen? Zoals een mens liet Hij tranen vanwege de innerlijke beroering die Hem aangreep (zie Johannes 11:33).

De Joden zagen dat Jezus weende en zeiden: “Zie, hoe **lief** Hij hem [= Lazarus] had” (Johannes 11:36). Dit gaf aanleiding voor de Joden om het volgende te zeggen: “Kon Hij Die de ogen van de blinde geopend heeft, ook niet maken dat deze niet gestorven was?” (Johannes 11:37). Jezus werd

opnieuw in Zichzelf bewogen, maar nu vooral door hun ongeloof. Zij dachten dat Jezus geen macht over de dood en het graf had!

3. JEZUS WEKT LAZARUS UIT DE DOOD



Lazarus' graf was in een grot (Johannes 11:38). Er was een steen geplaatst voor de ingang. Het kan een gelijksoortige tombe zijn geweest als deze waarin later Jezus werd gelegd, zoiets als op het plaatje hiernaast.

Jezus beval de steen weg te nemen van de ingang van de tombe (Johannes 11:39). Waarom wilde Martha niet dat de steen zou weggenomen worden (Johannes 11:39)? Ze zei: "hij ruikt al". Hij lag daar al 4 dagen!

Het lichaam van Lazarus was reeds gaan ontbinden. In zulke warme landen begon een lijk snel te rotten en dus te stinken! Maar Jezus wist wat Hij deed, en spoedig zou Lazarus uit het graf komen zonder enige kwalijke geur!

Wat zou Martha zien als zij maar wilde geloven (Johannes 11:40)? "De heerlijkheid van God!" Vergelijk Johannes 11:4 en Johannes 11:25-26. De opwekking van Lazarus was voor God een wonderlijke gelegenheid om Zich bekend te maken op een bijzondere manier.

Nadat zij de steen wegnamen, bad Jezus (Johannes 11:41). Hij bad niet stil maar luidop zodat anderen Hem konden horen (11:41-42). Jezus dankte God openlijk voor wat stond te gebeuren!

Na dit gebed riep Jezus met een **LUIDE STEM**: "Lazarus, **kom naar buiten!**" (Johannes 11:43). Lazarus gehoorzaamde het bevel van de Heer (Johannes 11:44). Jezus riep zorgvuldig Lazarus met zijn naam (Johannes 11:43). Er zal een tijd komen dat **allen** die in de graven Zijn stem zullen horen (Johannes 5:28)! En zij zullen "eruitgaan" (Johannes 5:29)! De dood en het graf vormen geen probleem voor Jezus!

Het moet nogal een belevenis geweest zijn om Lazarus naar buiten te zien komen, nog steeds omwikkeld in zijn grafkleden (Johannes 11:44)! Lichamen werden naar gewoonte omwikkeld met windsels, met specerijen ertussen om de geur te onderdrukken. Lazarus moet eruit gezien hebben als een **WANDELENDE MUMMIE!** Jezus beval het volk om hem los te maken (hem te bevrijden van zijn wikkels) en hem te laten gaan (Johannes 11:44).

Het volgende schema laat het verschil zien tussen wat met Lazarus gebeurde en wat zal gebeuren met gelovigen in de **TOEKOMST**:



4. DE VIJANDEN VAN JEZUS MAKEN HUN PLANNEN

Velen van Joden **geloofden** in Jezus toen zij dit opmerkelijke wonder zagen (Johannes 11:45). Anderen gingen weg en vertelden de farizeeën wat Jezus had gedaan (Johannes 11:46). De Joodse leiders moesten beslissen wat zij zouden doen met Jezus (Johannes 11:47). Zij waren zich bewust van het wonder dat Jezus had gedaan (Johannes 11:47).

Deze Joodse leiders vonden het niet goed om Jezus te laten begaan (Johannes 11:48). Zij waren bang dat Jezus in populariteit zou toenemen en dat meer en meer mensen Hem zouden volgen. Zij vreesden dat Jezus en Zijn volgelingen ook politieke betekenis zouden krijgen. Deze Joden wisten dat als dit ooit zou gebeuren, de Romeinen tussenbeide zouden komen en over de Joden met een nog sterkere vuist zouden heersen. Zij dachten op dwaze wijze dat de hele natie in gevaar kwam vanwege Jezus!

Kajafas, de hogepriester, zei dan iets dat eigenlijk twee verschillende dingen betekent. Wat hij zei wordt gevonden in Johannes 11:50:

“... dat het nuttig voor ons is dat **één** mens sterft voor het volk, en niet heel het volk **verloren** gaat”.

Kajafas bedoelde één ding toen hij deze woorden sprak, maar zonder dat Kajafas het beseftte dragen deze woorden nog een andere boodschap! Zoals het uitdraaide sprak Kajafas precies de woorden die God wilde dat hij sprak!

Laten we de twee betekenissen van deze woorden eens overdenken. Dit bedoelde Kajafas:

“Als we Jezus laten begaan zullen de Romeinen komen en ons vernietigen en dan zullen wij het volk niet meer kunnen besturen. Het is veel beter dat één Mens sterft (Jezus) en dan de hele natie niet verloren gaat (door de Romeinen)”

Dit was eigenlijk een boos complot om Jezus te vernietigen!

Maar deze woorden hebben ook een andere betekenis. Kajafas wist het niet, maar eigenlijk sprak hij het wonderlijkste goede nieuws dat de wereld ooit heeft gehoord! Jezus Christus moest sterven voor de hele natie! Dit is het goede nieuws van het Evangelie! Christus moest sterven voor onze zonden opdat wij niet zouden verloren gaan! Hij moest sterven opdat wij gered zouden kunnen worden! Christus moest sterven als PLAATSVERVANGER van de mens! Dus, alhoewel Kajafas over een boos plan sprak om Jezus te doden, gebruikte God deze zelfde woorden om de wonderlijke boodschap van het Evangelie te presenteren! Zonder het te weten draaide het zo uit dat Kajafas een van de eerste evangeliepredikers was! God kan maken dat de toorn van een mens Hem prijst!

Wij hebben zo'n grote God dat zelfs de meest boze plannen van de mens kunnen gebruikt worden om Gods wonderlijke plan te volbrengen! God laat boze mannen spreken en handelen op bepaalde manieren, maar het draait uiteindelijk zo uit dat het Gods plan is dat volbracht wordt! Zij zijn de verliezers, maar God is de winnaar! U kan zien hoe dit gebeurde als u verzen leest zoals Lukas 22:22, Handelingen 2:23-24 en Handelingen 4:26-28. God kan ongeredde mensen gebruiken om Zijn eigen volmaakte plan uit te voeren.

Wat planden de Joden van die dag af aan? “Vanaf die dag dan waren zij vastbesloten om Hem te doden” (Johannes 11:53). In het plan van de Vader zou het spoedig de tijd zijn voor Jezus om Zijn leven af te leggen. Zijn uur was echter nog niet helemaal gekomen en Jezus trok zich terug in de stad met de naam Efraïm, samen met Zijn discipelen (Johannes 11:54 – zie de stad Efraïm op het kaartje op blz. 2). De tijd van Jezus' dood was nabij (Johannes 11:55) en de Joden vroegen zich af of Jezus op het Paschafeest zou komen (Johannes 11:56). In het volgende hoofdstuk zullen we lezen dat Hij inderdaad naar Jeruzalem zou komen voor het Pascha. Hij kwam openlijk en publiekelijk (Johannes 12:12-19). Maar voordat Hij kwam was Hij een GEZOCHT MAN (Johannes 11:57)! Zij wilden Hem grijpen en doden (Johannes 11:57, 53).

Spoedig zouden zij Jezus arresteren en Hem hangen aan een Romeins kruis. Daarna zou Zijn lichaam in een graftombe gelegd worden zoals dat ook gebeurde met Lazarus. Ook Hij stond nadien

op uit het graf, maar anders dan Lazarus zou Zijn lichaam nooit meer sterven (Romeinen 6:9; Openbaring 1:18).

Voordat het gebeurde voorzegde Jezus dat Lazarus zou opstaan (Johannes 11:4, 23). Voordat het gebeurde voorzegde Jezus Zijn eigen opstanding (Johannes 2:19; 10:17; Mattheüs 16:21). Het was onmogelijk voor de dood Hem vast te houden (Handelingen 2:24)!

Legt u uw vertrouwen in Degene die de Opstanding en het Leven IS? Legt u uw vertrouwen in de VORST VAN HET LEVEN (Handelingen 3:15) voor uw eeuwige redding? Jezus zei: “ieder die leeft en in Mij gelooft, **zal niet sterven in eeuwigheid**. Gelooft u dat?” (Johannes 11:26)!

“GELOOFT U DAT?” _____

Zie JOHANNES 11:26

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm