

Johannes 1-2

DE GOD-MENS

<http://www.middletonbiblechurch.org/gospjohn/john.htm>

Indien niet anders vermeld komen alle Schriftaanhalingen uit de Herziene Statenvertaling (HSV)
Vertaling, bewerking en voetnoot door M.V. Update 10-11-2015 (versie zonder invulvragen)

Inleiding

Sommigen hebben het Johannesevangelie het belangrijkste boek in de wereld genoemd. Dit evangelie werd meer gedrukt dan enig ander deel van de Bijbel. Miljoenen mensen kwamen tot geloof door het lezen van Johannes' evangelie. Het best gekende vers in de Schrift wordt gevonden in dit evangelie: JOHANNES 3:16. Het evangelie naar Johannes is wonderlijk eenvoudig en onthult heel helder hoe een mens eeuwig leven kan verkrijgen. Daarom, wanneer mensen ons vragen waar zij de Bijbel zouden beginnen lezen, moet ons antwoord zijn dat zij beginnen met het Johannesevangelie. Bovendien is dit evangelie zo rijk aan waarheden dat de oudste gelovige het nooit moe wordt het te lezen. Alles in Gods Woord is kostbaar, maar het Evangelie naar Johannes heeft een heel bijzondere plaats in het hart van ware gelovigen.

De menselijke schrijver

Johannes, de menselijke auteur, was een van de twaalf discipelen en ook de broer van Jakobus (Mattheüs 10:2). Hij wordt genoemd de discipel "die Jezus liefhad" (Johannes 13:23; 21:20). Johannes was persoonlijk getuige van de meeste dingen waarover hij schreef in dit evangelie. Dit wordt ons gezegd over de dingen die Johannes heeft geschreven in dit boek: "En die het gezien heeft, die getuigt ervan, en zijn getuigenis is waar, en hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook u gelooft" (Johannes 19:35) en "Dit is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen beschreven heeft; en wij weten dat zijn getuigenis waar is" (Johannes 21:24). Maar er zijn nog andere dingen die Johannes had kunnen opschrijven over de Heer: "En er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou, denk ik, de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten" (Johannes 21:25). Het Evangelie van Johannes is slechts 21 hoofdstukken lang. Johannes had veel meer dingen kunnen opschrijven over Christus, Die hij zo goed kende.

Johannes' doel om te schrijven

Waarom schreef Johannes dit Evangelie? Waarom schreef hij zorgvuldig bepaalde dingen op die Jezus zei en deed in dit boek? In Johannes 20:31 zegt Johannes ons precies waarom hij dit Evangelie schreef: "Deze zijn beschreven, opdat u **gelooft** dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het **leven** zult hebben in Zijn Naam".

God wil dat mensen GELOVEN in Zijn Zoon, en zij die geloven zullen het LEVEN hebben.

Dit komt overeen met wat Jezus zei in Johannes 6:47: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij **gelooft**, heeft eeuwig **leven**".

Schets van Johannes 1 en 2

1. HET **WOORD** (Johannes 1:1-18).
2. DE **GETUIGE** (Johannes 1:19-51).
 - a. Johannes de Doper (Johannes 1:19-34).
 - b. Andreas vertelt Petrus (Johannes 1:35-42).
 - c. Filippus vertelt Nathanaël (Johannes 1:43-51).
3. HET **EERSTE WONDER VAN JEZUS** (Johannes 2:1-12).

4. **DE IJVER VAN DE HEER JEZUS** (Johannes 2:13-17).

5. **HET TEKEN VAN ZIJN DOOD EN OPSTANDING** (Johannes 2:18-22).

Wie is Het Woord?

In het allereerste vers van Johannes' Evangelie worden wij voorgesteld aan een Persoon die HET WOORD genoemd wordt. Deze uitdrukking (HET WOORD) verschijnt driemaal in vers één.

Wie is HET WOORD? De eerste 18 verzen in Hoofdstuk 1 beschrijven deze Persoon. Laten we eens zien wat deze verzen ons vertellen over de identiteit van deze Persoon:

Vers 1 -- "het Woord was God". Zie Johannes 5:18.

Vers 3 -- "Alle dingen zijn door het Woord gemaakt". Zie vers 10.

Vers 4 -- "In het Woord was het leven". Zie Johannes 14:6.

Vers 9 -- Deze Persoon "was het waarachtige licht". Zie Johannes 8:12.

Vers 11 -- De Zijnen hebben Hem niet aangenomen (zie Johannes 19:15-16).

Vers 14 -- "het Woord is vlees geworden" Hij werd een mens!

Vers 14 -- Hij is de eniggeboren Zoon van de Vader. Zie ook vers 18.

Vers 17 -- In dit vers wordt HET WOORD duidelijk geïdentificeerd. Hij is niemand minder dan Jezus Christus.

Na het lezen van Johannes 1:1-18 moet geconcludeerd worden dat deze verzen spreken over de Persoon van Jezus Christus. In feite gaat het hele Johannesevangelie over deze Persoon: Zijn missie, Zijn bediening, Zijn wonderen en Zijn machtige werk van verlossing.

Waarom wordt Jezus Christus Het Woord genoemd?

Ideeën worden uitgedrukt in woorden. Wanneer mensen communiceren dan gebruiken zij meestal woorden, zowel gesproken als geschreven. Zie of u met iemand kan communiceren zonder het gebruik van woorden, geschreven of gesproken. Dat is niet zo gemakkelijk! Zelfs de gebarentaal die dove mensen gebruiken is WOORD-communicatie omdat de verschillende gebaren voor woorden of letters staan.

God wil communiceren met mensen. God wil Zichzelf aan mensen openbaren. God had dit op verschillende manieren kunnen doen. Hij had ons direct vanuit de hemel kunnen spreken. Hij had engelen kunnen zenden om met ons te communiceren. Maar God koos de beste manier: HIJ ZOND ZIJN ZOON! Jezus Christus is de communicatie van God. Jezus Christus is GODS WOORD VOOR ONS! Jezus Christus maakte het voor mensen mogelijk om te zien en te weten wat of hoe God eigenlijk is (vergelijk Johannes 1:18 en Johannes 14:8-9). In deze laatste dagen heeft God tot ons **gesproken door de Zoon** (Hebreeën 1:1). Daarom wordt Hij HET WOORD genoemd.

Er zijn in feite geen belangrijkere manieren waarop God Zichzelf aan mensen heeft geopenbaard:

1. God heeft Zichzelf geopenbaard door het **levende** WOORD VAN GOD.
2. God heeft Zichzelf geopenbaard door het **geschreven** WOORD VAN GOD: de Bijbel (66 boeken).

Hij was God!

Er zijn veel mensen die geloven dat Jezus een groot leraar was of een godvruchtige profeet of zelfs de beste man die ooit geleefd heeft. Maar het Evangelie naar Johannes maakt erg duidelijk dat Jezus niet zomaar een mens was. De laatste vier woorden van Johannes 1:1 zeggen: "**het Woord was God**". Hij was BIJ GOD en Hij was GOD (Johannes 1:1).

Hoe kan een Persoon BIJ God zijn en ook God ZIJN? U kan BIJ uw collega zijn, maar niet uw collega ZIJN. Hoe kon Jezus zowel BIJ God zijn als God ZIJN? Om dit te begrijpen moeten we in gedachten houden dat God een Drie-eenheid is: één God in drie Personen:



- 1) Jezus, de Zoon van God, was bij God de Vader (vergelijk Johannes 17:5).
- 2) Jezus is God. Hij is God de Zoon.

Eén God in drie Personen! Ons verstand kan dit niet helemaal begrijpen, maar God wil dat we Zijn Woord geloven, zelfs al kunnen we niet alles verstaan! Ons kleine verstand kan nooit een oneindige God helemaal bevatten! Zie als hulp: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Drie-universum.pdf> , en verder hier: <http://www.verhoevenmarc.be/drieenheid.htm>

Het feit dat Jezus Christus God is kan ook gezien worden in Johannes 1:3: “Alle dingen zijn door het Woord **gemaakt**”. JEZUS CHRISTUS IS DE SCHEPPER VAN ALLE DINGEN (zie ook Kolossenzen 1:16; Efeziërs 3:9; Hebreeën 1:2 en Johannes 1:10). Enkel God kan scheppen! Alles wat men kan zien, aanraken of voelen werd gemaakt door Jezus Christus. Hij maakte zelfs het hout van de kribbe waarin Hij werd gelegd, en Hij maakte ook het hout van het kruis waarop Hij stierf!

Jezus’ scheppingskracht werd gezien in het eerste wonder dat Hij op aarde verrichtte (Johannes 2:1-11). Jezus zei de dienaren om een aantal waterkruiken van 2 tot 3 metreten te vullen met water (Johannes 2:6-7). Een “metreet” kwam overeen met bijna 40 liter. Laten we schatten dat elke kruik dan gemiddeld 100 liter bevatte, en er waren zes kruiken in het totaal (Johannes 2:6), dan betekent dat ±600 liter in het totaal.

Door Zijn scheppingskracht veranderde Jezus Christus onmiddellijk 600 liter water in wijn¹ (Johannes 2:9)! Het was dezelfde Jezus Christus die de mens schiep uit louter stof (Genesis 2:7) en de vrouw maakte uit de man (Genesis 2:21-22) en alle dingen maakte uit niets (Hebreeën 11:3)! Jezus Christus is de Almachtige Schepper!

Het feit dat Jezus Christus God is, wordt ook gezien in Johannes 1:15. In dit vers zegt Johannes de Doper twee dingen die elkaar lijken tegen te spreken: 1. Hij komt na mij, 2. Hij was vóór mij. Hoe kon iemand NA Johannes de Doper komen en ook VÓÓR hem zijn? Laten we dit eens overdenken:

1. Jezus kwam na Johannes.

Jezus werd geboren in Bethlehem ongeveer 6 maanden NADAT Johannes de Doper geboren werd. We leren dit in Lukas 1:36. Toen Maria wist dat zij een baby zou krijgen, was Elisabeth reeds 6 maanden zwanger van Johannes. Ook begon Jezus zijn openbare bediening NADAT Johannes de zijne begon. Dit betekent dat Johannes zijn prediking VOOR Jezus begon. Zowel met betrekking tot Zijn geboortedag als de dag dat Hij Zijn bediening begon, kwam Jezus NA Johannes!

2. Jezus was vóór Johannes.

¹ Er wordt nogal eens beweerd (ook door George Zeller) dat dit geen echte wijn was maar druivensap, vanwege de hoeveelheid. Maar om allerlei redenen moeten we aannemen dat het echt om wijn ging. Reden 1 is dat men de wijn van onze Heer beter vond dan de eerste - hoe zou het dan om druivensap kunnen gaan! Reden 2 is dat het niet zo hoeft te zijn dat al die wijn die de Heer daar maakte onmiddellijk helemaal zou opgedronken worden. Het is een mega-wonder met een mega-hoeveelheid en deze uitbundigheid doet denken aan het komende Vrederijk, met overvloed allerhande. Zie verder dit artikel: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/alcohol.pdf>

Het leven van Jezus begon niet met Zijn geboorte in Bethlehem! Jezus bestond lang vóór Johannes de Doper geboren werd! Jezus bestond lang “vóór Abraham geboren was” (Johannes 8:58)!

In feite bestond Jezus lang vóór Adam geschapen werd! “In het **begin** was het Woord” (Johannes 1:1 en 1:2). Jezus Christus bestond zelfs vóór enige wereld of universum of tijd (zie Johannes 17:5). Jezus Christus is de EEUWIGE ZOON VAN GOD!

Hij werd Mens

De EEUWIGE GOD werd een mens: “En het Woord is **mens** geworden en heeft onder ons gewoond” (Johannes 1:14). Jezus Christus is niet altijd een mens geweest. Johannes 1:14 leert ons dat hij een MENS WERD. De Zoon van God werd vlees! Hij werd geboren uit de maagd Maria en werd een lid van het menselijke ras. Hij bezat een echt menselijk lichaam van vlees, bloed en beenderen. En Hij kwam bij ons wonen!

Een rups wordt een vlinder. Wanneer we zeggen WORDT een vlinder, zeggen we daarmee eigenlijk ook dat er een tijd was dat die rups *geen* vlinder was. Wanneer we zeggen dat de Zoon van God een mens werd, zeggen we daarmee dat er een tijd was dat Hij *geen* mens was. Hij is altijd God geweest. Hij werd een mens zo'n 2000 jaar geleden. Hij is de GOD-MENS!

We hebben een speciaal woord om te beschrijven dat God een mens werd. Dit woord is INCARNATIE. Dit woord betekent “komen **in** het **vlees**”. Het betekent dat Christus in het vlees kwam, een menselijk lichaam aannam en een echte mens werd. Elke ware gelovige is in staat te zeggen: “Ik belijd dat Jezus Christus in het **vlees** gekomen is” (1 Johannes 4:2).

Er zijn drie manieren waarop een mens in deze wereld kan komen:

1. **CREATIE** -- Zo kwamen Adam en Eva in de wereld. De schepping van Adam en Eva vereisten een bijzonder wonder van God.
2. **PROCREATIE** -- Zo brengt God kinderen in de wereld via hun ouders, door natuurlijke geboorte. Dit is de normale manier waarop God mensen in de wereld brengt. Zo kwamen u en ik in de wereld.
3. **INCARNATIE** -- Zo kwam Christus in de wereld. Ook dit vereiste een bijzonder wonder van God: de maagdelijke geboorte. Zie Lukas 1:35. God werd een mens zonder op te houden God te zijn. Hij is ten volle God en ten volle mens.

Het Evangelie naar Johannes maakt heel duidelijk dat Jezus een echte mens was. Volgende verzen tonen dat Jezus echt een mens was:

Johannes 2:3: “de moeder van Jezus”.

Johannes 4:6: “Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten”.

Johannes 4:7 en 19:28: “Jezus zei tegen haar: Geef Mij te drinken”; “Ik heb dorst!”

Johannes 11:35: “Jezus weende”.

Johannes 19:30, 33: “Toen Jezus dan de zure wijn genomen had”; “zij braken zijn benen niet”.

Waarom werd God een Mens?

Waarom Jezus in de wereld kwam: “Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is **om zondaars zalig te maken**” (1 Timotheüs 1:15)

Om zondaars te redden moest Christus sterven voor zondaars! In Johannes 1:29 wordt gezegd dat Christus “het **Lam** van God [is], dat de **zonde** van de wereld wegneemt”. Het **Offerlam** moet gedood worden! De Verlosser moest sterven voor zondaars! Los van de dood van Christus kan er geen redding zijn!

Er zijn veel dingen die God niet kan doen. Hij kan niet liegen. Hij kan niet zondigen. Hij kan Zelf niet veranderen. Hij kan niet tegen Zijn absolute, volmaakte gerechtigheid ingaan. God kan ook niet STERVEN! God is eeuwig. God heeft geen begin of einde en leeft dus voor altijd! God is niet onderworpen aan de dood - Hij is onsterfelijk: 1 Timotheüs 1:17. Om te kunnen sterven moest God een mens worden! God kan niet sterven maar God werd een mens en stierf aan het kruis om ons te

verlossen van onze aangerekende zonden. Jezus Christus, de God-mens, kon sterven en Hij stierf voor ons!

In Johannes hoofdstuk 2 sprak Jezus over Zijn dood en opstanding. Eerst toonde Hij Zijn haat tegen zonde door de geldwisselaars uit te drijven (Johannes 2:13-17). De Tempel was bedoeld als een plaats voor gebed en aanbidding, maar deze mannen waren daar slechts om geld te verdienen voor zichzelf. Daarna in Johannes 2:19 deed Jezus een interessante uitspraak. Hij sprak daar niet over de tempel in Jeruzalem maar over een andere tempel: “Hij sprak over de tempel van Zijn lichaam” (Johannes 2:20-21).

Volgens Jezus zou deze tempel (Zijn lichaam) afgebroken worden (DOOD AAN HET KRUIS) maar in drie dagen zou deze tempel herrijzen (OPSTANDING UIT DE DOOD). Dit gebeurde precies zoals Jezus had gezegd: “Toen Hij dan uit de doden was opgewekt, herinnerden Zijn discipelen zich dat Hij dit tegen hen gezegd had en geloofden zij de Schrift en het woord dat Jezus gesproken had” (Johannes 2:22).

Wat zal u doen met de God-Mens?

Jezus Christus werd geboren als een Jood. Als een man. Hij was een afstammeling van Abraham en David (Mattheüs 1:1). Hij kwam in de wereld als Israëls Messias en Koning, maar het Joodse volk heeft Hem NIET AANGENOMEN maar AFGewezen: “Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen” (Johannes 1:11). Alhoewel sommige Joden wel geloofden in Jezus (zoals Johannes de schrijver van dit Evangelie), deed de grote meerderheid van de Joden dat niet. Hij werd afgewezen door Zijn eigen volk. Tijdens de studie van het Evangelie naar Johannes zullen we keer op keer zien hoe het Joodse volk Hem afwees. In plaats van Hem te kronen als hun Koning, zeiden ze: “Wij hebben geen **koning** dan de keizer” (Johannes 19:15). De Koning der Joden werd tenslotte gedood aan een kruis.

God geeft elk persoon de gelegenheid om Jezus Christus aan te nemen of af te wijzen en Hij belooft dat allen die Christus aannemen kinderen van God zullen worden: “Maar allen die Hem **aangenomen** hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van **God** te worden, namelijk die in Zijn Naam **geloven**” (Johannes 1:12).

DE ZONDAAR MOET KIEZEN:

Ontvang Christus en geloof Hem

OF

Wijs Christus af en weiger Hem te geloven

WAT ZAL U DOEN MET DE GOD-MENS?

Hebt U Jezus Christus ontvangen als uw Redder en Heer? Het woord GELOVEN is een van de sleutelwoorden in het Johannesevangelie. Het verschijnt er 99 keer. Het wordt gevonden in Johannes 1:12 en we zullen dit woord keer op keer tegenkomen als we verder studeren in dit evangelie. Wat betekent het te GELOVEN? In Johannes 1:12 gaan GELOVEN en AANNEMEN samen.

Een illustratie kan hier helpen. Iets geloven is niet hetzelfde als geloven **in** iets of iemand. Anneke is erg ziek geweest. De dokter kwam en schreef haar een medicijn voor en belooft dat dit haar beter zou maken. Anneke GELOOFT dat dit een goed medicijn is. Maar zal dit geloof op zich haar echt beter maken? Anneke zal iets moeten doen voordat ze beter kan worden. Zij zal dit medicijn uiteraard moeten INSLIKKEN, dit medicijn persoonlijk NEMEN. Dit illustreert het verschil tussen GELOVEN en AANNEMEN.

God zegt dat iedereen ziek is door zonde (Jeremia 17:9). Jezus Christus is de ENIGE REMEDIE voor deze zondeziekte (vergelijk Johannes 1:29: niemand anders kan zonde wegnemen!). Hebt u Jezus Christus **aangenomen** als uw Redder en Heer? Hebt u Hem gevraagd om in uw leven te komen om u te REDDEN (Openbaring 3:20)? Let goed op: Hem **niet aannemen** = Hem **afwijzen**!

Wijzen naar Jezus

Nadat een persoon Jezus Christus heeft AANGENOMEN, is het zijn verantwoordelijkheid om een getuige te zijn van Jezus (zie straks ook Handelingen 1:8). Wat is een getuige? Johannes de Doper was een uitstekend voorbeeld van wat een GETUIGE werkelijk is: “Er was een mens door God gezonden; zijn naam was **Johannes**. Hij kwam tot een **getuigenis**, om **van het licht te getuigen**, opdat allen door hem geloven zouden” (Johannes 1:6-7). Een GETUIGE is als een PIJL! Johannes de Doper was als een pijl die duidelijk naar Jezus wees:



Denk eraan dat een pijl altijd van zichzelf weg wijst. Een pijl wil zelf niet gezien worden. Een pijl wil dat u kijkt naar wat hij aanwijst. Johannes wilde dat mensen naar Jezus Christus keken! Johannes was niet het Licht maar hij wees naar het Licht: “maar was gezonden **om van het licht te getuigen**” (Johannes 1:8). Johannes was de Christus (de Messias) niet maar hij **wees** naar de Christus (Johannes 1:20, 23, 26, 27).

In Johannes 1:29 en Johannes 1:36 gebruikte Johannes het woord ZIE. “ZIE, het Lam van God”. Dit woord wijst naar iets waar de spreker aandacht voor vraagt. Johannes zei: “HIJ IS HET!” (vers 30). Johannes zei niet “Kijk iedereen, hier ben IK!” Nee, in plaats daarvan zei hij: “Kijk iedereen, hier is HIJ, het Lam van God dat ons redden zal van onze zonden!”

Als een mens naar ons komt die verlossing zoekt, dan kunnen wij die persoon niet redden. WIJ kunnen geen zonden vergeven. WIJ kunnen niemand naar de hemel brengen. Maar er is wel iets belangrijks wat wij kunnen doen: WIJ KUNNEN MENSEN WIJZEN OP HEM DIE KAN REDDEN, VERGEVEN EN HEN NAAR DE HEMEL KAN BRENGEN! Een getuige is iemand die mensen wijst op Jezus Christus, de enige Redder. Jezus Christus wil dat wij Zijn getuigen zijn: “en **u zult Mijn getuigen zijn**, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde” (Handelingen 1:8).

Anderen tot Christus brengen

De grote eeuwige God werd een mens opdat Hij redding kon brengen voor zondige mensen! Hebt u deze Redder tot UW redder gemaakt? Hebt u **Hem aangenomen** en in Zijn naam **geloofd** (Johannes 1:12)? Zij die gered zijn willen hetgeen ze gevonden hebben delen met anderen. Dit is precies wat Andreas deed in Johannes 1:35-42. Hij zei tot Petrus: “Wij hebben de Messias **gevonden**, wat vertaald wordt als de Christus” (vers 42). Filippus deed hetzelfde wat Andreas deed en zei “Wij hebben Hem **gevonden**” (Johannes 1:46).

Nathanaël ontmoet de Koning van Israël!

Toen Filippus Nathanaël vertelde dat hij de Messias, Jezus van Nazareth, had gevonden (Johannes 1:46), antwoordde Nathanaël: “Kan uit Nazareth iets goeds komen?” (Johannes 1:47). Nathanaël was een Joodse man die kennis had van de oudtestamentische geschriften. Hij had geen weet van enige oudtestamentische passage die zei dat de Messias (Israëls beloofde Koning) uit de stad Nazareth zou komen. Hij zal waarschijnlijk gedacht hebben aan de grote profetie in Micha 5:1 die zei dat Israëls Koning uit **Bethlehem** moet komen! Nazareth was de stad waar de Heer Jezus opgroeide, maar het was niet zijn geboortestad (zie Lukas 2:4).

Nathanaël vertrok en volgde Filippus. Merk op wat het eerste ding was dat Jezus zei tot Nathanaël: “Zie, werkelijk een Israëliet in wie geen **bedrog** is” (Johannes 1:48). Jezus zei dat Nathanaël geen bedrieger was. Hij was niet zoals Jakob was: “Je broer is met **bedrog** gekomen en heeft je je zegen afgenomen” (Genesis 27:35). Nathanaël had een eerlijk en oprecht hart. Hij was een van de Joden van zijn dagen die met verwachting uitzagen naar de komst van de beloofde Messias.

Maar hoe wist Jezus wat voor iemand Nathanaël was? In Johannes 1:49 vroeg Nathanaël: “Vanwaar kent U mij?” Of met andere woorden: “Hoe weet U dit van mij?” Het antwoord dat Jezus gaf was zelfs nog indrukwekkender: “Voordat Filippus u riep, toen u onder de **vijgenboom** was, **zag** Ik u” (Johannes 1:49). Jezus zag Nathanaël alhoewel Jezus daar niet was! Nathanaël was verwonderd Jezus’ beschrijving te horen van de precieze scène waar hij zojuist had gestaan! Zelfs voordat Filippus tot Nathanaël sprak, wist Jezus alles van die man!

Nathanaël was er nu van overtuigd dat deze “Jezus van Nazareth” geen gewone man was. Hij moest de beloofde Messias zijn waar Nathanaël op wachtte en naar uitkeek, en daarom zei hij: “U bent de **Zoon** van God, U bent de **Koning** van Israël” (Johannes 1:50).

Nathanaël nam een glimp op van de grootheid van Jezus Christus! Maar Jezus ging verder met te zeggen: “Omdat Ik tegen u gezegd heb: Ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u. U zult **GROTERE DINGEN** zien dan deze” (Johannes 1:51). Daarna sprak Jezus eigenlijk tot al Zijn volgelingen: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u **allen** [Grieks meervoud; SV: ulieden]: Van nu af zult u de hemel **geopend** zien en de **engelen** van God opklimmen en neerdalen ...” (Johannes 1:52).

Deze woorden van Jezus moeten Nathanaël herinnerd hebben aan het verhaal van Jakobs ladder in Genesis 28:10-17. Jakob droomde van een ladder die van de aarde tot in de hemel reikte, met engelen die daarop op en neer gingen (Genesis 28:12).

In Johannes 1:52 vinden we **WIE** deze Ladder eigenlijk is: “Van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de **Zoon des mensen**”. Jezus Christus is de ware **Ladder**! Hij is de ware **LINK** tussen hemel en aarde. “Niemand komt tot de **Vader** dan door **Mij**” (Johannes 14:6). Hij is de volmaakte **MIDDELAAR** (tussenpersoon) die in staat is zondige mensen naar een heilige God te brengen (1 Timotheüs 2:5). De hemelen werden geopend opdat God tot de mens zou reiken, en de mens tot God zou reiken. In welke ladder stelt u uw vertrouwen om naar de hemel te gaan, naar de Hemelse Vader?

Na deze droom dacht Jakob na over dat God neergedaald was naar de aarde om aanwezig te zijn onder mensen: “Toen Jakob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij: De **HEERE** is werkelijk op deze plaats, en ik heb het niet geweten. Daarom was hij bevreesd en zei hij: Hoe ontzagwekkend is deze plaats! Dit is niets anders dan het **huis** van God en de poort van de hemel” (Genesis 28:16-17). Daar gaat het helemaal over in het Johannesevangelie! God is neergedaald van de hemel om onder mensen te wonen (Johannes 1:14)!

Wanneer zullen de hemelen open zijn en wanneer zullen de engelen gezien worden met Christus en wanneer zullen mensen werkelijk begrijpen dat Jezus de ware **KONING VAN ISRAËL** is (lees Johannes 1:52)? Bij de eerste komst van Christus kwam God naar de aarde om onder mensen te wonen, maar Hij werd als Koning afgewezen en gekruisigd. Bij Zijn tweede komst zal Jezus Christus naar de aarde komen op spectaculaire wijze, in kracht en grote heerlijkheid (Mattheüs 24:30). Zie Daniël 7:13-14, een passage waar Nathanaël waarschijnlijk goed mee vertrouwd was. Zie ook wat Jezus zei in Mattheüs 26:64 en zie 2 Thessalonicenzen 1:7. De Jezus van Nazareth die Nathanaël in de toekomst zal zien is een **MACHTIGE KONING DER KONINGEN EN HEER DER HEREN**.

Nathanaël werd mogelijk een van de 12 discipelen van Jezus. Zijn andere naam was mogelijk **BARTHOLOMEÛS** (zie Mattheüs 10:3). In de andere evangeliën worden de namen van Filippus en Bartholomeüs altijd samen genoemd en dat kan erop wijzen dat Bartholomeüs dezelfde is als Nathanaël.

Zij die Christus hebben gevonden willen ook dat anderen Hem vinden. Vandaag zijn de omstandigheden daartoe wel anders. De Heer is niet langer op aarde. Maar we kunnen mensen naar de Bijbel leiden, en daarin kunnen zij Christus vinden. In de volgende les bestuderen we Johannes 3 waardoor we beter zullen begrijpen wat Jezus leerde over redding en wedergeboorte.