

De Heiligingsbeweging eist **WERKEN**¹ voor Geestvervulling Jezus maakt **VRIJ**²

¹ U moet ervoor WERKEN → werken zijn echter het GEVOLG van heiliging.

² Wedergeboorte + heiliging → Jezus doet het, ga naar Hem.

Geen werken maar **CHRISTUS!**

Hij is voor mij:

HEILIGING: 1 Kor 1:30; 2 Thess 2:13; Joh 15:1-5

WIJSHEID VAN GOD: 1 Kor 1:30; Kol 2:2-3

GERECHTIGHEID: 1 Kor 1:30; Rom 10:1-4; 2 Kor 5:21

VERLOSSING: 1 Kor 1:30; Rom 3:24; Efez 1:7; Kol 1:14

MIJN LEVEN: Fil 1:21; Kol 3:4; Joh 11:25; Gal 2:20

“Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden **wijsheid** van God en **gerechtigheid, heiliging** en **verlossing**” – 1 Korinthiërs 1:30.

Sommige van de typische werken, op de schouders van de falende christen vooraleer hij mag hopen op de Geestvervulling, zijn:

- “doe alle zonde in uw leven weg”
- “er moet volkomen gehoorzaamheid zijn in alle dingen”
- “volkomen vertrouwen op de Geest”
- “het ‘ik’ moet onttroond worden”
- “onvoorwaardelijke overgave”
- “absolute scheiding van de wereld”
- “volkomen scheiding van alle besmetting van vlees en geest”
- “volkomen gehoorzaamheid en toewijding, met Jezus op de troon geplaatst in het hart”
- “het oude leven moet uitgedreven worden”

Bovenop al deze voorwaarden is er de constante aandrang bij de gelovige om ‘zichzelf’ over te geven aan God opdat hij vervuld kan worden. Men kan hierbij de vraag stellen: Welke ‘zichzelf’?

Het is niet aan de [groeïende] gelovige om de zonde uit zijn leven te bannen - dat is het werk van de Geest. Het overgegeven leven is geen eerste vereiste voor de volheid van de Geest, maar een gevolg ervan. Wij kwamen tot de Heer Jezus juist zoals wij waren, met al onze zonde; wij moeten zo ook voor onze Geestvervulling tot Hem komen zoals we zijn, met al onze geestelijke nood.

Deels uit <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Condition-Stanford.pdf>

Zie verder <http://www.verhoevenmarc.be/#valse-heiliging>