

Het menselijke lichaam van Christus in Jesaja 53:2-3

door M.V. 26-5-2018. Update 5-6-2018 (appendix)

Jesaja hoofdstuk 53, HSV:

1 Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard?

2 Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. **Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben.**

3 Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een **Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt**; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.

4 Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wij hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt.

5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.

6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn *eigen* weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.

7 Toen betaling geëist werd, werd Hij verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.

8 Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest.

9 Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in Zijn mond geweest is.

10 Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn.

11 Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.

12 Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders geboden heeft.

Jesaja 53:2-3, KJV:

2 For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground: **he hath no form nor comeliness**; and when we shall see him, there is **no beauty** that we should desire him.

3 He is despised and rejected of men; **a man of sorrows, and acquainted with grief**: and **we hid as it were our faces from him**; he was despised, and we esteemed him not.

Jesaja 53:2-3, NBG:

2 Want als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde; **hij had gestalte noch luister**, dat wij hem zouden hebben aangezien, **noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd**.

3 Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, **voor wie men het gelaat verbergt**; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht.

Had de Heer Jezus een volmaakt uiterlijk, zoals Adam vóór de zondeval?

Velen menen dat de Heer Jezus, in Zijn aardse verschijning, een volmaakt uiterlijk moet gehad hebben. Sekten, zoals bv. Jehovah's getuigen, Mormonen, maar ook katholieken, enz., beelden Hem altijd als een "volmaakte man" af.

Alle verklaringen van Jesaja 53:2-3, die ik doornam, willen **niet** zeggen dat de Heer Jezus in zijn lichamelijke verschijning onaantrekkelijk was. Een voorbeeld hiervan is R. Been zijn verklaring van die verzen 2-3:

“Wij willen hier direct opmerken, dat het hier niet zozeer gaat om het menselijke lichaam van de Heer, *maar vooral om Zijn ganse openbaring, zijn optreden in Israël*. Bij dat optreden was geen “gestalte”, geen machtsontplooiing, zoals de joden zich die voorstelden. Er was bij dat optreden geen “glorie”, geen luister, geen uiterlijke pracht en praal, zoals de joden dit bij een koning verwachtten. Dit maakte, dat zij in Hem ook geen “gedaante” zagen, die hen begeerlijk voorkwam. Kortom: het gehele optreden van de Heer was stuitend voor het onbekeerde Jodendom” (R. Been Sr., uit “Christus in het boek Jesaja”, uitgave “Uit het Woord der Waarheid”, 1968, pag. 451-472). (Oorspronkelijke benadrukking behouden)

Maar als wij Jesaja 53:2-3 lezen, en gewoon lezen wat daar staat (!), dan was de Heer Jezus beslist **niet** zo mooi in zijn lichamelijke expressie. Hij had geen gestalte/gedaante, geen luister, geen glorie – Hij was gewoon onaantrekkelijk. Zie de Bijbelversies hierboven van dit tekstgedeelte.

Ook was Hij een man die vertrouwd was met “ziekte”. Dit staat voor het Hebreeuws woord “choliy” wat volgens Strong’s concordance code nr. 2483 het volgende betekent: “from ‘chalah’ (2470); malady [= ziekte of kwaal], anxiety [= benauwdheid], calamity [= ellende]:--disease, grief, (is) sick(-ness)”. Ziekte dus, in brede zin. Hij was er echt mee vertrouwd, zoals wij.

Net zoals R. Been zeggen andere interpreteerders in feite evenzo “dat het hier niet zozeer gaat om het menselijke lichaam van de Heer”. Ik ben het daar totaal niet mee eens!

Van wie erfde de Heer Jezus Zijn lichaam? Het zal duidelijk zijn dat Zijn lichaam geboren werd uit Maria, en Maria alleen. En Maria’s lichaam was niet volmaakt. Waarschijnlijk was zij een heel eenvoudige vrouw, ook in haar uiterlijke gedaante. Maria had niet het aanschijn van de Maria van de katholieken, met haar verfijnde, bijna goddelijke uitstraling.

Dus erfde de Heer Jezus ook van de onvolmaaktheden van Maria’s lichaam. Dit betekent echter niet dat Jezus naar het vlees zondig was! Nee, in Zijn lichaam woonde de volmaakte Zoon van God! Naar de geest was Hij volmaakt, echter niet in Zijn lichamelijkeheid. Zo kon Hij zijn **zoals wij**.

Hij verscheen op aarde in een lichaam in een gedaante dat **gelijk** was aan ons menselijke lichaam, dat dus onvolmaakt was. Zie nu Romeinen 8:3:

“Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een **gedaante gelijk aan het zondige vlees** en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees”

Zie goed: “een gedaante GELIJK AAN HET ZONDIGE VLEES”! Niet in een gedaante die principieel anders was dan het onze! Hij kwam, naar het vlees, in een gedaante van het vlees dat afkomstig was van Maria en de gevallen Adam!

Dit is in overeenstemming met Romeinen 8:3. Toch kon de Heer niet zondigen, want Zijn Geest was God Zelf. Hij had niet de luister van Adam van vóór de zondeval maar Hij had beslist geen zondige natuur. Hij was “God geopenbaard in het vlees” (1 Timotheüs 3:16) en hoe zou God kunnen zondigen?! Hij beheerste dat lichaam volmaakt.

Hebreeën 4:15 zegt:

“Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die **in alles op dezelfde wijze als wij** is verzocht, maar zonder zonde”.

Dit kan alleen met een lichaam dat uit Maria voortkwam! Anders zou Hij niet “in alles op dezelfde wijze als wij” verzocht kunnen geweest zijn! Dat kan toch niet anders! De meesten snappen dit niet, maar het is nochtans kinderlijk simpel. Lees wat er staat!

Stel dat de Heer Jezus hier op aarde geboren werd in een geheel volmaakt lichaam – hoe kunnen dan de hierboven geciteerde verzen waar zijn?! Waar zou Hij dat volmaakte lichaam dan vandaan gehaald hebben ... van Maria? Kon Maria een volmaakt lichaam voor haar Zoon genereren? Nee! Wordt er ergens geschreven dat God voor een volmaakt lichaam zorgde? Nee! In tegendeel.

Er staat duidelijk in de Schrift geschreven dat Hij een zwak lichaam had, van dezelfde natuur als dat van Maria en dat van u en mij.

Appendix: Moest het lichaam van Christus dan niet “smetteloos” zijn?

Sommigen voeren volgende, bekende Schriftplaatsen aan om aan te tonen dat Jezus ook naar Zijn lichaam volmaakt moet geweest zijn:

Exodus 12:5: “U moet een lam **zonder enig gebrek** hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen”.

1 Petrus 1:19: “maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een **smetteloos en onbevlekt Lam**”

Maar hoe kon een volmaakt lichaam voortkomen uit een onvolmaakte, Adamitische vrouw?! Dat kan gewoon niet. Nooit kan een volmaakt mens uit een zondige vrouw geboren worden. Hoe moeten we dan die smetteloosheid verstaan?

Jezus was smetteloos en onbevlekt omdat Hij de zondeloze Zoon van God was in die aangenomen mensengedaante; Hij was niet smetteloos en onbevlekt omdat Hij een volmaakt lichaam zou gehad hebben!

Niet het lichaam maakte Hem smetteloos en onbevlekt. Het was de inwonende God die Hem smetteloos en onbevlekt (zondeloos) maakte. Het lichaam waarin Hij woonde kon Hem niet “besmetten” omdat niet een zondige, menselijke, Adamitische geest maar de Geest van de Zoon van God in Zijn aangeboren lichaam woonde. Hij had evenwel, als de Zoon van God, de volmaakte controle over dat lichaam, om dus niet te zondigen. Maar Hij werd wel verzocht, ZOALS WIJ:

Hebreeën 2:17-18: “Daarom moest Hij **in alles aan Zijn broeders gelijk** worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen. Want waarin Hij **Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd**, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen”.

Hebreeën 4:15: “Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die **in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht**, maar zonder zonde”.

Hoe zou de Heer IN ALLES en op DEZELFDE WIJZE ALS WIJ verzocht kunnen geweest zijn als Hij geen lichaam had zoals dat van ons. Hoe zou Hij IN ALLES aan Zijn broeders GELIJK geworden zijn als Hij geen lichaam had zoals dat van u en mij?!

We mogen niet vergeten dat Jezus “**de laatste Adam**” (of tweede Adam) was:

1 Korinthiërs 15:45: “Zo staat er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, **de laatste Adam** tot een levendmakende Geest”.

Zijn lichaam was Adamitisch, maar Hij had een levenmakende Geest.

Romeinen 6 leert dat de **oude, Adamitische mens gekruisigd** werd met Hem, en dat wij daardoor bevrijd zijn van die zondige oude mens.

Romeinen 6:6: “Dit weten wij, dat onze **oude mens met Hem** gekruisigd is, opdat het **lichaam van de zonde** tenietgedaan zou worden”.

Deze beschrijving “de laatste Adam” zou geen betekenis hebben als Christus een volmaakt, niet-Adamitisch, menselijk lichaam, dat niet leek op het onze, zou geofferd hebben!

Nog een argument:

Toen de Heer was opgestaan uit de doden, toen pas had Hij een volmaakt (niet-Adamitisch) uiterlijk ... maar Zijn discipelen onderscheidden Hem blijkbaar niet terstond in die andere gedaante, en enkel aan zijn wonden, woorden en handelingen kregen zij het besef dat Hij inderdaad Jezus was. Vergelijk hiervoor Johannes 20:14-16; 21:4, 7; Markus 16:12; Lukas 24:35b, 39-42; Mattheüs 28:17.