

Driemaal: “Ik kom spoedig”

Bron: De Morgenster, jaargang 7, p. 28-30, 1915

Door: W. K.

Driemaal komt dit heerlijke woord in Openbaring 22 voor; telkens evenwel in een ander verband en met een bijzondere strekking. In vers 7 zijn deze woorden een bemoediging voor hen, die de woorden van de profetie in acht nemen. Vers 12 doet ons dezelfde belofte vernemen met betrekking tot allen die geoordeeld zullen worden; tot hen die onrecht doen en vuil zijn. Zij worden in de toestand waarin zij zich bevinden, door het oordeel overvallen. Het loon is het loon van de rechtvaardige vergelding.

De laatste maal, in vers 20, gaat aan de belofte een zeer bijzondere uiting van genegenheid vooraf, die voortspruit uit de geheel enige betrekking tussen Jezus en Zijn Bruid. “Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de **blinkende Morgenster**” (Openbaring 22:16). Door de woorden “de Wortel en het Nageslacht van David” zinspeelt de Heer op Zijn Goddelijke en menselijke natuur. Voor deze wereld zal Jezus komen in heerlijkheid, als de “**Zon der gerechtigheid**, met genezing onder Zijn vleugels” (Maleachi 4:2). Hij zal dan onder Zijn voeten allen vertreden die Hem hebben veracht. Maar zó komt Jezus niet voor de Zijnen. Hij komt voor Zijn Gemeente als de blinkende Morgenster. Onder dit heerlijke beeld stelt Hij zich voor aan hen die niet meer van de nacht zijn; aan hen die niet slapen, zoals de anderen; aan hen die de gewichtige roeping hebben te waken gedurende de nacht, die aan de dag van de Zoon des mensen voorafgaat; aan hen die de genegenheden hebben van de Bruid.

De blinkende Morgenster! Kostbare, gezegende Ster, die verschijnt voordat de dag geboren wordt. Wij waken niet zozeer met het oog op de spoedig aan te breken dag, als wel met het oog op de Morgenster. Wij waken en wachten met het oog op Christus. Hij bemoedigt ons, terwijl wij op Hem wachten. Het is mogelijk dat we nog enige tijd moeten wachten; misschien valt het wachten ons lang. Laat ons echter in de verzekerde hoop, dat onze Heer komt, naar Hem volhardend uitzien!

“En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom!” (Openbaring 22:17). Dit is voor ons een zeer kostbare gedachte. De Geest zucht met ons; gaat in ons lijden in; deelt onze gevoelens. En behalve dit alles roept Hij met ons. De Geest en de Bruid roepen. De Geest bewerkt het hart, zodat het verlangt naar de hemelse Bruidegom.

“Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig” (Openbaring 22:20). De Heer kon niet besluiten met een bedreiging gericht aan hen, die van de woorden van het Boek afdoen (22:19). Hij heeft, bij wijze van spreken, de beste wijn voor het laatst bewaard. Daarom besluit hij met: “Ja, Ik kom spoedig”. En Johannes, als de mond van de gehele Gemeente, laat er onmiddellijk op volgen: “Amen. Ja, kom, Heere Jezus!” Moge dit “Amen” dagelijks in onze harten zijn. In de harten van een ieder van ons afzonderlijk. Laat ons bedenken welk een genade en voorrecht het is naar Christus, de blinkende Morgenster, te mogen uitzien en Zijn stem te zullen horen. Laat ons overwegen, wat een zegen het is met Hem verbonden te mogen zijn en weldra bij Hem te zullen zijn. Hoe meer we met deze heerlijke dingen vervuld zijn, hoe sterker ons verlangen naar de wederkomst van de hemelse Bruidegom zal zijn. Dan wellen de woorden van Johannes, ook uit onze harten op: “Amen. Ja, kom, Heere Jezus!”

Zie ook: “Henoeh en de Morgenster”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Henoch.pdf>.

Ingebonden jaargangen 'de Morgenster':

<http://www.uithetwoordderwaarheid.nl/product/1812-ingebonden-jaargangen-de-morgenster.html>

Het Bijbelstudieblad 'De Morgenster' is 42 jaargangen uitgegeven.
De onderwerpen waren hoofdzakelijk gericht op het profetische Woord.
De jaargangen zijn ingebonden en per deel los verkrijgbaar.
Tel.: 0543-471746
E-mail: bestel@uhwdw.nl

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm