

# De “IK BEN”

Bron: De Morgenster, 15<sup>de</sup> jaargang, 1923, p. 60-63

Auteur: Dirk Rot

De Heer God heeft Zich aan de mens op onderscheiden wijzen geopenbaard:

Van Adam tot op Abraham als *Elohim*, dit is God, de Schepper.

Aan Abraham als *El Shaddai*, dit is God de Almachtige.

Aan Mozes als de IK BEN of JHWH (Jahweh/Jehovah): “En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden” (Exodus 3:14); “Ik ben aan Abraham, Izak en Jakob verschenen als God de Almachtige, maar met Mijn Naam JHWH<sup>1</sup> ben Ik hun niet bekend geweest” (Exodus 6:2).

Toen God aan Mozes verscheen “in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik” (Exodus 3:2), om hem naar Egypte te zenden tot verlossing van de Hebreëen, zei Mozes tot God: “Zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg: De God van uw vaders heeft mij naar u toe gezonden, en zij mij zeggen: Wat is Zijn Naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen?” (Exodus 3:13) En God zei tot Mozes: “IK BEN DIE IK BEN. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden. Toen zei God verder tegen Mozes: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: JHWH<sup>1</sup>, de God van uw vaders, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob, heeft mij naar u toe gezonden. Dit is voor eeuwig Mijn Naam, dit is Mijn Naam ter gedachtenis, van generatie op generatie” (Exodus 3:14-15).

Nu is “in de volheid van de tijd” (Galaten 4:4) de Zoon van God gekomen, en Deze is “God geopenbaard in het vlees” (1 Timotheüs 3:16), “Immanuël ... vertaald betekent dat: God met ons” (Mattheüs 1:23). Ja, “het Woord dat in het begin was, en dat bij God was, en dat God was” (Johannes 1:1). “En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond ... vol van genade en waarheid” (Johannes 1:14) -- Deze Jezus, die in deze wereld kwam “niet om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen” (Markus 10:45), was de “IK BEN”. Hij, en Hij alleen is het, die heeft kunnen antwoorden op de vraag “Wie bent U? ... *Wat Ik u vanaf het begin al zeg*”<sup>2</sup> (Johannes 8:25). Als wij de Heer Jezus dit antwoord horen geven, wordt ons Romeinen 3:4 bevestigd, waar wij lezen: “God is waarachtig maar ieder mens een leugenaar” -- Hij heeft Zijn vijanden, die kwamen om Hem gevangen te nemen, op de grond doen vallen, alleen op Zijn woord: “IK BEN” (Johannes 18:6).

In het Evangelie van Johannes, waarin wij de Heer Jezus, als de Zoon van God, beschreven vinden, vernemen we tot zeven maal toe de woorden: “Ik ben”:

**IK BEN**

het Brood des levens (Johannes 6:35)  
het Licht der wereld (Johannes 8:12)  
de Deur voor de schapen (Johannes 10:7, 9)  
de goede Herder (Johannes 10:11, 14)  
de Opstanding en het Leven (Johannes 11:25)  
de Weg, de Waarheid en het Leven (Johannes 14:6)  
de ware Wijnstok (Johannes 15:1)

<sup>1</sup> Hier staat in de grondtekst het Tetragrammaton (Gr. *tetra* = vier). Het bestaat uit vier tekens en is Gods oudtestamentische Verbondsnaam. In het Nederlands komt de transcriptie overeen met JHWH. De vocale uitspraak ervan werd niet overgeleverd. Toch menen kenners dat het tetragram kan gereconstrueerd worden als JAHWEH of JEHOVAH.

<sup>2</sup> Het vorige vers zegt immers: “Ik heb u dan gezegd dat u in uw zonden zult sterven, want als u niet gelooft dat IK BEN, zult u in uw zonden sterven” (Johannes 8:24).

En Hij “Die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid” (Romeinen 9:5), kondigt Zich aan in de Openbaring als “**Ik ben** de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster” (Openbaring 22:16). -- Met deze woorden ontvangen we het Goddelijke antwoord op de vraag van de Heer aan de farizeeën, welk antwoord zij Hem moesten schuldig blijven: “Als David Hem dan zijn Heere noemt, hoe kan Hij dan zijn Zoon zijn?” (Mattheüs 22:45) -- Ja, uit Hem die “de **SPRUIT van JHWH**” is (Jesaja 4:2), uit Hem is David voortgekomen, en Hij is als Zoon des mensen tevens Degene van Wie Jeremia geprofeteerd heeft: “Zie, er komen dagen, spreekt JHWH<sup>1</sup>, dat Ik **voor David een rechtvaardige SPRUIT** zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde” (Jeremia 23:5).

En dan, tenslotte, kondigt de Heer Jezus aan Zijn Gemeente, Zijn duurgekochte Bruid, Zich aan met deze heerlijke, bemoedigende woorden: “**Ik ben ...de blinkende Morgenster**”! (Openbaring 22:16).

O, als de Heer Jezus Zich voor onze harten en ogen stelt als “de blinkende Morgenster”, zo wil Hij ons op bijzondere wijze de innige verhouding doen smaken, in welke wij tot Hem gebracht zijn. De wereld kent Hem als zodanig niet, en zal Hem nooit als “de Morgenster”, maar alleen als haar Rechter aanschouwen. Maar wij kennen Hem als onze Hoop, en behoren Hem eeuwig toe. Hij heeft ons lief en Hij heeft Zichzelf voor ons overgegeven in de dood. En wij weten dat hij verlangt om ons altijd bij Zich te hebben, in Zijn nabijheid, in Zijn heerlijkheid. Daar zullen wij alles met Hem delen; en de liefde, die Hij ons toedraagt, volmaakt kennen en ook genieten. Maar ook nu reeds mogen wij ons in Zijn liefde verheugen; nu reeds bestaat een zo innige, verborgen band tussen Hem en ons, waaraan de wereld geheel vreemd is. Wij kunnen niet anders dan Hem toeroepen: “**Kom, Heer Jezus**”!

Ons hart moge zo nu en dan, voor een ogenblik, door aardse dingen afgeleid worden, maar zodra Jezus als “de blinkende Morgenster” Zich andermaal aan ons voorstelt, ontwaken onze zielen tot het bewustzijn van onze innige betrekking tot Hem, en wij roepen met de Geest tot Hem, in een vurig verlangen: “**Amen! Kom Heer Jezus**”!

---

Lees over hetzelfde thema: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Ik-Ben.pdf>

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)