

De Persoon en het Werk van de Heilige Geest

Les 2/16: De Godheid van de Heilige Geest

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/holyspir/index.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling door M.V.

1) De Heilige Geest is God omdat bepaalde passages in de Bijbel Hem gelijk stellen met God

Lees Handelingen 5:1-5. De zonde van Ananias en Saffira was dat zij een bezit verkochten en voorgaven de volledige prijs aan de kerk te geven, maar in feite hielden zij een deel van de prijs voor zichzelf. Petrus berispte hen niet omdat zij een deel van het geld voor zichzelf hielden. Hij vertelde hen dat na de verkoop het geld hun ter beschikking was om ermee te doen wat zij wensten (vers 4). Het probleem echter was dat zij de valse indruk gaven dat zij al het geld hadden gedoneerd, terwijl dat niet waar was. Het was dus een leugen; zij hielden de waarheid achter.

En in vers 3 staat: “zodat u gelogen hebt **tegen de Heilige Geest**”. Herinner u dat de “**Geest van de waarheid**” niet gediend is met bedrog (Johannes 16:13).

In vers 4 staat: “U hebt niet tegen mensen gelogen, maar **tegen God**”.

In deze twee verzen wordt de Heilige Geest gelijk gesteld met God.

Lees 1 Korinthiërs 3:16: “Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat **de Geest van God in u woont?**” De tempel van God is de plaats waar God woont. God woonde in het Oude Testament in de tempel te Jeruzalem en manifesteerde Zijn aanwezigheid daar op een bijzondere manier. Vandaag is er geen tempel in Jeruzalem waar God woont, maar God heeft ervoor gekozen in Zijn volk te wonen, in Zijn Kerk. De Geest van God woont in deze tempel. Vermits de tempel van God de plaats is waar God woont, en gezien de Heilige Geest daar woont, concluderen we dat de Heilige Geest God is. Vergelijk ook 1 Korinthiërs 6:19 en Efeziërs 2:21-22 die hetzelfde leren.

Deze waarheid zou een groot verschil moeten maken in het dagelijkse leven van elk kind van God, telkens als hij zich realiseert dat God in hem leeft en in hem werkt (Filippenzen 2:13; Efeziërs 3:20; Kolossenzen 1:29). Als u 's morgens wakker wordt, is het goed u eraan te herinneren dat God in u leeft.

Laat ons nu Hebreëen 10:15-16 vergelijken met Jeremia 31:33.

“En **de Heilige Geest** getuigt het ons ook. ¹⁶ Want na eerst gezegd te hebben: Dit is het verbond, dat Ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt **de Heere**: Ik zal Mijn wetten in hun hart geven en Ik zal die in hun verstand schrijven” (Hebreëen 10:15-16).

“Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt **de HEERE**: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn” (Jeremia 31:33).

Hebreëen 10:15 spreekt over “de Heilige Geest”. Hebreëen 10:16 spreekt over “de Heere” (*kurios*). Jeremia 31:33 spreekt over “de HEERE”. Wanneer u het woord “HEERE” ziet in het Oude Testament, in hoofdletters, dan wordt daar de Hebreeuwse verbondsnaam “JHWH” bedoeld (in het Nederlands vertaald als Jahweh of Jehovah; een heilige naam die altijd verwijst naar de ware God. De Heilige Geest is dus gelijk gesteld met “de Heere” (Hebreëen 10:16) en Hij wordt gelijk gesteld met JHWH (Jeremia 31:33). Daarom is de Heilige Geest JHWH (Jahweh of Jehovah), de ene ware God! Jehovah's getuigen zouden moeten geschokt zijn omdat zij leren dat de Heilige Geest, die zij beschrijven als louter een werkzame kracht, in feite Jehovah God is!

2) De Heilige Geest is God omdat Hij alle kenmerken en karakteristieken bezit van de Godheid. Alles wat God is, is de Heilige Geest evenzo

Heilig

Zijn Naam is “de **Heilige** Geest van God” (Efeziërs 4:30). De meeste bijbelstudenten geloven dat 1 Johannes 2:20 verwijst naar de Heilige Geest. In dat vers wordt van Hem gezegd: “Maar u hebt de zalving van **de Heilige** en u weet alles”. In Jesaja 6 wordt de heiligheid van God benadrukt. De engelen roepen: “**Heilig, heilig, heilig** is de HEERE van de legermachten” (Jesaja 6:3). Deze passage lijkt een hint te geven dat God een meervoudige eenheid is. Merk vers 8 op waar God zegt: “Wie zal er voor **Ons** gaan?” Vergelijk ook met Genesis 1:26: “En God zei: Laten **Wij** mensen maken naar **Ons** beeld, naar **Onze** gelijkenis”. Dit kan de reden verklaren waarom het woord “Heilig” drie keer herhaald wordt. God de Vader is heilig. God de Zoon is heilig. God de Heilige Geest is heilig.

Eeuwig

In Hebreëën 9:14 staat: “Christus, Die door **de eeuwige Geest** Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft”.

Alomtegenwoordig

Psalm 139:7-10 leert ons dat God alomtegenwoordig is. Wij kunnen niet ontsnappen aan Zijn tegenwoordigheid, want Hij is overal. [Een ongeloovige man zei eens tegen een klein meisje: “Als jij me kan tonen waar God is, dan krijg je een appel”. Zij antwoordde: “Meneer, als u me kan tonen waar God niet is, dan geef ik u een hele kist appels”!] In vers 7 wordt de vraag gesteld: “**Waar kan ik Uw Geest ontgaan?**” Het antwoord is vanzelfsprekend. God is overal en dus kunnen we niet weglopen van Gods Geest. De Geest is alomtegenwoordig en de Geest is God. Inderdaad, het feit dat de Geest van God in elke gelovige kan wonen, ongeacht waar hij op aarde leeft, is een andere indicatie dat de Heilige Geest niet beperkt is tot één plaats.

Alwetend

“De Geest immers onderzoekt **alle dingen**, zelfs de diepten van God” (1 Korinthiërs 2:10). Er is niets wat de Geest van God niet kent of begrijpt.

“Wie heeft de Geest van de HEERE gespeeld en wie heeft Hem als Zijn raadsman onderwezen?” (Jesaja 40:13). Hier leren we dat de Heilige Geest geen raadsman nodig heeft, en dus moet Hij alle dingen weten en kennen.

Almachtig

Een mens mist kracht, maar God heeft daar geen tekort aan. We lezen in Zacharia 4:6: “Niet door **kracht** [KJV: “might”, macht] en niet door **geweld** [KJV: “power”, kracht], maar door Mijn Geest, zegt de HEERE van de legermachten”. Dit impliceert dat de Heilige Geest de Geest van Kracht is! Vergelijk Lukas 1:34-35 met Lukas 1:37. De Heilige Geest kan doen wat onmogelijk is! Een maagdelijke geboorte is onmogelijk, maar niet voor God!

Waarheid

In 1 Johannes 5:6 lezen we: “En de Geest is het Die getuigt, omdat de Geest de **waarheid** is”. Hij wordt ook “de Geest van de **waarheid**” (Johannes 14:17; 16:13) genoemd. Hij is ook de Auteur van de Bijbel dat “het Woord van de **waarheid**” (2 Timotheüs 2:15) is.

Soeverein

De Geest van God maakt beslissingen met betrekking tot de distributie van geestelijke gaven in de christelijke vergadering, en Hij doet “zoals Hij wil” (1 Korinthiërs 12:11; zoals Hij soeverein kiest). De Heilige Geest bepaalt ook wie de geestelijke leiders (opzieners, ouderlingen) zouden moeten zijn in de lokale vergaderingen (Handelingen 20:28). Uiteraard doet Hij dat in volmaakte harmonie met de Vader en de Zoon.

Volmaakt

Lees Openbaring 1:4 (“de zeven Geesten”). Het getal 7 wordt in de Schrift symbolisch gebruikt om volmaaktheid, compleetheid en perfectie uit te drukken. Openbaring 1:4 kan verwijzen naar Jesaja 11:2 (de zeven beschrijvingen van de Heilige Geest). Dit vers betekent echter niet dat er zeven Heilige Geesten zijn, maar het betekent dat de Heilige Geest volmaakt is in begrip, kennis, wijsheid, macht, en op elke andere manier.

3) De Heilige Geest is God omdat Hij bepaalde werken doet die enkel God kan doen

Schepping

Enkel God kan scheppen, en in Genesis 1:2 zien we de Heilige Geest actief betrokken in het scheidingswerk. In Job 26:13 lezen we: “Door Zijn Geest kreeg de hemel schoonheid”. De Heilige Geest is een goddelijke artistieke Schepper.

De nieuwe schepping

Als het gaat om de redding (een nieuwe schepping zijn in Christus) speelt de Heilige Geest een sleutelrol. Zie hierna:

1. De nieuwe geboorte: geboren uit de Geest.	Johannes 3:5
2. Door de Geest is de zondaar schoongewassen (gereinigd van alle zonden), geheiligd (apart gezet voor Gods dienst) en gerechtvaardigd (rechtvaardig verklaard in Christus).	1 Korinthiërs 6:11
3. Wedergeboorte en vernieuwing door de Heilige Geest.	Titus 3:5

God alleen redt en niemand kan gered worden los van het werk van de Heilige Geest.

De maagdelijke geboorte

Mattheüs 1:20: “wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is **uit de Heilige Geest**”. De Heilige Geest was betrokken bij deze wonderlijke bevruchting. De maagdelijke geboorte was een wonder dat enkel door God kon volbracht worden. In Lukas 1:35 leren we dat de Heilige Geest diep betrokken was bij dit wonder. Ongelovigen kunnen zeggen: “De maagdelijke geboorte is helemaal onmogelijk”. Zij hebben gelijk. Het is voor een vrouw onmogelijk een kind te ontvangen los van mannelijke betrokkenheid. Maar beschouw vers 37: “Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn”. Mensen die problemen hebben met wonderen hebben niet echt een probleem met de wonderen zelf. Zij hebben een probleem met God. Hun God is te klein en te zwak. Maar voor de God van de Bijbel is er niets wat Hij niet aankan. Voor God de Heilige Geest is de maagdelijke geboorte geen probleem!

Inspiratie

De Bijbel is Gods Woord (2 Timotheüs 3:16: “Alle Schrift is door God geademd” (letterlijke vertaling). De Bijbel is uit de mond van God (Jesaja 40:5). De Auteur van de Bijbel is God Zelf, en de Heilige Geest speelde er een sleutelrol in hoe de Bijbel tot stand kwam. Beschouw 1 Petrus 1:21: “want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, **door de Heilige Geest gedreven**, hebben gesproken”. Deze mannen schreven exact wat God wilde dat zij schreven toen zij door de Heilige Geest gedreven en geleid werden.

David schreef vele Psalmen (2 Samuël 23:1), maar God was erbij betrokken. Zie 2 Samuël 23:2: “De **Geest** van de HEERE heeft door mij gesproken, en **Zijn woord** is op mijn tong”. In elk boek van de Bijbel is er zowel de menselijke auteur als de goddelijke Auteur. In dit geval was David de menselijke auteur en de Heilige Geest de goddelijke Auteur. Alhoewel Davids pen de Psalmen schreef is wat David schreef uiteindelijk het Woord van God.

De Geest van God speelde ook een belangrijke rol in de inspiratie van het Nieuwe Testament. De evangeliën werden een aantal jaren na de dood en opstanding van Christus geschreven; in feite werd het Evangelie van Johannes geschreven tegen het eind van de eerste eeuw. Hoe herinnerden de evangeliëschrijvers Jezus' woorden na zovele jaren? Zie Johannes 14:26: "Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en **u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb**".

Onze Heer beloofde dat de Heilige Geest de discipelen: "**de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen**" (Johannes 16:13). "De toekomstige dingen" wijst op profetie, zoals we vinden in het boek Openbaring en in profetische gedeelten in andere boeken van het Nieuwe Testament, zoals bv. 1 Thessalonicenzen dat veel te zeggen heeft over de komst van de Heer.

Zie Johannes 16:14-15: "Die [= de Geest van de waarheid, vers 13] zal Mij verheerlijken, want **Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen**. Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal verkondigen". Hier beloofde de Heer Jezus dat de Heilige Geest de dingen van Christus zou onthullen. Dit is precies wat we vinden in vele van de nieuwtestamentische brieven, zoals de Romeinenbrief, waar de grote waarheden over Christus worden onthuld en verklaard aan gelovigen.

4. De Heilige Geest is God wegens Zijn associatie met andere leden van de Godheid

Beschouw Mattheüs 28:19 en 2 Korinthiërs 13:14. Als de Vader God is, en als de Zoon God is, dan moet de Heilige Geest, die in zulke nauwe associatie met hen wordt genoemd, eveneens God zijn. Dit betekent niet dat er drie Goden zijn, maar wel dat God een Drie-eenheid is. Zie verder onze studies over de Drie-eenheid: <http://www.verhoevenmarc.be/drieeenheid.htm>.

In Johannes 14:16 lezen we dat de Heer Jezus zou weggaan, maar Hij beloofde een "andere Trooster" te zullen zenden: "En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere [*allos*] Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid". Zoals we in vorige les gezien hebben betekent "*allos*" "ander van dezelfde soort". Met andere woorden, Hij beloofde een andere Persoon te zenden, en dus is ook de Heilige Geest God.

Toepassing

Ik ben een gelovige, de Heilige Geest woont in mij (Romeinen 8:9; 1 Korinthiërs 6:19). Dit betekent dat God in mij leeft! Wat een wonder is dit! Moge ik nooit deze Gezegende Die in mij leeft bedroeven (Efeziërs 4:30)!

Als gelovigen zouden we nooit de grootsheid van de vleeswording in vraag stellen. God geopenbaard in het vlees (Johannes 1:14; 1 Timotheüs 3:16). Maar hebben we ons ook de grootsheid van Pinksteren gerealiseerd? God kwam op die dag in een lichaam van gelovigen wonen (Johannes 14:17; 1 Korinthiërs 3:16). De Kerk is een heilige tempel, de woonplaats van God door de Geest (Efeziërs 2:21-22).

- o Lessenreeks (16 delen) over "De Persoon en het Werk van de Heilige Geest":
<http://www.verhoevenmarc.be/heiligegeest.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm