

De Persoon en het Werk van de Heilige Geest

Les 16/16: De rol van de Heilige Geest in Inspiratie en Verlichting

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/holyspir/index.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, ingekort, plaatje en voetnoten door M.V.

Inspiratie

Er zijn twee sleutelpassages over inspiratie (2 Petrus 1:20-21 en 2 Timotheüs 3:16-17) die we nu zullen bespreken, en we zullen leren dat de Heilige Geest actief betrokken was in de voorziening van een inerrante (foutloze) en gezaghebbende Bijbel voor ons.

2 Petrus 1:20-21

“Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een **eigenmachtige uitleg** toelaat; ²¹ want de profetie is destijds niet **voortgebracht** door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, **door de Heilige Geest gedreven**, hebben gesproken”.

Om deze belangrijke passage correct te verstaan moeten we ons realiseren wat het hoofdidee is. Deze passage vertelt ons hoe de Bijbel is ontstaan, niet hoe de Bijbel moet geïnterpreteerd worden. Het sleutelwoord is hier “voortgebracht” (vers 21). De Bijbel werd niet door mensen voortgebracht maar door God.

Het woord “uitleg” in vers 20 betekent verklaring of interpretatie. De schrijvers van de Schrift plaatsten niet hun eigen constructie op de door God geïnspireerde woorden die zij noteerden. De boodschap was van God en kwam voort uit God.

God gebruikte menselijke instrumenten bij het geven van Zijn Woord. Hij gebruikte “heilige mensen van God” (vers 21) zoals Mozes, David, Jeremia, Ezechiël, Mattheüs, Johannes, Paulus, Petrus, enz. Zulke mensen stelden geen eigen boodschappen op. God gebruikte wel mensen als instrumenten, maar het is Gods Woord dat voortgebracht werd, niet het woord van mensen.

De Heilige Geest had een hoofdrol in dit proces: “heilige mensen van God, door de Heilige Geest **gedreven**, hebben gesproken” zegt vers 21. Het woord “drijven” wordt ook gevonden in Handelingen 27:15 en 17. Daar zien we een schip (met Paulus als gevangene op weg naar Rome) in een storm, dat zich niet bewoog in de richting die de zeelieden wilden, maar **gedreven** werd door de stormwind. De wind bepaalde hier de koers. De zeelieden werden bestuurd door krachten buiten henzelf, en zij eindigden op een bestemming die God had voorzien (het eiland Malta - Handelingen 28:1).

Laten we nu de betekenis van deze term toepassen op 2 Petrus 1:21. Heilige mensen van God (zoals Mozes, Daniël, Lukas, enz.) schreven of spraken naardat zij gedreven werden door de Heilige Geest. Op een manier die wij niet volledig kunnen begrijpen werden de bijbelschrijvers gedreven door de Heilige Geest, zodat de woorden die zij schreven exact de woorden waren die God wenste dat zij schreven. En door dit te doen vernietigde God niet de individualiteit of stijl van de schrijvers. Maar wat zij schreven was niets minder dan het Woord van God. Bijvoorbeeld: God gebruikte Johannes voor het geven van Zijn Woord en het was Johannes’ stijl om korte zinnen te gebruiken, zoals bv. “God is liefde” (1 Johannes 4:8). Maar God gebruikte ook Paulus voor het geven van Zijn Woord, maar het was Paulus’ stijl dat hij vaak lange zinnen gebruikte (zie bv. Efeziërs 1:5-10: wat een lange zin!) Maar Johannes en Paulus schreven exact wat God wilde dat zij schreven, en de boodschap kwam van God.

Luister naar wat David zei tegen het eind van zijn leven in 2 Samuël 23:2:

“De **Geest** van de HEERE heeft door mij gesproken, en **Zijn woord** is op mijn tong”

Volgens dit vers was het de Geest van de Heer die in feite sprak.

In Mattheüs 22:43-44 verwijst de Heer Jezus naar een passage die David schreef in Psalm 110:1. Maar Jezus maakt duidelijk dat David dit vers niet zelf had bedacht: “Hoe kan David Hem dan, **in de Geest**, zijn Heere noemen” (Mattheüs 22:43).

Zie Handelingen 1:16: “Mannenbroeders, dit Schriftwoord moest vervuld worden dat **de Heilige Geest bij monde van David** van tevoren gesproken heeft over Judas, die gids geweest is voor hen die Jezus gevangennamen”. De mond die de Heilige Geest gebruikte, om ons een deel van de Schrift te geven, was die van David.

Zie Handelingen 28:25: “hij probeerde hen, van ‘s morgens vroeg tot de avond toe, zowel uit de Wet van **Mozes** als uit de **Profeten**, te bewegen tot het geloof in Jezus”. Mozes en de profeten waren de heilige mannen waardoor de Heilige Geest had gesproken.

In Hebreëen 3:7-11 citeert de schrijver van Hebreëen uit Psalm 95:7-11: “Daarom, zoals de **Heilige Geest** zegt: Heden, indien u Zijn stem hoort, ⁸ verhard *dan* uw hart niet, zoals bij de verbittering, op de dag van de verzoeking in de woestijn. ⁹ Daar hebben uw vadersen Mij verzocht; zij hebben Mij op de proef gesteld en Mijn werken gezien, veertig jaar lang. ¹⁰ Daarom ben Ik toornig geworden op dat geslacht en heb gesproken: Altijd dwalen zij met hun hart, en zij hebben Mijn wegen niet gekend. ¹¹ Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Mijn rust zullen zij niet binnengaan!”

De ware Auteur van deze Psalm is niet de psalmist maar de Heilige Geest!

In Hebreëen 10:15-17 wordt een profetie van Jeremia besproken: “En de **Heilige Geest** getuigt het ons ook. ¹⁶ Want na eerst gezegd te hebben: Dit is het verbond, dat Ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun hart geven en Ik zal die in hun verstand schrijven, ¹⁷ en aan hun zonden en hun wetteloze daden zal Ik beslist niet meer denken”.

De ware Auteur van deze profetie is niet Jeremia maar de Heilige Geest!

Lees Ezechiël 2:2: “Terwijl Hij tot mij sprak, kwam **de Geest** in mij. Hij deed mij op mijn voeten staan en ik luisterde naar Hem Die tot mij sprak”.

Het was de Heilige Geest die Ezechiël hielp om zijn profetieën te geven.

Dus de Heilige Geest bewoog of dreef de menselijke schrijvers, zodat zij precies schreven wat God wilde in Zijn Woord, en Hij weerhield hen van alles wat foutief of onwaar was. “**Uw woord is de waarheid**” (Johannes 17:17). In het licht van 2 Petrus 1:20-21 worden wij gerechtvaardigd te zeggen dat de Heilige Geest de ware Auteur is van de Heilige Schriften. Hij leidde de schrijvers ervan op volmaakte wijze.

2 Timotheüs 3:16-17

“Heel de Schrift is door God ingegeven¹ en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, ¹⁷ opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust”.

Dit is een van de belangrijkste verzen in de Bijbel over het onderwerp inspiratie. Hoe weten we dat de Bijbel echt Gods Woord is? Hoe weten we dat de Bijbel echt waar is en niet louter menselijke woorden en ideeën bevat?

Eerst en vooral, laten we de mate van inspiratie beschouwen. “**Heel** de Schrift is door God ingegeven”. “Schrift” verwijst naar de heilige geschriften, de gezaghebbende, geïnspireerde geschriften. Het woordje “heel” kan ook vertaald worden met “elke”. Elke Schrift, elk vers, is door God geïnspireerd of ingegeven.

We zouden erg in de problemen komen als niet “elke” maar slechts “bepaalde” Schrift zou geïnspireerd zijn: hoe zouden we dan kunnen weten welke delen van de Bijbel geïnspireerd en waar zijn en welke louter feilbare ideeën van mensen zijn?

¹ Grieks: *theopneustos* = lett. “door God geademd”. Te vertalen als “door God ingegeven” of “door God geïnspireerd”.

Er zijn de dag van vandaag mensen die zeggen dat bepaalde delen van de Bijbel geïnspireerd zijn maar andere delen niet. Zij houden niet van bepaalde delen van de Bijbel, zoals bijvoorbeeld de verzen over eeuwig oordeel en de “poel van vuur”. Zij bepalen zelf welke delen van de Bijbel zij wensen te geloven. Dat mogen we niet doen! Alle Schrift is gegeven door inspiratie van God, en het is waar, of we dat geloven of niet, en of we houden van bepaalde delen van de Schrift of niet. Wij moeten de Bijbel niet oordelen; de Bijbel moet ons oordelen.



Een aantal decennia geleden was er een inerrantiedebat². De sleutelvraag was: Is de Bijbel werkelijk vrij van dwaling? In de jaren (19)70 was er een theoloog, dr. Harold Lindell, die een belangrijk boek schreef, *The Battle for the Bible*, waarin hij de doctrine van inerrantie (foutloosheid van de Bijbel) verdedigde. In 1978 was er een andere theoloog, dr. Robert Lightner, die een boek schreef ter verdediging van het totale waarheidsgehalte van de Bijbel, *A Biblical Case for Total Inerrancy*. Waarom schreven deze mensen deze boeken?

Er waren er velen die een gevaarlijke en verkeerde zienswijze leerden over inspiratie. Deze gevaarlijke leraars zeiden het volgende: Wanneer de Bijbel spreekt over redding of hoe een christelijk leven te leiden, dan is wat de Bijbel zegt absoluut waar. Maar, wanneer de Bijbel spreekt over geschiedenis of wetenschap, of wanneer de Bijbel een genealogie opgeeft, of wanneer de Bijbel bepaalde getallen geeft, dan kunnen daar fouten in zitten. Dus, wat de Bijbel leert is waar (zijn doctrines), maar er zijn vele andere dingen in de Bijbel (geschiedenis, wetenschap, numerologie, enz.) die niet waar zijn. Dit is een erg gevaarlijke leer en, zoals we nog zullen zien, is dit helemaal in tegenpraak met wat 1 Timotheüs 3:16 leert.

Alle Schrift is gegeven door inspiratie van God, ook de historische delen, zelfs zijn numerologie, zelfs zijn genealogieën, zelfs zijn chronologische details, en zelfs wanneer hij wetenschappelijke onderwerpen behandelt.

Plenaire inspiratie: Wij geloven niet in gedeeltelijke inspiratie. Wij bevestigen een volledige, complete, totale inspiratie van elk deel van de Bijbel. Dit wordt “plenaire inspiratie” genoemd. Plenaar betekent vol, compleet. Inspiratie betreft elk deel van de Bijbel. Er is geen vers in de Bijbel dat niet geïnspireerd is.

Verbale Inspiratie: Wanneer we zeggen dat iemand erg verbaal is, dan betekent dit dat die persoon goed is in het gebruik van woorden, of graag veel praat. Verbale inspiratie betekent dat de woorden van de Schrift geïnspireerd zijn, niet enkel de ideeën. De Bijbel bestaat uit woorden, en dat zijn de woorden die God wilde dat wij ze zouden hebben.

Inerrant: Deze term betekent dat de Bijbel geheel zonder fouten is. De Bijbel is vrij van fouten van gelijk welke soort.

² Inerrantiedebat: een debat over de foutloosheid van de Bijbel.

“In de hoop op het eeuwige leven, dat **God, Die niet liegen kan**, vóór de tijden der eeuwen beloofd heeft. En Hij heeft op de door Hem bestemde tijd **Zijn Woord geopenbaard**” (Titus 1:2).

“Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het **onmogelijk is dat God zou liegen**, een **sterke troost** zouden ontvangen, wij die bij Hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt, vast te houden” (Hebreeën 6:18).

De Bijbel is de WAARHEID:

“Vanaf het begin is **Uw woord waarachtig**, al Uw rechtvaardige bepalingen zijn voor eeuwig” (Psalm 119:160). “Heilig hen door Uw waarheid; **Uw woord is de waarheid**” (Johannes 17:17).

Er kunnen **schijnbare** contradicties in de Bijbel zijn, wanneer twee passages in conflict lijken te zijn. Dit zijn schijnbare contradicties maar geen echte contradicties. Bijvoorbeeld: sommige mensen menen dat Genesis hoofdstuk 2 in tegenspraak is met Genesis hoofdstuk 1. Maar Genesis 2 spreekt Genesis 1 helemaal niet tegen; in plaats daarvan geeft het bijkomende informatie en details, in het bijzonder met betrekking tot de zesde dag van de schepping.

Er was eens een erg intellectuele universiteitsstudent die een andere student benaderde die een toegewijd christen was, en hij zei: “Er zijn allerlei soorten van contradicties in de Bijbel”. De gelovige ging stil naar zijn kamer, nam zijn Bijbel, overhandigde deze aan de ongelovige student en zei kalm: “Hier, kan u mij één van deze contradicties aanwijzen?” De ongelovige was niet in staat hem zelfs maar één te tonen. Vaak zijn zij die de Bijbel bekritisieren niet goed ingelicht over de Bijbel. Er kan een probleem zijn met iemands begrip van de Bijbel, maar er is geen probleem met de Bijbel. Gods Woord is inerrant.

Onfeilbaar: Deze term betekent “niet onderhevig zijn aan dwaling” (vandaar een synoniem voor *inerrant*); absoluut betrouwbaar en zeker. Deze term wordt soms gebruikt voor personen. Bijvoorbeeld, sommigen beweren dat de paus onfeilbaar is. Nee, geen paus, priester, pastor of gelijk welk mens is onfeilbaar, maar God is onfeilbaar en daarom is Zijn Woord onfeilbaar:

Johannes 10:35: “de Schrift kan niet gebroken worden”. Dat wil zeggen: ze kan nooit ontbonden worden of haar kracht verliezen. Mensen maken fouten, maar de Bijbel niet. Jezus zei tegen een groep mensen:

“**U dwaalt, omdat u de Schriften niet kent** en ook niet de kracht van God” (Mattheüs 22:2).

De grootste reden waarom mensen in dwaling vervallen is onwetendheid met betrekking tot de Schrift.

Wat leert 2 Timotheüs 3:16 in feite?

De uitdrukking “door God ingegeven” of “door God geïnspireerd” (2 Timotheüs 3:16) betekent letterlijk “door God geademd” [Grieks *theopneustos*]. Het bevat het idee van uitademen. Alle Schrift is door God “uitgeademd” als het ware.

Als wij woorden spreken dan ademen we tegelijk uit. Het is niet mogelijk te spreken zonder uw ademfunctie te gebruiken.

“Alle Schrift is door God geademd” en dat betekent dat de hele Bijbel uit Gods mond voortkomt. De hele Bijbel is Gods Woord. “Want de mond van de HEERE heeft gesproken” (Jesaja 40:5). Als we enig vers in de Schrift lezen, van Genesis tot Openbaring, dan moeten we ons herinneren dat “de mond van de HEERE heeft gesproken”.

Vergelijk Psalm 33:6: “Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt, door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht”. Hier is “het woord van de HEERE” het equivalent van “de Geest van Zijn mond”. Er is hier een hint naar de bediening van de Heilige Geest wanneer het over inspiratie gaat. Het woord “Geest” in de Bijbel draagt in zich ook de betekenis van “wind” en “adem”. Zoals we reeds hebben gezien uit 2 Petrus 1:20-21, speelt de Heilige Geest een belangrijke rol in de inspiratie en het ons geven van de Bijbel.

Bij elk vers dat we lezen moeten we eraan denken dat dit vers recht uit God (Zijn “mond” als het ware) voortkomt. Of u het vers begrijpt of niet, u moet beseffen dat het geïnspireerd is. Het is Zijn

Woord en het kan niet liegen. We moeten dan beseffen dat achter dat vers eigenlijk een “Zo zegt de HEERE” staat!

Heel de Schrift is nuttig

“Heel de Schrift is door God ingegeven en is **nuttig** ...”. Hoe kan de Bijbel nuttig zijn voor mij? Volgens dit vers kan de Bijbel me helpen op vier manieren: onderwijzen, weerleggen, verbeteren, opvoeden in de rechtvaardigheid.

De beste manier om deze vier termen te begrijpen is te denken aan een weg, een pad dat Gods wil voor uw leven vertegenwoordigt.

God zegt: “Dit is de **weg**, bewandel die” (Jesaja 30:21). “Vraag naar de aloude **paden**, waar toch de goede weg is, en **bewandel** die. Dan zult u rust vinden voor uw ziel.” (Jeremia 6:16). Altijd weer opnieuw vertelt God ons in de Bijbel om op Zijn weg te blijven en niet naar links of rechts af te wijken - “Wijk niet af naar rechts of naar links, keer je voet af van het kwade!” (Spreuken 4:27). Dit is ook de boodschap van het boek “Christenreis naar de eeuwigheid” van John Bunyan. Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/christenreis.pdf>. Dat boek gaat over de christelijke pelgrim die op Gods pad blijft, verleidingen vermijdt om het pad te verlaten, en de gevaren die hij tegenkomt als hij het pad verlaat.

2 Timotheüs 3:16



Onderwijs: Onderwijs betekent het aanleren van bijbelse leer of doctrine. Gods Woord leert ons om Gods weg te kennen en op Gods weg te blijven lopen. “Dit is de weg, bewandel die”.

Weerleggen: De Bijbel zal u overtuigen van dwaling, aanwijzen waar u fout bent, gezondigd hebt, ongehoorzaam uw eigen weg bent gegaan. Hij zal u berispen wanneer u bent afgeweken van Gods weg.

Verbeteren: De Bijbel leert u niet enkel waar u fout bent, maar ook hoe u dat probleem kunt oplossen. De Bijbel zal u tonen hoe uw koers te corrigeren, hoe u te verbeteren en hoe terug op Gods weg te komen.

Opvoeden in rechtvaardigheid: De Bijbel geeft ons de instructies die we nodig hebben, of de opvoeding die we nodig hebben, opdat we rechtdoor op Gods weg blijven wandelen.

We kunnen deze vier dingen die de Bijbel voor ons doet samenvatten in eenvoudige termen:

- De Bijbel leert me wat juist en goed is (Onderwijs).
- De Bijbel overtuigt me van dwaling (Weerleggen).
- De Bijbel leert me mijn koers te corrigeren (Verbeteren).
- De Bijbel voedt op om juist te wandelen (Opvoeden in rechtvaardigheid)

Gods Woord is volkomen toereikend (2 Timotheüs 3:17)

“Opdat de mens die God toebehoort, **volmaakt** zou zijn, tot elk goed werk **volkomen toegerust**”

Het woord “opdat” geeft een doel aan, en dat doel is dat de mens die God toebehoort “volmaakt” zou zijn. Dit woord “volmaakt” spreekt niet van zondeloze volmaaktheid (wat de gelovige niet zal

verkrijgen voordat hij in de hemel komt). De betekenis van het woord “volmaakt” is “compleet”. God heeft Zijn Woord gegeven opdat de mens die God toebehoort compleet, geestelijk volwassen zou zijn, en niets mist van wat hij nodig heeft.

De term “volkomen toegerust” wijst erop dat de Schrift in alles voorziet wat de gelovige nodig heeft. Gods Woord heeft alles wat we nodig hebben om onze Heer Jezus Christus te dienen. Niets wordt gemist, niets ontbreekt. God weet precies wat wij nodig hebben en Hij voorziet daarin in de aan ons overgeleverde Bijbel.

Gods Woord is algenoegzaam, het voorziet in alles wat wij nodig hebben, maar we moeten het wel gebruiken! Neem het voorbeeld van een volledig uitgeruste keuken. Alles is voorhanden om maaltijden klaar te maken, maar we moeten dan wel de gepaste toestellen en het juiste kookgerei gebruiken. De keuken is volledig uitgerust, en zo kan ook de Bijbel de gelovige toerusten met alles wat hij nodig heeft om een godvruchtig leven in Christus Jezus te leven. Bijvoorbeeld:

Wanneer ik zondig, heeft God voorzien in 1 Johannes 1:9 en Psalm 51.

Wanneer ik moet weten hoe veilig ik ben voor alle eeuwigheid, heeft God voorzien in Johannes 6:37-40 en 10:27-30.

Wanneer ik moet weten hoezeer God voor mij zorgt, heeft Hij voorzien in 1 Petrus 5:7.

Wanneer ik herinnerd moet worden aan Gods trouw, heeft Hij voorzien in Klaagliederen 3:21-23 en 1 Korinthiërs 1:9.

Wanneer ik kracht nodig heb, heeft God voorzien in 2 Korinthiërs 12:9-10 en Filippenzen 4:13.

Wanneer ik iets tekort kom, heeft God voorzien in Psalm 23:1 en Filippenzen 4:19.

Wanneer ik behoefte heb aan overwinning over zonde, heeft God voorzien in Romeinen 6 en Johannes 8:31-36.

Wanneer ik hulp nodig heb, heeft God voorzien in Hebreëën 13:6 en Jesaja 41:10, 13.

Wanneer ik troost nodig heb, heeft God voorzien in 2 Korinthiërs 1:3-5.

Wanneer ik begeleiding nodig heb, heeft God voorzien in Spreuken 3:5-6 en Psalm 23:2-3.

Wanneer ik geloof nodig heb, heeft God voorzien in Hebreëën 11.

Wanneer ik wijsheid nodig heb, heeft God voorzien in Jakobus 1:5-7.

We kunnen aan deze lijst vele items toevoegen! Moge de Heilige Geest van God, de Auteur van de Bijbel, ons leren en tonen hoe de Bijbel te gebruiken, elke dag van ons leven, tot Zijn heerlijkheid. “De mens zal niet van brood alleen leven, maar van **elk woord dat uit de mond van God komt**” (Mattheüs 4:4).

Verlichting

Verlichting vindt plaats wanneer God licht werpt op Zijn Woord zodat het gelovige hart het kan begrijpen. Het was door **inspiratie** dat God ons Zijn Woord gaf; het is door **verlichting** dat God onze ogen opent en ons helpt Zijn Woord te begrijpen. Dezelfde Geest die betrokken was bij de inspiratie (2 Petrus 1:21) is ook betrokken bij verlichting. Los van de Heilige Geest van God zouden we de Bijbel nooit kunnen begrijpen.

1 Korinthiërs 2:9-16

Vers 9:

“Maar het is zoals geschreven staat: Wat **geen oog** heeft gezien en **geen oor** heeft gehoord en in **geen mensenhart** is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben”.

Hoe kunnen we leren over de dingen die God heeft bereid voor gelovigen? Niet door enkel gebruik te maken van onze ogen, oren, ons hart en evenmin ons verstand!

Vers 10:

“Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God”.

De enige manier waarop we Gods waarheid kunnen leren is door openbaring van Gods Geest. Geen bijbelcolleges, boeken, meditaties, kunnen dit vervangen!

We leren uit vers 10 dat God ons Zijn waarheid openbaart “door Zijn Geest”. Er is niets over God of Gods waarheid dat de Heilige Geest niet begrijpt. (Denk eraan dat de Heilige Geest God is - zie Handelingen 5:3-4).

Vers 11:

“Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God”.

Zonder de hulp van de Heer is het onmogelijk de dingen van God te kennen en te begrijpen. Wie is het die de dingen van God kent volgens dit vers? Het is “de Geest van God”.

Lees Jesaja 55:8-9: “Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. 9 Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten”. Gods gedachten zijn veel hoger en groter dan onze gedachten.

Lees Romeinen 11:33-34: “O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoordringelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen! 34 Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest?” God kent en weet alles. Daarom kan ik Gods waarheid niet leren zonder Gods hulp; en het is voor mij onmogelijk enige waarheid over God en Zijn Woord te leren tenzij Hij die openbaart en me leert; en tenzij de Heer me onderwijst wat de Bijbel betekent zal ik deze nooit begrijpen.

Vers 12:

“En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn”.

Op het moment dat hij gered wordt ontvangt elke gelovige “de Geest Die uit God is”. Dit vers leert ons dat God wil dat we “zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn”, en daartoe heeft Hij ons de Heilige Geest gegeven als onze Leraar.

God wil dat u Zijn waarheid kent. Lees 1 Korinthiërs 14:20: “Broeders, word geen kinderen in uw denken, maar wees kinderlijk in de slechtheid, en word in uw denken volwassen”. Met betrekking tot het kennen van Gods waarheid, wil God dat wij geen kinderen zijn maar opgegroeide volwassenen.

Vers 13:

“Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken”.

Leren wij Gods waarheid door middel van menselijke wijsheid of filosofie? Nee, de Heilige Geest is de Enige die ons Gods waarheid kan bijbrengen.

Vers 14:

“Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden”.

De “natuurlijke mens” is de ongeredde mens. Dit vers leert ons dat ongeredde mensen blind zijn wanneer het aankomt op Gods waarheid. De natuurlijke mens kan de waarheden van Gods Woord niet aannemen of begrijpen. Wat de ongeredde mens werkelijk denkt over Gods waarheid wordt uitgedrukt door dit ene woord: dwaasheid. Daarom, als u met een ongered mens iets deelt uit de Bijbel, moet u niet verrast zijn als hij met u lacht! En wij moeten niet verrast zijn als hij Gods Woord niet echt begrijpt.

Het woord dat vertaald is met “natuurlijke” komt ook voor in Judas 19, waar gezegd wordt dat natuurlijke mensen “de Geest niet hebben”. Daarom kunnen zij Gods waarheid niet verstaan. Enkel de Geest kan ons Gods waarheid onderwijzen.

Als een mens de Leraar niet heeft, dan kan hij de waarheid niet leren. De natuurlijke mens heeft de Leraar niet.

Lees 1 Korinthiërs 1:18: “Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God”.

De ongeredde mens begrijpt niet wat Jezus voor hem deed aan het kruis, ja, het is hem dwaasheid. Enkel zij die behouden worden begrijpen de betekenis van het kruis.

De natuurlijke mens is geestelijk blind en kan de waarheid niet begrijpen. Enkel God kan de geestelijke ogen van een natuurlijke mens openen, middels het wonder van de nieuwe geboorte (Johannes 3:3-5). Zo opende de Heer het hart van Lydia, de purperverkoopster (Handelingen 16:14). Van het moment dat iemand wordt wedergeboren (door te geloven in Christus als Redder) ontvangt hij de Heilige Geest, en als een pasgeboren baby begint hij te verlangen naar de zuivere melk van Gods Woord zodat hij kan leren en groeien (zie 1 Petrus 2:2). De Heilige Geest is nu zijn Leraar!

Vers 15:

“De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld”.

De geestelijke mens is de gelovige die de Geest toestaat hem te onderwijzen. Hij houdt van Gods Woord (Psalm 119:97) en zijn constant gebed is: “**Ontsluit mijn ogen** en laat mij aanschouwen de wonderen van Uw wet” (Psalm 119:18).

Wanneer wij ook de Bijbel lezen, dan is het aangenaam te weten dat de Auteur van de Bijbel bij ons aanwezig is. De Geest van God Zelf is met ons (en “in ons” - 1 Korinthiërs 6:19-20) en in staat ons te leren en de Schrift te helpen begrijpen. Daarom is het zo belangrijk te bidden voordat we de Bijbel lezen, en we de Heer vragen om licht te werpen op de Schriftplaatsen om ons te helpen het Schriftwoord te begrijpen en toe te passen in ons dagelijks leven.

Lees ook:

“Al de Schrift is van God ingegeven en waar”:

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Door-God-ingegeven.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm