

De Persoon en het Werk van de Heilige Geest

Les 15/16: De gave van Genezing

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/holyspir/index.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, ingekort, voetnoten door M.V.

Geeft God de gave van genezing aan Zijn Kerk vandaag?

1. Is het Gods wil dat elke zieke mens wordt genezen?

Beschouw vier nieuwtestamentische voorbeelden van mensen die ziek waren:

1) 2 Korinthiërs 12:7-10

Paulus werd gekweld door een pijnlijke ziekte. Paulus bad drie keer dat deze “doorn in het vlees” door God zou weggenomen worden, maar God deed dat niet. God deed iets beters. Hij leerde Paulus de genoegzaamheid van Zijn genade, dat Gods genade genoeg was om hem in staat te stellen zulke kwelling te doorstaan. Soms laat God ziekte of pijn toe, om bepaalde redenen, die echter samenwerken ten goede (Romeinen 8:28).

2) Filippenzen 2:25-30

Epafroditus was ernstig ziek, “tot dicht bij de dood”. Het is interessant op te merken dat Paulus deze getrouwe broeder niet genas, maar God had Zich over hem ontfermd.

3) 1 Timotheüs 5:23

“Drink niet langer [alleen] water, maar gebruik een kleine hoeveelheid wijn¹, voor uw maag en uw veelvuldige kwalen”. Timotheüs had een maagprobleem en hij was dikwijls ziek. Paulus genas hem niet en vertelde hem ook niet om uit te zien naar iemand met een gave van genezing, en evenmin zei Paulus hem dat Timotheüs’ fysieke problemen te wijten waren aan zonde of een gebrek aan geloof. Paulus gaf Timotheüs gewoon een voorschrift van gezond verstand.

4) 2 Timotheüs 4:20

“Erastus is in Korinthe gebleven en Trofimus heb ik in Milete **ziek** achtergelaten”. Er is geen indicatie dat Trofimus een geestelijk probleem had (zonde, gebrek aan geloof), maar hij had een fysisch probleem en Paulus genas hem niet. Het is soms de wil van God voor Zijn kinderen om ziek te zijn in dit leven, maar nooit in het toekomstige leven (Openbaring 22:4).

Zie naar godvruchtige mensen uit het verleden die ziek waren of leden aan ernstige lichamskwalen. Johannes Calvijn had reuma, intense hoofdpijnen en een zwak lichaam. Robert McCheyne was erg ziek en stierf op 30 jarige leeftijd. George Mueller had zeker geen gebrek aan geloof maar hij worstelde heel zijn leven tegen lichamelijke kwalen met inbegrip van hoofdpijnen en onderging een operatie aan de handen door een bekwame chirurg. In haast elke biografie van godvruchtige heiligen uit het verleden zal u lezen dat zij in de meeste gevallen leden aan bepaalde fysieke kwalen die God toestond om te verduren. Voor een excellente bespreking van het onderwerp **ziekte** zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/ziekte_JCRyle.pdf, door J. C. Ryle. Dit is goed besproken en zal een grote bemoediging vormen voor elke lijdende heilige doorheen een tijd van ziekte.

Er zijn charismaten die denken dat als u ziek bent, u buiten de wil van God staat. Bijvoorbeeld, Kenneth Hagin Jr. schreef: “Ik geloof dat het inderdaad Gods wil is dat Zijn kinderen in algehele gezondheid wandelen ... het is altijd Gods wil om Zijn kinderen te genezen” (Persoonlijke brief van

¹ Grieks *oinos* (Strong’s code 3631): alcoholische wijn. Dronkenschap door wijn: *oinoflugia* (Strong’s code 3632).

Kenneth Hagin Jr. aan mij, dd. 16-7-1987). Charismaten zouden we volgende vragen moeten voorleggen: draagt iemand van u een bril? (Kenneth Hagin Jr. draagt er een). Heeft niemand van u ooit een verkoudheid of griep gehad? Neemt iemand van u soms een pijnstillertje (aspirine, e.a.)? En belangrijker nog: zal iemand van u kunnen sterven?

Neem bijvoorbeeld het geval van faith-healer (gebedsgenezer) Oral Roberts. Hij ging naar Californië om een oogoperatie te ondergaan. Waarom ging hij niet naar een faith-healer, of waarom genas hij zichzelf niet? De Heer Jezus en de apostelen genazen honderden mensen 100%, en met betrekking tot alle kwalen en gebrekkigheden, tot zelfs de dood toe.

2. Leert het Nieuwe Testament een “Welvaartsevangelie”?

Dit is de erg populaire en erg aantrekkelijke boodschap die vandaag vaak gehoord wordt: als u Christus vertrouwt dan zal u gezond zijn en rijkdom hebben. U zal fysieke gezondheid en materiële welvaart hebben. U zal vrij zijn van ziekte en uw lege bankrekening zal terug aangevuld worden. Zij die in feite financieel wel varen met dit soort van lering zijn de valse leraars zelf, de welvaarts-predikers!

Het evangelie van gezondheid en rijkdom

“Het maakt niet uit hoe vaak we het gehoord hebben - we moeten er continu aan herinnerd worden dat het Gods wil is voor ons om wel en gezond te zijn en goede dingen te hebben in dit leven” (Kenneth Hagin).

“Het is belachelijk”, zegt Kenneth Copeland over het geloof dat Jezus’ bediening armoedig was. “Het zou onmogelijk geweest zijn voor Jezus om arm te zijn! Helemaal doorheen het Oude Testament beloofde God materiële zegen voor iedereen die volmaakt en recht zou wandelen met Hem. Als God had gefaald Jezus financieel te zegenen, dan zou Hij zijn eigen Woord overtreden” (Charisma, 9-1990).

Het is waar dat zij die vertrouwen op Christus *geestelijk* welvarend zullen zijn. “Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met **alle geestelijke zegen** in de hemelse gewesten in Christus” (Efeziërs 1:3). Zij zullen geestelijk rijk zijn in Hem: “... opdat u door Zijn armoede **rijk** zou worden (2 Korinthiërs 8:9). God belooft nooit fysieke gezondheid en materiële, financiële welvaart in dit leven voor Zijn kinderen.

Inderdaad, de boodschap in het hele Nieuwe Testament is dat Gods volk een lijdend en geteisterd volk zal zijn, zoals slachtoffers (Romeinen 8:18, 35-36). Zij zullen gehaat en vervolgd worden door de wereld (Johannes 15:18-20). De Heer zei: “In de wereld zult u **verdrinking** hebben” (Johannes 16:33). “Allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen **vervolgd** worden” (2 Timotheüs 3:12) en elke christen zal als een goed soldaat van Jezus Christus verdrinkingen lijden (2 Timotheüs 2:3). Paulus’ antwoord op het welvaartsevangelie wordt misschien het best verwoord in 1 Thessalonicenzen 3:3-4: “opdat niemand in verwarring gebracht zou worden in deze **verdrinkingen**. Want u weet zelf dat wij hiertoe bestemd zijn. Toen wij bij u waren, zeiden wij u immers van tevoren dat wij **verdrukt** zouden worden, zoals ook gebeurd is – en u weet het”. Duidelijk wist Petrus van geen welvaartsevangelie toen hij zei: “Zilver en goud heb ik niet” (Handelingen 3:6)! Ook Paulus was zich van zo’n leer niet bewust toen hij zei: “als bedroefden, maar toch steeds blij; als **armen**, maar die toch velen rijk maken; als mensen die **niets hebben** en toch alles bezitten” (2 Korinthiërs 6:10)!

3. Is het onschriftuurlijk naar een dokter te gaan? Toont dit een gebrek aan geloof?

Een extreme charismatische groep in Indiana (“the Glory Barn”) leert dat gelovigen nooit naar een dokter zouden moeten gaan maar dat zij in plaats daarvan op God zouden moeten vertrouwen. Bepaalde zwangere vrouwen hadden problemen bij het baren bij gebrek aan medische attentie en hun baby’s stierven. Om de zaken nog erger te maken, baden de leden van deze gemeenschap voor deze dode baby’s in de hoop dat God hen uit de doden zou doen opstaan. De lokale media kregen deze verhalen te pakken en het was een grote schande voor de naam van Christus. Het was een foute praktijk wegens foute leer.

“Maar Jezus, Die dat hoorde, zei tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen **dokter** [Grieks *iatros*] nodig, maar wie **ziek** zijn” (Mattheüs 9:12).

Zij die gezond en wel zijn hebben geen dokter of arts nodig. Dit impliceert dat zij die ziek zijn een dokter nodig hebben. Inderdaad, een van Paulus' metgezellen die een van de evangelienschrijvers was, was een arts: “Lukas, de **arts** [Grieks *iatros*], de geliefde, groet u, en Demas” (Kolossenzen 4:14).

4. Waren Christus en de apostelen in staat te genezen?

De Heer Jezus Christus genas alle soorten van ziekten en kwalen onder de mensen:

“En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas **elke ziekte** en **elke kwaal** onder het volk. ²⁴ En het gerucht over Hem verspreidde zich over heel Syrië; en zij brachten bij Hem allen die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren, en die door demonen bezeten waren, en maanzieken en verlamden; en **Hij genas hen**” (Mattheüs 4:23-24).

En aan de apostelen werd daartoe macht gegeven:

“En Hij riep Zijn twaalf discipelen bij Zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven, en om **iedere ziekte** en **elke kwaal** te genezen” (Mattheüs 10:1).

En ook de apostel Paulus werd in staat gesteld om op opmerkelijke wijze te genezen:

“En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, ¹² zo zelfs dat, als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg, van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de **ziekten** van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen” (Handelingen 19:11-12).

5. Zijn moderne “faith healers” (geloofsgenezers) in staat te genezen?

Een beroemd dokter, William A. Nolen, onderzocht objectief een beroemde gebedsgenezers, Kathryn Kuhlman [1907 - 1976]². Aanvankelijk was hij sceptisch maar was bereid te geloven. Hier enkele van zijn commentaren:

Occasioneel keerde mevr. Kuhlman zich naar het publiek en zei: “Iemand met een beugel - een beugel rond uw been - u hebt die beugel niet meer nodig. Neem hem af. Kom en claim uw genezing”. De eerste keer dat zij dat riep kwam niemand naar voor. Tenslotte kwam een erg mooi jong meisje naar het podium. Ze wuifde met haar beugel toen ze daar stond, met haar bekken sterk schuin staand, op één goed been en één korter misvormd been.

Kathryn Kuhlman vroeg haar: “Hoelang droeg je deze beugel?” “Dertien jaar. Van toen ik polio kreeg toen ik zeven was”. “En nu ben je genezen. Je hebt die beugel niet meer nodig. Je hebt hem uitgedaan”. “Ja”, zei ze, “Ik geloof in de Heer. Ik heb gebeden, en Hij geneest me”. Iedereen applaudisseerde. Het meisje weende.

Deze scène was voor mijn geest uitermate weerzinwekkend. Het been van het meisje was net zo misvormd als tien minuten eerder. Nu stond ze daar voor 10.000 man, prees God - en indirect Kathryn Kuhlman - voor een genezing die niet gebeurd was en niet zou gebeuren. Ik kon me voorstellen hoe ze zich zou voelen wanneer de hysterie van het moment voorbij was en haar verliet en zij opnieuw de beugel moest aantrekken die ze 13 jaar had gedragen, en de rest van haar leven zou dragen.

Uiteindelijk, met een lofzang en een zegening, was de show ten einde. Alle wanhopige zieken in rolstoelen zaten nog steeds in rolstoelen. Ik zag hen weggaan, ik zag de tranen van de ouders toen zij hun kreupele kinderen naar de liften brachten. Ik vroeg me af of mevr. Kuhlman werkelijk wist hoeveel verdriet zij deze ontgoochelde patiënten en ouders aandeed.

Tijdens de dienst, toen dezen die “een genezing claimden” van het podium kwamen, schreven twee bedienden, die ik had ingezet, de namen, adressen, telefoonnummers en diagnoses op van iedereen die wilde meewerken in een follow-up studie. Wij verkregen 82 namen. Twee weken

² Deze “wonderlijke” genezers stierf op 20 februari 1976 tijdens een openhartoperatie. Zij kon zichzelf niet genezen.

na de dienst, werden brieven geschreven naar de mensen die op de lijst stonden om hen uit te nodigen naar Minneapolis te komen op zondag 14 juli, en ons hun ervaringen te vertellen. Tweeëntwintig mensen daagden op, en ik trof schikkingen om hen individueel te interviewen in de volgende paar maanden

Tijdens het gesprek met deze mensen, trachtte ik me zo eerlijk, begrijpend als objectief op te stellen als maar mogelijk is, maar ik kon mijn medische kennis en gezond verstand niet opzij zetten. Ik schreef zorgvuldig alles op wat zij mij vertelden en volgde elke aanwijzing op die eventueel zou kunnen leiden tot een bevestiging van een wonder. Ik werd geleid tot een onontkoombare conclusie: Van de patiënten die naar Minneapolis waren gekomen om de genezingen te bevestigen, die tijdens de dienst waren geclaimd, was er niet één wonderlijk genezen van wat dan ook [William A. Nolen, M.D., “In Search of a Miracle”, *McCall’s Magazine*, september 1974. Dr. Nolen heeft zijn bevindingen in een boek gepubliceerd, dat ook de titel draagt: *In Search of a Miracle*].

Richard Quebedeaux, een vriend van de charismatische beweging, schrijft het volgende over Kathryn Kuhlman, die vele jaren beschouwd werd als een van de voornaamste faith healers in de wereld:

Zij noemt een ziekte - alles, van terminale kanker tot allergieën (alhoewel geamputeerde ledematen nooit hersteld worden) - en vraagt hen die voelen dat zij genezen werden om naar voor te komen op het podium om te getuigen van wat er is gebeurd. (Opgeleide zaalwachters trachten, zoveel als mogelijk is op voorhand, personen te screenen en genezingen te verifiëren). Vrij vaak zijn er artsen op het podium die gevraagd kunnen worden een genezing te bevestigen; en iedereen wordt aangespoord om een genezing te bevestigen met zijn of haar eigen dokter. Sommigen, uiteraard, getuigen dat zij helemaal niet genezen zijn [Richard Quebedeaux, *The New Charismatics*, p. 86.]

6. Hoe verklaren moderne “faith-healers” hun falingen?

“Het is niet ons gebrek aan macht als genezer; de zieke persoon heeft gewoon niet genoeg geloof!” Als al het andere faalt, worden de zieken beschuldigd!

7. Genazen Christus en de apostelen enkel hen die genoeg geloof hadden?

In Mattheüs 12:15 volgden grote menigten de Heer Jezus en “Hij genas hen **allen**”, of zij nu geloof hadden of niet. In Handelingen 5:16 werden vele zieken naar de apostelen gebracht “en zij werden **allen** genezen”. De genezing was voor allen zonder geloofsvereiste. Niet één zieke persoon ging ontgoocheld weg.

In Handelingen 3:1-8 hebben we de genezing van een man die lam geboren was. Deze bedelaar hoopte wat geld te krijgen van de hand van Petrus. Genezen worden was het laatste wat deze man verwachtte. Hij had zeker niet het geloof dat hij zou genezen worden. Hij kan geloofd hebben dat Petrus hem wat geld zou geven (vers 5) maar hij geloofde niet dat Petrus hem zou genezen. De reden waarom God dit genezingswonder verrichtte had niets te maken met de man zijn geloof, of gebrek aan geloof. (Het geloof, genoemd in Handelingen 3:16, in verband met ditzelfde wonder, is een verwijzing naar Petrus’ geloof in Christus, niet dat van de lamme man).

In Handelingen 20:9-12 vinden we Paulus een mens genezen van een uiterst ernstige kwaal: de dood zelf. Hier was een jonge man die gestorven was. Het is zeker zo dat een dode man geen geloof kan oefenen! Hoe dwaas zou het voor een hedendaagse faith healer zijn te zeggen: “Ik was niet in staat deze man uit de doden te doen opstaan omdat hij niet genoeg geloof had!” Dit doet een interessante vraag oprijzen: als moderne faith healers dezelfde genezende kracht hebben als die van Christus en de apostelen, waarom wekken zij dan geen doden op??

8. Hoe kunnen we de genezingswonderen van Christus en de apostelen beschrijven?

1) Onmiddellijk

“En Jezus stak Zijn hand uit, **raakte hem** [de melaatse] **aan** en zei: Ik wil het, word gereinigd. En **meteen** werd hij gereinigd van zijn melaatsheid” (Mattheüs 8:3).

Jezus raakte de ogen aan van twee blinden “en **meteen** werden hun ogen ziende, en zij volgden Hem” (Mattheüs 20:34).

Petrus nam een lamme man met zijn rechterhand “en **onmiddellijk** werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond, en hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend” (Handelingen 3:7-8).

Zulke genezingen gebeurden onmiddellijk. Er was geen verlengde periode van herstel of therapie nodig.

2) Volmaakt en compleet

“En toen de mannen van die plaats Hem herkenden, stuurden ze bericht rond in heel die streek en brachten allen bij Hem die er slecht aan toe waren; ³⁶en zij smeekten Hem alleen maar de zoom van Zijn bovenkleed te mogen aanraken. En **allen** die Hem aanraakten, **werden gezond**” (Mattheüs 14:35-36).

“En Zijn Naam heeft deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt door het geloof in Zijn Naam. En het geloof dat er is door Hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze **volkomen gezondheid** gegeven” (Handelingen 3:16).

Contrasteer dit met dr. Nolen's observatie van een meisje dat beweerde genezen te zijn tijdens een dienst van Kathryn Kuhlman, staande op één goed been en op een korter, misvormd been en haar bekken dat erg schuin stond. Dit is beslist niet “volmaakt en compleet”!

3) Iedereen genezen

“Maar Jezus wist dat en vertrok vandaar, en veel menigten volgden Hem en Hij **genas hen allen**” (Mattheüs 12:15).

“En ook de menigte uit de steden in de omgeving kwam gezamenlijk naar Jeruzalem. Men bracht zieken en hen die door onreine geesten gekweld werden, en zij werden **allen genezen**” (Handelingen 5:16).

4) Onbetwistbaar

“Toen werd er iemand bij Hem gebracht die door een demon bezeten was en die blind was en niet kon spreken; en Hij genas hem, zodat hij die blind was en niet had kunnen spreken zowel kon spreken als zien. ²³En heel de menigte was **buiten zichzelf** en zei: Is dit niet de Zoon van David? ²⁴Maar de Farizeeën hoorden dit en zeiden: Deze drijft de demonen alleen maar uit **door Beëlzebul**, de aanvoerder van de demonen” (Mattheüs 12:22-24).

De vijanden van de Heer konden het wonder niet ontkennen, en daarom beschuldigden zij Hem dat Hij dit grote wonder niet door Gods kracht maar door de kracht van Satan deed.

5) Spectaculair

Lammen die opspringen, blinden die zien, melaatsen die gereinigd worden, bezetenen bevrijd, een afgehakt oor wordt onmiddellijk genezen, en zelfs doden werden tot leven opgewekt! Volgens Mattheüs 11:5 bewezen zulke spectaculaire wonderen dat Jezus inderdaad de Messias was:

“Blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen; melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen; doden worden opgewekt en aan armen wordt het Evangelie verkondigd” (Mattheüs 11:5; lees de context en vergelijk met Jesaja 35:5-6).

9. Hoe kunnen we de zogenaamde “wonderlijke” genezingen van moderne gebedsgenezers beschrijven?

1) Twijfelachtig

Wij hebben al verwezen naar dr. Nolen's artikel waarin hij een genezingsdienst onderzocht van de prominente en erg bekende faith healer Kathryn Kuhlman (zie punt 5 hogerop). Veronderstel dat een arts dezen moest onderzoeken die genezen waren door Christus en de apostelen. Veronderstel

dat een arts Lazarus zou onderzoeken nadat hij vier dagen dood was geweest! Veronderstel dat een oogspecialist de eens blinde Barthimeüs zou onderzoeken nadat hij kon zien! Veronderstel dat een orthopedisch chirurg de genezen kreuple man zou zien (Handelingen 3)! Veronderstel dat een oorarts Malchus zou onderzoeken nadat zijn afgehakte oor genezen was (Lukas 22:50-51). Zou er enige twijfel zijn over de echtheid van deze wonderen?

2) Verricht in een gecontroleerd milieu

“Maar vreemd genoeg, de mensen die beweren de gave van genezing te hebben lijken nooit uit hun tent, hun tabernakels of hun Tv-stations te komen. Ze lijken hun gave altijd te beoefenen in een gecontroleerd milieu, opgevoerd volgens hun manier en hun schema. Waarom horen we niet dat zij de gave van genezen in de ziekenhuizen praktiseren? Waarom beoefenen deze genezers hun gave niet in India of Bangladesh? Waarom gaan ze daar niet de straten in waar massa's mensen gekweld worden door ziekten?” [John MacArthur, Jr., *The Charismatics*, p. 134].

3) Ontgoocheld

Niet één mens kwam naar Christus of de apostelen voor genezing en ging daarna ontgoocheld weg. In contrast hiermee delen we andermaal het commentaar van dr. Nolen: “Alle wanhopige zieken in rolstoelen zaten nog steeds in rolstoelen. Ik zag hen weggaan, ik zag de tranen van de ouders toen zij hun kreuple kinderen naar de liften brachten. Ik vroeg me af of mevr. Kuhlman of zij werkelijk wist hoeveel verdriet zij deze **ontgoochelde** patiënten en ouders aandeed” [William A. Nolen, M.D., “In Search of a Miracle”, *McCall's Magazine*, September 1974].

Richard Quebedeaux, een vriend van de charismatische beweging, toen hij een prominente faith healer evalueerde, concludeerde: Sommigen, uiteraard, getuigen dat zij helemaal niet genezen zijn [Richard Quebedeaux, *The New Charismatics*, p. 86.]

Dit is beslist geen bemoedigende evaluatie voor hen die hopen op een wonder voor genezing.

Lees ook:

- o De gave om te genezen?: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezingsgave.pdf>
- o Vijftig dingen die u moet weten: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/50dingen.pdf>
- o Een persoonlijk getuigenis: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezingen.pdf>
- o Kanttekeningen bij genezingswonderen: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezingen2.pdf>
- o Niet in de verzoening begrepen: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezing-verzoening.pdf>
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezing-verzoening2.pdf>
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezing-verzoening3.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm