

De Persoon en het Werk van de Heilige Geest

Les 13/16: Tijdelijke Geestelijke gaven in het Lichaam van Christus

Bron: <http://www.verhoevenmarc.be/heiligegeest.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, ingekort, door M.V.

Zijn sommige gaven tijdelijk?

Er zijn vandaag bepaalde gaven die God niet langer geeft. Hierna twee voorbeelden van tijdelijke gaven:

1) De gave van apostelschap. Er zijn vandaag geen apostelen in de Kerk, een feit dat zelfs erkend wordt door veel leraars in de pinksterbeweging. De mormonen geloven dat er vandaag nog steeds apostelen zijn, en zo ook andere afvallige groepen. De apostelen waren een erg unieke en speciale groep van gekozen en begiftigde mannen in de eerste eeuw. In 1 Korinthiërs 9:1 is er een indicatie die zegt dat een ware apostel een man was die de opgestane Christus heeft gezien: “Ben ik [Paulus] niet een apostel? Ben ik niet vrij? Heb ik niet Jezus Christus, onze Heere, **gezien?**” Dit kan niet gezegd worden van gelovigen na de eerste eeuw tot vandaag, want Jezus zei: “omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij **niet meer zult zien**”. En 1 Petrus 1:8 zegt: “Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu **niet ziet**, maar gelooft, verheugt u zich ...”.

Lees: “Zijn er nog apostelen vandaag?": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/hoeveelApostelen.pdf>

2) De gave van profetie. Er zijn geen door God begiftigde profeten meer vandaag, maar er zijn wel veel valse profeten. De meeste charismaten geloven dat de gave van profetie nog steeds bestaat. We zullen dit later bespreken in deze les.

Lees: “Zijn er nog profeten vandaag?": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/profetenVandaag.pdf>

Wat is een profeet?

Verkeerde definities van profetie:

Profetie is “de bekwaamheid om het Woord van God te begrijpen en uiteen te zetten” (Billy Graham, *The Holy Spirit*, p. 139).

“De gave van profetie was feitelijk de bekwaamheid om Gods Woord te verkondigen ... De gave [van profetie] dan, is de bekwaamheid tot mensen te spreken, Gods Woord te verkondigen, soms met een voorspellend element” (John MacArthur, Jr., *The Charismatics*, p.164).

John MacArthur leert dat God vandaag sommige gelovigen de gave van profetie geeft maar dat er vandaag geen profeten zijn. Hij leert dat het ambt van de profeet (Efeziërs 4:11) niet langer wordt gevonden in de kerk vandaag, maar wel de gave van profetie. Zie zijn commentaren op *1 Korinthiërs* (p. 322-324) en *Efeziërs* (p. 141-142). Dus, iemand kan de gave van profetie hebben en kan profeteren, maar deze persoon is geen profeet. Dit zou overeenkomen met te zeggen dat iemand de gave van leraarschap heeft maar geen leraar kan zijn, of de gave van herderschap maar geen herder kan zijn.

Deze definities zijn inadequaat en fout. Volgens deze definities zou elke begiftigde bijbelleraar de gave van profetie hebben. Hij zou de bekwaamheid hebben om Gods Woord te verkondigen en te verklaren, maar dat maakt hem niet tot een profeet.

Deze definities falen erin een duidelijk onderscheid te maken tussen de gave van profetie en de gave van leraarschap. Zie 1 Korinthiërs 12:28-29 waar een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen dezen die begiftigd zijn als profeten en dezen die begiftigd zijn als leraars:

“God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven: ten eerste apostelen, ten tweede **profeten**, ten derde **leraars**, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. ²⁹Zijn zij soms allen apostelen? Zijn zij soms allen **profeten**? Zijn zij soms allen **leraars**? Zijn zij soms allen krachten?” (1 Korinthiërs 12:28-29).

Gods definitie van profetie

“Dan moet u tot hem [= Aäron] spreken en hem de woorden in zijn **mond** leggen. Ikzelf zal met uw mond en zijn mond zijn en u leren wat u doen moet. ¹⁶En hij zal voor u tot het volk **spreken**. Dan zal het zó zijn: Hij zal voor u tot een **mond** zijn ...” (Exodus 4:15-16).

“Toen zei de HEERE tegen Mozes: Zie, Ik heb u voor de farao tot een god gemaakt en uw broer Aäron zal uw **profeet** zijn. ²Ú moet alles wat Ik u gebieden zal tegen Aäron zeggen, en Aäron, uw broer, moet tot de farao spreken, dat hij de Israëlieten uit zijn land moet laten gaan” (Exodus 7:1-2).

Aäron moest de woordvoerder voor Mozes zijn. Zoals een **profeet** was voor **God**, zo was Aäron voor Mozes. Wat betekent dit? Aäron sprak de woorden van Mozes, evenals een profeet de woorden sprak van God. Aäron was de **mond** van Mozes, evenals een profeet de **mond** moest zijn van God. Aäron was Mozes' **woordvoerder**, evenals de profeet Gods **woordvoerder** is, die diende als Gods mond, en Gods boodschap bracht (“Zo zegt de HEERE!”). Dit is Gods definitie van een profeet. Profetie is dus de door God gegeven gave waarbij de persoon in staat is Gods boodschap te brengen, Gods Woord te spreken. Elke ware profetie draagt dit stempel: “want de mond van de HEERE heeft gesproken!” (bv. Jesaja 1:20).

Er zijn nieuwtestamentische passages die ons de gave van profetie helpen te begrijpen:

“Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door **de Heilige Geest gedreven**, hebben gesproken” (2 Petrus 1:21).

De profeten spraken (en schreven) doordat zij gedreven werden door de Heilige Geest, zodat wat zij spraken (en schreven) precies was wat God had bedoeld. Het was Gods boodschap, Gods Woord.

“Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat **door de Heere gesproken** is door de profeet ...” (Mattheüs 1:22).

Het was God die sprak, maar hoe deed Hij dat? Hij gebruikte de mond van de profeet (in dit geval, de profeet Jesaja). Het was Gods boodschap en Gods Woord, maar het werd overgedragen door middel van een menselijke mond.

Een profeet moest 100% accuraat zijn. Zie Deuteronomium 18:21-22:

“Maar de profeet **die overmoedig handelt** door een woord in Mijn Naam te spreken dat Ik hem niet geboden heb te spreken, of die in de naam van andere goden spreekt, **die profeet zal sterven**. ²¹Wanneer u dan in uw hart zegt: Hoe kunnen wij het woord herkennen dat de HEERE niet gesproken heeft? ²²Wanneer die profeet in de Naam van de HEERE spreekt, en **het gebeurt niet** en het komt niet uit, **dan is dat een woord dat de HEERE niet gesproken heeft**. In **overmoed** heeft die profeet dat gesproken; wees niet bevreesd voor hem”.

God is 100% accuraat en de ware profeet is Gods spreekbuis. Als de boodschap echt van God komt dan zal deze 100% accuraat zijn. Dit illustreert het verschil tussen een profeet en een leraar. De profeet, wanneer die als een profeet spreekt, spreekt het Woord van God (“zo spreekt de HEERE!”) en de boodschap is onfeilbaar. De leraar verklaart het Woord van God dat alreeds werd gegeven. Zelfs de beste leraar is feilbaar en kan zich vergissen.

Wat is profetie? Profetie is geïnspireerde spraak! Het is niet minder dan het Woord van God, in gesproken of geschreven vorm. Zie Micha's definitie van profetie in 2 Kronieken:

“Maar Micha zei: Zo waar de HEERE leeft, **wat mijn God zegt, dat zal ik spreken**” (2 Kronieken 18:13).

Wat was een profeet? Een profeet was Gods spreekbuis waardoorheen God sprak en Zijn volmaakte, onfeilbare openbaring gaf.

Zijn er ware profeten vandaag?

Velen staan erop dat de gave van profetie vandaag nog steeds gegeven wordt. Denk aan de implicaties hiervan. Dit zou betekenen dat God vandaag nog steeds Zijn Woord geeft en dat de canon van de Schrift niet afgesloten is. De Bijbel die we hebben zou dan niet compleet zijn. De 66 boeken van de Bijbel zijn niet genoeg als nog steeds toegevoegde informatie door God gegeven wordt middels Zijn moderne-dag profeten. Onze Bijbel zou dan vitale informatie en cruciale waarheden missen, waarin deze moderne-dag profeten moeten voorzien. De Bijbel is dan niet genoeg! We hebben dan de Bijbel plus nieuwe profetieën nodig!

Dit soort van leer is een ernstige aanval op de genoegzaamheid van de Bijbel als onze finale en enige gezagsbron voor geloof en praktijk. Wij moeten leven “van elk woord dat uit de mond van God komt” (Mattheüs 4:4) en deze woorden worden gevonden in de 66 boeken van de Bijbel.

“Nee, de kerk heeft vandaag geen behoefte aan nieuwe openbaringen uit de hemel! Wij hebben reeds een gecompleteerde Bijbel en de Heilige Geest van God om te interpreteren en toe te passen. Wat de kerk nodig heeft is een nieuwe confrontatie met de hele raad van God, verkondigd in de kracht van de Heilige Geest met gezag en liefde, door mannen die hun God kennen en die Zijn enig geschreven openbaring eren. Dan, en enkel dan, mogen we verwachten dat aan onze diepste noden voldaan wordt, en dat Gods doel voor Zijn kerk vervuld wordt in onze dag. [Dr. John C. Whitcomb, *Does God Want Christians To Perform Miracles Today?* (BMH Books, 1973), p. 12-13.]

Er zijn duidelijke indicaties in het Nieuwe Testament dat de gave van profetie een tijdelijke gave was die nodig was in de tijd van de vroege kerk, maar niet langer nodig nadat de Bijbel gecompleteerd werd.

In 1 Korinthiërs 13:8 leren we dat profetieën teniet gedaan zullen worden, terwijl geloof, hoop en liefde zouden blijven. Deze voorzegging kwam uit aan het eind van de eerste eeuw. Zie hiervoor: “Een korte verklaring van 1 Korinthiërs 13:8-13”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/1Kor13.pdf>

In Efeziërs 2:20 leren we dat apostelen en nieuwtestamentische profeten een fundament vormden: “Gebouwd op het **fundament van de apostelen en profeten**, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is”. Een fundament wordt eenmalig gelegd, aan het begin van een bouwproject. Men blijft niet doorgaan met het leggen van een fundament. Deze mannen vormden een fundament omdat we door hen de nieuwtestamentische Geschriften ontvingen. We moeten niet telkens opnieuw het fundament leggen, maar we moeten erop bouwen. Het is mogelijk dat Gods bouwproject de “top” bereikt heeft, als het ware, en spoedig de laatste “levende steen” (1 Petrus 2:5) op zijn plaats zal gelegd worden en dan zal Christus wederkomen om Zijn Kerk tot Zich te nemen (Johannes 14:1-3; 1 Thessalonicenzen 4:13-18).

In 2 Petrus 1 is er de mogelijke hint dat de ware gave van profetie zou weggedaan worden:

“Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verlooche- nen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf”

Merk nauwkeurig op:

“er waren valse profeten” (verleden tijd)

“er zullen valse leraars zijn” (toekomstige tijd)

De duivel vervalst de ware profeten en leraars. Toen Petrus deze woorden schreef, waren er *echte* profeten en de duivel werkte tegen met *valse* profeten. Nadat de gave van profetie werd weggedaan waren er niet langer echte profeten. Er waren echter wel echte leraars, en de duivel werkte tegen met valse leraars.

Hebben wij toegevoegde openbaring nodig vandaag? Hebben wij behoefte aan dromen, visioenen, profetieën, bijzondere openbaring, enz.?

Het charismatische antwoord:

“Neo-pentecostals houden vol dat bijbels gezag (het geschreven woord) altijd ondergeschikt moet zijn aan het gezag van het levende ‘dynamische’ woord van God dat bekend gemaakt wordt door de huidige activiteit van de Geest zelf ... De ondergeschiktheid van de Schrift - het geschreven woord - aan het gezag van de Heilige Geest wordt ook geïllustreerd door de acceptatie van de Charismatische Vernieuwing van de validiteit van de gave van profetie in het leven van de contemporaine Kerk. Voor de neo-pentecostal (niet minder als zijn klassieke tegenhanger) spreekt God vandaag net zo gezaghebbend als Hij sprak tot de bijbelse auteurs. Dit is een existentieel begrip van het Woord van God (waarin openbaring niet ophield met het afsluiten van de canon). Catherine Marshall stelt het op een andere manier: ‘Jezus’ belofte van “verdere waarheid” geeft ons een duidelijke reden te geloven dat niet alle waarheid en instructie die Christus ons gegeven heeft vervat zijn in de canon van de Bijbel’. Dus, in het neo-pentecostalisme rust geestelijk gezag ultiem in de huidige activiteit en lering van de Heilige Geest, ten minste zoveel als in de Bijbel zelf ... God beperkt Zijn openbaring niet tot de Bijbel (d.w.z., een gesloten canon)” [Richard Quebedeaux, *The New Charismatics*, p. 110-113.]

Volgens dit geloven charismaten dat de bijbelse canon niet afgesloten is, en dus is het geschreven Woord van God niet de finale gezagsbron. Zij geloven dat God toegevoegde openbaring geeft aan de Kerk vandaag, en dat deze nieuwe openbaring even gezaghebbend is, of zelfs meer gezaghebbend, dan de Bijbel zelf.

De sleutelkwestie is dan de **genoegzaamheid** van het Woord van God. Is de Bijbel werkelijk genoegzaam? Is deze werkelijk alles wat wij nodig hebben, of moeten we daarnaast nog iets anders hebben? Is de Bijbel compleet, of ontbreekt daarin vitale informatie die gelovigen moeten weten?

- 1) Christus beloofde de apostelen dat de Geest van de Waarheid hen zou leiden in **alle Waarheid** (Johannes 16:13). De Geest leidde hen in alle waarheid en deze waarheid is in de nieuwtestamentische geschriften geïncorporeerd. Wat hebben wij meer nodig?
- 2) Paulus vertelt ons: “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, **volmaakt** zou zijn, tot elk goed werk **volkomen toegerust**” (2 Timotheüs 3:16-17)? Wat hebben wij meer nodig?
- 3) Petrus zegt dat naast het ooggetuigeverslag van een apostel, wij het profetische Woord hebben dat vast en zeker is, namelijk het “door de Heilige Geest gedreven” onfeilbare Woord van God (2 Petrus 1:16-21). Wat hebben wij meer nodig?
- 4) Judas spoort ons aan “te strijden voor **het geloof** [= het lichaam van waarheid] dat **eenmaal** aan de heiligen overgeleverd is” (Judas 3). Dit lichaam van waarheid werd eens en voor altijd overgeleverd aan de heiligen en wordt vandaag in geschreven vorm in de Bijbel gevonden. Wat hebben wij meer nodig?
- 5) Johannes plaatst een finale “PUNT” aan het slot van Gods gecompleteerde openbaring en waarschuwt ons daaraan niets toe te voegen of af te nemen (Openbaring 22:18-19). Toen het laatste woord door Johannes werd neergeschreven in het boek Openbaring, markeerde dit de tijd dat de Bijbel (alle 66 canonieke boeken) geheel compleet was. Wat hebben wij meer nodig? De canon van de Schrift is gesloten, laat geen mens deze openen. God zegt: “De Bijbel is genoeg!” Laat niemand zeggen: “We hebben meer nodig!”

Dat velen zouden beweren dat zij visioenen en openbaringen van de Heer hebben ontvangen, is niet verwonderlijk in het licht van 1 Johannes 4:1-3; 1 Timotheüs 4:1; 2 Timotheüs 3:13; 4:2-4; Mattheüs 7:15-24; 24:4-5. In deze laatste dagen vóór de komst van de Heer Jezus voor Zijn kerk (1 Thesalonicenzen 4:13-18) kunnen we een toename verwachten van subjectieve, ervaringsgerichte religie: “Het moet waar zijn want het gebeurde aan mij!” Wat wij nodig hebben is openbaringsgerichte

godsdienst, gebaseerd op de objectieve en absolute waarheid: “Het moet waar zijn omdat God het zo gezegd heeft in Zijn Woord”.

Vandaag hebben we nederige mannen nodig die “voor Gods woord beven” (Jesaja 66:1-2). Wij hebben vandaag geen nieuwe openbaring nodig. Wij moeten de openbaring die we reeds hebben gehoorzamen en er waardig naar wandelen! We zullen voor Christus staan en rekenschap afleggen voor de manier waarop wij gereageerd hebben op het licht dat we hadden!

Spurgeon: Geen nieuwe openbaringen van God vandaag!

“Ik heb veel fanatieke personen horen zeggen dat de Heilige Geest dit en dat aan hen openbaarde. Nu, dat is gewoonlijk onthulde nonsens. De Heilige Geest onthult niets nieuw vandaag. Hij brengt oude dingen in onze herinnering. ‘Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb’ [Johannes 14:26]. De canon van openbaringen is gesloten; er moet niets aan toegevoegd worden. God geeft geen nieuwe openbaringen, maar fixeert ons op de oude. Als ze werd vergeten, en in de stoffige kamer van ons geheugen is gelegd, dan haalt Hij die daaruit en reinigt het beeld, maar Hij schildert geen nieuwe. Er zijn geen nieuwe doctrines, maar de oude worden vaak vernieuwd. Het is niet, zo zeg ik, door enige nieuwe openbaring dat de Heilige Geest ons vertroost. Hij doet dat door ons opnieuw oude dingen te vertellen; hij brengt een nieuwe lamp om de schatten die in de Schrift verborgen liggen te manifesteren; Hij ontsluit de sterke kisten waarin de waarheid lang heeft gelegen, en wijst naar de geheime kamers die gevuld zijn met onvertelde rijkdommen; maar Hij brengt geen nieuwe, want genoeg is genoeg.

Gelovige! Er is genoeg in de Bijbel voor u om daarnaar te leven, voor altijd. Als u zo oud zou worden als Methusalach, dan zou u geen bijkomende openbaring nodig hebben ...”

Charles Haddon Spurgeon
The New Park Street Pulpit
Vol. I (1855), p. 38

In zekere zin heeft de Kerk vandaag wanhopig behoefte aan visie. We hebben een nieuwe visie op God nodig. We moeten de Heer hoog en verheven zien (Jesaja 6:1-9). We hebben een glimp nodig van alles wat **God is** (Jesaja 43:10-11). Hoemeer we Christus zien zoals Hij werkelijk is, hoemeer we op Hem zullen gelijken. Als wij onze ogen gericht houden op Christus, zoals Hij gezien wordt in het geschreven Woord (Hebreeën 12:1-2) dan zullen wij de heerlijkheid van de Heer weerspiegelen naarmate onze levens gevormd worden naar Zijn beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid (2 Korinthiërs 3:18).

1 Korinthiërs 13:8 en tijdelijke tekengaven

De geestelijke gaven in 1 Korinthiërs 12:8-11 zijn gegroepeerd in drie categorieën:

Categorie 1
Een woord van wijsheid Een woord van kennis
Categorie 2
Geloof Genadegaven van genezingen Werkingen van krachten Profetie Onderscheiden van geesten
Categorie 3
Allerlei talen Uitleg van talen

In het volgende hoofdstuk, 13, worden drie van deze gaven opnieuw genoemd wanneer Paulus de permanentie van liefde bespreekt:

“De liefde vergaat nooit.
Wat dan **profetieën** betreft,
zij zullen tenietgedaan worden,
wat **talen** betreft, zij zullen ophouden,
wat **kennis** betreft, zij zal tenietgedaan worden” (1 Korinthiërs 13:8).

Uit elke categorie selecteerde Paulus één gave. Is het mogelijk dat Paulus bedoelde dat die ene gave de hele categorie vertegenwoordigt? In de Schrift wordt dikwijls het gedeelte voor het geheel genomen, dit is een stijlfiguur die in de retorica een “synecdoche” wordt genoemd. In plaats van omslachtig alle gaven op te sommen, wat hij zopas gedaan had in het vorige hoofdstuk, kon Paulus gemakshalve één vertegenwoordigende gave opgeven om te staan voor elk van de drie categorieën

Als deze interpretatie correct is, dan is wat Paulus zegt over elke gave waar voor al de gaven in de categorie. Bijvoorbeeld: als talen zullen ophouden, dan kennelijk ook de uitleg van talen. Eens dat de talen ophielden was er geen behoefte meer aan de uitleg van talen. En, volgens 1 Korinthiërs 13:8, zouden de gaven in categorie 1 en 2 “tenietgedaan worden”, en de gaven van categorie 3 “zullen ophouden”. Alle gaven in 1 Korinthiërs 12:8-11 zouden daarom als tijdelijke gaven aanzien moeten worden.

De gaven van kennis en wijsheid waren bijzondere openbarende, onthullende gaven die nodig waren in de dagen vóór de completering van het Nieuwe Testament. Stel u een lokale kerk voor die tracht te overleven zonder de nieuwtestamentische Schriften als model en gids! Goddelijke kennis en wijsheid waren essentieel in de kinderlijke periode van de vroege Kerk. Vandaag is alle waarheid die noodzakelijk is voor een godvruchtige wandel van gelovigen, opgetekend op de pagina's van de gecompleteerde Bijbel.

De tweede categorie bevat verscheidene individuele gaven: geloof, genadegaven van genezingen, werkingen van krachten, profetie en onderscheiden van geesten. Zeker, als profetie tenietgedaan zal worden, dan zou er geen behoefte meer zijn aan onderscheiden van geesten. Als er niet langer echte profeten bestaan, dan zou ieder die beweert een profeet te zijn een valse profeet zijn.

Het tijdelijke karakter van de wonderlijke gaven (zoals genezingen en krachten) wordt uitgelegd in Hebreëen 2:3-4:

“Hoe zullen wij dan ontvluchten, als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Heere is verkondigd, en die aan ons is **bevestigd** door hen die Hem gehoord hebben.
4 God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten, en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig Zijn wil”

Deze tekengaven waren gegeven om het woord van de apostelen te **bevestigen** (vgl. Markus 16:17, 20)

De meeste commentatoren zijn het erover eens dat ook de gave van geloof een bijzonder “wonderwerkend” geloof was (vgl. 1 Korinthiërs 13:2; Mattheüs 17:19-20; 21:21). De gave van geloof, in het bezit van slechts enkele gelovigen, moet niet verward worden met geloof als een christelijke deugd, die iedere gelovige bezit. “Wonderwerkend” geloof wordt het best geïllustreerd door de genezing van de lamme man in Handelingen 3:

“En Zijn Naam heeft deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt door het **geloof** in Zijn Naam. En het **geloof** dat er is door Hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven” (Handelingen 3:16; vgl. Handelingen 6:8).

Petrus was een bijzondere gave van geloof gegeven om op Christus te vertrouwen voor dit opmerkelijke wonder!

Toen de gaven van genezingen en wonderkrachten eindigden, was er niet langer behoefte aan een bijzondere gave van “wonderwerkend” geloof. Dus, *alle* gaven in categorie 2 waren hoogstwaarschijnlijk tenietgedaan samen met profetie, vóór het eind van de eerste eeuw.

Zoals deze studie heeft gesuggereerd zijn de gaven van profetieën, talen en kennis representatief voor alle drie categorieën van gaven. Als dit waar is, dan volgt daaruit dat alle negen gaven, in 1 Korinthiërs 12:8-11, tijdelijke gaven waren en ze hielden op te bestaan of werden tenietgedaan in de apostolische periode.

1 Korinthiërs 13 en tijdelijke gaven

Zie het volgende artikel: <http://www.middletonbiblechurch.org/doctrine/onecor13.pdf> (Engels)

Lees verder:

Een korte verklaring van 1 Korinthiërs 13:8-13: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/1Kor13.pdf>

De apostolische tekenen en wonderen: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/tekenen&wonderen.pdf>

Zijn er nog apostelen vandaag?: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/hoeveelApostelen.pdf>

Zijn er nog profeten vandaag? <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/profetenVandaag.pdf>

De pinksteramnesticie voor de joden: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Pinksteramnesticie.pdf>

De tijd van bijzondere gaven liep af: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezingsgave.pdf>

De aflopende pinksteramnesticie: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/pinksterdwaling.pdf>

Tekengaven niet voor vandaag: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Markus16_17-18.pdf

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm