

# Het einde is nabij ... of toch nabijer dan vorige keer

(Oorspr. titel: Camping sets another date for Second Coming)  
Friday Church News Notes, 8-1-2010, [www.wayoflife.org](http://www.wayoflife.org)

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)  
Vertaling en plaatje door M.V.

De erg verwarde Harold Camping, hoofd van Family Radio Network, beweert dat Christus zal terugkomen op 21 mei 2011.

Dit is de tweede keer dat Camping een gekke voorspelling maakt. In de jaren '90 voorspelde hij dat Christus zou terugkomen op 6 september 1994, en ik hoef u niet te vertellen dat dit niet gebeurd is.

Je zou denken dat deze blunderaar zou gestopt zijn met carrière van profeteren en bijbelonderwijs, maar in deze dagen van afvalligheid zijn er genoeg goedgelovige bijbelongehorzamen die zulke kettters in het zadel houden.

De ketterijen van Camping worden gehoord op 55 radio-stations in Amerika en via korte golf overzee, en zijn programma's worden vertaald in 48 talen.

Camping gelooft dat het kerktijdperk eindigde in 1988, en dat God Zich heeft afgekeerd van de kerken maar Zich nu richt tot Family Radio als Zijn middel om het evangelie te verkondigen.

Zijn volgelingen komen samen in huizen en luisteren naar Campings boodschappen. Er is geen doop, geen Avondmaalsviering, geen pastor.

Camping gelooft ook in extreme "soevereine uitverkiezing": dat je enkel kan hopen dat je verkozen bent en dat "een baby net zo gered kan worden als een volwassene" (*Time Has an End: A Biblical History of the World*, 2005, p. 17). Over de belangrijkste vraag van het leven: "Wat moet ik doen op gered te worden?" zegt Camping: "U kan helemaal niets doen". Gelukkig heeft de Bijbel reeds het antwoord gegeven op die vraag, en dat is: "Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden" (Handelingen 16:31).

En over Jezus' komst is er geen twijfel dat Hij inderdaad terugkomt, maar we weten niet wanneer. We weten enkel dat Zijn komst imminent is. Ons wordt onderricht Hem altijd te verwachten. Er is evenwel één ding dat we wèl weten en dat is dat Jezus NIET zeker terugkeert op 21 mei 2011, want Jezus zei: "Waak dus, want u weet de dag en ook het moment niet waarop de Zoon des mensen komen zal" (Mattheüs 25:13).

