

Halloween en de machten van de Duisternis

Door pastor David J. Meyer
(Een voormalig astroloog en occultist)

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, plaatje en voetnoten door M.V.

Waar kwam dit allemaal vandaan? 31 Oktober is een dag van geesten, heksen, goblins (aardmannetjes)¹ en groteskes (grillige, vreemde, fantastische figuren). Het is ook de dag van oranje en zwart, van kaarsen en lantarens van uitgeholde pompoenen (jack-o-lantern). Verkleedfeestjes en vreemde gebruiken bezetten de geesten van de westerse beschaving, en dit alles lijkt elk jaar te intensiveren. Kinderen die elk soort van denkbare en ondenkbare outfit dragen, gaan al vele jaren van deur tot deur aan het eind van oktober en zeggen “trick or treat”² en verzamelen zakken vol “treats” (traktaties). In recente jaren decoreren mensen hun tuintjes als begraafplaatsen en maken dat hun huizen er spookachtig uitzien. Zelfs kerken hebben Halloween party’s en zetten spookhuizen op (haunted houses) als geldinzamelingsprojecten. Waar kwam dit allemaal vandaan, en wat betekent dit allemaal? De meeste mensen zouden zeggen dat het onschadelijk plezier is. Sommigen zullen zeggen: “Als daar enige hekserij in zit, is het witte hekserij”. Om beide vragen goed te beantwoorden, waar het vandaan komt en wat het betekent, moeten we teruggaan naar de oorsprong van dit alles.

Halloween kent zijn oorsprong op de Britse eilanden, ongeveer 1300 jaar geleden. In die dagen waren er vele mannen en vrouwen die een zogenaamde “natuurreligie” beoefenden, gekend als Wicca. (Het woord “wicca” betekent “wijzen”. Het Engelse woord “witch” (heks) is voortgekomen uit “wicca”). Deze heksen beoefenden hun bezweringen en magie als enkelingen, maar soms in groepen van 13, gekend als Covens (heksensamenkomst). Soms werkten de heksen en wizards (tovenaars) als een triumviraat of macht van drie. De vrouwelijke wiccan (beoefenaar van wicca) was gekend als een heks, en de mannelijke wiccan was gekend als een wizard (tovenaar). Het woord “warlock” (zwarte magiër)³ werd niet gebruikt door heksen om zich daarmee te identificeren; het is eigenlijk een Schots-Gaelic woord dat “verrader/overloper” betekent. Satanisten gebruiken het woord “warlock”.

De wiccans waren aanbidders van “Moeder Aarde”, de zon, de maan en sterren. Heksen (witches) geloven niet in Satan. De wiccans of witches (heksen) houden elke vrijdagnacht een samenkomst welke een “esbat” heet. Zij trekken een magische cirkel met een zespuntige ster erin die “hexagram” wordt genoemd, vanwaar ons woord “heks” is voortgekomen. De 13 covenleden staan “sky clad” of naakt in het hexagram en werken bezweringen (spells) door te chanten en rituelen te verrichten zoals “drawing down the moon” (de maan naar beneden trekken). De volle maan is heilig voor heksen, in het bijzonder als ze op een vrijdag valt. Ze wordt beschouwd nog groter te zijn indien het de vrijdag, de 13^{de} dag van de maand is.

Acht keer per jaar, vieren de heksen een sabbat, en het rituele werk en bezweringen-uiten (spell casting) werd altijd gedaan op de vooravond van de sabbat. De sabbatten zijn: **Imbolc** op 2 februari; **Spring equinox** (lente-equinox⁴) op 22 maart, ook Ostara genoemd; **Beltaine** op 1 mei; **Summer solstice** (zomer-zonnewende) op 22 juni; **Lughnasa** op 31 juli; **Fall equinox** (herfst-equinox) op 22 september; **Samhain** op 31 oktober (= Halloween); en de **Winter solstice** (winterzonnewende) op 22 december, ook gekend als Yule. -- Zie het plaatje hieronder.

¹ Aardmannen (Engels: *Goblins*) zijn mythologische wezens. Het zijn vaak slechte, domme en trolachtige wezens, die het kwade belichamen. (<http://nl.wikipedia.org/wiki/Ork>).

² <http://en.wikipedia.org/wiki/Trick-or-treating>

³ Zie <http://nl.wikipedia.org/wiki/Warlock>

⁴ Equinox: het even lang duren van dag en nacht.



De 8 Heksensabbatten

Heksen hebben speciale manieren voor het vieren van elke sabbat, en alhoewel zij niet geloven in Satan, is het Satan die hen de ervaringen geeft die zij hebben en die hen misleidt tot het denken dat het gaat om de krachten van de natuur waarmee zij een connectie hebben en er hun voordeel mee doen. Halloween is de belangrijkste van de acht sabbatten in de hekserij en is bij de heksen bekend door het Schots-Gaelic woord “Samhain”, uit te spreken als “sauwin”. Men gelooft dat op die nacht, de barrière tussen deze wereld en de volgende - gekend als astraal vlak, heel erg dun wordt. De heksen geloven dat dit geesten van overledenen toestaat vrijelijk heen en weer te kunnen reizen tussen de aarde en het geestenrijk. Dus, Halloween is de belangrijkste dag van de wicca-hekserij. Op die nacht, al vele eeuwen lang, voeren heksen hun magisch werk uit en hebben dan wilde party’s in het duister van die nacht. Ze kunnen dan spelletjes spelen, zoals appelhappen, omdat heksen de appel als heilig beschouwen. De heksen kunnen ook verhalen vertellen uit hun persoonlijke bezweringboek gekend als hun “Boek der Schaduwen”⁵. Deze geestverhalen gaan van start wanneer de hogepriester of -priesteres zou zeggen: “A witches’ tale and a cup of ale for the host of our guests unseen”.

In die vroege dagen in Engeland, was er een andere soort van hekserij, gekend als druidisme. De druiden werden “men of the oaks” genoemd en waren een vreemde clan van mensen die gekleed waren in een wit kled. De druiden aanbaden Cernnunos, de “gehoornde jager van de nacht” op 31 oktober, en dat is wanneer de duisternis toeneemt en het licht afneemt, volgens hun eigen beschouwing.

De clan van druiden zouden hun witte kleren en hoofddekseels aandoen, wanneer de duisternis inzet op 31 oktober. Zij droegen sikkels en Keltische kruisen, en zij begonnen een toortslichtprocessie. Aan het begin van de processie, werd een mannelijke slaaf gedood, en voortgesleept met een touw bevestigd aan zijn linkerenkel. De druiden zouden wandelen tot zij bij een huis of dorp kwamen waar zij het equivalent van “trick or treat” riepen. De treat was een slavenmeisje of een andere vrouwelijke persoon die aan de druiden moest gegeven worden. Als de mensen weigerden werd

⁵ http://nl.wikipedia.org/wiki/Boek_der_Schaduwen

bloed genomen van de dode slaaf en gebruikt om een hexagram of zespuntige ster te tekenen op de deur van het huis of de muur van het dorp. Geesten van de “gehoorde jager van de nacht” werden ingeroepen door de druïden om die nacht iemand te doden in dat huis of dorp.

Als het huis of dorp een meisje gaf als een “treat”, plaatsten de druïden een pompoen met een uitgesneden gelaat voor de deur of de poort van die plaats. Binnenin de pompoen was er een kaars, gemaakt van menselijk vet, om de boze geesten weg te houden. Dus, de “jack-o-lantern” was en is een teken dat je had meegewerkt met Satan!



Jack-o-Lantern: teken van samenwerking met Satan

De treats of vrouwelijke slachtoffers werden meegenomen naar Stonehenge waar ze verkracht en gedood werden en dan geofferd op het heilig “bonfire” (groot vuur in openlucht, vreugdevuur) tot er slechts gloeiende sintels over waren. Het “bonfire” is de oorsprong van het hedendaagse bonfire of vreugdevuur. Als gelukbrenger om de winter te overleven, werd van alle dorpsbewoners verwacht dat zij de gloeiende sintels van het bonfire zouden gebruiken om hun haarden aan te steken.

Zoals we duidelijk kunnen zien is Halloween niet onschuldig. Satan heeft mensen om in onze moderne tijd de heksen en druïden van ouds na te bootsen. Dit alles is vervloekt door God. We leven in een tijd dat hekserij herleeft. Films en talloze televisieprogramma’s zijn gevuld met hekserij. De Harry Potter boeken en films bevorderen evenzo de zaak van Satan! Halloween is niet zomaar wat onschadelijke fun. De Rooms-katholieke kerk ontleende Halloween van de heksen om er “Allerheiligen” en “Allerzielen” van te maken. Moge God u helpen, als u dit traktaat leest, om Halloween te mijden en anderen te waarschuwen dat het strikt de uitvinding van Satan is, en nooit iets anders kan zijn als grote boosaardigheid!

“Zo zegt de HEERE: U mag u de weg van de heidenvolken niet aanleren ...” (Jeremia 10:2)

Lees ook:

- o De 8 heksensabbatten (+ Halloween): <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/heksensabbatten.pdf>
- o Halloween onschuldig?: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Halloween.pdf>
- o Halloween, de occulte invloed: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Halloween-Malan.pdf>
- o Wicca: <http://www.verhoevenmarc.be/videoshekserij.htm#wicca> (Video)
- o Kerstmis, Pasen, Allerheiligen/Halloween: <http://www.verhoevenmarc.be/feestdagen.htm>