

Gods Weegschaal



Hoe balanceert u op Gods weegschaal?

U zou verbaasd kunnen staan!

[Toon me](#)

Gods Weegschaal



Hebt u zich ooit voorgesteld wat er gebeuren zal nadat u sterft? Een algemeen idee, dat vele mensen hebben, is dat zij voor God zullen staan en dat Hij dan hun goede daden zal afwegen tegen hun slechte daden, om zo hun eeuwige bestemming te bepalen.

[Terug](#) - [Volgende](#)

Gods Weegschaal



Zolang er maar méér goede daden zijn dan slechte (zonden), voelen de meeste mensen dat zij het oordeel zullen doorstaan. De balans slaat dan door aan de goede kant en zij zullen toegelaten worden in de hemel. Maar is dit de manier waarop Gods weegschaal werkt?

[Terug](#) - [Volgende](#)

Gods Weegschaal



Wat is er fout aan dit plaatje? Absoluut niets, voor wat God betreft. U ziet, dat het populaire idee dat goede daden de slechte compenseren, geheel fout is.

[Terug](#) - [Volgende](#)

Gods Weegschaal



Zelfs als u vele, vele goede daden opstapelt voor elke zonde, zal God u nog steeds zeggen: "gij zijt in weegschalen gewogen, en gij zijt te licht bevonden" (Daniël 5:27). God is volstrekt heilig en kan geen enkele zonde toestaan om in de hemel te komen. Dit is een groot probleem, want wij "hebben allen gezondigd, en missen de heerlijkheid Gods" (Romeinen 3:23).
Ja, reeds één enkele zonde zal ons uit de hemel houden!

[Terug](#) - [Volgende](#)

Gods Weegschaal



Er is slechts één manier om onze zonden te compenseren: "het bloed van Jezus Christus, reinigt ons van alle zonde" (1 Johannes 1:7). God houdt zoveel van u dat Hij een weg bereid heeft opdat met uw zondeprobleem zou afgerekend worden: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe" (Johannes 3:16). De enige manier waarop u Gods oordeel kunt doorstaan is dat u uw zonden hebt beleden en dat u nu op Jezus Christus vertrouwt als uw Redder. Enkel dan kan Gods balans doorslaan aan de goede kant en komt u in de hemel.

[Terug](#) - [Volgende](#)



Dit laat één vraag open:

Hoe zult U balanceren?

We hebben nu laten zien dat wij in Gods weegschaal niet kunnen balanceren door onze eigen goede daden. Maar, Jezus deed al het werk dat nodig is voor onze redding, toen Hij stierf aan het kruis en opstond uit de doden. Enkel door op Hem te vertrouwen kan onze zware zondelast weggenomen worden, zodat we klaar zijn voor de hemel.

Lees volgende passages uit de Bijbel. Daarna, als u meer wenst te weten hoe Jezus ook UW Redder kan zijn, mail me en ik zal u helpen.

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. 17 Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. 18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon van God” (Johannes 3:16-18)

“[Betreffende] Jezus van Názareth, hoe God Hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht; Die [het land] doorgegaan is, goeddoende, en genezende allen, die van de duivel overweldigd waren; want God was met Hem. 39 En wij zijn getuigen van al hetgeen Hij gedaan heeft, beide in het Joodse land en te Jeruzalem; Die zij gedood hebben, [Hem] hangende aan het hout. 40 Deze heeft God opgewekt ten derden dage, en gegeven, dat Hij openbaar zou worden; 41 Niet aan het gehele volk, maar de getuigen, die van God te

voren verkoren waren, ons [namelijk], die met Hem gegeten en gedronken hebben, nadat Hij uit de doden opgestaan was. 42 En heeft ons geboden het volk te prediken, en te betuigen, dat Hij is Degene, Die van God verordineerd is tot een Rechter van levenden en doden. 43 Aan Deze geven al de profeten getuigenis, dat een ieder, die in Hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door Zijn Naam” (Handelingen 10:38-43)

“[Namelijk], indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. 10 Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid” (Romeinen 10:9-10).

Terug

Bron: <http://www.mwtb.org/pages/balance.php>

Vertaling door Marc Verhoeven

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: <http://users.skynet.be/fa390968/index.htm>

Mirror sites: <http://members.lycos.nl/verhoevenmarc696/index.htm>

<http://members.lycos.nl/smetsdan/index.htm>

<http://members.fortunecity.com/marcverhoeven1/index.htm>