

“God in een Doos” of God zoals Hij Zich heeft geopenbaard?

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV); 21-6-2009. Update 22-8-2018



Als je vandaag met CHRISTENEN praat, en je spreekt zelfverzekerd en krachtig over God en Zijn kenmerken, eigenschappen, wat Hij heeft gedaan en wat Hij nog zal doen, dan word je vrij vaak ervan beschuldigd “God in een doos te steken”, of ook: “God in de Bijbel op te sluiten”!

Sommigen van deze christenen kunnen je wel eens het verwijt van hoogmoed aansmeren, of zeggen dat je niet zo’n simplistische uitlegkunde mag hanteren.

Er zijn er die zich gesterkt voelen door wat Rob Bell¹ zegt: “The moment God is figured out with nice neat lines and definitions, we are no longer dealing with God. We are dealing with somebody we made up”. (Velvet Elvis, blz. 25).

Blakende onzin!

In de Schrift vinden we de openbaring van God Zelf en deze goddelijke zelfopenbaring geeft ons sterke “nice neat lines and definitions” over wie Hij is, hoe Hij is, wat Hij heeft gedaan en wat ware dienst aan Hem inhoudt (2 Timotheüs 3:16, 2 Petrus 1:20-21). Met andere woorden: God wil dat wij uit Zijn Woord weten wie Hij is en wat Hij heeft gedaan opdat wij Hem zouden aanbidden in geest en in WAARHEID (Johannes 4:24).

Daarbij moeten we er altijd voor waken dat we onze verbeelding niet toestaan verder te gaan dan wat God ons heeft geopenbaard over Hemzelf en wat Hij heeft gezegd². Dat wat God NIET heeft geopenbaard blijft een geheimenis.

Het principe in Deuteronomium 29:29:

“De verborgen dingen zijn voor de HEERE, onze God; maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen”.

De apostel Paulus zegt in 1 Korinthiërs 4:6:

“Deze dingen nu, broeders, heb ik ter wille van u toegepast op mijzelf en Apollos, met de bedoeling dat u van ons leert niets te bedenken boven wat er geschreven staat”.

Dit zijn inderdaad enkele “nice neat lines and definitions”, recht uit Gods Woord, en daar horen wij ons aan te houden.

Weg van bijbelse doctrines (de leer)

Men wil tegenwoordig weg van vaste bijbelse leerstellingen. Ze worden als te beperkend gezien. De bijbelse God en Zijn waarheden mogen niet meer streng leerstellig afgebakend worden, maar moeten samengaan met in wezen buiten-bijbelse inspiraties, inzichten en ervaringen. God moet uit de nauwe doos. Voor deze kennisextensies moeten dan wel occulte, demonisch-duistere, heidens-religieuze of mens-filosofische bronnen aangeboord worden. De vaste bijbelse kennisbron wordt zo verwaterd en scheefgetrokken. Dan pas geldt: “we are dealing with somebody we made up”!

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

¹ Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Rob-Bell-LectioDivina.pdf>

² Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/1Kor4-6.pdf>