

Is Gods Genade groter dan Zijn Woord?

Matt Costella, <http://www.feasite.org/node/325>, 4-10-2010

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.

De populaire notie vandaag is dat de dood en opstanding van Jezus Christus - de essentie van het Christendom - doeltreffend en heilzaam kunnen zijn voor ons als christenen, maar dat we Gods liefde en genade niet kunnen beperken. Men argumenteert zo iets als volgt: alhoewel wij als christenen geloven de waarheid te kennen, kan God op een andere manier werken met een andere persoon, religie of groep. De bewering dat geestelijk leven enkel verkregen wordt door persoonlijk geloof in Jezus Christus (en dat is de leer van de Bijbel) komt daarom neer op het beperken van Gods liefde en genade jegens anderen die oprecht hun religie of “weg naar God” aanhangen.

De waarheid in deze zaak is deze: *wij* als eindige menselijke wezens kunnen niet met zekerheid weten en spreken voor iedereen - *wij* kunnen dat niet. Maar *God kan dat wel*, en *Hij heeft dat gedaan*. Hij heeft Zichzelf geopenbaard aan de mensheid in de persoon van Jezus Christus en in Zijn Woord, de Bijbel. En Zijn Woord is niet specifiek bedoeld voor een bepaald ras, religie, geslacht of klasse. Gods Woord spreekt de waarheid tot u en tot mij zoals het spreekt tot iedereen, in elk land, en in elk tijdperk van de geschiedenis.

Als eindige en feilbare christenen moeten wij geen arrogante houding aannemen wanneer we kwesties van waarheid en geloof met anderen bespreken; wij moeten naar God Zelf kijken en zien wat Hij zegt over waarheid en geestelijk leven, en we moeten anderen erop wijzen in dezelfde richting te kijken. Lijkt Gods liefde groter te zijn dan Zijn eigen Woord? Is genade groter dan Zijn Woord en Zijn onkreukbaarheid? Als God zegt dat er geen andere Naam gegeven is onder de mensen waardoor zij gered kunnen worden (Handelingen 4:10-12), wat betekent dit dan? Als God zegt dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is (Johannes 14:6), meent Hij dat dan niet? Als God zegt dat iemand rechtvaardig wordt verklaard door geloof (Romeinen 1:17), meent Hij dat dan niet? Waarom zouden wij dan denken dat dit waar is voor sommigen maar niet voor anderen?

Ik ben zeker niet iemand die beweert alle antwoorden te hebben, of dat ik alles weet met betrekking tot geestelijke materies. Maar als christen meen ik wel dat wij kunnen beweren de waarheid te kennen los van onszelf. Iemand anders heeft ons de waarheid verteld. Wijzelf zijn “niets”, maar God is beslist “iets”. Daarom stel ik voor:

Een pleidooi tot christenen...

Herinner u dat Gods Woord u omschrijft als een “gezant” van Jezus Christus (2 Korinthiërs 5:20). Een gezant is gewoon een vertegenwoordiger (in casu van Christus) die een boodschap brengt voor iemand anders. *U* kunt zelf niemand redden, maar u kunt de waarheid meedelen die verklaard werd door *God Zelf*. Wees op nederige wijze overtuigd van Gods waarheid. Leef dagelijks uit wat u gelooft. Maar wees niet trots en arrogant jegens anderen (1 Korinthiërs 4:6). Genade is een gift die niemand verdient - u inbegrepen!¹

Een pleidooi tot niet-christenen...

Beschouw gewoon wat de Bijbel tot u te zeggen heeft. U bent het aan uzelf verplicht om ten minste volgende feiten in beschouwing te nemen die God zegt:

1. U bent een geboren zondaar en daardoor afgescheiden van een rechtvaardige God Die heilig is, en dat wil zeggen: afgescheiden van zonde.

¹ En doe geen beweringen die boven de eenvoudige en genoegzame woorden van de Schrift gaan!
Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/1Kor4-6.pdf>

2. Precies die God Die alle dingen schiep verlangt naar een relatie met u. Hij heeft u lief. Hij wil wat het beste is voor u.
3. Hij maakte het voor u mogelijk om een relatie te hebben met u: Hij betaalde de straf voor uw zonden zodat u dat zelf niet moet doen.
4. Een relatie met Hem komt er door het ontvangen van Zijn vrije gave van eeuwig leven door te geloven dat Hij voor u stierf en opnieuw opstond in een overwinning over de dood. Hij stierf voor u!

U kan er al dan niet voor kiezen te geloven wat God heeft gezegd over uzelf, over Hemzelf en over de zekerheid van eeuwig leven en een persoonlijke relatie met Hem, maar het feit dat u de tijd nam om deze dingen te overdenken is belangrijk.

Lees ook:

“Ga niet boven hetgeen geschreven staat”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/1Kor4-6.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm