

Fundamentele Leerstellige Werkbladen

Les 6: Hoe wordt een mens gered?

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/nbelieve/bdwfnb.htm>

Vertaalde versie: <http://www.verhoevenmarc.be/flw.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)

Vertaling/bewerking door M.V.

Hoe wordt een mens gered?

1) Niet door de Wet te houden

Romeinen 3:20: “Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde”. Galaten 2:16: “weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd”. Als mensen zouden gered kunnen worden door de Wet te houden, dan had Christus niet moeten sterven: “als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven” (Galaten 2:21).

Romeinen 7:12: “Zo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed”, maar het is niet mogelijk voor een zondig mens Gods heilige Wet te houden (lees Romeinen 7:7-14). Het is niet mogelijk voor zondige mensen om de Tien Geboden te houden (zie Exodus 10:1-17). Lees Jakobus 2:10: “Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden”. Stel u een mens voor die Gods wet zou kunnen houden behalve één, dan is hij nog steeds een wetsbreker.



Als u een ketting hebt waarvan slechts één schakel gebroken is, dan hebt u nog steeds een gebroken ketting, die niet dienstig is! Stel iemand voor die doodslag heeft gepleegd, maar nooit overspel. Ook deze persoon heeft Gods Wet gebroken (zie Jakobus 2:11).

Galaten 3:10 zegt ons wat een persoon moet doen die hoopt gered te worden door de Wet te houden: hij moet “blijven bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen”. Maar een zondig mens kan dat niet.

De enige Persoon die ooit de Wet volmaakt hield was de Heer Jezus Christus. Het doel van Gods heilige Wet is mensen te tonen hoe zondig zij zijn: “Door de wet is immers kennis van zonde” (Romeinen 3:20). De wet kan niet redden maar toont ons ’s mensen nood aan een Redder. Denk aan een spiegel. De spiegel kan laten zien hoe vuil u bent, maar niemand zal een spiegel gebruiken om zich te wassen. De spiegel drijft ons naar zeep en water. Zo gaf God ons de WET opdat deze ons zou drijven naar het LAM, de Heer Jezus Die de zonden van de wereld wegneemt. De Wet kan niet “levend maken” (Galaten 3:21), ze kan enkel veroordelen. Als een zondaar voor Gods rechtvaardige Wet staat dan kan hij enkel zeggen “ik ben schuldig” (“doemwaardig”, HSV; Romeinen 3:19). God deed wat de Wet niet kon doen: “Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees”

2) Niet door goede werken

Jesaja 64:6: “al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleding”. De KJV zegt het sterker: “and all our righteousnesses are as filthy rags [= vuile lompen/vodden]”. Zo is dat in Gods ogen.

Lees Efeziërs 2:1-10. De verzen 8-9 leren ons dat wij niet gered worden door goede werken: “Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen”. En vers 10 leert: “Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen” – dit vers leert dat eens een mens gered is, zijn leven gevuld zou moeten worden met goede werken.

Lees Titus 3:1-8. Vers 5 leert ons dat wij niet gered worden door goede werken: “Hij maakte ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid”. In vers 8 leren we dat zij die al gered zijn, goede werken zouden moeten doen: “dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken”.

Als redding door werken zou zijn, dan zouden mensen kunnen roemen over de vele dingen die zij gedaan hebben om hun redding te verdienen. Maar Gods Woord is duidelijk: “niet uit werken, opdat niemand zou roemen” (Efeziërs 2:9; Romeinen 3:27; 4:15). De Farizeeër in Lukas 18:9-14 roemde over zijn goede werken, in de verzen 11 en 12, maar hij was niet gered (zie verzen 13-14).

Wie is het Die in de gelovige werkt en hem daardoor in staat stelt om goede werken te doen die God aangenaam zijn? : “want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen” (Filippenzen 2:13), en: “De God nu van de vrede ... moge u toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te doen, en in u werken wat in Zijn ogen welbehagelijk is, door Jezus Christus” (Hebreeën 13:20-21). Lees Paulus’ gebed voor de Kolossenzen in Kolossenzen 1:9-10: “dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig”.

Lees Johannes 15:5: “Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen”. Wij kunnen NIETS aan goede werken doen zonder de hulp van de Heer. De ongeredde mens heeft Christus niet (Johannes 5:12) en daarom kan hij niet de goede werken doen die God aangenaam zijn: “zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen” (zie Romeinen 8:8-9).



Blijf in de Wijnstok.

Blijf verbonden met Christus Die uw Leven is!

(Johannes 15:1-8; Kolossenzen 3:4)

Wat is volgens de woorden van Jezus het eerste wat een mens moet doen om de Heer te behagen?: “Zij zeiden dan tegen Hem: Wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten? Jezus antwoordde en zei tegen hen: Dit is het werk van God: dat u gelooft in Hem Die Hij gezonden heeft”. In feite: “Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen”! (Hebreeën 11:6).

De volgende twee uitspraken zijn vals en zullen enkel komen van mensen die Gods Waarheid niet begrijpen:

1) “Ik weet dat ik een zondaar ben, en als ik gered wil worden moet ik stoppen met immoreel te leven, en ik moet naar een goede kerk gaan, en dagelijks mijn Bijbel lezen”.

Maar Gods bevel voor de zondaar is: “Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden” (Handelingen 16:31). Geloven (dit omvat bekering¹) is het eerste wat een ongered mens moet doen.

2) “Als ik eenmaal gered ben, dan mag ik leven zoals ik het wil, omdat een persoon niet gered wordt door goede werken maar door geloof”.

Maar Gods bevel voor de persoon die beweert een gelovige te zijn is: “Ieder die de Naam van Christus noemt, moet zich ver houden van de ongerechtigheid” (2 Timotheüs 2:19).

Als een mens werkelijk gered is en dus weet wat Christus voor hem deed aan het kruis, dan verlangt hij ernaar om te leven zoals het God behaagt. Als een persoon werkelijk gered is dan wil hij niet voor zichzelf maar voor Christus leven: “Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is”.¹

3) Niet door eigen inspanningen

We hebben geleerd dat mensen zondig, boosaardig, verloren, dood en blind zijn. Daarom is het onmogelijk voor de mens om zichzelf te redden! Efeziërs 2:8 zegt: “Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God”. Lees Titus 3:5: “niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid”. Als onze redding zou afhangen van onze eigen menselijke inspanningen, zou niemand van ons het halen! REDDING IS VAN DE HEER!

4) Door genade middels geloof

Efeziërs 2:8: “Want uit genade bent u zalig [= gered] geworden, door het geloof”. Genade is Gods onverdiende goedheid jegens mij alhoewel ik dat niet verdien! Volgens Titus 3:4 is Gods genade: “de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen”. Zie hoe de onverdienstelijke mens beschreven wordt in Titus 3:3: “wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend”. *“Amazing GRACE! How sweet the sound that saved A WRETCH LIKE ME!”*

God is in staat genadig en goedertieren te zijn WEGENS WAT CHRISTUS VOOR ONS DEED AAN HET KRUIS! Romeinen 3:24: “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus”.

Geloof is God nemen op Zijn Woord (geloven dat wat God zegt waar is) en handelen¹ naar wat Hij heeft gezegd. God zei het! Ik geloof het! Dit regelt nu mijn leven!

Voordat wij Gods Woord kunnen geloven, moeten we het horen (of lezen). Zo leren we dan in Romeinen 10:17: “Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God”. Waar geloof moet rusten op vaste feiten, en dat is het geschreven Woord van God.

Abraham was een man van geloof (zie Genesis 15:6; Romeinen 4:3-5 en Galaten 3:6-9). Abraham was sterk in geloof omdat hij geloofde dat wat God beloofde zeker zou uitkomen. Lees Romeinen 4:19-21: “En niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was – hij was ongeveer honderd jaar oud – en dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was”. Gods beloften hebben nooit gefaald: “Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons” (2 Korinthiërs 1:20). Volgens Titus 1:2 en Hebrëëen 6:18 kan God niet liegen. Daarom moeten we alles wat God heeft gezegd geloven, erop rusten, gehoorzamen en daar naar leven!

Zie 1 Johannes 5:10: “Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf; wie God niet gelooft, heeft Hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God

¹ Bekering (= zich omkeren van een zondig levenspad) is noodzakelijk en inbegrepen bij geloven: Lukas 24:47; Handelingen 11:21; 14:15; 17:30; 20:21; 26:20; 2 Korinthiërs 12:21; 1 Thessalonicenzen 1:9. (M.V.)

van Zijn Zoon getuigd heeft”. We maken ons dus schuldig aan een verschrikkelijke zonde als we God niet geloven!

Geloof is gepast en correct responderen op wat God heeft gezegd! Wanneer God een **bevel** geeft dan respondeert de man van geloof in **gehoorzaamheid** aan het bevel (Hebreeën 11:8). Wanneer God een **belofte** doet, dan gelooft de man van geloof, hij is daar dan van overtuigd, verwacht het, ziet ernaar uit, omarmt het en wandelt ernaar (zie Hebreeën 11:11, 13)!

Als wij dan, geloofd hebben tot redding en correct responderen op wat God heeft gezegd, dan zullen wij ons daarna ook laten dopen. Dat is een bevel: Handelingen 22:16. Zie Handelingen 2:38: “En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden” → bekering + doop! En zie Markus 16:16: “Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden”. De Grote Opdracht in Mattheüs 28:19 zegt: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopen in de Naam ...”. En zie andermaal wat Petrus zei: “... Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons” (1 Petrus 3:20-21). Zie verder: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/doopAfgeschaft.pdf> en <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/doopNodig.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm