

Fundamentele Leerstellige Werkbladen

Les 19: Tekenen van Leven, deel 3

<http://www.middletonbiblechurch.org/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, bewerking door M.V. Update 26-11-2015 (versie zonder invulvragen)

5. Een ware gelovige gehoorzaamt het Woord van God (1 Johannes 2:3)

De persoon die eeuwig leven heeft is de persoon die de ware God **kent** en **Jezus Christus** die Hij heeft gezonden (Johannes 17:3). Hoe kunnen wij **weten** of wij al dan niet Christus kennen als onze persoonlijke Redder en Heer? Wat zal een persoon doen als hij Christus waarlijk kent, volgens 1 Johannes 2:3? “**Als wij Zijn geboden in acht nemen**”. Beschouw iemand die zegt: “Ik ben zo blij dat ik de Heer Jezus ken als mijn Redder”, maar als u zijn leven observeert merkt u op dat hij niet lijkt te leven naar het Woord van God. Wat wordt over zo iemand gezegd (1 Johannes 2:4)?:

1. Hij is een leugenaar
2. In hem is de waarheid niet

De persoon die Gods Woord in acht neemt en gehoorzaamt is waarlijk de persoon in wie “**de liefde van God volmaakt geworden**” is (tot wasdom is gebracht) en de **gehoorzame** gelovige kan **weten** dat hij **in** Christus is (1 Johannes 2:5). Als iemand waarlijk in de Heer Jezus blijft, hoe zal hij dan wandelen en leven (1 Johannes 2:6)? Hij “moet ook zelf **zo wandelen als Hij gewandeld heeft**”. Om te zien hoe onze Heer Jezus wandelde: lees de volgende verzen:

Johannes 5:30; 6:38	De Heer Jezus deed altijd de wil van de Vader.
Johannes 8:29	De Heer Jezus deed altijd de dingen die Zijn Vader behaagden.
Johannes 8:54-55	De Heer Jezus nam altijd Zijn Vaders Woord in acht.

Volgens 1 Johannes 5:1-2 wordt een persoon een kind van God ...

- ~~a. door de broeders lief te hebben.~~
- ~~b. door God lief te hebben.~~
- ~~c. door het houden en gehoorzamen van Gods geboden.~~
- d. door te geloven dat Jezus de Christus (Messias) is.

Wat is de liefde van God (1 Johannes 5:3)? “Dat wij Zijn geboden in acht nemen”. Wij weten dat Gods geboden “geen zware last” zijn. Het is voor ons geen zware last te doen wat God ons gebiedt te doen. God geeft ons geen geboden die het leven voor ons miserabel maken. Het is waar dat wij gewoonlijk het meest miserabel zijn wanneer we **falen** de Heer te gehoorzamen! Voelde David dat de geboden van de Heer zwaar zijn (lees Psalm 19:8-12)? Daar staat o.a.: “Ze **verblijden** het hart”. In Deuteronomium 6:24 leren we dat God ons heeft bevolen bepaalde dingen te doen opdat ze voor “**ons ten goede**” zouden zijn (vergelijk Deuteronomium 10:13; Jeremia 32:39). God wil het allerbeste voor ons!

Als een persoon Christus liefheeft, wat zal hij dan doen (Johannes 14:15)? “Neem dan Mijn geboden in acht”. De persoon die Christus **echt** liefheeft is de persoon die 1° Zijn “geboden **heeft**” en 2° Zijn geboden “**in acht neemt**” (Johannes 14:21). Als iemand de Heer Jezus **werkelijk** liefheeft dan zal hij Christus’ “**woord in acht nemen**” (Johannes 14:23). De persoon die Christus **niet** liefheeft zal Zijn “**woorden niet in acht**” nemen (Johannes 14:24).

Kinderen horen hun ouders te gehoorzamen (Kolossenzen 3:20). Slaven/dienaars moeten hun meester gehoorzamen (Kolossenzen 3:22). Vrouwen moeten hun man gehoorzamen (1 Petrus 3:5-6). Daarom moeten wij als kinderen van God wandelen als **gehoorzame kinderen** (1 Petrus 1:14). Als

slaven van God (zie 1 Korinthiërs 6:19-20) horen wij God te verheerlijken en Hem te **gehoorzamen** in alle dingen (vergelijk Kolossenzen 3:22). En omdat de kerk de bruid van Christus is (zie Efeziërs 5:22-23) zullen we **Christus** gehoorzamen, Die het **Hoofd** is van de **gemeente** (Efeziërs 5:23).

Wat is het wat wij horen te gehoorzamen, volgens Galaten 3:1? **De waarheid**. Wat is “de waarheid” volgens Efeziërs 1:13 en Johannes 17:17? **Gods Woord**.

Houd u werkelijk van de Heer Jezus? Luistert u naar Zijn stem door dagelijks de Bijbel te lezen? Zoekt u uw leven te leven volgens het Woord van God? Bent u bereid alles te doen wat ook de Heer u vraagt te doen? Gelooft u werkelijk dat Gods Woord voor u goed is? Wandelt u als een gehoorzaam kind van God?

“ONDERZOEK UZELF OF U IN HET GELOOF BENT”

6. Een ware gelovige zal niet in zonde blijven leven maar zal recht-schappen leven (1 Johannes 3:7-8).

De persoon die echt wedergeboren is zal wat doen (1 Johannes 2:29)? De rechtvaardigheid doen. Wat zijn twee dingen die we weten van de persoon die zondigt (1 Johannes 3:6; het woord “zondigt” staat in de tegenwoordige tijd en betekent “blijven zondigen, voortdoen in zonde”)?

- 1) Ieder die zondigt, heeft Hem niet gezien.
- 2) Ieder die zondigt, heeft Hem niet gekend.

De persoon die werkelijk **gerechtvaardigd** is (die verklaard werd rechtvaardig te zijn zoals Christus) doet (praktiseert) de rechtvaardigheid (1 Johannes 3:7). Wat weten we van de persoon die blijft doorgaan met zondigen (1 Johannes 3:8)? Zo iemand is **uit de duivel**. Wie werkelijk is geboren uit God blijft niet doorgaan met zondigen; . . . en hij kan niet zondigen (tegenwoordige tijd: “hij kan niet blijven zondigen, hij kan niet voortdurend zondigen”) omdat hij is **geboren uit God**” (1 Johannes 3:9). Een ongered persoon heeft niet alleen zijn broeder niet lief, maar praktiseert ook niet **de rechtvaardigheid** (1 Johannes 3:10). De wedergeboren persoon **zondigt** niet (1 Johannes 5:18; tegenwoordige tijd, “hij blijft niet in zonde leven”).

Welke raad zou u geven aan een ongered persoon (omcirkel het juiste antwoord)?:

- a. “u moet stoppen met continu in zonde te leven!” (vergelijk Genesis 19:7)
- b. “u moet een recht-schappen leven beginnen leven!”
- c. “u moet wedergeboren worden!” (Johannes 3:7)

Als een persoon de Heer werkelijk toebehoort (zie 2 Tim. 2:19) zal hij niet enkel de naam van **Christus** noemen maar hij zal zich ook **ver houden** van de **ongerechtigheid**.

Wat weten we van mensen die doorgaan met de dingen die genoemd worden in Galaten 5:19-21? “Dat wie zulke dingen doen, het **Koninkrijk van God niet zullen beërven**”. Wat weten we van personen wiens leven gekarakteriseerd wordt door ongerechtigheid (1 Kor. 6:9-10)? Zij “zullen het **Koninkrijk van God niet beërven**”.

Wat is Paulus’ antwoord op deze vraag: “Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? (Romeinen 6:1-2) “**volstrekt niet**”. Zullen wij zondigen omdat we niet meer onder de wet zijn maar onder de genade (Romeinen 6:15)? “**Volstrekt niet**”. De natuurlijke mens (1 Korinthiërs 2:14) denkt in zijn hart op deze manier: “Een gered persoon kan verder leven in zonde opdat iedereen zal zien hoe genadig en lankmoedig God kan zijn jegens de boze kinderen”. Dit is niet de houding die een ware gelovige zou mogen aannemen. De geestelijke mens (1 Korinthiërs 2:15-16) realiseert zich dat Gods genade hem twee dingen leert **te verloochenen** (Titus 2:11):

1. Goddeloosheid
2. Wereldse begeerten

En Gods genade leert hem **op 3 manieren te leven** (Titus 2:12):

1. Bezonnen
2. Rechtvaardig
3. Godvruchtig

Hier zijn enkele manieren waarop Gods genade ons leert te leven:

1. God heeft ons genadig vergeven (Efeziërs 4:32) en dit leert ons dat wij elkaar **moeten vergeven!**
2. God heeft ons genadig liefgehad (Johannes 13:34) en dit leert ons dat wij elkaar **moeten liefhebben!**
3. God heeft ons in genade even rechtvaardig verklaard zoals Zijn Zoon (1 Johannes 3:7; vergelijk Romeinen 3:24) en dat leert ons dat wij een **rechtvaardig** leven moeten leven (vergelijk 1 Petrus 2:24).
4. God heeft Zich genadig vernederd door een mens te worden en zelfs naar het kruis te gaan (Filippenzen 2:5-8), en dit leert ons dat wij onszelf zouden moeten vernederen en oog zouden moeten hebben “voor wat van anderen is” (Filippenzen 2:4).
5. God heeft zich genadig over ons ontfermd (Romeinen 12:1) en dit leert ons dat we ons aan God moeten wijden als een **levend offer, heilig** en voor God **welbehaaglijk!**
6. God heeft ons genadig tot Zich geroepen **tot een wandel die de roeping waarmee wij geroepen zijn waardig is** (Efeziërs 4:1)!

Word uw leven gekarakteriseerd door een juist denken, juist handelen, juist spreken en juist leven? Hebt u de onrechtvaardigheid verlaten? Verheugt u zich in een gehoorzaam leven?

“ONDERZOEK UZELF OF U IN HET GELOOF BENT”

7. Een ware gelovige verheugt zich niet in een zondig leven (2 Petrus 2:7-8)

Als wij **navolgers** willen zijn van **God** als Zijn geliefde **kinderen** (Efeziërs 5:1), dan moeten we de dingen doen die God liefheeft en we moeten de dingen laten die God haat! Wat heeft de Heer Jezus lief (Hebreeën 1:8-9)? **De gerechtigheid**. Wat haat Hij (Hebreeën 1:9)? **De ongerechtigheid**. Daarom moeten we het **goede liefhebben**, en het **kwade haten**. (Amos 5:15). Wat moeten gelovigen verafschuwen en haten (Romeinen 12:9)? “Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede”. Zij die de Heer waarlijk liefhebben, zullen wat doen (Psalm 97:10)? **Het kwade haten**. Zij die de Heer waarlijk vrezen, zullen wat doen (Spreuken 8:13)? **Het kwade haten**. Als we waarlijk Gods Woord liefhebben, zullen we volgende dingen **haten** (Psalm 119:104, 113, 128, 163):

1. **Elk leugenpad**
2. **Lafhartigen** (“kwade ranken”, SV. “vain thoughts”¹, KJV)
3. **De leugen**.

Toen Lot zich afscheidde van Abraham, sloeg Lot zijn tenten op in Sodom (Genesis 13:11-12). Hoe worden de mannen van die stad beschreven (Genesis 13:13)? “**slecht en grote zondaars** tegenover de HEERE”. Wat voor een man was Lot (2 Petrus 2:7-8)? **Rechtvaardig**. Wat is het wat de Heer haatte met betrekking tot Sodom en Gomorra (Genesis 18:20)? Hun zonde was **heel zwaar**. God zou de stad niet vernietigen indien er slechts 10 rechtvaardigen waren (Genesis 18:27-32). Vermits we weten dat God de stad verwoestte (2 Petrus 2:6; Judas 7), vertelt ons dit (vergelijk Genesis 18:32) dat daar geen tien rechtvaardigen gevonden werden. Hoe verwoestte God Sodom (Genesis 19:24-25)? Met **een regen van zwavel en vuur**. Wat deed de Heer voor Lot (2 Petrus 2:7; Genesis 19:15-16)? God verlostte Lot van normloze mensen. Lot woonde niet graag in Sodom (2 Petrus 2:7-8). Wat waren twee dingen die hem stoorden en die hem zorgen baarden door in deze stad te leven?

1. (1 Petrus 2:7) Hij **leed** onder de losbandige levenswandel.
2. (1 Petrus 2:8) Hij heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel **gekweld** bij het zien en horen van hun wetteloze daden.

Welk advies gaf Lot de mannen van Sodom (Genesis 19:7)? “Mijn broeders, doe toch geen kwaad! Maar dit hielp de situatie niet.

¹ Strong's 5588: *sayafe* – sceptic, vain thoughts.

Wanneer het kind van God zondigt, is de Heilige Geest bedroefd (Efeziërs 4:30) en God moet Zijn kind **bestrafen** (Hebreeën 12:5-11) en dat kind moet zijn **zonden belijden** (1 Johannes 1:9). Wat was Petrus' grote zonde (Lukas 22:57)? Hij verloochende de Heer. Wat deed Petrus, na zijn zonde, wat aangeeft dat hij een ware gelovige was (Lukas 22:62)? Hij **hulde bitter**. Wat is uw houding jegens zonde in uw leven? Hebt u ook een afschuw jegens zonde? Wordt u ook innerlijk **gekward** als u een zonde begaat, en zal u die zonde dan **belijden**?

“ONDERZOEK UZELF OF U IN HET GELOOF BENT!!!”

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm