

Fundamentele Leerstellige Werkbladen

Les 17: Tekenen van Leven, deel 1

<http://www.middletonbiblechurch.org/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling door M.V. Update 25-11-2015 (versie zonder invulvragen)

Bewijzen die wijzen op het feit dat wij nieuw leven hebben in Christus

De Bijbel leert dat een ware gelovige zijn redding niet kan verliezen en dus niet verloren kan gaan (Johannes 6:37-40). Als u een ware gelovige in Christus bent, dan bent u werkelijk veilig en verzekerd in Christus, voor altijd (Johannes 10:28).

Ik moet eraan denken dat er iets is dat elke ware gelovige bezit:

“Wie in Mij gelooft, heeft het eeuwige **leven**” (Johannes 6:47)

“Hij is uit de dood overgegaan in het **leven**” (Johannes 5:24)

“Wie de Zoon heeft, heeft het **leven**” (1 Johannes 5:12)

Daarom bezit elke ware gelovige **leven**. De persoon die geen ware gelovige is heeft **geen leven** (1 Johannes 5:12 en vergelijk Efeziërs 2:1). Hij is dood. Hij ademt en bestaat en wandelt en eet, maar hij is “**vervreemd** van het **leven** dat uit God is” (Efeziërs 4:18).

Laten we even denken aan het fysische leven. Wij weten dat het lichaam zonder de geest **dood** is (Jakobus 2:26). Hoe wist Martha dat haar broer Lazarus werkelijk dood was (Johannes 11:39)? Hij was al aan het ontbinden: “Hij ruikt al”, zei ze. (ontbinding is zeker een teken van dood!).

Wat deed Lazarus om aan te geven dat hij werkelijk terug tot leven was gekomen (Johannes 11:44)? “De gestorvene kwam naar buiten”. Als u een persoon zou zien die wandelt, praat, eet en lacht, dan zou u zeker concluderen dat deze persoon leeft (althans in fysieke zin).

Als kinderen van God en bezitters van Gods **LEVEN** (in geestelijke zin) moeten er evenzo **TEKENEN van LEVEN** zijn. Er moeten bepaalde tekenen zijn in ons leven die duidelijk **AANTONEN** dat wij uit God geboren zijn. Wij willen leren welke deze tekenen zijn, en we willen onszelf toetsen om te zien of deze tekenen er echt zijn in onze levens. De Bijbel zegt: “**Onderzoek** uzelf of u in het **geloof** bent, **beproof** uzelf. Of weet u van uzelf niet dat Jezus Christus in u is? (2 Korinthiërs 13:5).

Bent u werkelijk in het **geloof** (2 Korinthiërs 13:5)? Hebt u werkelijk **geloof** gesteld in de Heer Jezus Christus (Handelingen 16:31)?

Bent u werkelijk “uit de dood **overgegaan** in het **leven**” (Johannes 5:24)? Bent u werkelijk “uit genade **zalig** [= gered] geworden door het **geloof**” (Efeziërs. 2:8)? Bent u werkelijk tot Christus **gekomen** als een arme, hulpeloze, verloren zondaar (Johannes 6:37)? Hebt u Hem werkelijk **aangenomen** (Johannes 1:12)?

Wij gaan nu naar de Bijbel en kijken naar bepaalde **tekenen van leven** of karakteristieken die wáár moeten zijn bij elke gelovige. Als deze dingen uw leven niet karakteriseren, dan betekent dit één van deze twee dingen: **1) U bent geestelijk ziek**: u bent een ware gelovige die erg vieselijk is en in een afgedegen staat (1 Korinthiërs 3:1-4). U moet het weer goed maken met God; of **2) U bent geestelijk dood**: u bent geen ware gelovige en u hebt niet Gods leven. U kan wel redding *beleden* hebben maar het was nooit uw *bezit*. U moet Christus ontvangen als uw persoonlijke Redder en in Hem uw vertrouwen leggen en in Hem alleen (Johannes 1:12; 6:47).

Tekenen van Leven

1. Een ware gelovige **GELOOFT** het Woord van God (1 Johannes 5:9-12)

Dit klinkt erg vanzelfsprekend! Een ware gelovige **GELOOFT**! Als u niet gelooft, dan bent u geen ware gelovige! Lees 1 Johannes 5:9. Dit vers vergelijkt het getuigenis van **mensen** met het getuige-

nis van **God**. Wij nemen gewoonlijk het getuigenis van mensen aan. Wij geloven gewoonlijk wat mensen ons zeggen. Zelfs leugenaars vertellen meestal de waarheid want als zij aldoor zouden liegen zou niemand hen ooit geloven (en leugenaars willen mensen die hun leugens geloven). Wij nemen dus het getuigenis van mensen gewoonlijk aan (1 Johannes 5:9).

Maar Gods getuigenis is groter dan dat van mensen (1 Johannes 5:9). Meestal spreken de mensen de waarheid, maar is dat is *niet altijd* het geval! Waarom is volgens Titus 1:2 en Hebreëen 6:18 het getuigenis van God groter? Omdat God niet liegen kan.

Wanneer een persoon het getuigenis van God niet gelooft, dan maakt hij van God een leugenaar (1 Johannes 5:10). Maar een persoon die een ware gelovige is, is in staat te zeggen: “Heer, U bent een God van **waarheid** (Deuteronomium 32:4) en de Bijbel is **waarheid** (Johannes 17:17) en daarom weet ik dat alles wat U zegt in Uw Woord **waarheid** moet zijn”.

Het getuigenis dat God gaf met betrekking tot Zijn Zoon wordt gevonden in 1 Johannes 5:11-12. Wat gaf God ons (1 Johannes 5:11a)? “Dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft”. Eeuwig leven is een vrije gave en niet iets waarvoor wij moeten werken (vergelijk Romeinen 6:23). Deze gave wordt gevonden in Gods Zoon (1 Johannes 5:11b). Volgens 1 Johannes 5:12: de persoon die **Zoon** heeft, die heeft **het leven**, en de persoon die **de Zoon van God** niet heeft, die heeft **leven niet**. De Persoon die Gods getuigenis over Zijn Zoon gelooft, is in staat te zeggen: “Heer, ik geloof dat eeuwig leven een vrije **gave** is, en dit leven wordt enkel gevonden in Uw **Zoon**, en vermits ik Christus heb **aangenomen** (Johannes 1:12) als mijn persoonlijke Redder, weet ik nu dat ik eeuwig **leven** heb”.

Sommige mensen beweren te geloven in Jezus, maar zij hebben problemen met het Woord van God te geloven. Hun echte probleem is ONGELOOF (lees Lukas 24:25-27; Mattheüs 22:29). Laten we eens enkele van die problemen onderzoeken:

1) Sommigen zullen zeggen: “Ik geloof in Jezus maar ik geloof niet in de Bijbel”

Maar Jezus zei dat Gods Woord **waarheid** is (Johannes 17:17) en de Schrift kan niet gebroken worden (Johannes 10:35) en alle dingen die geschreven staan in de Schriften moeten **geloofd** worden, inbegrepen elke jota en elke tittel¹ (Mattheüs 5:18)! Jezus geloofde in de Bijbel. Wat deze mensen in feite zeggen is dit: “Ik geloof in Jezus maar ik geloof dat Jezus verkeerd was toen Hij zei dat de Bijbel waarheid is”. Maar het is voor de Zoon van God niet mogelijk verkeerd te zijn! Daarom moet de gelovige dit zeggen: “Ik geloof in Jezus en daarom geloof ik ook **de Bijbel**”.

2) Sommigen zullen zeggen: “Ik geloof in Jezus maar ik geloof niet wat Paulus schreef”

Maar Paulus zei: “Want dit zeggen wij u met een **woord van de Heer**” (1 Thessalonicenzen 4:15; vergelijk Johannes 16:12-13). “Als iemand meent dat hij een profeet is of een geestelijk mens, laat hij dan erkennen dat wat ik u schrijf, geboden **van de Heer zijn**” (1 Korinthiërs 14:37). “En wij bevelen u, broeders, in de **Naam van onze Heere Jezus Christus ...**” (2 Thessalonicenzen 3:6). Petrus erkende de brieven van Paulus als “Schriftuur” (2 Petrus 3:15-16). Daarom zou de gelovige moeten zeggen: “Ik geloof in Jezus en ook geloof ik wat Paulus schreef omdat Paulus een geroepen ‘**apostel**’ is ‘**niet vanwege mensen**, ook niet door een mens, maar **door Jezus Christus en God de Vader**’ (Galaten 1:1), en zijn geschriften zijn door God ‘geademd’ (2 Timotheüs 3:16), net als de rest van de Bijbel”.

3) Sommigen zullen zeggen: “Ik geloof in Jezus maar ik geloof niet in Adam en Eva”

Maar Jezus zei: “Hebt u niet gelezen dat Hij Die de mens gemaakt heeft, hen van het **begin af mannelijk en vrouwelijk** gemaakt heeft” (Mattheüs 19:4; vergelijk Genesis 1:27). Jezus geloofde in het Genesisverslag van de schepping. Jezus was geen evolutionist maar een creationist! Wat deze mensen in feite zeggen is dit: “Ik geloof in Jezus maar ik geloof dat Jezus verkeerd was wanneer Hij leerde dat Adam en Eva zo geschapen werden in het begin”. Zouden wij mogen geloven dat God fout kan zijn? Ons antwoord is dit: “Omdat ik geloof in Jezus, geloof ik ook in Adam en Eva”.

¹ Een tittel is een klein teken of puntje op de *i* of *j*.

4) Sommigen zullen zeggen: “Ik geloof in Jezus maar ik geloof niet in Mozes en ik geloof niet wat Mozes schreef; ik geloof zelfs niet dat Mozes de eerste 5 Bijbelboeken schreef”

Maar Jezus zei: “Want als u **geloofde**, zou u **Mij** geloven; want hij [Mozes] heeft over **Mij** geschreven. Maar als u zijn Schriften niet gelooft, hoe zult u **Mijn woorden** geloven?” (Johannes 5:46-47). Jezus geloofde dat Mozes het boek Exodus schreef (vergelijk Markus 12:26 met Exodus 3:6). Lees Mattheüs 4:4, 7, 10 en vergelijk dit met Deuteronomium 8:3; 6:16; 6:13: Om de Satan te verslaan, citeerde de Heer Jezus drie keer uit het oudtestamentische boek Deuteronomium. De Heer beschouwde de boeken van Mozes als belangrijk en waardig om geloofd te worden (Lukas 24:25-27). De Heer beschouwde de boeken van Mozes als een deel van de Schriften (Lukas 24: 44-45). Zelfs de psalmist zei: “Vanaf het begin is Uw woord **waarachtig**” (Psalm 119:160). Daarom zou de gelovige moeten zeggen: “Omdat ik geloof in Jezus, zal ik ook geloven wat Mozes schreef”.

5) Sommigen zullen zeggen: “Ik geloof in Jezus maar ik geloof niet in een vloed die de hele aarde bedekte in de dagen van Noach”

Maar Jezus zei: “Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop **Noach** de **ark** binnenging en de **zondvloed** kwam en hen allen **om deed komen**” (Lukas 17:27). Jezus geloofde in Noach, de Ark en de Vloed.

Wat deze mensen in feite zeggen is dit: “Ik geloof in Jezus, maar ik geloof dat Jezus Zich vergiste wanneer Hij onderwees over Noach. Jezus realiseerde Zich niet dat Noach en de Vloed gewoon een verhaal is dat nooit werkelijk is gebeurd”. Zullen wij ons geloof stellen in een God Die vergissingen maakt? Daarom zou de gelovige moeten zeggen: “Omdat ik geloof in Jezus, zal ik ook geloven in een wereldomvattende **vloed** die heel de toenmalige wereld heeft **bedekt**”.

6) Sommigen zullen zeggen: “Ik geloof in Jezus maar ik geloof niet dat Daniël echt het boek Daniël schreef”

Maar Jezus zei: “Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting [Daniël 9:27], waarvan gesproken is door de **profeet Daniël**, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten!” (Mattheüs 24:15). Jezus geloofde dat wij het boek Daniël zouden moeten lezen en begrijpen (Mattheüs 24:15). Jezus geloofde dat Daniël het boek Daniël schreef. Daarom zou de gelovige moeten zeggen: “Omdat ik geloof in Jezus, zal ik ook geloven dat **Daniël** het boek **Daniël** schreef”.

7) Sommigen zullen zeggen: “Ik geloof in Jezus maar ik geloof niet dat Jona echt werd opgeslokt door een grote vis”

Maar Jezus zei: “Want zoals Jona drie dagen en drie nachten **in de buik van de grote vis was ...**” (Mattheüs 12:40; vergelijk Jona 1:17). Daarom zou de gelovige moeten zeggen: “Omdat ik geloof in Jezus, zal ik ook geloven dat **Jona** werkelijk in de buik van een grote vis was. Jezus zei het! Dat legt de zaak vast! En ik geloof het!”

Een persoon die echt gered is, die gelooft in het getuigenis van God! Hij gelooft **alles** van Gods Woord, inbegrepen de brieven van Paulus, de boeken van Mozes, de profetie van Daniël en het boek van Jona. Bent u een Bijbelgelovige? Gelooft u in het Woord van God? Gelooft u het getuigenis dat God heeft gegeven betreffende Zijn Zoon (1 Johannes 5:9-12)? **Onderzoek uzelf of u al dan niet in het geloof bent!**

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm