

Het Evangelie naar Johannes: een uitdaging voor U!

<http://www.middletonbiblechurch.org/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling door M.V.

Beste volwassenen en jongeren,

Wij willen u erg aanmoedigen om, voor u persoonlijk, de beweringen van Jezus Christus te onderzoeken. Veel mensen verwerpen het bijbels Christendom zonder ooit nagegaan te hebben wat de Bijbel eigenlijk zegt over Jezus Christus.

Wij zouden graag zien dat u de uitdaging aanneemt om objectief de feiten te onderzoeken. We stellen u dan voor het Johannes-evangelie eens te lezen. Dat is één van de 66 boeken van de Bijbel. Het is geen dik boek: slechts 21 hoofdstukken, of 15 pagina's in mijn Bijbel. Het is best dat u traag en zorgvuldig leest.

Download hier het Johannes-evangelie: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/HSV-EvJoh.pdf>

Als u leest, schenk dan bijzondere aandacht aan het volgende:

- 1) Wie is Jezus Christus? Wat zegt het Johannes-evangelie ons over wie Hij is? Wie beweert Jezus dat Hij is? Was Hij slechts een goede leraar of profeet, of was Hij meer dan dat?
- 2) Wat kan Jezus Christus, volgens Zijn eigen woorden, doen voor het menselijk hart?
- 3) Wat is het eeuwige leven en hoe kan het verkregen worden?

Nadat u het Evangelie helemaal hebt gelezen, zouden wij graag een reactie van u horen.

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Vond u het Evangelie nuttig? Hebt u enige vragen over wat u hebt gelezen? Wie denkt u dat Jezus Christus in werkelijkheid is? Zou u Hem willen leren kennen als uw persoonlijke Redder? Wij willen u graag daarbij helpen, en wij hopen nog van u te horen.

Nadat u het Johannes-evangelie hebt gelezen, hebben we een korte bijbelstudie beschikbaar die u kan helpen herinneren wat u reeds gelezen hebt in het Evangelie. Deze studie kan u hieronder vinden.

Het doel van deze studie:

Deze bondige studie werd ontworpen om een persoon naar Gods eenvoudig reddingsplan te brengen, door enkel gebruik te maken van het Evangelie naar Johannes. Als aan iemand dit Evangelie wordt overhandigd, is het goed hem of haar daarbij ook deze korte studie te geven. De studie werd zodanig geschreven (vraag-en-antwoord format) dat de persoon voor zichzelf kan nagaan wat de Bijbel eigenlijk zegt over wie Jezus Christus is, wat Hij voor ons gedaan heeft en de noodzaak geloof te stellen in Hem.

Voor de persoon die deze studie zal volgen:

Beantwoord de volgende vragen door de opgegeven bijbelverzen op te zoeken, die allemaal kunnen gevonden worden in het Johannes-evangelie. Als u dat wenst, kan u de ingevulde studie naar ons opsturen, en wij zullen ze graag corrigeren en daarna terugsturen (geen kosten of verbintenissen).

Bijbelstudie over het Evangelie naar Johannes

1. WAAROM werd het Johannes-evangelie geschreven (Johannes 20:30-31)?

“Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, ³¹ maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam”.

2. WIE is Jezus Christus?

- Johannes 1:1 “In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God”.
- Johannes 1:3 “Alle dingen zijn door het Woord gemaakt”.
- Johannes 4:42 “Dat Híj werkelijk de Zaligmaker van de wereld is, de Christus”.
- Johannes 10:11 “Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen”.
- Johannes 10:30 “Ik en de Vader zijn één”.
- Johannes 11:27 “Zij zei tegen Hem: Ja, Heere, ik geloof dat U de Christus bent, de Zoon van God”.
- Johannes 19:19 “Er was geschreven: JEZUS DE NAZARENER, DE KONING VAN DE JODEN”.
- Johannes 20:28 “Thomas antwoordde en zei tegen Hem: Mijn Heere en mijn God!”
- Johannes 20:31 “Opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God”.

3. Laten we enkele van de grote “IK BEN”-verzen beschouwen in het Johannes-evangelie:

- Johannes 6:35 “IK BEN het Brood des levens”.
- Johannes 8:12 “IK BEN het Licht der wereld”.
- Johannes 10:9 “IK BEN de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden”.
- Johannes 10:11 “IK BEN de goede Herder”.
- Johannes 11:25 “IK BEN de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven”.
- Johannes 14:6 “IK BEN de Weg, de Waarheid en het Leven”.

4. Het probleem van de ZONDE

Houden de mensen van het licht en komen ze tot het licht, of blijven ze liever in de duisternis (Johannes 3:19-20)?:

“En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht”.

Hoe beschrijft God de “werken” van deze mensen (Johannes 3:19)?:

“Hun werken waren slecht”.

Hoeveel mensen houden, volgens de Heer Jezus, volkomen Gods heilige wet (zoals de Tien Gebo-den) (Johannes 7:19)?:

“Heeft Mozes u niet de wet gegeven? En niemand van u doet de wet”.

Hoeveel mensen zijn er zonder enige zonde (Johannes 8:7-10)?:

“Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen” (Een vrouw op overspel betrapt).

Wie is een dienaar of slaaf van de zonde (Johannes 8:34)?:

“Ik zeg u: Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde”.

Wie is de enige die een persoon kan vrijmaken van de zonde (Johannes 8:36)?:

“Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn”.

5. God heeft iets wonderlijks gedaan voor de zondige mens!

God is VLEES geworden (Johannes 1:14):

“Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond”.

Jezus werd gezonden om de ZALIGMAKER te worden van de wereld (Johannes 4:42):

“Wijzelf hebben Hem gehoord en weten dat Hij werkelijk de Zaligmaker van de wereld is, de Christus”.

Kwam Hij met een missie van oordeel, of met een missie van redding (Johannes 3:17)?:

“Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden”.

God hield zoveel van ons dat Hij iets heel kostbaars voor ons deed. Wat deed Hij (Johannes 3:16 en zie ook Johannes 19:18 en 19:30)?:

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”. Johannes 19:18: “Daar kruisigden zij Hem en met Hem twee anderen, aan elke kant één, en Jezus in het midden”. Johannes 19:30: “Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest”.

Christus stierf voor onze zonden! Hij nam onze plaats in! Gods toorn en straf tegen de zonde kwam op Hem neer! Hij werd de plaatsvervanger van de zondaar! Stierf Jezus werkelijk op het kruis (Johannes 19:32-35)?:

“Maar toen zij bij Jezus kwamen en zagen dat hij al gestorven was, braken zij Zijn benen niet. ³⁴ Maar een van de soldaten stak met een speer in Zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit. ³⁵ En die het gezien heeft, die getuigt ervan, en zijn getuigenis is waar”.

Is Hij werkelijk uit de dood teruggekeerd (Johannes hoofdstukken 20 en 21)? _____

Werd de “ongelovige Thomas” werkelijk een “gelovige Thomas” (Johannes 20:24-29)? _____

Waarom was Thomas overtuigd (Johannes 20:29)?:

“Jezus zei tegen hem: Omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven”.

Heeft God u genoeg informatie gegeven om ook precies dat te GELOVEN waarvan Thomas overtuigd werd (Johannes 20:29-31)?:

“Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, ³¹ maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam”.

6. Over de HEMEL

Bestaat er werkelijk zo'n plaats als de HEMEL (Johannes 14:1-3)?:

“Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. ² In het huis van mijn vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. ³ En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben”.

Wat is de enige weg om daar te geraken (Johannes 14:6)?:

“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij”.

Wie is de enige die vrede kan geven aan een verontrust hart (Johannes 14:27)?:

“Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden”.

Wie is de enige die blijdschap kan geven aan een teneergeslagen ziel (Johannes 15:11)?:

“Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden”.

7. Over EEUWIG LEVEN

Wat moet een mens doen om eeuwig leven te hebben?

- Johannes 3:36 “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem”.
- Johannes 5:24 “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven”.
- Johannes 6:35, 37 “En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. ... ³⁷ Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen”.
- Johannes 6:47 “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven”.
- Johannes 11:25-26 “Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, ²⁶ en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?”
- Johannes 17:3 “En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt”.

Een persoon kan ofwel Jezus Christus door geloof aannemen (Johannes 1:12), of hij kan de Redder afwijzen door Hem niet aan te nemen (Johannes 1:11).

WAT VAN DE TWEE HEBT U GEDAAN? _____

8. Wat zal er gebeuren met hen die niet geloven in Christus en die weigeren hun volle vertrouwen op Hem te stellen?

- Johannes 8:24 “Ik heb u dan gezegd dat u in uw zonden zult sterven, want als u niet gelooft dat Ik [*het*] ben, zult u in uw zonden sterven”.
- Johannes 3:36 “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem”.
- Johannes 5:28-29 “Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, ²⁹ en zij zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis”.
- Johannes 3:16 “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”.

WAAR of NIET WAAR: Ongelovigen zijn AL VEROORDEELD (Johannes 3:18-19)?:

“Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God” _____

9. Lees Johannes 3:16 en vul uw eigen naam in op de streepjes:

“Want zo lief heeft God _____ gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat _____ die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”.

10. Hoe kan u een waar discipel van Jezus Christus zijn (Johannes 8:31)?

“Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen”.

Wij willen alles doen wat we kunnen om u aan te moedigen naar God toe te gaan en het hoogste en beste voor uw leven in ontvangst te nemen. U kan bijkomende vragen stellen, via dit emailadres: verhoevenmarc@skynet.be.

Lees aansluitend hier verder:

- o Ben ik een Echte Christen?: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/echteGelovige.pdf>

Zie ook onder

- o Zonde en Beking: <http://www.verhoevenmarc.be/#Zonde>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm