

EO: tegen 2020 terug naar Rome

Het volgende artikel (scan onderaan) komt uit de EO-Visie van 4 december 2010. Een broeder stuurde mij dit op en heeft er de volgende reactie op geschreven.

“In 2020 terug naar Rome

Een column in het blad Visie van de EO van 4 december, laat overduidelijk zien waar de Evangelische Omroep protestanten en evangelischen naartoe wil leiden; namelijk **terug naar de kerk van Rome**. De column van Tijs van de Brink verwoordt dit verlangen haarfijn. Het is een trieste zaak dat een omroep, opgericht door overtuigde, Geestvervulde broeders in de Heer, met het doel het evangelie van Jezus Christus te verkondigen, verworpen is tot een instrument voor misleiding en afbraak van de gemeente van Jezus Christus. Wie begrepen heeft wat de Bijbel leert over de gemeente (bestaande uit wedergeboren christenen) zal nimmer hopen dat een christen terug zal gaan naar de kerk van Rome die in geen enkel opzicht beantwoordt aan het beeld dat de Bijbel geeft van de gemeente. Het is eerder te hopen dat de paus en de hele kerk van Rome tot bekering komen en terugkeren naar de ware gemeente van het Nieuw Testament voor het te laat is. **Ten tweede is het ook een teken aan de wand dat de leiders van de protestantse en evangelische kerken de andere kant opkijken en de EO laten doen en niet in verweer komen tegen zulke dwaalleer”.**

Column Terug naar de kerk van Rome?

Hoe groot de koerswijziging is, dát is voer voor Vaticaan-deskundigen. Maar dat het nieuw is, is evident: de paus wijst niet langer elk condoomgebruik van de hand.

In het vorige week verschenen boek *Light of the World* zegt de paus dat condoomgebruik is geoorloofd als het de kans op besmetting met hiv verkleint. Dat lijkt me goed nieuws. Ik heb nooit zo de neiging standpunten van dominees en kerkleiders te volgen als de Bijbel zelf niet veel zegt over een kwestie. Maar voor veel katholieken ligt dat anders: de uitspraken van de paus zijn

voor velen, vooral buiten Europa, zeer zwaarwegend.

Als voorbeeld van toegestaan condoomgebruik noemde de paus hiv-besmette mannelijke prostitués. Zij kunnen beter stoppen met hun werk, maar als ze toch doorgaan, laat ze dan een condoom gebruiken, lijkt de paus te willen zeggen. Als je die gedachte dóórtrekt, zijn er wel meer situaties te bedenken waarin een condoom is toegestaan.

Ik vind de uitspraken van de paus niet alleen positief omdat het in sommige gevallen hiv-besmetting kan voorkomen. Het geeft ook aan

dat het denken in de top van de katholieke kerk niet stilstaat. Kennelijk is de paus, en daarmee de kerk, bereid af en toe standpunten te veranderen.

Dat lijkt me goed nieuws voor mensen zoals ik, die ooit hopen mee te maken dat ze kunnen terugkeren naar de Rooms-Katholieke Kerk. Het lijkt me prachtig als de paus nog een paar standpunten van de kerk wijzigt, zodat protestanten niet langer goede argumenten hebben om protestant te blijven.

Het: nieuwe standpunt van de paus over condoomgebruik lijkt in



enkele maanden te zijn veranderd. Als dat in een paar maanden kan, moeten we in pakweg 2020 toch terug kunnen zijn bij de kerk van Rome?

Tijs van den Brink