

Het nieuwe “doe goed” evangelie

<http://herescope.blogspot.com/2008/02/new-do-good-gospel.html>, 7-2-2008

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of [HSV](#))
Vertaling en voetnoten door M.V.

Voorwoord door vertaler: volg hierna alle links om het betoog in dit erg belangrijke artikel goed te kunnen volgen!

“De toekomst van de wereld ligt in religieus pluralisme¹” -- [Rick Warren](#),
“Pastor betoogt dat geloof de missing link is” - [Maria Kefala](#), 5-2-2008

Rick Warrens idee van religieus pluralisme brengt de evangelische kerk op de internationale scène als een belangrijk medespeler in wereldzaken (global affairs). Naarmate de kerk een globale activist wordt in deze opkomende (emerging) nieuwe wereld, werpt ze snel haar unieke bevoegdheid af om het Evangelie te verbreiden. In plaats daarvan ligt de focus nu op [programma's, netwerken, en activiteiten](#) - een oproep van [Rick Warren](#) tot de kerk om “goed te doen”.

Warren legt deze omschakeling (shift) uit in een [YouTube video](#), en vermeldt andermaal zijn betrokkenheid bij het [Council on Foreign Relations](#) (CFR, of: Raad inzake/over Buitenlandse Betrekkingen). Een van zijn rollen in het CFR is verbonden met hun [Religion and Foreign Policy Initiative](#) (Religie en Buitenlands Beleid Initiatief), waar hij en Richard Land van de Southern Baptist Convention (SBC) samenwerken in een “Religion and Foreign Policy Meeting Series” (Religie en buitenlandse beleid samenkomsten) dat te maken heeft met de “impact van religieuze doctrine op buitenlandse politiek”. Het CFR is vanouds actief geweest om de kerken bij te staan in hun doeleinden een wereldbestuur op te zetten via een “[sociaal evangelie](#)”, een feit dat uitermate gedocumenteerd werd in Dr. Martin Erdmann's baanbrekende boek [Building the Kingdom of God on Earth](#) (Wipf & Stock, 2005) dat wij [voordien gerecenseerd](#) hebben op dit blog.

Zoals de liberale protestantse kerken in vorige eeuw, wordt de evangelische kerk nu effectief geneutraliseerd naarmate zij opkomt als een [belangrijke speler op het wereldtoneel](#). Rick Warren gaf commentaar over de nieuwe neutraliteit in een artikel van de Washington Post, deze week: [“Megachurch Pastor Warren Calls for a Second Reformation”](#) door Michelle Boorstein:

Rick Warren, een megakerkpastor en filantroop die omgaat met politieke leiders wereldwijd, zegt dat hij vindt dat het Christendom een “tweede reformatie” nodig heeft die de kerk zou afbrengen van een verdeeldheid brengende beleidsvoering naar “deeds, not creeds” (daden, geen geloofsbelijdenissen) toe.

In dit interview gaf Warren ook aan dat hij zijn aandacht nu verschoof van “hot-botton kwesties” naar het “veranderen van de cultuur ... door politiek, kunst, muziek en sport”. Dit cultuurveranderende evangelie is hetzelfde “[sferen](#)”-[dominionisme](#) waarover dit blog de laatste maanden schreef. Rick Warren heeft vaart gebracht in deze dominionistische agenda en deze op internationaal plan gebracht. Wat in dit hele scenario wordt gemist is het Evangelie van Redding.

Warren beschreef de [3-potige deelgenootschappen](#) [zie “[Warrens 3-potige Kerk](#)”] die hij vormt tussen de kerk, de overheden en de industrie, en gaf aan dat deze nieuwe globale (wereldomvattende) activiteit niet langer over het Evangelie gaat. In “[Pastor Argues Faith is Missing Link](#)”, door [Maria Kefala](#), wordt dit feit erg duidelijk:

Overheid en industrie kunnen niet slagen in het oplossen van sociale problemen tenzij ze geloofsgroepen insluiten, met hun grote vrijwilligerskracht en wereldwijde netwerken.

“De mensen zijn er ongerust over dat kerken over bekering zullen gaan”, zei hij, “maar iedereen

¹ Pluralisme: Samenwerking van verschillende beginselen naast elkaar.

heeft een motief. Ieder heeft een wereldbeschouwing. Christendom is een wereldbeschouwing ... Het maakt mij niet uit waarom je goed doet, zolang je maar **goed doet**". [vet toeg.]

Als substituut voor het ontbrekende Evangelie van Redding is daar het "doe goed" evangelie. Dit is blijkbaar het vervolg op het "[voel je goed](#)" evangelie van de laatste decennia in het evangelisme. Nu, geen mens zal zich goed voelen tenzij hij ook "goed doet". En deze "doe goed" mantra bezit een verschrikkelijke gelijkenis met het [sociale evangelie](#) van de laatste eeuw. Het nieuwe "doe goed" evangelie vermeldt niet de menselijke nood aan een Verlosser. In plaats daarvan wordt het door Rick Warren (zie [hier](#)) beschreven als volgt:

Warren brengt de problemen van de wereld onder in vijf hoofdzaken: geestelijke leegheid (gebrek aan Gods liefde in het leven), egocentrisch leiderschap en corruptie, extreme armoede, pandemische ziekten, en ongeletterdheid.

"Jezus deed vijf dingen, die de antidota zijn voor deze vijf problemen: Hij promoveerde verzoening, rustte dienende leiders toe, stond de armen bij, zorgde voor de zieken, en onderwees de volgende generatie".

Dit bracht Warren ertoe zijn P.E.A.C.E. plan te creëren, dat uitlegt wat gewone mensen regelmatig zouden moeten doen om "**goed te doen**".

"Het maakt mij niet uit als je **goed doet** om politieke, economische, persoonlijke of religieuze redenen, zolang je maar **goed doet**; hierin zit geen ethisch of moreel aspect", zei hij. "Ik dien een redder genaamd Jezus Christus die zei: 'Heb uw naaste lief als uzelf', en dat is de reden waarom ik de dingen **doe die ik doe**". [vet toeg.]

"Doe goed" pluralisme

Het "doe goed" evangelie is, per definitie, actief pluralisme. Het betreft iedereen en alles, en staat voor niets anders dan "doe goed". Het maakt iedereen deelgenoot - overheden en bedrijven, en zelfs andere religies - voor het overkoepelende doel van "goed doen". Haar [dominionisme](#) zoekt het koninkrijk van God op aarde op te richten, met gelijk welke middelen die voorhanden zijn, met wie dan ook die opdaagt op de scène, met gelijk welke methodes, om te handelen "[ten koste wat het kost](#)" (whatever it takes), ongeacht de integriteit van het Evangelie.

Pastor Larry DeBruyn, beschrijft in zijn [nieuw boek](#) "[Church on the Rise: Why I am not a 'Purpose-Driven' Pastor](#)", het nieuwe denken van evangelische leiders voor de formatie van deze pluralistische deelgenootschappen. We geven hieronder enkele relevante uittreksels:

In de kern van het pluralisme ligt het denken dat getypeerd wordt door Pastor Rob Bell van Grand Rapids, Michigan, die stelde: "Een van de leugens is dat de waarheid enkel woont in deze bepaalde gemeenschap of in dat bepaalde gedachtestelsel. Ik bevestig de waarheid overal in elk religieus systeem, in elke wereldbeschouwing. Als ze waar is, behoort ze God toe". Daarom commentarieert de verslaggever: "Alhoewel hij Christus' weg 'de best mogelijke weg om te leven' noemt, zegt Bell dat Jezus niet beweerde dat de ene religie beter is dan de andere wanneer Hij zei dat Hij 'de weg, de waarheid en het leven' is. Veeleer, zo zegt Bell: 'Zijn weg is de weg naar de diepste realiteit'". Wat men zich kan afvragen is: wat is de "diepste realiteit"? Door Zijn bewering "de weg, en de waarheid, en het leven" te zijn, wees Jezus niet op de weg naar een realiteit hier op aarde, maar op de weg naar de eeuwigheid in de hemel, de weg om tot de Vader te komen (Johannes 14:6).

In tegenstelling tot pluralisme, roept Judas de gelovigen op om "te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is" (Judas 3). In het Nieuwe Testament kan het woord geloof zowel verwijzen naar afhankelijkheid en vertrouwen (geloven in Jezus Christus) als het deposito van waarheid (het christelijke Evangelie en de doctrines die haar omgeven). Dat laatste omvat de inhoud van Judas' oproep. Christenen horen te strijden voor "het geloof", de Evangelieboodschap van waarheid, weergegeven in de apostolische geschriften. Overeenkomstig Paulus' verwijzing naar de verbazing van de vroege christenen over zijn bekering: "zij hadden alleen horen zeggen: Hij die ons vroeger vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij vroeger verwoestte" (Galaten 1:22-23). Blijkbaar was "het geloof" dat Paulus predikte het Evangelie, wat de zin is van wat Judas met het geloof bedoelde.

De parameters van het Evangelie dat Paulus predikte en waarover Judas schreef, zijn bepaald - niet onbepaald; absoluut - niet relatief; vast - niet fluctueel; gesloten - niet open. Want “het geloof” werd “eens” overgeleverd aan de heiligen ... het zal niet veranderen of continu verder worden overgeleverd. Christenen moeten strijden voor de Evangelieboodschap (dit impliceert grote moeite) omdat: “Want er zijn sommige mensen binnengeslopen, die allang tot dit oordeel van tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God veranderen in ontucht, en die de enige Heerser, onze God, en Heere Jezus Christus verloochenen” (Judas 4).

Dus, het Evangelie staat tegenover de pluralistische en postmoderne mindset. Postmoderne evangelicals menen dat de deur voor het onthullen van reddende waarheid nog steeds openstaat, terwijl het Nieuwe Testament verklaart dat dit niet zo is. Rob Bell spreekt over het geloof alsof God dit continu aflevert, alsof het geen vastgestelde grenzen bezit, en dat het kan herschilderd worden in gelijk welke kleur die ons aangenaam is.

Zijn er dan geen vaste grenzen voor wat christenen kunnen geloven om nog steeds als christelijk beschouwd te kunnen worden. In het denken van zulke personen als Bell, bestaat er niet zoiets als een deposito van goddelijke waarheid in de Schrift (zie 1 Timotheüs 3:9; 4:1, 6; 2 Timotheüs 4:7). Voor hen die een postmoderne, verdraaide geest hebben lijkt alles te grijpen te liggen. Christendom is voor hen een nog steeds opkomende (emerging) religie...

Op Larry King Live [22-11-2004], in de tijdspanne dat kijkers mogen bellen en hem vragen stellen, gaf Rick Warren commentaar:

En terloops, er is waarheid in elke religie. Christenen geloven dat er waarheid is in elke religie. Maar wij geloven enkel dat er één redder is. Wij geloven dat wij waarheid kunnen leren -- ik leerde veel waarheid uit verschillende religies omdat zij allen een deel van de waarheid bezitten. Ik geloof enkel dat er één redder is, Jezus Christus.

Wat dadelijk opvalt in Warrens commentaar is dat alhoewel hij gelooft dat er maar één redder is, Jezus Christus, hij meent dat verschillende andere religies waarheden bezitten waarvan christenen kunnen leren en er hun profijt mee doen. Maar de Bijbel is het niet eens met zijn uitspraak “dat er waarheid is in elke religie”....

Elke generatie christenen wordt geconfronteerd met de verleiding van syncretisme². In ons verlangen om ‘mee te gaan’ of eigentijds te zijn in onze praktijken, geven wij toe aan de verleiding om gelijkvormig te zijn met de patronen van deze wereld. Wij accepteren heidense praktijken en ideeën en trachten ze te ‘dopen’. Zelfs als we geconfronteerd worden met vreemde religies en filosofieën, hebben wij de neiging door deze beïnvloed te worden. Elk vreemd element dat in het christelijk geloof binnensluipt is een element dat de zuiverheid van geloof verzwakt....

De Waarheid:

De herder-apostel Johannes schreef aan zijn kudde: “...wij zijn in de **Waarachtige**, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de **waarachtige** God en het eeuwige leven. Lieve kinderen, wacht u voor de afgoden” (1 Johannes 5:20-21). Christenen begrijpen dat Jezus God is, en ze aanbidden Hem daarom (Johannes 20:28). Zoals de oude profeet Elia, gingen de apostelen niet akkoord met, noch incorporeerden zij een syncretistische visie op religie.

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968

Ga hier naar de [Nieuwste Artikelen](#) of www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

² Syncretisme: Versmelting van wijsgerige en religieuze opvattingen en meningen van verschillende herkomst, zonder dat de tegenstrijdigheden worden opgeheven en een synthese wordt bereikt (Van Dale).