

De twijfels van Richard Dawkins

door Ken Ham, <https://answersingenesis.org/world-religions/atheism/dawkins-doubts/>, 12-7-2015

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.



In de media gonst het van de aanwijzingen dat er een snelle toename is van atheïsten. Maar zijn er wel echte atheïsten? Beschouw de beroemdste moderne atheïst, Richard Dawkins.

Er zijn geen atheïsten. Maar wacht, beweren mensen zoals Richard Dawkins en vele van zijn volgelingen niet dat zij echte atheïsten zijn? Noemen wij het nieuwe soort van activistische atheïsten niet “De Nieuwe Atheïsten”? Zijn atheïsten niet mensen die niet in God geloven?

Ja, het is waar dat er in de VS relatief weinig atheïsten zijn, maar in vele andere landen belijden velen openlijk dat ze atheïsten zijn.

Richard Dawkins is één van de meest uitgesproken atheïsten in de wereld – de auteur van het anti-christelijke boek *The God Delusion*. Maar, zelfs Dawkins heeft toegegeven dat hij niet absoluut zeker kan zijn met betrekking tot zijn atheïsme.

Dawkins verscheen op televisie in *The Daily Show* met Jon Stewart in september 2013. In de weergave van het interview, verkrijgbaar op de website van *The Daily Show*, gaf Dawkins een interessante toegeving. Hij weet niet zeker wat er gebeurt wanneer we sterven:

Jon Stewart: Waar gaan we naartoe als we sterven?

Dawkins: Bertrand Russell, wel ...¹

Stewart: U weet het dus niet?

Dawkins: Wel, we worden begraven ofwel gecremeerd. Of we geven onze lichamen aan de wetenschap. Bertrand Russell zei ...¹

Stewart: Maar u weet eigenlijk niet wat met ons gebeurt?

Dawkins: Ik weet niet wat met ons gebeurt, maar ik weet dat ons bewustzijn verpakt is in onze hersenen. Ik weet dat onze hersenen wegrotten.

Dus Richard Dawkins, een man die zo zeker is dat er geen God is, is niet helemaal zeker over wat er met hem zal gebeuren wanneer hij sterft. Maar toch spreekt hij met zekerheid en tracht hij mensen te indoctrineren om te geloven in zijn religie van het atheïsme!

Omdat Richard Dawkins eindig is, zoals alle mensen, moet hij toegeven dat hij niet alle bewijzen bezit en dus kan hij zijn atheïsme niet bewijzen.

¹ Dawkins verwijst naar Bertrand Russell, een prominente atheïst: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Russell

Maar laten we eens denken aan wat atheïsme in werkelijkheid betekent: Er is geen God, en leven is geheel het resultaat van natuurlijke processen. Als je sterft dan hou je op te bestaan – of zoals Dawkins het stelt: uw hersenen zullen weggroten. Daarom, als je leven op deze aarde opgehouden is, zal je zelfs nooit weten dat je zo'n leven hebt gehad. Uiteindelijk zal iedereen sterven, en **ultiem zal niemand zelfs maar weten dat hij of zelfs maar iets bestond!**

Dus, vanuit het perspectief van een zichzelf beschrijvende atheïst: waarom zal het ultiem iets uitmaken wat wie dan ook gelooft met betrekking tot wat dan ook? Wij kunnen gelijk welk “doel” of “betekenis” aan het leven geven, dat we willen hebben tijdens ons korte bestaan – maar in uiteindelijke, ultieme zin is het leven **geheel betekenisloos, hopeloos en doelloos.**

Waarom dan worden mensen zoals Richard Dawkins zo agressief in de prediking van hun atheïsme? Waarom willen zij mensen bekeren tot hun religie van het atheïsme? Zij zeggen dat zij een positieve boodschap te verkondigen hebben – mensen kunnen hun eigen doel en betekenis stellen terwijl zij leven – maar zij houden op te bestaan wanneer ze sterven!



De agressieve, beledigende Dawkins

Dus, wat maakt het dan uit voor atheïsten wanneer christenen hun boodschap brengen van hoop en redding in Jezus Christus? In feite hebben atheïsten vele plakaten opgesteld waarmee zij het Christendom eigenlijk aanvallen. Wat maakt het hen uit? tenslotte is er ultiem geen doel met het aanvallen van het Christendom als christenen ophouden te bestaan wanneer zij sterven. Is dit vanuit menselijk perspectief niet verwarrend?

Maar eigenlijk is het niet verwarrend. Het is totaal onbegrijpelijk. De Bijbel leert duidelijk dat er geen atheïsten zijn:

“Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de **mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken**, 19 omdat **wat van God gekend kan worden, hun bekend is**. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard. 20 **Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden** sinds de schepping van de wereld **uit Zijn werken gekend en doorzien**, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. 21 Want zij hebben, **hoewel zij God kennen**, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verduist in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd” (Romeinen 1:18-21).

Gods Woord zegt duidelijk dat Hij de kennis van God binnenin ieder van ons heeft gelegd. Wij weten allen dat er een God is. Er zijn geen atheïsten! Ook beweert de Bijbel dat dit duidelijk is uit al wat we rondom ons zien als door God geschapen. Het universum en hezt leven daarin kwam niet op door natuurlijke processen zoals atheïsten beweren.

Niet enkel dit, maar de Bijbel leert ook:

“Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God” (Romeinen 3:23).

“Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet” (Romeinen 8:7).

En in de passage in Romeinen 1 hierboven lezen we:

“... mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken” (Romeinen 1:18).

Hun vijandschap tegen wat zij weten waar te zijn verklaart waarom atheïsten zoals Dawkins zo agressief zijn. Zij weten dat God bestaat – het bewijs is in hen en rondom hen. Maar vanwege hun

zondenatuur willen zij God niet. Zij zijn in oorlog met God. In feite willen zij hun eigen god zijn, en dat is wat de duivel ook aangeboden heeft aan Adam en Eva in de Hof van Eden:

“Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend” (Genesis 3:5).

Onze zondenatuur is zodanig dat wij onze eigen god willen zijn en niet onderworpen aan de God die ons schiep. Als rebelse kinderen sluiten belijdende atheïsten hun ogen, en steken hun vingers in de oren, en roepen uit: “Nee, ik weiger te geloven. Er is geen God. Ik evolueerde. Ik bepaal zelf wat mijn betekenis en doel is. Ik weiger Gods Woord te geloven. Ik zal me niet onderwerpen aan God”.



Omdat het bewijs in de schepping binnenin en rondom ons zo sterk is, vallen deze atheïstische activisten agressief het Christendom aan en promoten hun atheïsme om “de waarheid in ongerechtigheid te onderdrukken”.

Maar prijs God, “atheïsten” kunnen gered worden, en werden gered voor de eeuwigheid, door de kracht van de Heer Jezus Christus en Gods Woord. Verscheidene passages, zoals Hebreeën 4:12–16, getuigen daarvan:

“Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. 13 En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen. 14 Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. 15 Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. 16 Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip” (Hebreeën 4:12-16).

Op een dag zullen zelfs zij die beweren atheïsten te zijn moeten toegeven dat er geen atheïsten zijn:

“Opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader” (Filippenzen 2:10-11).

En:

“Zo waar als Ik leef, zegt de Heere: Voor Mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God belijden” (Romeinen 14:11).

Er zijn geen atheïsten nu, en er zullen geen atheïsten zijn in de eeuwigheid. Zelfs zij die de eeuwigheid afgescheiden van God zullen doorbrengen (omdat zij de vrije gave van redding niet aangenomen hebben) zullen de Heer Jezus Christus moeten erkennen voor wie en wat Hij is.

Lees verder over Richard Dawkins:

- http://www.scheppingofevolutie.nl/index.php?url=art_dawkins_mond_vol_tanden_kikker_prins.htm
- <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Dawkins.pdf>
- <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/DawkinsAtheist.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

“Schepping vs. Evolutie”: <http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm>