

Onze kerk vraagt dat wij David Benner lezen – Wie is hij?

LHT, <http://www.lighthouse Trailsresearch.com/blog/?p=18937>, 18-2-2016

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.



Aan Lighthouse Trails:

Onze pastor is begonnen met een serie gebaseerd op een boek, “*The Gift of Being Yourself: The Sacred Call to Self Discovery*” door David G. Benner (zie cover hierboven. NL: *Ontdek je echte ik*). Wat kan u mij vertellen over dit boek en de auteur? Wat onze pastor heeft gelezen uit dit boek is erg vreemd, omdat op de eerste enkele pagina’s geen melding wordt gedaan van de Bijbel. Kan u me helpen want ik denk dat dit boek een farce is.

B.G.

Beste B.G.

David Benner is een van de belangrijkste zwaargewichten in contemplatieve spiritualiteit. Eerst en vooral: dit bepaalde boek van hem wordt gepromoot en onderschreven door sommige van de meest productieve contemplatieve mystici van vandaag, inbegrepen de katholieke inter-spiritualistische priester Richard Rohr (een hedendaagse Thomas Merton) en Adele Ahlberg Calhoun (*Handbook on Spiritual Disciplines*). Bovenop de onderschrijvingen, werd het voorwoord geschreven door Basil Pennington. Ray Yungen bespreekt Pennington in zijn boek *A Time of Departing* (NL-vertaald: “Een tijd van heengaan” <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/heengaan.pdf>). Yungen legt uit:

In het boek *Finding Grace at the Center*, geschreven door deze twee katholieke monniken, wordt het volgende advies gegeven: Wij moeten niet aarzelen om de vruchten te plukken van de eeuwenoude wijsheid van het Oosten, en het “gevangen nemen” voor Christus. Inderdaad, degenen onder ons die in de bediening werken zouden de noodzakelijke inspanningen moeten doen om ons vertrouwd te maken met zoveel mogelijk van deze Oosterse technieken. ... Vele christenen die hun gebedsleven serieus nemen werden erg geholpen door yoga, zen, transcendente meditatie en gelijkaardige praktijken. ... Thomas Keating en Basil Pennington hebben hun christendom vermengd met Oosters mysticisme, door een contemplatieve methode die zij *centrerend gebed* noemen. ... Keating en Pennington hebben beiden een aantal invloedrijke boeken geschreven over contemplatief gebed en zo hebben zij die beweging in belangrijke mate bevorderd. Pennington schreef essentieel een verhandeling met de naam *Centering Prayer*, terwijl Keating de populaire en invloedrijke *Open Mind, Open Heart* schreef, en beide zijn belangrijke evangelisten van het contemplatief gebed. (p 64).

Hierna twee citaten van Pennington die zijn panentheïstisch geloof (God is in alles) aantonen:

Het is mijn gevoel, na gemediteerd te hebben met personen uit vele verschillende [niet-christelijke] tradities, dat we in de stilte een diepe eenheid ervaren. Als we verder gaan dan de portalen

van de rationele geest, in de ervaring, dan is er slechts één God die ervaren wordt. (*Centered Living*, p. 192).

De Geest verlichtte hem [Merton] in de ware synthese [eenheid] van allen en in de harmonie van dat enorme chorus van levende wezens. Temidden hiervan leefde hij een visioen uit van een nieuwe wereld, waar alle opdelingen weggevallen zijn en de goddelijke goedheid wordt ontvangen en genoten als aanwezig in allen en doorheen allen. (*Thomas Merton, My Brother*, pp. 199-200).

Dat specifieke boek van Benner waarover u een vraag stelt, is verzadigd met citaten door, referenties naar, en ideeën van talloze contemplatieve mystici, inbegrepen Thomas Merton, Dallas Willard, Gary Moon, Richard Rohr, Thomas Keating, en uiteraard Basil Pennington. En doorheen het boek propageert Benner contemplatieve meditatie, enneagrammen¹ (een meditatie hulpmiddel), visualisatie, en andere middelen die de lezer helpen om een contemplatieve mysticus te worden. Het feit is dat de essentie van dit boek dezelfde visie en benadrukking deelt als de meeste contemplatieve boeken. Het is belangrijk te begrijpen wat de contemplatieve persoon bedoelt met “zelfontdekking”, of het vinden van uw ware zelf of “ik”. Volgens de contemplatieve mens hebben wij elk een valse ik en een ware ik. Dit ware ik kan enkel bereikt of verkregen worden door in de meditatieve stilte te gaan, waarna, zo zeggen zij, wij die ware ik vinden welke is de goddelijkheid binnen alle menselijke wezens. Het hart van contemplatieve spiritualiteit is panentheïsme (God in allen) en haar vrucht is inter-spiritualiteit (alle paden leiden naar God). In *The Gift of Being Yourself*, focust Benner op het helpen van lezers om hun “ware ik” te vinden, hun goddelijkheid binnenin (niet afhankelijk van wedergeboorte en het hebben van Jezus Christus die in u leeft).



Benner heeft zijn schrijfcariëre gewijd aan het verspreiden van de contemplatief gebed boodschap, zoals met zijn boek *Open to God: Lectio Divina and Life as Prayer*, waarin hij zijn lezers de contemplatieve praktijk “lectio divina” aanleert → <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/lectioDivina.pdf>, <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/LectioDivina2.pdf>.



Is het niet erg dat *The Gift of Being Yourself: The Sacred Call to Self Discovery* werd gepubliceerd door InterVarsity Press! Zij hebben al vele contemplatieve boeken gepubliceerd maar dit boek toont aan hoe sterk zij geloof stellen in deze panentheïstische, inter-spirituele spiritualiteit. En dit herinnert ons andermaal eraan dat de christelijke kerk in erg grote problemen verkeert, en dat virtueel geen enkele christelijke leider daartegen waarschuwt. In tegendeel. Rick Warren himself heeft vele contemplatieven aanbevolen door de jaren heen, met inbegrip van Henri Nouwen, Richard Foster, Gary Thomas, Adele Ahlberg Calhoun, en verscheidene anderen

Wij willen u aanmoedigen om na te gaan of uw pastor een exemplaar van “Een tijd van heengaan”² zou willen lezen. Maar, wij vrezen dat hij, zoals zovele andere pastors vandaag, reeds goed gevorderd is op het contemplatieve pad. Als hij, hijzelf, contemplatieve meditatie beoefent, dan wordt hij meegetrokken door verleidende geesten (familiar spirits); en iemand overtuigen om zo’n euforische, geestmanipulerende ervaringen te laten is even moeilijk als het overtuigen van een drugverslaafde om heroïne te laten. Dat is de reden waarom de katholieke priester Thomas Merton graag een LSD-trip had bij de contemplatieve ervaring. Beide verleiden hun slachtoffers tot het denken dat zij God bereiken, terwijl zij in werkelijkheid in geestelijke duisternis zijn gevallen.

¹ Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/enneagram.pdf>

² “Een tijd van heengaan”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/heengaan.pdf> (*A time of Departing*, van Ray Yungen).

Lees ook:

- ☞ Het Enneagram: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/enneagram.pdf>
- ☞ Lectio Divina: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/lectioDivina.pdf> ,
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/LectioDivina2.pdf>
- ☞ Thomas Merton: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Thomas-Merton.pdf>
- ☞ Rubriek Contemplatief Gebed: <http://www.verhoevenmarc.be/contemplatief.htm>
- ☞ “Een tijd van heengaan”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/heengaan.pdf>

Thomas Merton, wijlen Rooms-katholieke monnik en mysticus, geloofde dat er vele wegen zijn naar God. Oosterse stijl meditatie, de godheid woont in alle dingen en in alle mensen. Enkele citaten:

“Ik zie geen contradictie tussen boeddhisme en christendom ... ik neem me voor een zo goed mogelijke boeddhist te worden als ik kan”.

“Het is een heerlijke bestemming een lid te zijn van het menselijke ras ... Nu realiseer ik me wat wij allen zijn ... Als zij [mensen] zich maar eens konden zien zoals zij werkelijk zijn ... Ik denk dat het grote probleem zou zijn dat we neer zouden vallen en elkaar zouden aanbidden ... In het centrum van ons wezen is er een punt van nietsheid dat niet geraakt is door zonde en illusies, een punt van pure waarheid ... Dit kleine punt ... is de pure heerlijkheid van God in ons. Het is in iedereen”. *Conjectures of a Guilty Bystander* - <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/heengaan.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

“Schepping vs. Evolutie”: <http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm>