

De Boodschap van Daniël 2

Don McGee, <http://www.crownandsickle.com/index.php>, juni 2009

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, plaatje en voetnoten door M.V. Update (plaatje)

Een ernstig bijbelstudent zal beamen dat sommige profetieën niet zo direct duidelijk zijn. Dat betekent niet dat ze onmogelijk te vatten zijn maar dat ze alleen middels gebed en eerlijke studie te begrijpen zijn.

Het boek Daniël is niet zo moeilijk te begrijpen. Het is te zeggen: tenzij de student niet van wal steekt met een vooroordeel tegen wonderen en de “plain-sense” betekenis van de Schrift. Moderne critici zeggen dat dit boek lang na Daniëls leven is geschreven, omdat het gewoon té accuraat is met betrekking tot de historische gebeurtenissen die in zijn dagen nog toekomst waren. Deze houding maakt het voor de Heilige Geest als Leraar onmogelijk werkzaam te zijn en dat zal dan ook resulteren in een scheefgetrokken, onbijbelse conclusie.

De boodschap van hoofdstuk 2 werd gegeven middels een droom aan Nebukadnezar, de koning van Babylon (nu Irak), en komt hier op neer: alhoewel de machtige Nebukadnezar een eind had gemaakt aan de semi-theocratie van de Joden, zal zijn eigen koninkrijk, en dat van degenen die hem zouden volgen, uiteindelijk vernietigd worden en vervangen door Gods volmaakte theocratie op deze aarde. Het is wat vermakelijk te zien dat deze heidense monarch, doortrokken van de afgoderij, geen probleem had met dit te geloven, terwijl vandaag de meeste christenen het maar niet kunnen snappen.



Na de droom gekregen te hebben begreep Nebukadnezar die niet. Hij wist intuïtief dat deze droom erg belangrijk was, en evenzo de interpretatie ervan. Nu, de koning had een kaste van religieuze adviseurs die hij altijd raadpleegde in voorgaande situaties, maar het lijkt in het verhaal vrij duidelijk te zijn dat hij in zijn hart wist dat zij fraudeurs waren. Misschien wist hij dat de rol die zij speelden meestal show was, en als het om iets zo belangrijks ging als deze droom wist hij dat hij op hen niet kon rekenen. Wegens de ernst van de zaak, en om te toetsen wat hun eigen interpretatie zou zijn, eiste hij dat zij de droom aan hem zouden bekendmaken. Zij bleken dat niet te kunnen en zij werden allen weggeleid om gedood te worden.

Daniël en zijn vrienden zouden ook moeten sterven, maar het verschil tussen deze vier joodse jongemannen en de anderen was dat zij begrepen dat zij de enige ware God moesten raadplegen in deze zaak. God onthulde de droom aan Daniël en, zoals u weet, vertelde hij de droom aan de koning, en ook gaf hij de interpretatie van de droom. Wat een wonderlijk geloofsopbouwend verhaal, en haast iedere gelovige die dit leest wordt overvallen door ontzag en verbazing, telkens als zij dit lezen.

Droevig is het echter dat de meeste christenen daarna niet verder komen met deze geschiedenis. Alhoewel zij de details van de droom goed kennen, kunnen zij maar niet zijn wezenlijke interpretatie vatten. De meesten denken dat het gros van de interpretatie wordt gevonden in de details van het

beeld zelf. Maar alhoewel dit inderdaad belangrijk is, is dat niet de kern van de zaak en mist men daardoor de hele boodschap. De kern van de zaak is de steen die afgehouwen wordt zonder mensenhanden en die het beeld sloeg en een eind maakte aan alle voorafgaande koninkrijken. Bovendien werd deze steen tot een grote berg¹ die de hele aarde vulde (niet de hemel!). Indien de student dit feit niet snapt, blijft het hele hoofdstuk onafgewerkt.

Het mag ons nooit ontgaan dat in de Daniël 2:4 tot 7:28 God spreekt met een specifieke kijk op de heidense wereld. En dit is de deur waar de hele wereld - jood en heiden - moet doorgaan om het plan der eeuwen te begrijpen, en dat is: God zal elke iota van het menselijke staatsbestuur verwoesten en Hij zal Zijn koning op Zijn troon zetten, in Zijn land, en regeren met een ijzeren staf over Zijn aarde. Sommige details over hoe dit zal gebeuren zijn onthuld middels bijbelstudie, maar er zijn ook details die nog verborgen blijven. Maar voor ons, en in zijn pure essentie, is dit het eindpunt van de interpretatie die God ons geeft.

Niets kan eenvoudiger zijn, maar niets kan van groter belang zijn voor onze eigen generatie. Ten minste één reden waarom zovele mensen ontgoocheld zijn in de garanties van de zogenaamde verlichte en opgeleide maatschappij, en waarom zij zo twijfelen aan het financiële systeem, en waarom zij zo angstig zijn voor deze zot geworden wereld waarin communisten en moslims met hun nucleaire wapens dreigen, is dat zij gewoonweg niet weten wat er gebeurt met hun wereld, en zij weten ook niet waar te gaan voor antwoorden.

Wat nog meer verontrust is het feit dat velen van deze zelfde mensen christenen zijn. En dat komt omdat zij mee zijn met het verschrikkelijk gestoorde idee dat Israël geen rol meer speelt in Gods plan en dat God de beloften voor de natie Israël nu aan de Kerk heeft gegeven.

Om eerlijk te zijn, als ik dit zelf zou geloven zou ik me aan de rand van de wanhoop bevinden, en om verschillende redenen. Ten eerste, ik zou niet in staat zijn God te vertrouwen want ik zou vrezen dat Hij in een gril Zijn onvoorwaardelijke beloften voor de Kerk zou intrekken zoals Hij ook deed met die voor Israël. Ten tweede, ik zou vrezen dat de hemel niet is wat God ervan heeft gezegd. Immers, als Hij “de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft door de mond van al Zijn heilige profeten van alle tijden” (Hand. 3:21) niet wil of kan volbrengen, waarom zou ik dan geloven dat Hij al het andere zal volbrengen wat Zijn heilige profeten voorzeiden, inbegrepen wat het Nieuwe Testament zegt over de hemel? Kunnen wij Paulus vertrouwen in wat hij schreef over de opname in 1 Thessalonicenzen 4 en 1 Korinthiërs 15? En wat te zeggen van de beloften in Jesaja 2, 11, enz? Dit soort van denken is volledig ontdaan van hoop, vrede en vreugde, en oprecht gezegd: ik zie er helemaal geen zegen in zo te leven.

Daarom is het zo belangrijk de boodschap van Daniël 2 te begrijpen. Nu, wat precies moeten wij onthouden uit deze boodschap?

Ten eerste: deze boodschap betreft u en ik als heidenen. Daniël 2:4 tot 7:28 werd geschreven in het Aramees (niet Arabisch!). Aramees was de taal van de heidenwereld in die dagen. Het hele boek is belangrijk, maar dit benadrukt het belang van deze zes hoofdstukken voor niet-joden. Men moet begrijpen dat alle koninkrijken in het statenbeeld heidense rijken zijn, en dat Israël uiteindelijk onder het bestuur kwam van deze allemaal: Babyloniërs (hoofd), Meden en Perzen (borst en armen), Grieken (lendenen), en de Romeinen (benen). En sinds 606 vC., het jaar dat Daniël gedeporteerd werd, was het land niet meer onder een echte Davidische, Joodse monarchie. De kern van de zaak is dat God aan Nebukadnezar toonde - en aan ons - dat deze aanhoudende antisemitische, heidense wereld op een dag zou verpulverd worden en vervangen door het bestuur van Davids voornaamste Zoon, Jezus de Christus. De droom was in feite een antwoord op het gebed of vraag van de koning (Dan. 2:29) over de toekomstige dingen.

Ten tweede: de boodschap benadrukt sterk dat God alleen de Meester is van zowel tijd als wereldgebeurtenissen. Niets in het rijk van de joodse en heidense wereldpolitiek gebeurt door willekeurig toeval. Alhoewel God dood en tragedie niet orchestreert, houdt Hij beslist het kwaad van de mens binnen bepaalde perken en gebruikt Hij het om Zijn plan te vervullen (Dan. 2:21). En dat houdt o.a. in wie eerste minister, president of monarch wordt.

¹ In de Bijbel zijn bergen een heenvijzing naar sterke heersers, onbeweeglijke machten (vgl. Ps 46:3v.; Js 40:4 en 64:1, 3; Jr 51:25; Dn 2:35, 44; Mi 6:1v.; Hk 3:10; Zc 4:7; Mt 17:20 en 21:21).

Ten derde: de boodschap verklaart in niet mis te verstane termen dat 's werelds grootste Jood ook 's werelds grootste Koning zal worden. Zie nog eens naar Zacharia 14 en Openbaring 19. Tijdens het millennium zal Jezus regeren met een ijzeren roede en zal Hij ieder tot onderwerping dwingen, gewone burger of aristocraat, ieder die tegen Hem wil opstaan. Zijn koninkrijk zal de hele aarde vullen, en de geredden uit vorige tijden zullen met Hem regeren. Er zal op de hele planeet geen plaats zijn waar enig iemand afgescheiden zou leven van het krachtige, gezaghebbende theocratische bestuur van de Koning der koningen en Heer der heren. Satan zal gebonden zijn en de vrede overvloedig. Zulke vrede, welvaart, herstel en zegen zal nooit voorkomen tijdens de tijden der heidenen (of tijden der volken), ongeacht wie regeert en ongeacht wat zij doen. Reken daar vast mee.

Eigenaardig genoeg lijkt dit deel van de boodschap niet door te dringen bij de meeste christenen. Zij kunnen het niet accepteren. Een zorgvuldige studie zou kunnen onthullen dat zij geen begrip hebben van "verlossing". Iets/iemand verlossen is het loskopen, terugkopen, in bezit nemen door de prijs ervoor te betalen nadat het was weggenomen. Dat principe is van toepassing op de mensheid en de aarde. Jesaja en andere Hebreeuwse profeten spraken over de verlossing van de schepping, maar deze teksten worden heel dikwijls afgewezen door velen die zich christen noemen. Jezus stierf voor de zonden van de mensheid, en alhoewel de aarde niet tegen God zondigde, werd ze sinds de Hof van Eden door 's mensen zonde onderworpen aan de vloek. De oude Hebreeuwse profeten spraken duidelijk over de tijd wanneer de vloek zou weggenomen worden (bv. Jesaja 2, 11, 65; Ezechiël 47, Joël 3, enz.), en die tijd is ophanden. Net zoals de zon morgenochtend zal opgaan zal ook deze tijd komen.

Geredde mensen zullen hun geesten, zielen en verheerlijkte lichamen hebben tot in alle eeuwigheid. Bovendien zal de aarde "gerestaureerd" worden (Gods precieze woord, niet het mijne) voor duizend jaren, en vlak voor de eeuwige staat zal ze verbrand worden door een onvoorstelbaar vuur (2 Petrus 3:10) dat elk bewijs van menselijke rebellie en verdorvenheid zal vernietigen. Er zal niet één verderfelijke molecule op aarde overblijven. Lucifer en zijn volgelingen zullen enkel de hel krijgen en geen vierkante centimeter op deze planeet. Alhoewel Satan vandaag nog "de god van deze wereld" is (2 Korinthiërs 4:4), zal dat spoedig veranderen. De laatste maanden hebben miljoenen het gehad over "change we can believe in" (Obama). Wel, deze "change" komt eraan, inderdaad, maar niet het soort verandering dat zij in gedachten hebben!

Ten vierde: de boodschap is duidelijk over Jezus' koninkrijk hier op aarde. De vier grote rijken in het statenbeeld zijn allemaal op deze aarde gekomen zoals de seculiere geschiedenis laat zien. De steen die niet met handen is uitgehouwen zal elk spoor van hen verpulveren en de steen zal groeien op hun plaats. Daniël zegt erg duidelijk dat deze steen tot een berg¹ zal worden die de hele aarde vult, niet de hemel. Zie opnieuw Jesaja 2:1-4 voor een snapshot over hoe dit alles er zal uitzien.

En, wat zou deze boodschap bij ons moeten teweegbrengen? Ze zou ons moeten bewust maken van het feit dat de opname van de Kerk imminent is. Dat zou altijd onze overheersende gedachte moeten zijn. Maar, er is meer. Wij kunnen rusten in vrede. Als er één ding is waarover de wereld niets weet dan is het vrede. Uiteraard, wij leven vandaag in een vervloekte wereld en daarom hebben wij bezorgdheden over alle dingen die onze gezinnen en ons levensonderhoud aangaan. Maar, wij vrezen niet zoals de wereld vreest. Wij vrezen Ahmadinejad niet omdat hij een pion is in Gods hand. Wij vrezen Kim Jong Il van Noord-Korea niet want ook hij is een onmachtige despoot aan Gods leiband. Wij vrezen niet de val van de beurzen omdat ons burgerschap in de hemelen is. Wij vrezen niet dat sommige verlepte politici onze vrijheden wensen af te nemen, want wij begrijpen dat echte bevrijding en vrede aanstaande is.

En, moest de komst van de Heer verder vertraagd worden, zien we alleszins dat christenen de dood in de ogen kunnen kijken zonder vrees. Alhoewel de dood de vijand is van alle mensen, vrezen we 'magere Hein' geenszins (1 Korinthiërs 15:55). Geen roem, geen geld en geen geloofsbrieven van enig menselijk instituut, kunnen ons dat aanbieden!

Bovendien kunnen wij vooruit, naar de toekomst, kijken - een zegen voor alle gelovigen. Wij worden niet opgejaagd door elke verandering in de wereldgebeurtenissen, want wij weten dat dit allemaal te verwachten valt.

De enige vraag die wij ons misschien zouden kunnen stellen brengt ons terug naar het begin. Indien Nebukadnezar, de heidense koning, onze eindtijdse generatie zou kunnen karakteriseren, die over zoveel meer kennis en informatie beschikt dan hij, hoe zou hij die dan beschrijven in het licht van hun afschuwelijke ongelof?

Studiemateriaal: <http://www.verhoevenmarc.be/daniel.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm