

Doen of Gedaan?

C.H. Mackintosh (1820-1896), <http://www.middletonbiblechurch.org/helpseek/doordone.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV). Vertaling (bewerkt) en plaatje door M.V.

“Er is een groot verschil tussen uw religie en de mijne”, zei een christelijke dame tot iemand in wiens geestelijke toestand zij al een tijdje geïnteresseerd was. “Inderdaad”, zei hij, “hoe zit dat eigenlijk?”. “Uw religie”, antwoordde zij, “omvat slechts vier letters en de mijne zes”.

Het leek erop dat deze heer een van die talloze mensen van stand was die in de hemel zoeken te komen middels hun eigen goede doen en laten, en door het in acht nemen van ordonnaties en ceremoniën, die de apostel in Hebrreeën 9:14 echter “dode werken” noemt. Maar hij begreep niets van de “vier en zes letters”.

“Wat bedoelt u”, zei hij, “met de vier en zes letters?”

“Uw religie”, zei de dame, “is D-O-E-N, terwijl de mijne G-E-D-A-A-N is”.

Zij verklaarde dit wat nader en daarna vertrok ze. Haar woorden bleven echter hangen en deden hun werk in de ziel van die man – een echt revolutionair werk. Zijn hele gedachtenstroom werd veranderd. DOEN is één ding, GEDAAN is iets helemaal anders. Het eerste is Legalisme, het tweede is Christendom. Toen hij volgende keer die dame ontmoette, zei hij tot haar: “Wel, ik kan nu zeggen, samen met u, dat mijn religie ook G-E-D-A-A-N is”. Hij had geleerd om de dode werken te laten en te rusten is het volbrachte werk van Christus. Hij werd ertoe geleid te zien dat het niet langer belangrijk was wat hij kon DOEN voor God, maar wat God voor hem had GEDAAN.

Deze zes gouden letters. Kostbare letters! Kostbaar woord! Wie kan over de opluchting spreken van een beladen hart wanneer het ontdekt dat alles GEDAAN is? Wat een vreugde te weten dat waar ik voor gezwoegd heb, misschien wel jarenlang, al bijna 2000 jaar geleden aan het kruis GEDAAN werd! Christus heeft alles reeds GEDAAN. Hij nam onze zonden weg, volbracht goddelijke gerechtigheid, overwon Satan, trok de angel van de dood uit, overwon het graf, verheerlijkte God en bracht eeuwige gerechtigheid. Dit alles ligt besloten in deze zes gouden letters: GEDAAN! Zou u de vier letters niet opgeven voor de zes? Wie wil DOEN niet verwisselen met GEDAAN?!

Lezer, wat zegt u hierop? Wat is uw religie? Bestaat ze uit vier letters of uit zes? Is het nog steeds DOEN bij u? Of hebt u het goede gevonden en geleerd te rusten in GEDAAN? Moge Gods Geest u leiden om uw DOEN te verwisselen met en te rusten in Christus' eeuwige GEDAAN.

Toen de Heer Jezus Christus aan het kruis stierf, riep Hij uit: “Het is VOLBRACHT!” (Johannes 19:30). Het werk van onze redding was volbracht, gedaan, en compleet gemaakt. Wij moeten gewoon vertrouwen en rusten in wat de Redder heeft volbracht.

Redding is niet werken, het is RUSTEN in het WERK van een Ander, de Heer Jezus Christus: “Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid” (Romeinen 4:5).

Religie is de mens die tot God wil komen door menselijke inspanningen, goede werken, ritualisme, traditionalisme, sacramenten, enz.. Redding is Christus Die ons tot God brengt op de basis van wat Hij voor ons deed aan het kruis: “Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen” (1 Petrus 3:18).

Gods heiligheid veroordeelt uitermate de beste mens (“zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één” – Romeinen 3:10), en Gods genade rechtvaardigt kosteloos de ergste mens (“Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus” – Romeinen 3:23-24).

De evangelieboodschap brengt de mens niet een werk om te doen, maar een woord om te geloven met betrekking tot een werk dat gedaan is: “Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid.

En dit is het Woord dat onder u verkondigd is” (1 Petreus 1:25).

Wij zijn gered, niet door hetgeen wij gedaan hebben, maar wegens de GENADE VAN GOD gebaseerd op wat Christus heeft gedaan aan het kruis: “Hij maakte ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest” (Titus 3:5).

Een mens kan nooit gered worden door zijn eigen goede werken: “Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen” (Efeziërs 2:8-9).

Goede werken gedaan door zondige mensen kunnen een heilige God niet overhalen hem te redden. Het grootste werk is GODS WERK dat volbracht werd door Jezus Christus Die Zichzelf opofferde aan het kruis als Plaatsvervanger van de mens. Wij worden daarom niet gered door goede werken maar tot het doen van goede werken: “Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen” (Efeziërs 2:10). “Want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen” (Filippenzen 2:13).

Rust u volledig in het volbrachte werk van Christus? Legt u uw vertrouwen op Jezus Christus? Beseft u WIE HIJ IS, WAT HIJ HEEFT GEDAAN VOOR U en WAT HIJ HEEFT GEZEGD IN ZIJN WOORD? “Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand anders” (Jesaja 45:22).



Andere evangeliserende artikelen: <http://www.verhoevenmarc.be/evangelisatie.htm>

Over zonde en bekering: <http://www.verhoevenmarc.be/#Zonde>