

Waar contemplatief gebed naartoe leidt: *Interspiritualiteit!*

Ray Yungen, <http://www.lighthouse-trails-research.com/blog/?p=16219>, 11-10-2014

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.



Het eindpunt van contemplatief gebed is interspiritualiteit. De focus van mijn kritiek op mystiek gebed moet begrepen worden in het licht van deze interspiritualiteit.

Wat is precies interspiritualiteit? De premisse achter interspiritualiteit is dat “goddelijkheid” (God) in alle dingen is¹, en dat de aanwezigheid van God in elke religie is; er is een samenhang van alle dingen, en door mysticisme (d.w.z. meditatie) kan deze staat van goddelijkheid herkend worden. Consequent hiermee is deze premisse gebaseerd op en gehandhaafd door een ervaring die optreedt tijdens een zelf-hypnotische trance, die iemand verbindt met een ongeziene wereld, in plaats van met de gezonde leer van de Bijbel.

Het is belangrijk te begrijpen dat interspiritualiteit een zich verenigen is van alle religies van de wereld door de gemeenschappelijke draad van mysticisme. Wayne Teasdale, een lekenmonnik die de term interspiritualiteit bedacht, zegt dat interspiritualiteit “de spirituele gemeenschappelijke grond is die bestaat onder de religies van de wereld”. [1] Teasdale, wanneer hij spreekt over deze universele kerk, zegt ook:

“Zij [de kerk] heeft ook een verantwoordelijkheid in onze tijd om een brug te zijn voor het verzoenen van de menselijke familie ... de Geest inspireert haar door de tekenen van de tijden om zich open te stellen voor hindoes, boeddhisten, moslims, sikhs, jainisten, taoïsten, confucianen, en inheemse mensen. Als matrix [een bindende substantie] zou de kerk niet langer leden van andere tradities buiten haar leven willen zien staan. Zij zou de studie van deze tradities willen promoten, naar gemeenschappelijke grond en parallele inzichten zoeken”. [2] (Nadruk van mij).

Een artikel in mijn lokale krant onthulde hoe goed interspiritualiteit in bepaalde kringen ontvangen is geworden. Eén presbyteriaanse ouderling, die beschreven werd als een “Spiritual Director” (spirituele leidsman) maakte dit duidelijk toe hij zei:

¹ Dit is pantheïsme: God is IN alles en iedereen. Let op: “pantheïsme” betekent dat God alle dingen IS.

“Ik heb ook een sterke interesse in het boeddhisme en doe in Portland [Oregon] een zittende meditatie zo vaak als ik kan. Ik beschouwde mezelf oecumenisch, niet enkel in de christelijke traditie maar met alle religies”.^[3]

Er woedt een grondig en dreigend gevaar binnen de muren van het Christendom. Doctrine is minder belangrijk geworden dan gevoelen en ervaren, en dat heeft geleid naar een mystieke paradigma-shift². Gezonde doctrine moet centraal staan in dit debat omdat new ageïsme een erg idealistische kant heeft, die een mystieke benadering aanbiedt om menselijke problemen op te lossen. Zou niet iedereen willen dat zijn of haar problemen zouden opgelost worden? Dat is het praktische aspect waarover ik schreef in het laatste hoofdstuk – een schijnbaar directe weg naar een gelukkig en vervuld leven. Echter, men kan de attributen van God promoten zonder in feite God te hebben.

Mensen die een vermoedelijke goddelijke vorm van spiritualiteit promoten kunnen inderdaad de waarheid van Christus tegenstaan. Hoe kan u er dan van verzekerd zijn dat wat u gelooft en beoefent uit God is?

De christelijke boodschap is van bij het begin duidelijk geweest – God heeft een Redder gezonden. Als mensen enkel een soort van mystiek gebed hoefden te beoefenen om toegang tot God te verwerven, dan was het leven, de bediening, de dood en opstanding van Jezus Christus slechts een vruchteloze, holle inspanning.

Gezonde christelijke doctrine komt voort uit het begrip dat de mensheid zondig, gevallen en afgescheiden is van God. Mensen hebben een reddend werk van God nodig! Een leer zoals panentheïsme (God is in iedereen en alles) kan niet verzoend worden met het volbrachte werk van Christus. Hoe zou Jezus dan onze Redder kunnen zijn? New age aanhangers zullen zeggen dat Hij een model is voor “Christusbewustzijn”, maar de Bijbel leert dat Hij de Redder is van de mensheid. Daarom kan panentheïsme geen ware leer zijn.

Het probleem is dat vele goed-bedoelende mensen de leer van het panentheïsme hebben aangenomen omdat ze zo goed klinkt. Ze lijkt minder onverdraagzaam te zijn van Gods zijde. Niemand wordt uitgesloten – allen zijn verbonden met God. Er zit een grote aantrekkingskracht in deze boodschap. Maar de Bijbel leert geen universele redding voor mensen. In contrast hiermee zei Jezus:

“Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden” (Mattheüs 7:13-14).

Christus’ boodschap staat haaks op deze universalistische leringen. Veel mensen (zelfs christenen) vandaag denken dat enkel een klein aantal, echt slechte, mensen naar de hel zullen gezonden worden. Maar in Mattheüs maken de woorden van Jezus duidelijk dat dit helemaal niet zo is.

Alhoewel God Zijn Zoon, Jezus Christus, zond om te sterven voor de zonden van de wereld, zei Hij niet dat allen zullen worden gered. Zijn woorden zeggen duidelijk dat velen de redding zouden afwijzen die Hij voorzien had. Maar zij die gered worden werd “de bediening van de verzoening” (2 Korinthiërs 5:18) gegeven, dat een verzoek richt tot “hen die verloren gaan” (2 Korinthiërs 4:3). De christelijke boodschap is geen samadhi, zen, kundalini, of de contemplatieve stilte. Het is de kracht van het Kruis!

“Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God” (1 Korinthiërs 1:18).

Ja, “verloren gaan”, niet louter je niet bewust te zijn van je “ware ik”.

Een opiniepeiling, beschrijft het ontstellende resultaat hoe Amerikanen God zien. *Spirituality and Health* magazine huurde een achtenswaardige enquête-organisatie in om te peilen naar de spirituele overtuigingen van het Amerikaanse publiek. Deze nationale enquête onthulde dat 84% van de ondervraagden geloofden dat God “overal en in alles” is, veeleer dan “iemand ergens”.^[4] Dit betekent dat panentheïsme vandaag de populairste zienswijze is over God. Als dat waar is, dan is er een

² Paradigma-shift: Een Verandering van Paradigma. Dit vindt plaats wanneer mensen een paradigma verwerpen en een andere omarmen, waarmee ze totaal andere aannames doen en geheel andere vragen stellen.

groot percentage evangelicale christenen in Amerika dat neigt naar een panentheïstische zienswijze van God. Misschien zijn veel van deze christenen in de war over de ware natuur van God.

Hoe kon deze mystieke revolutie opkomen? Hoe kon dit perspectief zo wijdverspreid geraken? Het antwoord is dat over de laatste dertig of veertig jaren een aantal auteurs de gevoelige snaar beroerd hebben van miljoenen lezers en zoekenden binnen het Christendom. Deze schrijvers hebben de contemplatieve zienswijze gepresenteerd en gepromoot tot zulke omvang dat velen deze nu zien als de enige weg om “dieper te gaan” in het christelijke leven. Zij zijn degenen die mensen aanzetten om zich onder te dompelen in de contemplatieve praktijk. Het is hun boodschap welke mensen leidt tot het ervaren van de “lichten” en de “innerlijke raadgever”!

Eindnoten:

1. Wayne Teasdale, “Mysticism as the Crossing of Ultimate Boundaries: A Theological Reflection” (*The Golden String* newsletter, <http://clarusbooks.com/Teasdale.html>, accessed 10/2009).
2. Wayne Teasdale, *A Monk in the World* (Novato, CA: New World Library, 2002), p. 64.
3. Jan Alsever quoted in *Statesman Journal*, January 27th, 1996, Religion Section.
4. Katherine Kurs, “Are You Religious or Are You Spiritual?” (*Spirituality & Health Magazine*, Spring 2001), p. 28.

Lees ook:

- Contemplatieve of Mystieke Spiritualiteit versus Bijbels Christendom: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/contemplatie-vs-christendom.pdf>
- Contemplatief Gebed en de Evangelische Kerk: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/contemplatief2.pdf>
- Top 100 Proponenten Contemplatief Gebed: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/top100-contemplatieven.pdf>
- Top 50 niet-aanbevolen boeken over Contemplatief Gebed: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/top50-contemplatieven.pdf>
- Contemplatieve Stilte: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/contemplatievestilte.pdf>
- Contemplatieve Stilte 2: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/contemplatievestilte2.pdf>
- Contemplatieve Stilte 3: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/stilte-vs-stilte.pdf>
- De Contemplatieve Beweging versus de Bijbel: <http://www.toetsalles.nl/html/doc/contemplatiebeweging.ha.htm>
- De Oorsprong van Contemplatief Gebed: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/contemplatief3.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm