

Chuck Swindoll - een waarschuwing

<http://www.wayoflife.org/index.html>, Update 26-11-2007

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling (ingekort), plaatjes, links en voetnoten door M.V.

Sommige van de meest onvriendelijke mails die ik (David Cloud) de laatste paar jaren ontving kwamen van aanhangers van Chuck¹ (Charles) Swindoll. Hierna enkele voorbeelden van dit jaar. [Ik laat het maar beter in het Engels staan - M.V.]:

"I am absolutely amazed at your pharisaical views and dogmatism that chokes out the very life that God desires to overflow from the lives of those you are attempting to minister with. How laughable your writings are to my carnal mind, how absolutely sickening they must be to Father. ... Quite honestly if you check your heart you will find a tremendous amount of jealousy which keeps you very busy promoting your own small ideas, taking puck shots at tremendous men of God who will see things you only dream about. Repent and do something worthwhile with your lives".

"You know what? You need your ass kicked 'Brother Cloud'. What in **** (and it is from ****) is wrong with you? What do the Scriptures tell you about the kind of **** you dished out about Chuck Swindoll? If they are not against us (the sake of Christ) then they are for us, just because they don't part their hair on the same side you do leave them alone. You're going the wrong way, God allows U-Turns. Jealousy has a lot of faces". [I removed this Swindoll supporter's vulgarisms.]

"Like you Brother Cloud I once was a legalistic, Christian who simply went through my life doing my joyless duties. I thought that my 'duties' were impressing God and that he couldn't fulfill his plan in life without me. ... If someone doesn't exactly line up with your way of thinking then they are apostate. I'm sorry Brother Cloud, but you didn't write the book on Christian living. Jesus Christ did".

"He who is without sin, let him cast the first stone. Obviously, this site is one of a perfect human being. Jesus came to seek and save the lost, not defame, cast down, and destroy. If you see a brother in a fault correct him, not crucify".



Chuck Swindoll en een boek van hem dat door Medema wordt uitgegeven

Chuck Swindoll was sinds 1993 ongeveer 10 jaar president van het Dallas Theological Seminary. Voordien was hij 24 jaar de senior pastor van de First Evangelical Free Church of Fullerton, California. Door zijn boeken en opgenomen boodschappen is Swindoll een buitengewoon invloedrijke nieuw-evangelische leider.

In typische nieuw-evangelische stijl beveelt hij aan en citeert hij uit een brede waaier van valse leraren. Swindoll wijdde een hele editie van zijn *Insights for Living* publicatie (april 1988) aan het onkritisch promoten van de Duitse neo-orthodoxe Dietrich Bonhoeffer.

Swindoll noemt Bonhoeffer "een heilige, bestemd voor de hemel"; maar deze "heilige" promoveerde de "demythologisering" en het in vraag stellen van de Schrift. Cornelius Van Til documenteerde Bonhoeffer's gevaarlijke theologie in *The Great Debate Today*. Swindoll heeft ook onkritisch de rooms-katholieke Moeder Theresa geprezen die leerde dat hindoes en boeddhisten door hun eigen geloof naar de hemel kunnen gaan. In zijn boek *The Tale of the Tardy Oxcart*, citeert Swindoll ongereserveerd Robert Schuller, ongeacht het feit dat Schuller een vals evangelie van self-esteem brengt.

Chuck Swindoll is een oecumenist die gesproken heeft op Promise Keepers conferenties en andere forums die protestanten, baptisten, katholieken, charismaten, enz., samenbrengen. In november 1996 sprak hij in de afvallige Baylor Universiteit, die een thuisbasis is van vele modernisten die

¹ Chuck is een koosnaam voor Charles. Het betreft hier Charles Rozell Swindoll, geboren 18-10-1934. Zie verder http://en.wikipedia.org/wiki/Chuck_Swindoll

openlijk de onfeilbaarheid van de Schrift in vraag stellen en verloochenen. Op de juli 1994 Promise Keepers conferentie in Boulder, Colorado, kwam Swindoll het stadion binnengereden op een motor en onder het daverend gebulder van de rebelse song “Born to Be Wild”.

In zijn boek *Grace Awakening*, leert Swindoll dat fundamentalisten die streven naar leerstellige en morele zuiverheid, legalisten zijn die genade moeten leren. Hij beweert dat het legalistisch is een verbod uit te vaardigen tegen immorele films, dancings, enz. Eigenlijk herdefinieert Swindoll genade tot een vorm van tolerantie. Bijbelse genade leert ons echter “verloochening van de goddeloosheid en de wereldse begeerten” en roept ons op “bezonnen en rechtvaardig en godvruchtig te leven in deze tegenwoordige wereld” (Titus 2:11-12). Zo te leven vereist constante beoordeling en de grootste voorzichtigheid met betrekking tot alle vormen van entertainment, enz. Wij behoren niet de wereld lief te hebben, noch de dingen van de wereld. Dat is een ERG smalle weg. *Calvary Contender* redacteur Jerry Huffman merkt op dat Swindoll’s boek “de impressie geeft dat regels of restricties de gelovige de uitbundigheid en vreugde ontnemen van het christelijke leven en hem degradeert tot een ziekelijk en somber bestaan”.

In *Grace Awakening*, zegt Swindoll: “Ik ben geen charismaat. Maar ik voel dat het niet mijn roeping is om grote salvo’s theologische artillerie af te schieten op mijn charismatische broeders en zusters. ... Er was een tijd in mijn leven dat ik antwoorden had op vragen die niemand stelde. Ik nam de positie in dat het leven zo onbuigzaam was dat ik zou gevochten hebben voor elke jota en tittel. Ik bedoel, ik kon niet genoeg dingen op een lijst zetten waarnaar ik moest streven. Hoe ouder ik werd, hoe korter die lijst werd, eerlijk gezegd. ... Meer dan ooit hebben wij genade-bewuste bedienaars nodig die veeleer bevrijden dan binden” (*Grace Awakening*, pp. 188, 189, 233).

Dit is de populaire nieuw-evangelische positie die weigert voluit om te gaan met theologische dwalingen. Het is de positie dat maar weinig “fundamentele dingen van het geloof” of “belangrijke doctrines” het waard zijn om daar een kwestie van te maken (en zelfs van die essentiële dingen maakt de new-evangelical geen zaak). Hiervoor is geen steun te vinden in de Schrift. De Heer Jezus onderrichtte de discipelen: “onderwijs al de volken ... en leer hen onderhouden ALLES wat Ik u geboden heb” (Matt. 28:20). Er is geen enkele aanwijzing dat het Christus zou bevallen wanneer zijn volk grote delen van de nieuwtestamentische instructie als “niet essentieel” zou overslaan, en eenheid boven doctrine zou verheffen.

In zijn boek *Demonism* (Multnomah Press, 1981), promoot Swindoll het onschriftuurlijke idee dat een kind van God kan bezeten worden door een demon. In het licht van deze dwaling is het niet verrassend dat Swindoll de hoogste aanbeveling verstrekte aan Neil Anderson’s boek *Setting Your Church Free* (Anderson & Charles Mylander, Regal Books, 1994). Swindoll’s aanbeveling verscheen op de omslag van het boek als volgt: “Neil Anderson is vandaag een van de meest ervaren en betrouwbare autoriteiten in Amerika wanneer het erom gaat te weten wat de Bijbel zegt over: de methoden en doelstellingen van onze tegenstander, de duivel; wat ons superverdedigingsmiddel is; hoe de correcte diagnose te stellen om bevrijding te vinden van demonen; en hoe een kalm, praktisch, werkzaam plan te implementeren vanuit de Schrift dat resulteert in vrijheid en overwinning voor het kind van God”.

Alhoewel sommige dingen van Neil Anderson schriftuurlijk en nuttig zijn, is er een vermenging met een aantal zeer ernstige dwalingen. Hij leert dat gelovigen geen zondenatuur hebben, dat zij demonisch bezeten kunnen zijn, dat zij direct tot de duivel zouden moeten spreken, dat overerfbare demonische vloeken werkelijkheid zijn, dat rituele gebeden effectief kunnen zijn, dat bezeten gelovigen een zeven-stappen bevrijdingsplan moeten ondergaan, enz. Het weerleggen van deze dwalingen is niet gemakkelijk, wegens het simpele feit dat het Nieuwe Testament absoluut geen enkele ondersteuning biedt voor zulke dingen (<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/gelovigebezeten.pdf>).

Swindoll had beter de vele Christus-erende waarschuwingen aanbevolen die uitgegeven zijn over Neil Anderson, zoals dat van het Christian Research Institute, of hetgeen Miles Stanford heeft geschreven: http://www.withchrist.org/MJS/neil_anderson2.htm en <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/NeilTAnderson.pdf> .

...

Lees verder:

<http://www.wayoflife.org/fbns/warningaboutchuckswindoll.html>

<http://www.wayoflife.org/fbns/replyto-swindoll-supporter.html>

Lees meer over Chuck Swindoll:

<http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/swindoll/general.htm>

<http://www.lighthouse Trailsresearch.com/blog/index.php?c=1&more=1&p=825>

<http://www.lighthouse Trailsresearch.com/misguidedshepherds.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm