

# Christus Veracht

<http://pjmillier.wordpress.com/>, 22-12-2008

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)  
Vertaling door M.V.

**“He is despised and rejected by men...” Jesaja 53:3 KJV**

## Jesaja 53:1-6:

“Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm des HEEREN geopenbaard? Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; toen wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid; en een ieder was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet

geacht. Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een ieder naar zijn weg; doch de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen”.

Onze tekst maakt deel uit van een van de Messiaanse voorzeggingen, waarin God lang van tevoren liet weten welke behandeling Zijn Zoon zou krijgen wanneer Hij menselijk vlees zou aannemen.

De profetie van Jesaja lag in de handen van de Joden 700 jaar vóór de Heer Jezus geboren werd in Bethlehem - maar zó exact beschreef deze profetie wat Hem zou overkomen, dat ze had kunnen geschreven zijn door een van de apostelen. Hierin ligt een van de ontegensprekelijke bewijzen van de Goddelijke inspiratie van de Schriften, want enkel Iemand die van tevoren het begin en einde weet, kon zulke geschiedenis op voorhand geweten en laten opschrijven hebben.

Men had kunnen veronderstellen dat de komst naar de aarde van zo Iemand als de Heer der Heerlijkheid, zou gepaard zijn gegaan met een warm welkom en een eerbiedige ontvangst, temeer omdat Zijn verschijning in mensengedaante over goeddoen ging. Hij kwam NIET om te oordelen maar om te redden. Zijn zending was er een van genade en zegen. Hij diende hen die behoeftig waren en genas de zieken. Zou de mensheid Hem dan niet graag ontvangen hebben?

Velen zouden natuurlijk zo denken, maar zij zien het feit over het hoofd dat de Heer Jezus “de Heilige” is, en niemand, behalve degenen die het principe van heiligheid in hun harten verkregen hebben, kunnen onfeilbare reinheid appreciëren. Iemand die zo denkt ontkent het feit van de menselijke verdorvenheid: het hart van de gevallen mens is “arglistig ... meer dan enig ding, ja, dodelijk is het” (Jeremia 17:9). Hoe kan de Heilige aantrekkelijk zijn voor hen die vol zonden zijn?!



Niets bewijst zo duidelijk de toestand van het menselijke hart, en demonstreert zo ernstig de verdorvenheid ervan, als zijn houding tegenover de dierbare Verlosser.

## **Hoe is Christus “veracht en afgewezen door mensen”?**

Op verschillende manieren en in verschillende graden, in belijdenis en praktijk, in woorden en werken. Het is hoogst belangrijk dat dit duidelijk zou onderkend worden, want Satan bedriegt vele zielen op dit punt. Hij misleidt hen tot het veronderstellen dat zij niet schuldig zijn aan wat betrekking heeft op de ongelovige en schaamteloze atheïst. En daarom zijn zij onschuldig aan de vreselijke zonde van het geringschatten en trotseren van de Heer Jezus. Ach mijn lezer, het ernstige feit blijft echter bestaan dat er miljoenen mensen zijn in het Christendom die, alhoewel geen atheïsten en ongelovigen, toch de Christus van de Schriften verachten en afwijzen!

**Zij belijden dat zij God kennen, maar zij verloochenen Hem met hun werken, aangezien zij afschuwelijk zijn en ongehoorzaam en tot elk goed werk ongeschikt - Titus 1:16.**

Dit vers formuleert dit principe duidelijk.

Er zijn er die Christus *intellectueel* afwijzen door het afwijzen van Zijn claims, ontkennend dat Hij de Zoon van God is, ontkennend dat Hij een plaatsvervangende dood stierf om Zijn volk te redden van onze zonden, en die zich een heilige en zondeloze mensheid voorstellen. Dan zijn er anderen die eigenlijk en *praktisch* Christus afwijzen. Zoals er weer anderen zijn die belijden te geloven in het bestaan van God, in Zijn macht, en spreken over Zijn wonderlijke schepping, maar die geen vrees voor Hem hebben en niet aan Hem onderworpen zijn.

Er zijn er dus velen die beweren te vertrouwen op het volbrachte werk van Christus, maar hun dagelijkse wandel is niet verschillend van die van duizenden respectabele wereldlingen. Zij belijden christenen te zijn ... maar zij zijn begerig, niet gewetensvol, niet waarheidslievend, trots, eigenwillig, niet liefdevol, in één woord: uitermate on-Christus-lijk.

---

**Lees ook:**

De Messiaanse Profetieën: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/mesprof.pdf>

De Messiaanse Psalmen: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Messiaanse-Psalmen.pdf>

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)