

# Christus kopiëren

W. H. Houghton, [www.feasite.org/copying\\_christ](http://www.feasite.org/copying_christ), 21-1-2014

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)  
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.

Het volgende korte artikel werd geschreven door W. H. Houghton in 1919. Hierin belicht dr. Houghton het verschil tussen Christus gewoon te *kopiëren* en waarlijk Christus te *kennen*. Dit artikel is net zo belangrijk vandaag als toen het werd geschreven, bijna een eeuw geleden, want vele belijdende christenen en christelijke leiders benadrukken nog steeds persoonlijke werken en sociale actie ten koste van het kruis van Christus en de inwendige wedergeboorte. (Matt Costella).

---

Veelal wordt gepredikt over de ethiek van Jezus. Ons werd en wordt gezegd dat het een grote vergissing is de dood van Jezus te verheffen. Wat de wereld zou nodig hebben is het kopiëren van het leven van Christus. Willen alle goede mensen die het leven van Christus kopiëren alstublieft opstaan? Wij willen u graag zien. Hebt u over het leven van Christus gelezen? U hebt gelezen dat Hij goedgevoelend rondging. U denkt van de expressie “goeddoen” dat dit betekent dat Hij aardigheden, vriendelijkheden en attenties verleende tijdens Zijn aardse omwandeling. Er is geen twijfel over dat de Heer Jezus Christus op Zijn weg bepaalde attente daden verrichtte, maar die zijn niet opgeschreven in het verhaal van Zijn leven. Volgens het Schriftuurlijke verslag, gegeven in Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes, waren Jezus’ goede daden **mirakels, wonderen!**

Hij gaf nooit geld aan een blinde man - **Hij gaf hem nieuwe ogen** (bv. Johannes 9) Hij wierp geen geld in een doos om de begrafenis te helpen betalen van de enige zoon van een weduwe - **Hij gaf leven aan het lichaam** (Lukas 7:11-17). Hij liep ’s nachts niet naar een dokter voor een zieke buur - **Hij was Zelf de dokter**. Hij hielp nooit een lamme man de straat oversteken - **Hij genas de ledematen**.

Als u iemand kent die op deze wonderlijke manier goedgevoelt, geef me zijn adres. Ik reis er duizenden kilometers ver voor om hem te zien.

Er zijn er die zich inbeelden dat zij Christus kopiëren en dat zij hun naasten liefhebben als zichzelf wanneer zij hun afgedragen kleren weggeven en van hun overvloed geven aan de armen. Weg met zulke nonsens! Laten we de feiten onder ogen zien. Jezus Christus beoefende de ethiek van de Bergrede, maar u niet. Al gaf u alles weg wat u bezit, dan bent u nog duizenden mijlen verwijderd van dat Leven.

Jezus kende de betekenis van Zijn eigen leven. Zou het niet goed zijn de nadruk te leggen op de dingen die Hij benadrukte? Hij verhoogde Zijn dood. Hebt u opgemerkt dat een groot deel van het Nieuwe Testament is besteed aan Zijn dood en de gebeurtenissen die daartoe leidden?

Jezus heeft niet gezegd dat Hij kwam als een voorbeeld van leven. Hij zei dat Hij kwam om het leven zelf te brengen. Als u niets méér hebt dan het “voorbeeld” van Christus, dan moet uw hoofd zich voor altijd in schaamte voorover buigen als u ziet hoever u tekort schiet vergeleken met Gods Standaard Mens. Dank God dat we iets beters hebben. “Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem” (2 Korinthiërs 5:21).